

Januari – Februari – Maart 2023
12^e Jaargang nr. 1

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



R.K. Emmaüsparochie

Let op:

Per 1 januari 2023 beginnen in beide locaties
de zondagsvieringen weer om **10.00 uur**.

Aan het begin van een nieuw jaar is in onze parochie aandacht voor de actie Kerkbalans. Het thema is "geef vandaag voor je kerk van morgen". Deze bijdrage is cruciaal. Misschien denkt u bij deze bijdrage vooral aan het onderhoud van het kerkgebouw, maar 'kerk zijn' is veel meer dan een gebouw. Er zijn naast de vieringen allerlei activiteiten in de kerk, er wordt catechese gegeven en er wordt omgezien naar mensen in nood. Kenmerkend voor ons geloof is dat we geloven dat God met ons meegaat. Wij zijn niet alleen, God laat ons nooit alleen. Zo zijn we ten diepste verbonden met elkaar. Naast ieders individualiteit en verantwoordelijkheid voor je eigen leven, geloven we in de kerk dat we deel uitmaken van iets dat groter is dan wijzelf. We staan niet compleet los van elkaar.

Maar wat is Kerkbalans eigenlijk?

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

Met actie "Kerkbalans" wordt geld verzameld voor de plaatselijke kerk. De kerk is voor veel mensen van grote waarde, voor iedereen op een andere manier. Maar parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zodat ze ook in de toekomst van waarde kunnen blijven voor hun leden en de samenleving. Actie Kerkbalans helpt daarbij.

"Gaaf er geld van de kerkbalans naar Haarlem?"

Een vaak gehoorde vraag...

Allereerst, al het geld van de actie "Kerkbalans" is voor de plaatselijke geloofsgemeenschap. Met deze jaarlijkse injectie, naast de wekelijkse collecten en de inkomsten van incidentele gaven, bijzondere vieringen en intenties kan de pastorale zorg en de organisatie van kerkelijke activiteiten betaald worden. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in standhouden van de kerkgebouwen (denk aan onderhoud, energiekosten, belastingen, verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (onkostenvergoedingen).

Een deel van de totale inkomsten gaat naar de Regionale Centrale Financiering (RCF) welke door het bisdom wordt georganiseerd en waardoor wij als pastores ons loon krijgen. Wanneer die inkomsten

lager uitvallen loopt een hele regio de kans om pastorale krachten en plekken te verliezen. Gelukkig zijn er nog velen die het belangrijk vinden om ons samen kerk zijn niet alleen actief maar ook financieel, te ondersteunen. Al die "gevers" hartelijk dank!

In de Kerk is geld wel noodzaak, maar geen hoofdzaak!

Natuurlijk is een goede financiële ondergrond onontbeerlijk. Maar, is dat waar het om gaat in de Kerk? Natuurlijk niet. Kunnen we zonder? Beslist ook niet.

Bij veel tijdgenoten hebben de christelijke kerken, heel bijzonder ook de Katholieke Kerk, een slecht imago. Verschillende oorzaken zijn te noemen. Ik denk aan het afschuwelijke nieuws over het seksueel misbruik in parochies, kostscholen en internaten in het nabije verleden. Ook ontmoet ik ook, veelal oudere, mensen die de Kerk verbinden met macht. Tot recente tijden was de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland ook een machtig instituut. En hebben mensen de Kerk niet zelden ervaren als een verdrukkende macht. Autoritaire geestelijken hebben helaas in de tijd van het Rijke Roomsche Leven een negatief beeld van de Kerk gevoed. En de berichten in de media over de Kerk helpen natuurlijk niet om het beeld van de Kerk.

Ondanks de genoemde feiten en ervaringen blijf ik bij de Kerk. Het oordeel over het verleden en de berichten in de media zijn vaak eenzijdig en onbarmhartig. In ieder geval moet het beeld van de Kerk worden verbreed. Want naast donker valt er ook licht te melden. En in mijn ogen zelfs heel veel licht.

De hoofdzaak van de Kerk

De kerk is het geheel van mensen in de geloofsgemeenschappen, dat is dan ook gelijk het grootste deel; de klooster- en abdijsgemeenschappen; de pastores en hogerop tot en met de paus. De kerk is wereldwijd en in alle landen... een verbinding zo groot en met zoveel mensen en zoveel culturen, zoveel kerkgenootschappen ook, kleuren, tradities en talen dat het een wonder is dat ze nog altijd één is. En dat is de hoofdzaak van de kerk: Gods koninkrijk aan het licht te brengen. Als ik dit vertaal naar hoe "de kerk" hier werkt, dan is dat een plek zijn waar mensen hoop en troost vinden, gesteund worden bij vreugde en verdriet... en dat in Gods naam. Dat doen ze op kracht van het geloof, hoop, liefde en betrokkenheid en kunnen dit doen omdat er een plek is om dit "onderdak" te geven en er mogelijkheden zijn om het te faciliteren.

De kritiepunten van veel tijdgenoten kan ik in grote mate herkennen. Kerkmensen kunnen Christus en het evangelie helaas verduisteren, wij zijn toch gewone mensen! Het grondpersoneel kan zwaar tegenvallen maar God is goed en liefdevol. Daarom blijf ik bij de Kerk als bron van bezieling en schoonheid. Als gemeenschap vol wijsheid en

dienstbetoon. Maar vooral ook als de plek waar God mij wil ontmoeten. Hij inspireert mij met zijn Geest en stimuleert mij, in verbondenheid met vele anderen, hoopvol de weg van het evangelie te bewandelen!

*Met hartelijk groeten,
Pastoor Álvaro*

Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor je kerk van morgen



Beste parochiaan,

Wij zijn trots op onze kerkgemeenschap!

Het is een plek om te bezinnen, te onthaasten, te vieren en om elkaar te steunen als dit nodig is. Wij vinden hier saamhorigheid. Vooral bij feestdagen, uitvaarten en Allerzielen. Na de coronacrisis worden wij in 2023 geconfronteerd met enorm hoge energiekosten. U ziet in de begroting ook een gigantische toename van de huisvestingskosten. Wij doen ook dit jaar weer een beroep op u allen om mee te doen aan actie Kerkbalans 2023 *en hopen op een extra gift van u.*

Van uw vrijwillige bijdrage kunnen wij het parochieel team, de instandhouding en energielasten van uw kerk betalen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw bijdrage overmaakt op een van de volgende bankrekeningnummers:

Voor Wognum: bankrekeningnr. NL34RABO 0371 6003 32

Voor Nibbixwoud: bankrekeningnr. NL63RABO 0344 2013 84

Voor Zwaagdijk-West: bankrekeningnr. NL75RABO 0376 8023 83

Deze bankrekeningen staan allen op naam van de R.K. Parochie Emmaüs. Wilt u informatie omtrent een periodieke gift, hetgeen fiscaal gunstiger voor u kan zijn, neem dan contact op met de penningmeester.

*Bij voorbaat dank voor uw steun en een vriendelijke groet,
Álvaro Rodriquez Luque (priester) en Juul Kampstra (penningmeester, tel: 0229-572859)*

Financieel Overzicht van R.K. Parochie Emmaüs.

Begroting voor het boekjaar 2023, in vergelijking met 2022 en 2021

Cijfers X 1.000 euro

	Begroot 2023	Verwacht 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
OPBRENGSTEN				
Kerkbijdragen	60	55	52	60
Collecten	23	22	17	12
Uitvaarten	17	17	15	20
Begraafplaats	20	22	20	23
Antenneopbrengsten	20	20	20	20
Verhuur woning Z.	8	8	8	7
Overige opbrengsten	9	8	5	8
Totaal	157	152	137	150

UITGAVEN

Parochieel team	32	35	34	27
Bijdrage Bisdom	23	24	25	24
Huisvesting W.	24	15	18	23
Huisvesting N.	54	42	27	33
Huisvesting Z.	1	1	1	1
Kosten diensten	15	15	11	13
Kosten best/pastoraat	2		4	0
Kosten huishouding	4	4	4	4
Overige kosten	14	14	14	18
Totaal	<u>169</u>	<u>150</u>	<u>138</u>	<u>143</u>
Winstsaldo		<u>2</u>		<u>7</u>
Verliessaldo	<u>12</u>		<u>1</u>	

Uit bovenstaande cijfers blijkt duidelijk dat:

- De opbrengsten weer op een hoger niveau zijn.
- Kerkbijdragen iets hoger ingeschat door uw extra bijdrage, vanwege de energiekosten.
- De collecten zijn weer hoger door minder uitval door Corona.
- De huisvestingskosten zijn in 2022 hoger door meer onderhoud.
- In 2023 worden de energiekosten veel hoger door tariefsverhoging.

Uiteindelijk verwachten we in 2023 een negatief resultaat, mede ontstaan door de energiekosten.

In memoriam

Jan Roozendaal *11 juli 1941 - †4 december 2022

(locatie: St. Cunera)

Jan is geboren in Onderdijk als 4^{de} kind van Dirk Roozendaal en Anne Grippeling. Op jonge leeftijd is hij verhuisd naar Nibbixwoud. Daar had hij een mooie jeugd samen met zijn 3 broers, 4 zussen en de buurjongens van de Oosterwijzend. Na de Middelbare school ging Jan in militaire dienst waar hij heel veel ongein heeft uitgehaald. Tijdens het uitgaan heeft hij Bets leren kennen. Ze trouwden in 1968, gingen wonen op de Weidelaan en kregen 2 zonen. Wat was hij trots op de jongens en later op zijn schoondochters en de 4 kleinkinderen.

Tijdens zijn verkeringstijd had Jan een ongeluk met de brommer waarbij zijn knie verbrijzeld was. Daar heeft hij altijd last van gehad. Ondanks dat heeft hij genoten van het leven: van zijn tuin vol met bloemen, de vakanties, het vrijwilligerswerk bij zwemvereniging Atlantis, handbal SEW en van het begeleiden van de jongens bij de voetbal. Velen mochten de gastvrijheid van de familie ervaren in "café Betsie".



In zijn arbeidzame leven was Jan vrachtwagenchauffeur, later taxichauffeur. Toen o.a. de zorg voor moeder Bets te zwaar werd, verhuisden ze na 52 jaar naar Sweelinckhof; weliswaar niet bij, maar gelukkig wel dicht bij elkaar. Zijn grote hobby was biljarten. Heel toepasselijk lazen we in de avondwake, waar velen gekomen waren om afscheid te nemen van een man, die veel voor zijn gezin, familie en de gemeenschap betekend heeft, het gedicht "de Biljarter..."

Nu zijn leven is geëindigd, is stilgevallen in de dood,

denk ik dat God trots naar hem knikt voor al wat hij ons hier bood.

Want hij wees ons met veel precisie welk spoor we konden gaan.

Het effect is; ook wij zijn trots, want jij gaf ons een goede richting aan.

Vader Jan, we zullen je nooit vergeten. Rust in vrede.



**Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronumyskerk,
Sweelinckhof en de St. Cunera**



Locatie	Dag	Datum	Tijdstip	Plaats	Viering	Voorganger	Koor
Wognum	Za	21 januari	10:30 uur	Sweelinckhof	Woord- en communie	A.-M. van Straaten	
Nibbixwoud	Za	21 januari	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	A.-M. van Straaten	samenzang
Wognum	Zo	22 januari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Gebedsviering Week van de Eenheid in samenwerking met Het Vierkant, Thomasgemeente, Emmaüsparochie en de Doopgezinde gemeente. <i>Na afloop is er koffie-thee</i>	A.-M. van Straaten I. Broekhuizen	Sylvidakoor
Nibbixwoud	Di	24 januari	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	26 januari	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	28 januari	10:30 uur	Sweelinckhof	Woord- en communie	T. Slaman	
Nibbixwoud	Za	28 januari	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie Aktie Kerkbalans	T. Slaman	Cunerakoor
Wognum	Zo	29 januari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie Aktie Kerkbalans	T. Slaman	Parochieel Gemengd Koor
Nibbixwoud	Di	31 januari	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	2 februari	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Vr	3 februari	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie Vormen	Mgr. Hendriks Álvaro A.M. van Straaten	
Wognum	Za	4 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	4 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	4 februari	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Mannenkoor
Wognum	Zo	5 februari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie Familiezondag <i>Na afloop is er koffie - thee</i>	Álvaro	Eigen koor
Nibbixwoud	Zo	5 februari	10:00 uur	St. Cunera	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Di	7 februari	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	9 februari	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	11 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	11 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	Zanggroep 'Samen'
Nibbixwoud	Zo	12 februari	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie <i>Na afloop is er koffie - thee</i>	Álvaro	samenzang
Nibbixwoud	Di	14 februari	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	16 februari	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	18 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Woord- en communie	T. Breeuwsma	
Wognum	Za	18 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie Carnaval	T. Breeuwsma	Legacy
Nibbixwoud	Zo	19 februari	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	T. Breeuwsma	Cunerakoor
Nibbixwoud	Di	21 februari	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Wo	22 februari	19:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie Aswoensdag Gezamenlijke viering	Álvaro	Mannenkoor

Nibbixwoud	Wo	22 februari	19:30 uur	St. Cunera	Viering vervalt		
Wognum	Do	23 februari	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	25 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Woord- en communie	A.-M. van Straaten	
Wognum	Za	25 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	A.-M. van Straaten	Parochieel Gemengd Koor
Nibbixwoud	Zo	26 februari	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	A.-M. van Straaten	Jubilatekoor
1^e Vasten, MOV							
Nibbixwoud	Di	28 februari	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	2 maart	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	4 maart	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en communie	M. Kremer	
Nibbixwoud	Za	4 maart	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	M. Kremer	Cunerakoor
Wognum	Zo	5 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Familiezondag <i>Na afloop is er koffie-thee</i>							
Nibbixwoud	Di	7 maart	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	9 maart	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	11 maart	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en communie	T. Breeuwsma	
Nibbixwoud	Za	11 maart	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	A.-M. van Straaten	Jubilatekoor
Voorstellen Eerste Communicantjes							
Wognum	Zo	12 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	T. Breeuwsma	Sylvidakoor
Viering van Medeleven <i>Na afloop is er koffie-thee</i>							
Nibbixwoud	Di	14 maart	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	16 maart	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	16 maart	20:00 uur	H. Hiëronymus	Bezinningsavond Oecumene		
<i>Na afloop is er koffie-thee</i>							
Wognum	Za	18 maart	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en communie	T. Slaman	
Nibbixwoud	Za	18 maart	10:15 uur	St. Cunera	Stille Omgang		
Nibbixwoud	Za	18 maart	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	T. Slaman	Cunerakoor
Halfvasten							
Wognum	Zo	19 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	T. Slaman	samenzang
Halfvasten							
Nibbixwoud	Di	21 maart	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	23 maart	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	25 maart	10.30 uur	Sweelinckhof	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Za	25 maart	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	samenzang
Wognum	Zo	26 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	Parochieel Gemengd Koor
Nibbixwoud	Di	28 maart	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	30 maart	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	



Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:
<https://rkemmausparochie.nl/livestream/> of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op livestream gemist.

Misintenties:

Indien er in het rooster van vieringen staat dat er een gezamenlijke viering is, dan worden de intenties van beide kerken voorgelezen!

Misintenties Wognum:

Zondag 21 januari Sweelinckhof en 22 januari kerk:

Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Adrie Smit; Corné Stam; Roelof en Nelie Kamp-Overboom; Annet Langedijk; Piet en Vera Zuurbier- Vlaar en zegen over hun gezin; Joop en Tini Bleeker; Klaas Weel; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Gerard en Margreet Ursem; Jos Ursem;

Zondag 28 januari Sweelinckhof en 29 januari kerk:

Overleden familie Bakker-Twisk; Rem en Emmy Rood-Pronk; Arie Wiering; Klaas Weel;

Zaterdag 4 februari Sweelinckhof en zondag 5 februari kerk: Familie zondag:

Wim en Tiny Groot-van Diepen en zegen over hun gezin; Adrie Smit; Simon en Gré Bijman-Sjerps; Sjaak, Dick, Marian en Siem; Piet en Riet Kroon-Hulsebosch; Qrijn en Gre Kroon-Ruiter; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Annet Langedijk; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Cock en Willy Salman-Laan en Jacques Hetsen;

Zaterdag 11 februari Sweelinckhof en kerk:

Jan Koeleman; Nicolaas en Catharina Ursem-Groot; Gerard en Margreet Ursem; Jos Ursem;

Zaterdag 18 februari Sweelinckhof en kerk:

Hans van Oosten; Piet en Frida Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Joke Stam-Koelman; Jaap en Christina Smit-Kors en zegen over hun gezin;

Misintenties St. Cunerakerk:

Zaterdag 21 januari:

Jan Entius en families Entius, Bijl, Schilder; Cor Ligthart; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Overleden familie Schoenmaker;

Zaterdag 28 januari:

Nic en Tiny Conijn-Pronk; Gerard Verbeek en overleden ouders Verbeek-Smit; Pe Goedhart; Pierre en Ria Vriend-Braas;

Zaterdag 4 februari:

Mart Peerdeman-Rood en zoon Ron Peerdeman; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol Ligthart; Kees Kroon en overleden familie;

Zaterdag 25 februari Sweelinckhof en kerk:

Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Piet en Qrijn Kroon; Annet Langedijk; Joke Stam-Koelman Riet Blauw-Zandvliet; Riet van Straalen-Komen en voor een 85 jarige;

Zaterdag 4 maart Sweelinckhof en zondag 5 maart Familiezondag:

Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Adrie Smit; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Jaap Ursem en Marco; Klaas Weel;

Zaterdag 11 maart Sweelinckhof en zondag 12 maart Viering van medeleven:

Overleden familie Bakker-Twisk; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Wim en Tiny Groot-van Diepen en zegen over hun gezin; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Arie Wiering; Riet van Straalen-Komen; Kees, Siem en Renee Besseling; Klaas Weel;

Zaterdag 18 maart Sweelinckhof en zondag 19 maart kerk:

Overleden familie Hand-Commandeur; Adrie Smit; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Cock en Willy Salman-Laan; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Klaas Weel; Hans van Oosten;

Zaterdag 25 maart Sweelinckhof en zondag 26 maart kerk:

Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Annet Langedijk, Gre van Oosten en overleden familie; Klaas Weel; Riet Blauw-Zandvliet.

Cor en Mart Koppes-Kuip; Jaap Huisman en overleden familie; Cor Hoogland;

Zondag 12 februari:

Piet en Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Hans en Rob Hulst;

Zondag 19 februari:

Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon Frank; Cor en Mart Koppes-Kuip; Overleden familie Schoenmaker;

Woensdag 22 februari (Aswoensdag):

Kees Kroon en overleden familie;

Zondag 26 februari:

Jan Entius en families Entius, Bijl, Schilder; Gerard Verbeek en overleden ouders Verbeek-Smit; Piet Schoenmaker; Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Pe Goedhart; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en om zegen over de gezinnen.

In het bijzonder bidden wij voor Sam Doodeman. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 4 maart:

Kees, Theo en overleden familie Neefjes; Nic en Lies Commandeur-Machtel; Gerard Verbeek en overleden ouders Verbeek-Smit; Pierre en Ria Vriend-Braas; Cor Hoogland;

In het bijzonder bidden wij voor Corry Feld-de Groot. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 11 maart:

Piet Schoenmaker;

In het bijzonder bidden wij voor Monique Hoogland-Grippeling. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 18 maart:

Jaap van Diepen en zegen over zijn gezin; Overleden familie Schoenmaker; Cor en Mart Koppes-Kuip; Pierre en Ria Vriend-Braas; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en om zegen over de gezinnen.

Zaterdag 25 maart:

Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Pe Goedhart; Hans en Rob Hulst;

In het bijzonder bidden wij voor Gerard Verbeek. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Hans Nieuwenhuizen, Jan Ursem, CorSteven Beemster en Gre Dekker-de Boer (locatie H. Hiëronymus) Jan Smit, Simon Vleerlaag en Joop Tol (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt.

Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel:

571736.



Kerkwerksters Wognum

Groep 1 26 januari 9.00 uur

Groep 2 1 februari 13.00 uur

Groep 3 7 februari 9.00 uur

Groep 4 15 februari 13.00 uur

Groep 5 21 februari 19.00 uur

Groep 6 28 februari 19.30 uur

Groep 1 9 maart 9.00 uur

Groep 2 15 maart 13.00 uur

Groep 3 21 maart 9.00 uur



Agenda Nibbixwoud

Donderdag 16 februari 19:30 uur coördinatie Cunera

Dinsdag 21 februari 19:30 uur jaarvergadering Cunerakoor

Woensdag 15 maart 15:00 uur bezoggroep



Mededelingen voor alle locaties

Adventsactie 2022

Net als voorgaande jaren werd ook in aanloop naar kerst weer de Adventsactie gehouden. Het thema was: **leder kind een goede start.**

Regio de Waterkant zal het project steunen in Sierra Leone dat als doel heeft het verminderen van onnodige kindersterfte door ondervoeding en infectieziekten.

Grote delen van de bevolking in Sierra Leone hebben te kampen met honger. Ouders uit vijftien dorpen krijgen voorlichting over gezonde voeding en hygiënische leefgewoonten. Ook ontvangen zij zaden voor voedingsrijke planten. Ondervoede kinderen krijgen versterkende voedingsmiddelen en gezondheidswerkers leren hoe ze vroegtijdig infectieziekten kunnen signaleren en behandelen. De adventsactie in onze Emmaüsparochie kende een schitterende opbrengst: € 970,-! (verdeeld over de locaties Wognum: € 591,- en Nibbixwoud: € 379,-). Hartelijk dank voor uw gulle bijdrage.

Uw steun aan de Adventsactie helpt om de kinderen in Sierra Leone daadwerkelijk een goede start te geven.

Hiëronymus bezoekgroep

Juist in deze donkere en lange dagen met veel gezelligheid zijn er diverse mensen die juist behoefte hebben aan een beetje aandacht, een gesprekje of een bezoekje. Vanuit de verschillende kerkgemeenschappen wordt daar best veel aandacht aan besteed: door de Parochiële Charitas (PCI) de Aandachtszondag groep, Het Triduüm, de kerstactiegroep, de Lief en Leedgroep en diverse individuele bezoekjes van voorgangers in onze kerken. In de Hieronymusgemeenschap bestaat de behoefte om dit meer gestructureerd aan te pakken, en het een en ander beter op elkaar af te stemmen.

De Hiëronymusbezoekgroep heeft als doel: mensen te bezoeken die behoefte hebben aan contact (vanwege alleen zijn, weinig of geen sociaal netwerk hebben, of er gewoon behoefte aan hebben). Maar ook wil zij aandacht besteden aan de 85 en 90-jarigen in onze gemeenschap. De groep heeft geen zendingskarakter.

Aanmeldingspunt: iedereen die behoefte heeft aan een bezoekje kan zich altijd aanmelden bij het secretariaat van de Hiëronymuskerk. Verder zullen de leden van de Bezoekgroep, die bestaat uit vertegenwoordigers van allerlei netwerken, 3-maandelijks het resultaat met elkaar delen van het openzetten van oren en ogen. Iedereen kan iemand aanmelden van wie hij of zij denkt dat die graag een bezoekje wil ontvangen. Privacy wordt natuurlijk gegarandeerd.

Bezoekers: wij zoeken nog vrijwilligers die af en toe een bezoekje aan iemand willen afleggen. In de Bezoekgroep wordt besproken wie waar heen gaat. Vrijwilligers kunnen zich opgeven bij het secretariaat van de Hiëronymuskerk of ondergetekende. Vrijwilligers die mensen bezoeken zullen geruggesteund worden door de Hiëronymusbezoekgroep.

Hans van Engen, namens de Parochieraad

Regionale Familiezondagen West-Friesland in de Hiëronymuskerk te Wognum

De gezamenlijke parochies in West-Friesland starten op zondag 5 februari het project: **Regionale Familiezondagen.** Om 10.00 uur heten we jong en oud welkom in de Hiëronymuskerk te Wognum. Iedereen is welkom! De bedoeling van het project is om mensen, ouderen en jongeren, gezinnen, en ook mensen die de kerk al lang niet meer hebben bezocht, met elkaar op een toegankelijke manier te groeien in geloof en liefde. Het project is een initiatief van een werkgroep met vertegenwoordigers uit het Dekenaat Hoorn, pastores en vrijwilligers uit vele parochies. Ondersteuning is ontvangen van Gezinspastoraat en het Jongerenpastoraat van het Bisdom.

Het Programma: Thema: God is liefde

Gedurende een half jaar zal er elke eerste zondag van de maand een Familiezondag worden gehouden steeds in de Hiëronymuskerk te Wognum. Het programma heeft een vast kader: We vieren eerst met elkaar de Heilige Mis. Daarna is er tijd voor ontmoeting tijdens de koffie en de thee of limonade met wat lekkers. Vervolgens gaan we in groepen uit een en gaan in gesprek met elkaar over het Thema: God is liefde. Dit thema is de leidraad voor alle zes zondagen. In verschillende groepen voor basisschoolkinderen, jongeren, volwassenen en ouderen wordt het thema ingeleid en gaan we in gesprek met elkaar. Maar ook op andere meer creatieve wijze kunnen we elkaar inspireren. Muziek is daarbij belangrijk. Voor de allerkleinsten is er opvang! Ter afsluiting is er een gezamenlijke maaltijd. Iedereen kan daar wat lekkers voor meebrengen.

Jij bent er toch ook bij?

De eerste familiezondag is op zondag 5 februari en we beginnen om 10.00 uur tot ongeveer 13.00 uur in de Hiëronymuskerk te Wognum. Het is fijn als we weten hoeveel mensen er bij de lunch te verwachten zijn: dus hiervoor even een mailtje naar: info@familiezondagen-wf.nl

Namens de werkgroep:

Pastor Álvaro Rodriguez Luque 06-87375420



Uitnodiging Eerste Heilige Communie

Ook in 2023 willen we in de Emmaüsparochie weer een groep Communicanten

gaan voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie. De kinderen vanaf groep 4 komen hiervoor in aanmerking. De voorbereiding wordt gedaan aan de hand van gezamenlijke bijeenkomsten in een van de kerken door middel van EHC-project 'Blijf dit doen', begeleid door pastor Anne-Marie van Straaten, een van de EHC-werkgroepleden en een van de ouders.

U kunt uw kind opgeven tot 31 januari 2023 door een e-mail te sturen naar:

secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Graag de naam van uw kind vermelden, het adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.

Een paar praktische datums zijn:

- Informatieavond EHC is op donderdagavond 9 februari 2023, 19.30 uur, Wognum
- Voorstelviëring is op zaterdagavond 11 maart 2023, 19.00 uur, Nibbixwoud
- EHC-viering is op zondag 16 april 2023, 12.30 uur (kerk verneemt u nog)

Tijdens de informatieavond krijgt u informatie over het EHC-project 'Blijf dit doen', de voorstelviëring, wat u als ouders kunt doen en verdere praktische informatie.

Groeten van pastoor Álvaro en pastor Anne-Marie van Straaten en de EHC-werkgroep

De familiezondagen in dekenaat Hoorn komen eraan!

Jij bent er toch ook bij?

Het is bijna zover! Vanaf 5 februari heten we jou, hoe jong of oud je bent, welkom op de familiezondag vanuit dekenaat Hoorn. De familiezondag is er vóór iedereen ván iedereen. Dus ook mensen die al lang niet meer de kerk hebben bezocht. Met de familiezondag willen we iedereen welkom heten. Om samen op een toegankelijke manier te groeien in geloof en liefde.

Voor iedereen

Heb je kleine kinderen, ben je alleenstaand, jong of juist op leeftijd? Iedereen mag er zijn. We willen bouwen aan een kerkgemeenschap waarin iedereen zich thuis kan voelen. Er is tijdens de

familiedag opvang voor de allerkleinsten en voor verschillende leeftijden een programma op maat.

Je bent welkom

We hopen samen met jou op zondag 5 februari van 10:00-13:00, in de Hieronymuskerk in Wognum de eerste familiezondag te beleven. Deken Marcantognini, pastoor Álvaro en vrijwilligers vanuit het hele dekenaat nodigen je uit.

Wat kun je verwachten?

Tijdens de familiezondag is er volop ruimte voor ontmoeting. We vieren met elkaar de Heilige Mis. Er is een programma waarin je samen het geloof kunt verdiepen. Afsluitend kun je met jong en oud kletsen tijdens een maaltijd.

Ben jij erbij?

Wil je op de hoogte gehouden worden over de familiezondagen en geen uitnodiging missen? Stuur dan een mailtje naar info@familiezondagen-wf.nl. Ook als je het leuk vindt om mee te denken over het programma of te helpen op één van deze feestelijke zondagen ben je van harte welkom! Laat het ons weten.

Nieuws over Triduüm 2023

We hebben al 3 jaar geen Triduüm gehad vanwege de Corona.

Het zou 2 jaar geleden eigenlijk de 50^e keer geweest zijn. Omdat dit jaarlijks gebeuren voor de gasten en vrijwilligers altijd zo mooi was, zijn wij van plan om het Triduüm dit jaar wel door te laten gaan.

Op 19 januari hebben we een bespreking met de contactpersonen van alle parochies om met hen te bespreken of zij de gasten weer willen vragen. Vanwege Corona is het voor hun ook 3 jaar geleden. Laten we hopen dat er gasten zijn die willen komen, want dat is toch het belangrijkste.

Voor de vrijwilligers ook alvast de mededeling dat wij ernaar streven om de dagen op vrijdag 14 en zaterdag 15 april te houden. De nieuwe toiletgroep zit al 3 jaar op ons te wachten. Deze zijn door vrijwilligers ook speciaal voor het Triduüm gemaakt en daar willen we graag gebruik van maken na al die jaren van improvisatie.

In Walhalla en volgende Verbinding zullen verdere berichten over de voortgang melden.

*Comité Triduüm Wognum,
Tiny Hetsen, Margreth van Tol
Corry Bakker, Anneke Kamp*

Locatie H. Hiëronymus

Terugkijken op een mooie kerst 2022 in de Hiëronymus

Wat hebben we weer een mooie Kerstperiode gehad het afgelopen jaar. Het was weer als van ouds! We begonnen met vier kerstvieringen voor de verschillende groepen van de Hiëronymusschool. Interactief werd het Kerstverhaal verteld door de voorganger en de kinderen. Zij hadden allen zelfgemaakte kerstwensen meegebracht voor de Kerstbomen in de kerk. Veel kinderen wensten dat de oorlog in de Oekraïne mag stoppen, maar ook werd er beterschap gewenst voor zieke familieleden. Zelfs werd gevraagd of een overleden Opa nog een keer het kerstfeest mocht meemaken met de familie! De eerste Kerstnacht in Wognum had het thema: Veiligheid en Geborgenheid. Parallel werd het kerstverhaal door de voorganger voorgelezen en afgewisseld met een vluchtverhaal van een Oekraïense vrouw vanuit Marioepoel, gelezen door de Oekraïense Oksana Huisman-Volka. Er werd prachtig gezongen door het Parochiekoor. De tweede viering had als thema: Opzoek naar het Licht. Het Sylvidakoor zorgde voor prachtige gezangen. Op de eerste Kerstdag ging pastor Álvaro voor in de plechtige eucharistie. Het Mannenkoor uit Nibbixwoud verzorgde de zang. De kerk was weer mooi versierd door de bloemschikgroep. De Kerststalgroep had de kerststal weer neergezet, de koster hadden het zilverwerk gepoetst, alle lectoren en voorgangers hadden er veel werk van gemaakt. Met elkaar werd het een warme en mooie Kerst in de Hieronymuskerk. Naast ruim 400 kinderen werden de drie vieringen door meer dan 600 mensen bezocht. De afsluitende Oudjaarsviering werd gezamenlijk met alle Emmaüsparochianen gevierd in de Cunera in Nibbixwoud. Daar viel ook de mooie Kerststallen tentoonstelling te bewonderen.

Locatie St. Cunera

Vanuit de Cunerakerk

We hebben een drukke decembermaand achter de rug, waarin in onze kerk veel georganiseerd is. We begonnen met de St. Nicolaasviering die door veel kinderen en ouders – opa's en oma's werd bezocht. We zullen wel aan de Piëten vragen of ze niet meer willen "strooien" maar uitdelen. Voor dat alle pepernootjes opgezocht waren was het bijna kerstmis. Maar dank aan de organisatie van deze viering. Altijd weer mooi om die verwachtingsvolle gezichtjes te zien.

Bezinningsbijeenkomst in de kapel van de Hiëronymus

Het begint al weer een traditie te worden dat de Oecumenische werkgroep van Wognum rond de vastenperiode een Bezinningsavond houdt. De avond wordt gehouden op donderdag 16 maart om 20.00 uur in de kapel van de Hiëronymuskerk. Het thema is: **Elkaar horen**. Was vorig jaar het thema elkaar zien, dit jaar staan we stil bij naar elkaar luisteren, de ander horen. Er zijn verschillende sprekers uitgenodigd die bij dit thema stilstaan: iemand die al vanaf geboorte niet of slecht hoort, drie musici, die verschillende vormen van muziek laten horen afgewisseld met gitaarspel. We hopen weer op een mooie avond.

Hans van Engen

Bezinningsbijeenkomst 'Elkaar horen'

De oecumenische werkgroep Wognum organiseert op donderdagavond 16 maart een bezinningsbijeenkomst met als thema 'Elkaar horen'. De avond wordt gehouden in de Hiëronymuskerk en begint om 20 uur. Meerdere sprekers, waaronder oud-dirigent Nico Braas, vertellen over hun ervaringen met horen en met geluid. Natuurlijk is er ook muziek: Peter Molenaar zal gitaar spelen en drie leden van fanfare Ons Genoegen brengen een compositie ten gehore en vertellen daarover.

Op 16 maart 2022 vond de vorige bijeenkomst van de oecumenische werkgroep plaats. Het onderwerp was toen 'Elkaar zien'. Dit jaar is gekozen voor horen. Hoe is het als je niet goed hoort, wat is daaraan te doen, hoe leer je naar elkaar luisteren bij het maken van muziek?

Bezinningsbijeenkomst 'Elkaar horen'

Donderdagavond 16 maart, inloop 19.45 uur, aanvang 20 uur.

Hiëronymuskerk, Kerkstraat 1, Wognum.

Vrij entree, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Iedereen is welkom.

De Kerst Zing in.. Het was de hele middag een goed gevulde kerk met belangstellenden. Zij konden genieten van de prachtige gezangen van de koren uit de gehele regio. Ook met de "meezing" liederen waar men uit volle borst meezong deden het goed. Het was een mooie afwisseling van luisteren en meedoen.

De opening met de solo van herder Álvaro en engel Marjo met het Transeamus was een complete verrassing voor de aanwezigen. De afsluiting met alle vormelingen die bekende kerstliederen zongen, begeleid door Álvaro, met alle mensen die mee konden zingen gaven een

gevoel van saamhorigheid. Een geslaagde middag en een mooie voorbereiding op Kerstmis.

Zondag 18 december werd de kerststallententoonstelling (mooi puzzelwoord) geopend.

Er stonden er heel veel met elk zijn eigen verhaal. Uit verschillende landen, maar ook 100 jaar oud en van glas gemaakt. Ook hier had Álvaro zijn creativiteit weer laten zien met zijn prachtige berglandschap en dorpjes en uiteraard de stal met de heilige familie. Voor de kerstvieringen werd de kerk weer tot een sfeervol geheel gemaakt.

De mooie stal, de prachtige versiering, alles glom en blonk in onze uitnodigende kerk.

Alle vrijwilligers hadden weer hun uiterste best gedaan, zodat de gemeenschap weer een warm samenzijn kon ervaren.

Ook hebben we de St. Nicolaasschool kinderen op bezoek gehad. Vooraf aan de kerstviering op school kwamen ze allemaal naar de kerk voor een verhaal en wat zang. Mooi om te zien, een halfvolle kerk met kinderen en leerkrachten.

Dit jaar was het niet mogelijk om Kindje Wiegen te organiseren. In plaats daarvan had Wilma en haar werkgroepje op 24 december om 17.00 uur alles klaar om toch "iets" voor de kinderen te organiseren. Via een verlicht pad kwamen ze via de Kajuit op het priesterkoor aan om daar via een video het kerstverhaal te zien. Na nog een paar gedichtjes werd er afgesloten en konden ze nog even bij de kerststallen kijken. Julia speelde en zong tijdens dit samenzijn nog fijne kerstliederen en toen..... was het Kerstavond.

De 1^e kerstnachtviering met Mariska als voorgangster en het Jubilatekoor die de zang verzorgde was sfeervol en goed bezocht.

Ook de 2^e viering waarin Álvaro voor ging en het mannenkoor de zang voor hun rekening nam, bracht ons in kerststemming. Hier ook een gevulde kerk. 2^e Kerstdag zong het Cunerakoor en was Álvaro de voorganger. Dit was ook een fijne viering met een goed gevulde kerk.

De oudejaarsviering met fanfare Sint Gregorius was ook een bijzondere viering. Het was alweer enkele jaren geleden dat we dit mochten beleven

in onze kerk. De prachtige klanken van de instrumenten komen goed tot hun recht in de akoestiek van de kerk. Álvaro en Mariska hadden mooie gebeden bij elkaar gezocht en een ieder die dat wilde kon een lichtje branden bij hun wens voor het nieuwe jaar of voor mensen die men juist deze dag mistte. Na afloop waren er oliebollen.

Al met al kijken we met voldoening terug op een drukke maand maar met mooie en sfeervolle bijeenkomsten.

Inmiddels zijn de 1^e vieringen op het priesterkoor geweest en de eerste indruk is dat het mogelijk is. En met ieders inzet en begrip gaat het verder ook lukken al is het soms lastig voor een koor. We roeien met de riemen die we hebben.

Hartelijke groet,

Marry Tessel

Gevonden voorwerpen:

In de afgelopen periode zijn er diverse voorwerpen in de kerk achter gebleven, mogelijk die van u.

- 1 zwarte brillenkoker, logo Magnivision
- 1 stoffenbrillenkoker, logo Van Dijk. Inhoud: een zonnebril (op sterkte)
- 1 bruine brillenkoker, inhoud een bril (licht) grijs montuur
- 1 rode brillenkoker, logo Specsavers, inhoud een leesbril, zwart montuur
- 1 zwarte brillenkoker, merk Joop, inhoud een leesbril, donkerblauw montuur
- 1 zwarte bril
- 1 blauwe bril
- 1 zwart sjaaltje
- 1 klein grijze buidelportemonnee
- 1 paraplu, blauw
- 1 paraplu, rood

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat in Nibbixwoud. Het secretariaat is op dinsdag- en woensdagmorgen geopend van 09:30 tot 11:30 uur.

Met vriendelijke groeten,

Nel en Annemiek

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

Bedankje

Vele ouderen in Wognum ontvingen bij de Kerst een prachtige kerstkrans! Verschillende mensen waren blij verrast. De bezoekgroep van de Kerstactie van de Parochiële Charitas Instelling (PCI) had hiervoor zorggedragen. Namens alle ouderen hartelijk bedankt!!!

"Als vrijheid was wat vrijheid lijkt..."

Bettine Siertsema preekt in de Westfriese Ekklesia

De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op **zondag 5 februari 2023 om 11.00 uur**. Het jaarthema voor het seizoen 2022 - 2023 van de Westfriese Ekklesia luidt: **"Inspirerende liederen als bron van bezieling"**. In deze viering zal Bettine Siertsema spreken over het Lied om vrijheid (Blz. 796 van het Verzameld Liedboek). *"Als Vrijheid was wat vrijheid lijkt, wij waren de mensen niet die wij nu angstig zijn..."*

Bettine Siertsema studeerde Nederlands aan de VU en promoveerde op de studie *Uit de diepten; Nederlandse egodocumenten over de*

naziconcentratiekampen. Zij gaat enkele malen per jaar voor in de Amsterdamse Ekklesia.

Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u op 5 februari te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Lezing met Zang over Het Hooglied van de Liefde op 15 februari 2023 in Wognum

Een lezing met hedendaagse liefdesliederen in het kader van Valentijnsdag. Er is waarschijnlijk geen ander Bijbelboek waarover zoveel te doen is geweest als over het Hooglied. Het Hooglied is een unicum in de Bijbel. Het is een reeks gedichten die de lichamelijke liefde tussen een man en een vrouw bejubelt. Muziek en zang: Dick Grasman, Geanne van Soelen, Ellen Zwaan. Lezing: Kees Swan. In de Protestantse kerk Raadhuisstraat 15, 1687AH Wognum, aanvang 20.00 uur. Kaartjes: € 12,50 pp, te bestellen bij:

tim.zaal@kpnmail.com. (o.v.v. "Hooglied").

U kunt ook contant betalen bij binnenkomst of geld overmaken NL13ABNA0574975780 t.n.v. Stichting Westfriese Ekklesia, Hoorn (o.v.v. "Hooglied").

Westfriese Lourdes Vliegreis 2023

"**Lourdesgevoel?** Helpen en geholpen worden. Luisteren en gehoord worden, verdrietig zijn en blij, huilen en heel veel lachen. We gloeien nog na." (*Deelnemer Westfriese Lourdes Vliegreis 2022*)

Na twee jaar geen Lourdesreis door corona, heeft **Groep Westfriesland** in 2022 twee prachtige reizen kunnen organiseren. Mogelijk heeft u deelnemers gesproken en of sfeerindrukken gelezen? In **2023** gaat **Groep Westfriesland 21 t/m 26 september** naar Lourdes. Wilt u mee? **Meld u dan aan** bij Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of bij een van de 21 plaatselijke inschrijfadressen.

Dé Westfriese Lourdes Vliegreis kent een goed gevuld Nederlandstalig programma met ruimte voor bezinning én gezelligheid: gezamenlijk optrekken, aan-/nazitten, terrasjes. We verzorgen rondleidingen over het Heiligdom en in het stadje Lourdes. U kunt deelnemen aan diverse vieringen zoals de Lichtprocessie, Handoplegging en de Viering aan de Grot. Heel speciaal is ieder jaar weer de eigen gebedsdienst van **Groep Westfriesland**. Een excursie naar de Pyreneeën staat ook op het programma. Het programma is vrijblijvend!

Het **tarief** van deze **volledig verzorgde 6-daagse reis** – vliegreis en **3 sterren groepshotel** (vol

pension) – is € 995 incl. reisverzekering en annuleringsregeling, plus gratis gebruik leenrolstoel/leenrollator, excl. excursie en gezamenlijk busvervoer Westfriesland-Maastricht Airport vice versa. De kosten voor het **4 sterren zorghotel** – voor hen die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben, alsook voor degenen die moeilijk lopen/staan en geen rolstoelduwer hebben – zijn € 1.095. Toeslag eenpersoonskamer € 170 resp. € 185.

Wanneer deelname om financiële redenen een probleem is, kan een beroep worden gedaan op een aantal fondsen; er hoeft geen enkele pelgrim om financiële redenen thuis te blijven! Schroom niet voor informatie contact op te nemen met Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of Roosmarie Manders (bureau Huis voor de Pelgrim, Maastricht) r.manders@huisvoordepelgrim.nl / 043-3215715.

De inschrijfadressen begeleiden u bij het invullen van het inschrijfformulier. **Tip: Voorkom teleurstelling, meld u nu aan!** Harry Vet 0228-514040, Medemblik: Erna van der Kolk 06-57136356, Nibbixwoud: Ans Spruit 0229-591719, Wognum: Marijke Wittenberg 0229-573149, Zwaag: Irma Feld 06-23042714, Zwaagdijk-Oost: Patrick van Diepen 0228-581003, Zwaagdijk-West: Carla Beerepoot 0229-574936. **Ook mensen buiten de regio zijn van harte uitgenodigd!**

Werkgroep Westfriese Lourdes Vliegreis 2023: Pastor Mariet Vet 0228-514040, Alie Braas 0229-217139, Maria Braas 06-53741031, Ans Spruit 0229-591719, Harry Vet 0228-514040 (coördinator).

Wishful Singing

op vrijdag 24 februari 2023 in de Sint Bonifatiuskerk te Spanbroek.

Onder de titel van "In de gloria" zal Wishful Singing aan het begin van de veertigdagentijd een programma 'Op weg naar Pasen' verzorgen.

Wishful Singing zingt muziek die de ruimte schept om je echt even stil te laten staan en zijn; van doorvoelde gregoriaanse gezangen uit de middeleeuwen tot levenslustige composities van hedendaagse componisten. Vier met Wishful Singing de schoonheid en kracht van de muziek en beleef een moment van bezinning en vreugde op weg naar Pasen! Met muziek van o.a. Hildegard von Bingen, Henry Purcell, Ola Gjeilo en Maurice Duruflé. **Aanvang 20.00 uur** Kerk open 19.30 uur **Plaats** St. Bonifatiuskerk, Spanbroekerweg 186, 1715 GV Spanbroek.

Organisatie St. Westfriese Ekklesia en St. Bonifatiusparochie. **Kaarten** €17,50 pp, contant bij binnenkomst van de kerk of te bestellen bij : <https://www.wishfulsinging.nl/concert/in-de-gloria-spanbroek/>

Overige mededelingen
PCI Wognum / Zwaagdijk-West /
Nibbixwoud



Inwoners;
die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken
die een hulpproject opzetten
Een beroep doen op het PCI?

Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt. Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit 572990
pci.wognum@gmail.com

Zwaagdijk-West:
M. Spil 06-14950037
pci.wognum@gmail.com

Nibbixwoud:
Pastorie 571736
M. Meijners 853140
pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

Wat gaat de tijd toch snel, we zijn alweer bijna een maand op weg in 2023! Namens de redactie wensen wij iedereen hierbij nog de Beste Wensen! Laten we met z'n allen er weer een mooi en hopelijk een meer vredelievend jaar van maken. Er staan weer genoeg nieuwe activiteiten op de agenda. Dit is te lezen in ons parochieblad of neem eens een kijkje op de website.

VERSCHIJNING 2023 AANLEVEREN

Donderdag 23 maart	Vrijdag 17 maart
Donderdag 18 mei	Vrijdag 12 mei
Donderdag 13 juli	Vrijdag 7 juli
Donderdag 28 september	Vrijdag 22 september
Donderdag 8 (of 15) dec.	Vrijdag 2 (of 9) dec.

Redactie:

Jolanda Velt	Postgalei 18	573357
Coby Schouten	Woudhoek 8	573081
Annemiek Schouten	Hauwert 17	202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 23 maart 2023
Kopij inleveren **vóór vrijdag 17 maart**
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 11** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com

Bezoek eens de website van onze parochie:
<http://www.rkemmausparochie.nl>

De Regio 'de Waterkant' geeft iedere week een digitale nieuwsbrief uit.
Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via regiodewaterkant@gmail.com

Bestuur en pastores team van regio 'De Waterkant'

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

Pastores-team

De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door twee priesters en een pastoraal werkster. Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Pastoor Álvaro Rodríguez Luque is de eerste aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

- Pastor Anne-Marie van Straaten: *Pastoraalwerkster*, eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen regio De Waterkant.
- Pastoor Bert Glorie: *priester*, pastoor *in-solidum*, vicevoorzitter van het kerkbestuur de Waterkant, eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud. PCI-begeleiding, sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.
- Pastoor Álvaro Rodríguez Luque: *priester*, pastoor-moderator, voorzitter van het kerkbestuur de Waterkant en coördinator van de pastorale zorg in de regio. Eerste aanspreekbaar Emmaüsparochie (Nibbixwoud en Wognum), De Weere, Spanbroek, De Goorn en Ursem; sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Voor alle pastorale, sacramentele en geestelijke zaken: Álvaro Rodríguez Luque, mobiel: 06-87375420, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

Het kerkbestuur van regio 'de Waterkant'

Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque voorzitter
Pastoor Bert Glorie vicevoorzitter
Dhr. Cees Backer secretaris - penningmeester ad interim

Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.

Emmaüs parochieraad

Bertus Schilder: voorzitter
Tony Slaman: secretaris
Juil Kampstra: penningmeester
Hans van Engen: afgevaardigde Wognum
Marry Tessel: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Voorgangers, Lectoren, Koster, Avondwakegroep, Doopgroep, Vormselgroep, 1^{ste} Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Koster, Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Kerkbalans, Koster, Tuingroep/kerkhofbeheer, Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van *taakgroepen*: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Koster.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen van beide locaties*:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum Begrafenisvereniging "Laatste Eer"
Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
J.J.M. Overboom 0229-573954
Info: www.laatsteerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begrafenisvereniging "St. Barbara"
Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging "St. Cunera"
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: "Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl.

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk opgelezen waar de viering plaats vindt.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂-----

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____

Adres _____

Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂-----

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon (brievenbus pastorie).

Geboorte? Naam / voornaam:

Laat de parochie het weten. Geboortedatum:

Huwelijk op komst? Huidige adres:

Geef het tijdig door. Postcode: Woonplaats:

Verandering in het gezin? Verhuisdatum:

Laat het even weten. Nieuw adres:

Verhuizen? Postcode / Woonplaats

Help onze administratie. Gezinsleden: Geb. datum:

..... M/V

..... M/V

..... M/V

