

December 2022 - Januari 2023
11^e Jaargang nr. 7

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



R.K. Emmaüsparochie

Let op:

Per 1 januari 2023 beginnen in beide locaties de zondagsvieringen weer om **10.00 uur**.



Nu Sinterklaas Nederland heeft verlaten, kan de kerstboom weer van zolder gehaald worden. We besteden de nodige tijd aan het optuigen van de boom, met lampjes, ballen, slingers en wat we nog meer kunnen verzinnen. De Kerststal onder of bij de boom wordt gemakshalve vergeten. Half december beginnen overal de verschillende kerstvieringen en kerstborrels. 24 december: dan gaan we naar de kerk (een keer per jaar naar de kerk is toch goed). En op 25 december gaat het om het uitbundige en overdadige kerstdiner en met welke uitdossing we daaraan verschijnen. Op 26 december zijn we de kerstboom weer beu en kan hij weer voor een jaar naar de zolder. Het lijkt wel alsof de Kersttijd loopt van net na Sinterklaas tot net na Kerstmis. Als de Kerk nog in de Adventstijd zit, het vooruitzien naar en het voorbereiden op Kerstmis, lijkt het overal al Kerstmis te zijn. Maar de Kersttijd voor de Kerk moet dan nog beginnen. Deze begint op 25 december met het hoogfeest van de Geboorte van Jezus en eindigt met het feest van de doop van de Heer, deze keer op maandag 9 januari.

In deze dagen kijken we alweer uit naar het komende Kerstfeest. Al heel vroeg zie je de aankondigingen voor de kerstmarkten verschijnen. Kerstversieringen zijn er al in september bij de winkels te vinden. Dat is ook echt nodig want de sfeer van het kerstgebeuren moet ons alvast een beetje week en zachtmoedig maken. We kijken dan uit naar tijden waar knikengeltjes en glinsterende kerstballen onze boze gedachten weg halen en onderstoppen. Naar kerstballen, waar je je spiegelbeeld in kunt zien, dat zo past in onze selfie-cultuur. Goed dat we nog af en toe nog in het boek Genesis lezen, wat ons vertelt dat we geschapen zijn naar het beeld en gelijkenis van God. We zien dan, als we goed in die kerstballen spiegelen, zeer waarschijnlijk het beeld van God in ons en daar gaat het toch om.

Kerstmis is het feest van de menswording, Gods menswording, God die als een mens verschijnt op de wereld, maar ook onze eigen menswording. Natuurlijk, we zijn geboren als mensen, niet als ossen of ezels of schapen, dieren waar het ook vaak over gaat in deze tijd. Daar voelen we ons ver boven verheven, wij zijn mensen met verstand en vrije wil. Als je om je heen kijkt in de wereld van vandaag, dan zie je soms mensen die zich gedragen als wilde beesten, beesten waar iedereen bang van is omdat ze je verscheuren. Die onmenselijke veroorzaken een hoop verdriet en ellende. Die lui zouden inderdaad wat menselijker moeten worden. Maar laten we in deze tijd niet naar anderen maar even naar onszelf kijken. Gedragen wij ons altijd als mensen? Zijn we soms geen schapen, kuddedieren die anderen achteraanlopen. Laten we ons niet al te vaak beïnvloeden door wat één zegt, door wat één vindt van waarden en normen in de samenleving? We zijn trots op onze vrije wil, maar zijn we wel zo vrij? En zijn we soms geen ezels, zeggen we niet dikwijls, achteraf: wat ben ik dom geweest. Had ik maar even nagedacht? We zijn begiftigd met verstand, maar gebruiken we het ook altijd? Met Kerst worden we uitgenodigd om naar een kind te kijken, het Kind van Bethlehem waarin God zijn woord heeft uitgesproken, het Kind dat de blijde boodschap op alle mogelijke manieren uitdraagt. Een kind is vrucht van de liefde, een kind maakt ons meer mens. We worden meer mens door de liefde die we ontvangen en door de liefde die we geven. Het Kind van Bethlehem wordt Verlosser en Vredebrenger genoemd, de nieuwe mens. Mens worden als Hij, dat is Vrede, dat is licht, dat is Kerstmis, niet alleen vandaag, maar alle dagen. In deze geest wens ik u allemaal een zalig Kerstfeest toe.

*Hartelijk groeten,
Pastoor Alvaro*

Kerkbalans 2023: Geef vandaag voor je kerk van morgen



Beste parochiaan,

Wij zijn trots op onze kerkgemeenschap!

Het is een plek om te bezinnen, te onthaasten, te vieren en om elkaar te steunen als dit nodig is. Wij vinden hier saamhorigheid. Vooral bij feestdagen, uitvaarten en Allerzielen. Na de coronacrisis worden wij in 2023 geconfronteerd met enorm hoge energiekosten. U ziet in de begroting ook een gigantische toename van de

huisvestingskosten. Wij doen ook dit jaar weer een beroep op u allen om mee te doen aan actie Kerkbalans 2023 en hopen op een extra gift van u.

Van uw vrijwillige bijdrage kunnen wij het parochieel team, de instandhouding en energielasten van uw kerk betalen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw bijdrage overmaakt op een van de volgende bankrekeningnummers:

Voor Wognum: bankrekeningnr. NL34RABO 0371 6003 32

Voor Nibbixwoud: bankrekeningnr. NL63RABO 0344 2013 84

Voor Zwaagdijk-West: bankrekeningnr. NL75RABO 0376 8023 83

Deze bankrekeningen staan allen op naam van de R.K. Parochie Emmaüs. Wilt u informatie omtrent een periodieke gift, hetgeen fiscaal gunstiger voor u kan zijn, neem dan contact op met de penningmeester.

Bij voorbaat dank voor uw steun en een vriendelijke groet,

Alvaro Rodriquez Luque (priester) en Juul Kampstra (penningmeester, tel: 0229-572859)

Financieel Overzicht van R.K. Parochie Emmaüs.

Begroting voor het boekjaar 2023, in vergelijking met 2022 en 2021

Cijfers X 1.000 euro

	Begroot 2023	Verwacht 2022	Begroot 2022	Werkelijk 2021
OPBRENGSTEN				
Kerkbijdragen	60	55	52	60
Collecten	23	22	17	12
Uitvaarten	17	17	15	20
Begraafplaats	20	22	20	23
Antenneopbrengsten	20	20	20	20
Verhuur woning Z.	8	8	8	7
Overige opbrengsten	9	8	5	8
Totaal	<u>157</u>	<u>152</u>	<u>137</u>	<u>150</u>
UITGAVEN				
Parochieel team	32	35	34	27
Bijdrage Bisdom	23	24	25	24
Huisvesting W.	24	15	18	23
Huisvesting N.	54	42	27	33
Huisvesting Z.	1	1	1	1
Kosten diensten	15	15	11	13
Kosten best/pastoraat	2		4	0
Kosten huishouding	4	4	4	4
Overige kosten	14	14	14	18
Totaal	<u>169</u>	<u>150</u>	<u>138</u>	<u>143</u>
Winstsaldo		<u>2</u>		<u>7</u>
Verliessaldo	<u>12</u>		<u>1</u>	

Uit bovenstaande cijfers blijkt duidelijk dat:

- De opbrengsten weer op een hoger niveau zijn.
- Kerkbijdragen iets hoger ingeschat door uw extra bijdrage, vanwege de energiekosten.
- De collecten zijn weer hoger door minder uitval door Corona.
- De huisvestingskosten zijn in 2022 hoger door meer onderhoud.
- In 2023 worden de energiekosten veel hoger door tariefsverhoging.

Uiteindelijk verwachten we in 2023 een negatief resultaat, mede ontstaan door de energiekosten.

In memoriam

Jan van Diepen * 13 mei 1950 - † 19 oktober 2022

(locatie: St. Cunera)

Jan groeide op in het gezin van Arie en Stien van Diepen-Jong samen met zijn zusjes Ria, Willy, Tini, Leni en broer Johan. Na de tuinbouwschool ging Jan aan het werk in de tuinbouw. De familie is altijd erg belangrijk geweest voor hem. Hij heeft een eigen tuindersbedrijf gehad, maar heel vaak werkte hij bij of met familie. Met Johan ging hij mee naar Ooms en met zwager Cor naar Dura Vermeer. Daarna nog tien jaar met veel plezier met schoonzoon René. En na zijn pensioen werd hij vrijwilliger bij het Zuiderzeemuseum waar zoon Ariejan ook werkt.

Jan trouwde met Trees en ze kregen dochter Christa en zoon Ariejan. Na het overlijden van vader Arie kwamen ze te wonen op de Ganker. Dat werd echt hun plekkie. Ze beleefden daar veel moois, maar ook verdriet: kleinkinderen Sam, Maik en Arie-Jan werden geboren, maar ze moesten de kleine Jari en Jelle missen. Op 5 oktober raakte Jan in het ziekenhuis en de doktoren konden hem niet meer helpen. Op 19 oktober moesten Trees, kinderen en kleinkinderen afscheid nemen. Op de dag van de uitvaart, bij het verlaten van zijn huis stond een prachtige regenboog aan de hemel. Indrukwekkend was de tocht naar de kerk met zijn eigen tractor en wagen, bestuurd door zijn zoon. In de kerk luisterden we naar: 'Vader studdert in de schuur' van Oos Joos en van Normaal 'Achter de schuur'. Dat paste echt bij Jan.

Ariejan las een mooi levensverhaal voor en eindigde met: we zullen u 'gruwelijk' missen! Vader Jan, rust in vrede.

Cor Hoogland * 08 augustus 1943 - † 31 oktober 2022

(locatie: St. Cunera)

Cor Hoogland, een groot figuur van onze parochie is afgelopen 31 oktober in vrede naar de hemel gegaan. Cor werd op 8 augustus 1943 geboren in Nibbixwoud. Zijn vader had een gemengd bedrijf in groente en kleinfruit en Cor wilde zich bekwamen in de bloemeteelt. Na deze opleiding kwam hij terecht bij een zaadkweker en tuinwinkel in de omgeving van Delft waar hij bij het gezin Dumay in de kost kwam. Daar leerde hij dochter des huizes Elly kennen waar hij niet veel later in 1970 mee zou trouwen. Cor en Elly belandden in Hilversum waar Cor was aangenomen op de Kruisheide, het landgoed van de Fam. Brenninkmeijer voor een omvangrijke renovatieklus. Hier hebben Cor en Elly hun gezin gestart met zijn twee kinderen Miranda en Sander. Ondertussen was het ondernemerschap ook boven komen drijven bij Cor. Hij heeft verschillende opleidingen afgerond en hij was onder andere tuintechnicus en bloemist. Na het overlijden van zijn ouders is het gezin van Cor en Elly in de winter van '79 verhuisd naar het woud 10 in Nibbixwoud. Hier werd verder ontwikkeld aan het bedrijf en het sociale netwerk in Nibbixwoud wat Cor nooit helemaal uit het oog verloren had. Want naast een ondernemer dat hij tot 2009 was heeft hij ook erg veel voor de gemeenschap kunnen en mogen doen.

Cor heeft jaren bestuurlijke functies binnen ondernemersvereniging KNOV afd. Nibbixwoud gehad. Ook toen later mede door Cor het tot ondernemersvereniging Wognum-Nibbixwoud is geworden. Met alles wat er in die periode binnen de vereniging bereikt is bleek Cor een vaste waarde. Al van jongs af aan, speelde hij graag toneel bij toneelvereniging St. Cunera. Cor heeft vele stukken geregisseerd. Oude stukken werden door Cor gemoderniseerd of zelfs gedeeltelijk herschreven. Uiteindelijk werd er naar aanleiding van het 100jarig bestaan van de Cunerakerk een heus toneelstuk door Cor geschreven waarbij het leggen van verbindingen haast het thema werd.

Van vaste waarde was hij voor zijn geliefde Cunera parochie. Cor was een belangrijke deel van onze kerkgemeenschap en wij mogen alleen maar dankbaar zijn voor alles wat Cor voor onze gemeenschap betekend heeft: in het parochiebestuur; als koster doordeweeks; lector; als leken voorganger tijdens de weekendvieringen, uitvaarten en avondwake's; de kerkversiering; de liturgie werkgroep; bij de rozenkrans in de maanden mei en oktober; bij de oecumenische werkgroep; bij discussiegroep Geloven nu; etc.

Onze kerkgemeenschap was een deel van het leven van Cor, maar Cor heeft ook zijn leven en zijn talenten met onze kerkgemeenschap gedeeld. Hij is tot aan het einde van zijn leven voor de gemeenschap van de Cunerakerk op een of andere manier actief geweest. Bijna aan het einde van zijn leven kreeg hij van de pastoor een nieuwe taak als vrijwilliger; de pastoor zei hem dat als hij God van aangezicht tot aangezicht mag aanschouwen, zich positief uitlaat over zijn familie, vrienden en parochie en dat hij zijn vrijwilligerswerk voortzet in de hemel, want wij hebben hulp van boven hard nodig. En wij als parochie mogen alleen maar dankbaar zijn dat we een vrijwilliger in de hemel hebben.

Cor, tot ziens in de hemel!



**Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk,
Sweelinckhof en de St. Cunerakerk**



Locatie	Dag	Datum	Tijdstip	Plaats	Viering	Voorganger	Koor
Wognum	Za	17 december	10:30 uur	Sweelinckhof	Woord- en communie	A.M. van Straaten	
Wognum	Za	17 december	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	A.M. van Straaten	Samenzang
4^e weekend van de Advent MOV-viering							
Nibbixwoud	Zo	18 december	09:30 uur	St. Cunera	Woord- en communie	A.M. van Straaten	Samenzang
4^e weekend van de Advent MOV-viering							
Nibbixwoud	Di	20 december	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Wo	21 december	09:30 uur	H. Hiëronymus	Hiëronymusschool	H. van Engen	
Wognum	Do	22 december	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Do	22 december	16:30 uur	St. Cunera	St. Nicolaasschool	I. Hoogland	
Wognum	Za	24 december	10:30 uur	Sweelinckhof	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Zo	24 december	17:00 uur	St. Cunera	Kinderkerst		
Wognum	Za	24 december	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	H. van Engen	Parochieel Gemengd Koor
1^e Kerstnachtviering							
Nibbixwoud	Za	24 december	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	M. Kremer	Jubilatekoor
1^e Kerstnachtviering							
Wognum	Za	24 december	21:30 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	T. Breeuwsma	Sylvidakoor
2^e Kerstnachtviering							
Nibbixwoud	Za	24 december	21:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Mannenkoor
2^e Kerstnachtviering							
Wognum	Zo	25 december	9:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	Mannenkoor
1^e Kerstdag							
Gezamenlijke viering							
Nibbixwoud	Ma	26 december	9:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Cunerakoor
2^e Kerstdag							
Gezamenlijke viering							
Nibbixwoud	Di	27 december	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	29 december	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Za	31 december	19:00 uur	St. Cunera	Oudjaarsviering	Álvaro	Fanfare
Gezamenlijke viering							
Wognum	Zo	1 januari 2023	10:00 uur	H. Hiëronymus	Viering vervalt	M. Kremer	
Nieujaarsdag							
Nibbixwoud	Zo	1 januari 2023	10:00 uur	St. Cunera	Viering vervalt		
Nieujaarsdag							
Nibbixwoud	Di	3 januari	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	5 januari	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	7 januari	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en communie	H. van Engen	
Nibbixwoud	Za	7 januari	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	H. van Engen	Jubilatekoor
Doop van Christus Nieujaarswensen							
Wognum	Zo	8 januari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	H. van Engen	samenzang
Doop van Christus Nieujaarswensen							

Nibbixwoud	Di	10 januari	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	12 januari	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	14 januari	10.30 uur	Sweelinckhof	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Za	14 januari	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Mannenkoor
Wognum	Zo	15 januari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	samenzang
Nibbixwoud	Di	17 januari	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	19 januari	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	21 januari	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en communie	A.-M. van Straaten	
Nibbixwoud	Za	21 januari	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	A.-M. van Straaten	samenzang
Wognum	Zo	22 januari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Gebedsviering	A.-M. van Straaten	Sylvidakoor
Week van de Eenheid in samenwerking met Het Vierkant, Thomasgemeente, Emmaüsparochie en de Doopegezinde gemeente							
Nibbixwoud	Di	24 januari	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	26 januari	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	



Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:
<https://rkemmausparochie.nl/livestream/> of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op
livestream gemist. De livestream voor de St. Hiëronymus-locatie blijft doorgaan. Voor de
locatie St. Cunera worden de volgende viering live gestreamd

24/12 2^e Kerstnachtviering, Eucharistieviering met Pastor Alvaro

31/12 Oudejaars viering, Pastor Alvaro en Mariska Kremer

De viering van 1^e Kerstdag wordt vanuit de H. Hiëronymus verzorgd.

Misintenties:

Indien er in het rooster van vieringen staat dat er een gezamenlijke viering is, dan worden de intenties van beide kerken voorgelezen!

Misintenties Wognum:

Zaterdag 17 december Sweelinckhof en kerk:

Wil Ootes Romein; Arie Wiering; Riet Blauw-Zandvliet Tiny Ursem-Schouten en zegen over haar gezin; Cees en Corry van Diepen-Houtman en Peter;

hun zonen Willem en Herman; Nicolaas en Catharina Ursem-Groot; Gerard en Margreet Ursem; Jacques Hetsen; Joop en Tini Bleeker; Jaap en Christina Smit-Kors en zegen over hun gezin;

Zaterdag 24 december Kerstavond kerk:

Corné Stam; Jos Ursem; Overleden familie Bakker-Twisk; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en overleden familie; Marian Bijman-Jonker; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen over de gezinnen; Lizet Groot-Zuiker; Overleden familie Hand-Commandeur; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Piet Schoenmaker en overleden familie; Joke Stam-Koelman; Jaap Ursem en Marco; Wim en Tiny Huibers-Komen; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Riet van Straalen-Komen; Kees Bijman en overleden ouders Bijman-Pater; Wim en Trien Groot-van Diepen en zegen over hun gezin; Overleden ouders Groen-Jong; Tiny Ursem-Schouten en zegen over haar gezin; Hans van Oosten; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en

Zondag 25 december Kerstmis:

Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Overleden familie Bleeker-Ootes; Kees, Siem en Renee Besseling; Lizet Groot-Zuiker; Piet en Riet Kroon-Hulsebos; Gré Overboom en overleden familie; Overleden familie Rinkel-Bakker; Cock en Willy Salman-Laan; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Arie Wiering; Kees Groen en zegen over zijn gezin Jan en Koos Koeman en Joy; Piet Stam en zegen over zijn gezin; Jan Tool; Uit dankbaarheid voor een negentigste verjaardag;

Zaterdag 31 december Sweelinckhof en kerk Oudejaarsviering in Nibbixwoud:

Kees, Siem en Renee Besseling; Marian Bijman-Jonker; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Rem en Emmy Rood-Pronk; Cock en Willy Salman-Laan; Adrie Smit; Ton en Vera

Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman; Jaap en Christina Smit-Kors en zegen over hun gezin; Voor familie Th. Twisk – van Hal en uit dankbaarheid van hun 60-jarig huwelijksjubileum;

Zondag 7 januari Sweelinckhof en 8 januari kerk:

Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen over hun gezinnen; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Adrie Smit; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Klaas Weel;

Misintenties St. Cunerakerk:

Zondag 18 december:

Cor en Mart Koppes-Kuip; Overleden familie Schoenmaker; Bert Schouten en Greet Schouten-de Haan;

In het bijzonder bidden wij voor Jo Knijn-Conijn. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 24 december (Kerstnacht):

Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos en familie; Gerard en Corry de Vries-Spigt en Leo; Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Tiny op den Kelder-Breed; Piet en Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; Jan en Rika Appelman-Knol; Gerda Berkhout-Bennis; Jaap en Grada Wenker-Pronk; Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Cees Karels; Bep Kollmer; Cor en Mart Koppes-Kuip; Nic Dudink en overleden familie; Aad Karsten; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Jaap van Diepen en zegen over zijn gezin; Hans en Rob Hulst; Piet en Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk; Cor Ligthart; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Nic Weel en Jo Weel-Twisk, Kees, Hans en Rob; Dennis Kroon en overleden familieleden; George van der Laan; Niek en Lies Commandeur-Machtel; Bert en Greet Schouten-de Haan; Gerard Verbeek en overleden ouders Verbeek-Smit; Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Aldert en Alida Maria Bijpost-Bakker, Ans, Leo en Coen; Arie Koopman; Levende en overleden familie Appelman-Beemster; Piet Schoenmaker; Johan Schaapherder; Thea Hoogland-Karsten; Tom Broersen en overleden familie Broersen-Commandeur; Martijn en Pé Vlaar; Kees Koeleman en overleden familie Koeleman-Hulst;

Zondag 14 januari Sweelinckhof en 15 januari kerk:

Adrie Hoogewerf; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Klaas Weel;

Zondag 21 januari Sweelinckhof en 22 januari kerk:

Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Adrie Smit; Corné Stam; Jos Ursem; Roelof en Nelie Kamp-Overboom; Annet Langedijk; Gerard en Margreet Ursem; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Joop en Tini Bleeker; Klaas Weel; Nicolaas en Catharina Ursem-Groot.

Zondag 25 december (1^e Kerstdag):

Nic en Tiny Conijn-Pronk; Piet en Vera Knol-Groot; Joop Karsten en zegen over de gezinnen; Kees Knol en overleden familie Knol-van Straalen; Vader en moeder Verlaat, Ko, Jaap, Riet en John; Joop en Alie van Zelm; Dirk van Zelm, Jo en Aag Vriend; Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman;

Maandag 26 december (2^e Kerstdag):

Johannes en Marie Ooijevaar-Roozendaal en zegen over de gezinnen; Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Kees Kroon en overleden familie; Thaam op den Kelder en zegen over de gezinnen; Jaap Schermer; Jaap de Haan, Patrick en Leo; In het bijzonder bidden wij voor Jaap de Haan. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 31 december:

Piet en Vera Knol-Groot; Hans en Rob Hulst; Pé Goedhart; Arie Smit en Riet Smit-Mes en André Smit; Kees Knol en overleden familie Knol-van Straalen; Niek en Lies Commandeur-Machtel; Piet Bos; Gerard Verbeek en overleden ouders Verbeek-Smit; Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Jan Klijn en overleden familie Klijn-Jonker; Tom Broersen en overleden familie Broersen-Commandeur; Martijn en Pé Vlaar;

Zaterdag 7 januari:

Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Piet en Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; André Smit; Piet Schoenmaker;

In het bijzonder bidden wij voor Ineke Bruijnesteijn-Hollanders. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 14 januari:

Tiny op den Kelder-Breed; Jan Klijn en overleden familie Klijn-Jonker; Jaap Schermer; Nico Kok, Freek Kok;

In het bijzonder bidden wij voor Henk Kok. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 21 januari:

Jan Entius en families Entius, Bijl, Schilder; Cor Ligthart; Overleden familie Schoenmaker; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk.

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Ons bruidspaar: Maarten Vlaar en Jacqueline Schipper die zaterdag 10 december in het huwelijk traden. Wij vragen om zegen over hun liefde voor elkaar en wensen hun een fijne toekomst samen toe.

Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Truus Appelman-Bakker en Vera Baas-de Jong (locatie H. Hiëronymus) Cor Hoogland en Jan Roozendaal (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736.



Kerkwerksters Wognum

Groep 1	15 december	09.00 uur
Groep 2	21 december	13.00 uur
Groep 3	27 december	09.00 uur
Groep 4	4 januari.	13.00 uur
Groep 5	10 januari.	19.00 uur
Groep 6	17 januari	19.30 uur



Mededelingen voor alle locaties

LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP

Per 1 januari 2023 beginnende de vieringen op zondag weer om **10.00 uur in beide kerken.**

LET OP LET OP LET OP LET OP LET OP

Zuinig omgaan met energie verbruik

De Parochieraad heeft zich beraden over het energie verbruik in onze kerken. Er waren verschillende opties: Geen vieringen houden in onze kerken, of elke week in een van de andere kerken in de regio Waterkant de vieringen bezoeken, of de vieringen wel houden, maar in kleinere, energiezuinige ruimtes. De Parochieraad wil graag elke week in beide kerken en in het Sweelinckhof de mogelijkheid van vieringen behouden. Daarom gaan wij in beide kerken, op het moment dat er niet meer dan 40 bezoekers worden verwacht in een kleinere ruimte de viering houden. Dat is meestal als er Samenzang is en geen koor. Dat betekent als in Wognum het Sylvidakoor of het Parochiekoor zing er in het middenschip de viering wordt gehouden en als er samenzang is wordt de viering in de Hieronymus gehouden in de zijvleugel van de kerk. Hiertoe is

het oude altaar van onze vorige kerk in de zij vleugel gezet en de verwarmingselementen zijn aangepast. Bij binnenkomst van de Kerk, vindt u een bord met waar de viering wordt gehouden. Ook is er een bezuinigingsplan voor gebruik van licht afgesproken met de koster. In de Cunera zal bij viering met een beperkt aantal mensen op het Altaar podium de viering worden gehouden. Op deze manier behouden wij voor iedereen elke week de mogelijkheid een viering te bezoeken. QR-code gebruik: omdat veel mensen geen klein geld meer in de portemonnee hebben is de mogelijkheid bij de ingang van de kerk om de QR-code te gebruiken voor uw wekelijkse bijdrage aan de collecte.

De Parochieraad

Het rooster van vieringen in 2023

Het is weer gelukt om tot juli volgend jaar elk weekend 3 vieringen aan onze parochianen aan te bieden. Pastor Alvaro en pastoraal medewerker Anne- Marie van Straaten zullen regelmatig voor gaan, maar ook onze leken voorgangers: Trudy Breeuwsma, Mariska Kremer, Tony Slaman en

Hans van Engen zult u regelmatig achter het altaar zien. Er is wel wat veranderd:

De vieringen op zondag zullen weer om 10.00 uur gehouden worden, om beurten in de Cunerakerk en de Hieronymuskerk. Verder blijft het schema hetzelfde: zaterdag 10.30 uur in het Sweelinckhof, zaterdag 19.00 uur in de ene kerk te beginnen in januari op zaterdag in de Cunera en op zondag 10.00 uur in de Hieronymus.

Verder zal er gedurende een half jaar elke **Eerste Zondag van de maand, te beginnen op 5 februari om 10.00 uur altijd in de Hieronymuskerk een Familiezondag plaats vinden voor de hele regio. Iedereen is bij de viering welkom!**

Verder zijn er veel bijzonder diensten zoals het vieren van het Vormsel in de St. Cunera op vrijdag 3 februari om 19.00 uur. Maar ook zijn er verschillende oecumenische vieringen in voorbereiding zoals de Week van de Eenheid op zondag 22 januari en een bezinningsavond op donderdagavond 16 februari om 20.00 uur in de Hieronymus. Ook de eerste communicantjes zijn reeds aan hun voorbereiding begonnen.

Natuurlijk zijn er ook dit jaar weer bijzondere vieringen met Carnaval en in de Goede Week. Volgt u de informatie op onze Website, in de Dorpsbladen en in de Verbinding!

*Namens de Parochieraad
Hans van Engen*



UITNODIGING EERSTE HEILIGE COMMUNIE

Ook in 2023 willen we in de Emmaüsparochie weer een groep

Communicanten gaan voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie. De kinderen vanaf groep 4 komen hiervoor in aanmerking. De voorbereiding wordt gedaan aan de hand van gezamenlijke bijeenkomsten in een van de kerken door middel van EHC-project 'Blijf dit doen', begeleid door pastor Anne-Marie van Straaten, een van de EHC-werkgroepleden en een van de ouders.

U kunt uw kind opgeven tot 15 januari 2023 door een e-mail te sturen naar:

secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Graag de naam van uw kind vermelden, het adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mailadres.

Een paar praktische datums zijn:

- Informatieavond EHC is op donderdagavond 9 februari 2023, 19.30 uur, Wognum
- Voorstelviering is op zaterdagavond 11 maart 2023, 19.00 uur, Nibbixwoud
- EHC-viering is op zondag 16 april 2023, 12.30 uur (kerk verneemt u nog)

Tijdens de informatieavond krijgt u informatie over het EHC-project 'Blijf dit doen', de voorstelviering, wat u als ouders kunt doen en verdere praktische informatie.

Groeten van pastoor Álvaro en pastor Anne-Marie van Straaten en de EHC-werkgroep

De familiezondagen in dekenaat Hoorn komen eraan!

Jij bent er toch ook bij?

Het is bijna zover! Vanaf 5 februari heten we jou, hoe jong of oud je bent, welkom op de familiezondag vanuit dekenaat Hoorn. De familiezondag is er vóór iedereen ván iedereen. Dus ook mensen die al lang niet meer de kerk hebben bezocht. Met de familiezondag willen we iedereen welkom heten. Om samen op een toegankelijke manier te groeien in geloof en liefde.

Voor iedereen

Heb je kleine kinderen, ben je alleenstaand, jong of juist op leeftijd? Iedereen mag er zijn. We willen bouwen aan een kerkgemeenschap waarin iedereen zich thuis kan voelen. Er is tijdens de familiedag opvang voor de allerkleinsten en voor verschillende leeftijden een programma op maat.

Je bent welkom

We hopen samen met jou op zondag 5 februari van 10:00-13:00 uur, in de Hieronymuskerk in Wognum de eerste familiezondag te beleven. Deken Marcantognini, pastoor Álvaro en vrijwilligers vanuit het hele dekenaat nodigen je uit.

Wat kun je verwachten?

Tijdens de familiezondag is er volop ruimte voor ontmoeting. We vieren met elkaar de Heilige Mis. Er is een programma waarin je samen het geloof kunt verdiepen. Afsluitend kun je met jong en oud kletsen tijdens een maaltijd.

Ben jij er bij?

Wil je op de hoogte gehouden worden over de familiezondagen en geen uitnodiging missen? Stuur dan een mailtje naar info@familiezondagenwf.nl. Ook als je het leuk vindt om mee te denken over het programma of te helpen op één van deze feestelijke zondagen ben je van harte welkom! Laat het ons weten.

Locatie H. Hiëronymus

Oktober Donatiemaand Lourdesfonds Wognum

We beginnen deze maand altijd met een Mariaviering zowel in de kerk Nibbixwoud als in Wognum. Deze goed bezochte vieringen geven aan dat er behoefte aan is. Oktober is de donatiemaand voor het Lourdesfonds. Met de nieuwe folder, ingesloten in de envelop, hebben wij het mooie bedrag van ruim € 1100,00 opgehaald. Vele enveloppen werden weer, goed gevuld, teruggebracht aan ons adres, en zo ook per bank mochten wij de donaties innen. Dank daarvoor!!

Dank aan alle vrijwilligsters en aan onze donateurs van het Lourdesfonds. Hierdoor kunnen wij volgend jaar weer mensen uitnodigen om als pelgrim de reis naar Lourdes te mogen meemaken. Dit afgelopen jaar mochten er 4 deelnemers ervaren wat Lourdes is. Hun reacties hebben we mogen horen en lezen in de Verbinding.

In de vorige Walhalla heeft u kunnen lezen dat de reis naar Lourdes in 2023 per vliegtuig weer doorgaat van 21 t/m 26 september.

U kunt zich ook bij ons aanmelden, dan zullen wij u begeleiden op weg daarheen. Dit gaat niet vanuit het Lourdesfonds maar op eigen kosten.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en liefdevol 2023 toe.

Truda Stam en Marijke Wittenberg

Afsluiting seizoen Tuinploeg van de Hieronymuskerk

15 november was de afsluiting van het seizoen voor de tuinploeg van de Hieronymuskerk. Een moment om even terug te blikken wat in het afgelopen jaar zoal is gebeurd aan werkzaamheden. Tevens was het een mooie gelegenheid om Arie Mol te bedanken voor zijn werkzaamheden als voorman bij de tuinploeg.

Namens de parochieraad nam Bertus Schilder het woord om Arie in het zonnetje te zetten. 40 jaar lang was Arie de man die het reilen en zeilen rond en op het kerkhof bij hield. Op de vraag wat Arie zich kon herinneren over de tijd van 40 jaar was zijn antwoord: "In het begin was ik alleen om de tuin bij te houden. Rond 1990 kwam Toon Groot erbij en langzamerhand meldde zich meer vrijwilligers om 1 maal per maand aanwezig te zijn." Zo ontstond tuinploeg Bladgroen. Hij was iedere dag wel even bij de kerk om alles in de gaten te houden.

Zo kreeg Arie ook de verantwoording van het kerkhof zomaar toebedeeld. Hoeveel keren Arie met zijn auto en aanhangwagen met snoeiafval naar de stort is geweest is niet te tellen. Maar hij deed het graag en het was een mooie tijd aldus Arie. Zijn hoge leeftijd nam niet weg dat hij het ook

wat rustiger aan mocht doen. Arie was een volhouder! Maar afgelopen jaar moest hij dit toch inzien. Zijn gezondheid liet hem even in de steek. Nu was het tijd om Arie voor al zijn werk te bedanken. Namens het bestuur werd er een cadeau overhandigd. Eerder heeft hij al de zilveren Hiëronymusspeld opgespeld gekregen voor al zijn werk. Mooi dat Arie aanwezig was deze ochtend. Zo kon hij zien dat de groep van 20 mannen de tuin rond de kerk en het kerkhof ook volgend jaar weer bij gaan houden.

De ploeg is inmiddels versterkt door de jongere generatie. Maar desalniettemin zijn de "ouwe" getrouwe van grote waarde. Al is het alleen maar voor het praatje, koffie of elkaar ontmoeten. Verder gaf Kees Rood aan te stoppen als grasmaaier. Vele jaren hield hij het gras rond de kerk bij. Ook voor hem waren er bloemen als dank voor zijn inzet voor de kerk. Gelukkig heeft spontaan een nieuwe grasmaaier zich aangemeld.

Na een gezellig borreluurtje gingen alle mannen weer op huis aan. Het was een gezellige ochtend. Nog een paar dinsdagen is er werk te doen en dan volgt de winterstop tot maart.

Bij sneeuw en gladheid kunnen we een beroep op tuinploeg doen om de paden en parkeerterrein sneeuw/ ijsvrij te houden. Laten we hopen dat dat niet nodig is.

Het parochiebestuur van de Hiëronymuskerk

Schoenendozen uit Wognum naar Moldavië

Op zondag 13 november organiseerde de oecumenische werkgroep Wognum een Schoenendozenviering. De kinderen op onze scholen zijn gevraagd een schoenendoos te vullen met bruikbare artikelen voor kinderen in Vluchtelingenkampen in Moldavië, en Afrika. Vele kinderen gaven hieraan gehoor. Maar ook kwamen verschillende volwassenen een doos brengen met schoolartikelen, speelgoed, toiletartikelen en andere zaken die kinderen in dergelijke kampen goed kunnen gebruiken. In totaal werden er in onze regio ruim 150 schoenendozen verzameld en op transport gezet. Ook was de begeleidende oecumenische viering met als thema: Samendoen zeer goed bezocht. Het Jubilatekoor ondersteunde de viering waarin Ina Slot-Broekhuizen en Hans van Engen voorgingen. De Christelijke oecumenische gemeenschap liet naar het Evangelie over Een Kerk als Een Lichaam zien dat Samen Doen veel kan betekenen voor mensen, en vooral kinderen die het moeilijk hebben. De volgende oecumenische viering is op 22 januari wanneer we de week van de Eenheid van Gebed samen vieren. Ook zal er in op donderdagavond 16 februari in de vasten tijd in de kapel van de

Hieronymuskerk een bezinningsavond plaats vinden met als thema: Elkaar Horen.

Hans van Engen

Kerstnachtvieringen in de Hiëronymus, 24 december 2022

Eindelijk mogen we weer! Weet u nog, vorig jaar waren alle kerstvieringen voorbereid en mocht het vanwege Corona niet doorgaan. Gelukkig kunnen we dit jaar weer twee kerstnachtvieringen houden. Om 19.00 uur staat de viering in het teken van *Geborgenheid*. Een vergelijking zal worden gemaakt tussen het aloude kerstverhaal van Jozef en Maria op weg naar Bethlehem, en mensen die uit de Oekraïne moeten vluchten voor oorlogsgeweld en op zoek zijn naar een

Locatie St. Cunera

Buitenverlichting

Zoals ook u allen heeft onze St. Cunera parochie ook te maken met de energiecrisis. U zult hier meer over lezen in deze verbinding.

Om de kosten toch binnen de perken te houden hebben we als Commissie Beheer samen met de Parochieraad gekeken hoe we de buitenverlichting aan moeten gaan pakken. Het is de bedoeling om op zeer korte termijn verlichting aan te leggen langs het pad naar de pastorie. Nu branden de schijnwerpers 's avonds, niet alleen om de kerk te verlichten maar ook om het pad te verlichten. Dit is een dure optie. Wanneer de verlichting langs het pad klaar is zullen de schijnwerpers niet meer alle avonden branden maar alleen bij speciale momenten.

Wij moeten als parochie ook de tering naar de nering zetten. Wij rekenen erop dat u begrip heeft voor deze beslissing.

*Met vriendelijke groet,
Piet Ettes*

Kerststallen en -groepen uit de hele wereld in de Cunerakerk in Nibbixwoud.

18 december 2022- 8 januari 2023

In 2020 is de kerststallenverzameling van Tineke en Jaap Meester (350 stuks) tentoongesteld in de Cunerakerk. Helaas kon de bezichtiging niet doorgaan i.v.m. de pandemie die iedereen in de greep hield. In 2021 dachten we een nieuwe kans te hebben maar helaas, toen was echt alles op slot en is er zelf niets opgesteld. Alle goeds in drieën dan maar of driemaal is scheepsrecht?

In ieder geval dit jaar gaat het door, een mooie expositie van de kerststallen en -groepen wat voor een speciale kerstsfeer zal zorgen. Er zijn inmiddels ook andere 'verzamelaars' aangeschoven en mensen die graag hun kerststal of bijzondere groep willen laten zien. Wilt u met een

slaapplaats. Het Parochiekoor zal zingen en ook zullen kinderen deelnemen aan deze viering. Hans van Engen is de voorganger.

De tweede Kerstnachtviering wordt gehouden om 21.30 uur. Het Sylvidakoor zal zingen en Trudy Breeuwsma zal voor gaan. Het thema is: Licht en Vrede

Op eerste Kerstdag zal pastor Alvaro voorgaan in de eucharistieviering om 9.30 uur. Het mannenkoor zal zingen.

Woensdag 21 december komen 4 x twee groepen van de Hieronymusschool naar de kerk. Daar zullen zij naar het Kerstverhaal luisteren en met Kerstwensen de Kerstbomen versieren. Voorganger is Hans van Engen.

groep komen bezichtigen dan ook met bovenstaande persoon mailen.

De toegang is gratis maar een bijdrage is altijd welkom in de kist achter in de kerk. Ook is het mogelijk middels een QR-code een bijdrage te geven. Achter in de kerk zal ook een kerstboom staan voor het doen van wensen middels kerstballetjes die aan de boom gehangen mogen worden. De openingstijden van de expositie zijn:

Zo. 18 december: 10.45-16.00 uur

Di. 20 december: 10.00-12.00 uur (na de viering in de Kajuit) en 14.00-16.00 uur

Do. 22 december: 14.00-16.00 uur

Zo. 25 december: 12.00-15.00 uur

Ma. 26 december: 11.00-15.00 uur (2^e Kerstdag)

Wo. 28 december: 14.00-16.00 uur

Za. 31 december: 14.00-16.00 uur

Di. 3 januari: 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur

Do. 5 januari: 14.00-16.00 uur

Zo. 8 januari: 14.00-16.00 uur

Wij wensen u een goede kerstperiode toe.

De kerstwerkgroep:

*Pastor Álvaro, Tony Slaman, Marry Tessel,
Tineke en Jaap Meester*



Dit jaar "KINDJE WIEGEN" De film

Kom op **Kerstavond** naar de bioscoop in de Cunerakerk.

Op **24 december om vijf uur (17.00 uur)** zijn alle kinderen welkom. Volg bij de kerk het pad met de lichtjes..... en kom binnen in de Kajuit.

Luister naar de muziek, kijk naar de film en bewonder de stalletjes.

Dus.... volg de lichtjes naar de Kajuit voor een wonderschone beleving op deze Kerstnacht.

Fikse schoonmaakklus

Er wordt hard gewerkt om de Sint Cunerakerk tot in de top helemaal schoon te maken. Het is een heel werk om alles schoon te ragen etc. op deze hoogte maar het begin is gemaakt. Met een aangeschafte telescoop steel met borstel gaat het lukken. Een compliment voor de onderhoudsgroep die deze klus heeft opgepakt. Zo is onze kerk met kerstmis weer helemaal spik en span!!!!

Vieren in 2023

Zoals overal om ons heen wordt ook bij ons in de parochie gezocht naar energiebesparende middelen. Om gas te besparen gaan we vanaf 1 januari 2023 (dan is ons vast contract afgelopen) op het priesterkoor vieren. Daarboven hangt een infrarood kachel die de temperatuur kan veraangenamen.

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen



Licht in het duister

De adventstijd is alweer begonnen. Vier weken lang leven we toe naar het kerstfeest. In die adventstijd worden elke zondag kaarsen aangestoken: de eerste

op de eerste adventszondag. Het betekent dat er steeds meer licht komt. Licht in de duisternis. En als we kerstfeest vieren, dan vieren we dat het Licht in de wereld is gekomen.

In deze tijd hebben we een grote behoefte aan licht. Als we dachten dat we in de afgelopen jaren, in de coronatijd in het duister leefden, inmiddels weten we dat het nog donkerder kan. En kouder. De behoefte aan warmte en licht wordt met de dag groter lijkt het wel. Gelukkig worden er initiatieven ontplooid die licht brengen in een duistere tijd.

We weten al lang dat een klein lichtpuntje een wereld van verschil kan maken. Het gaat niet om het grote, het gaat juist om het kleine: een vriendelijk woord, niet meteen 'nee' zeggen als je denkt dat er een lastige vraag gesteld wordt, een hand op een schouder... Laten we door ons dagelijks doen en laten kleine lichtpuntjes strooien in deze wereld. Dat maakt de wereld mooier.

Westfriese Lourdes Vliegreis 2023

Vanaf 2002 wordt **dé Westfriese Lourdes Vliegreis** georganiseerd. De groepsreis, met Westfriese pastorale begeleiding van Jules Post en Mariet Vet, staat open voor jong en oud, gezond en ziek, gelovig en niet gelovig, buitenkerkelijk en andersdenkend. Per touringcar rijdt men naar Maastricht Aachen Airport, vandaar wordt er gevlogen naar **Tarbes Lourdes Pyrénées**. De gereedstaande bus zet u voor uw hotel in Lourdes af. Twee informatieavonden in juni en september dragen bij aan een versneld groepsgevoel. Wilt u

We draaien het altaar om (de voorganger staat dan weer met zijn rug naar de kerk). De kerkgangers kunnen op de stoelen plaats nemen. Het zal wat krapper worden maar dat kan ook de sfeer verhogen. De koren is gevraagd om hun opstelling zo te doen dat er ook ruimte overblijft voor kerkgangers en van hun vragen we ook begrip voor de situatie. Zorg in ieder geval dat je jezelf ook warm aangekleed hebt.

We gaan het proberen en hopen dat we in het voorjaar weer "normaal" kunnen vieren. De ingang zal dan via de zijdeur (invalide) zijn. Bent u moeilijk ter been dan kunt u oplopen langs het doopvont. U hoeft dan geen trappen te lopen.

*Een hartelijke groet en fijne feestdagen met veel warmte,
Marry Tessel*

in **2023 – 21 t/m 26 september – met Groep Westfriesland naar Lourdes?** Er zijn reeds veel plaatsen gereserveerd; wacht niet en meld u nu al aan bij Harry Vet ham.vet@quicknet.nl (0228-514040) of bij een van de plaatselijke inschrijfadressen.

Wensen

*Wensen die worden gezegd of geschreven
Te midden van het Kerstmisgroen
Worden een mens niet toegeschoven
Daar moet je zelf ook veel voor doen*

*Al die lieve goede wensen
Speciaal voor anderen bedacht
Zijn toch steeds een weerspiegeling
Van wat men zelf in het leven verwacht*

*Al die wensen zijn slecht fases
Hoe men het ook wendt of keert
De woorden eeuwen herschreven
Raken door de tijd verweerd*

*Niet de wensen maar gebaren
Onbaatzuchtig toebedacht
Zijn de kostbaarste
geschenken
Zij worden door liefde
voortgebracht*

*Met jezelf in vrede leven
Is het geluk op deze aard
In harmonie te kunnen delen
Is alles wat het leven vraagt
Zalig Kerstfeest en een
Voorspoedig Nieuwjaar*



Overige mededelingen
PCI Wognum / Zwaagdijk-West /
Nibbixwoud



Inwoners;
die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken
die een hulpproject opzetten
Een beroep doen op het PCI?

Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt. Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit 572990
pci.wognum@gmail.com

Zwaagdijk-West:
M. Spil 06-14950037
pci.wognum@gmail.com

Nibbixwoud:
Pastorie 571736
M. Meijners 853140
pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

Het jaar 2022 is alweer bijna ten einde. Een bewogen jaar ligt achter ons allen met toch steeds aanpassingen door het Coronapandemie. De Kerst staat voor de deur, zo ook de Jaarwisseling en gelukkig kan dit weer, nu zonder beperkingen, uitgebreid gevierd worden in alle parochies. Wij als redactie zijn ook steeds doorgedaan, het blad is toch een verbindingsstuk binnen onze Emmaüsparochie. Bedankt voor het aanleveren van alle kopij. Wij wensen u allen Gezellige Kerstdagen en een Goede Jaarwisseling!

VERSCHIJNING 2023	AANLEVEREN
Donderdag 19 januari	Vrijdag 13 januari
Donderdag 23 maart	Vrijdag 17 maart
Donderdag 18 mei	Vrijdag 12 mei
Donderdag 13 juli	Vrijdag 7 juli
Donderdag 28 september	Vrijdag 22 september

Donderdag 8 (of 15) dec. Vrijdag 2 (of 9) dec.

Redactie:

Jolanda Velt	Postgalei 18	573357
Coby Schouten	Woudhoek 8	573081
Annemiek Schouten	Hauwert 17	202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 19 januari 2023

Kopij inleveren **vóór vrijdag 13 januari**
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 11** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com

Bezoek eens de website van onze parochie:
<http://www.rkemmausparochie.nl>

De Regio 'de Waterkant' geeft iedere week een digitale nieuwsbrief uit.
Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via regiodewaterkant@gmail.com



Bestuur en pastores team van regio 'De Waterkant'

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

Pastores-team

De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door twee priesters en een pastoraal werkster. Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Pastoor Álvaro Rodríguez Luque is de eerste aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

Pastor Anne-Marie van Straaten: *Pastoraalwerkster*, eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen regio De Waterkant.

Pastoor Bert Glorie: *priester*, pastoor *in-solidum*, vicevoorzitter van het kerkbestuur de Waterkant, eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud. PCI-begeleiding, sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Pastoor Álvaro Rodríguez Luque: *priester*, pastoor-moderator, voorzitter van het kerkbestuur de Waterkant en coördinator van de pastorale zorg in de regio. Eerste aanspreekbaar Emmaüsparochie (Nibbixwoud en Wognum), De Weere, Spanbroek, De Goorn en Ursem; sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Voor alle pastorale, sacramentele en geestelijke zaken: Álvaro Rodríguez Luque, mobiel: 06-87375420, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

Het kerkbestuur van regio 'de Waterkant'

Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque voorzitter
Pastoor Bert Glorie vicevoorzitter
Dhr. Cees Backer secretaris - penningmeester ad interim

Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.

Emmaüs parochieraad

Bertus Schilder: voorzitter
Tony Slaman: secretaris
Juil Kampstra: penningmeester
Hans van Engen: afgevaardigde Wognum
Marry Tessel: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Voorgangers, Lectoren, Kosteners, Avondwakegroep, Doopgroep, Vormselgroep, 1^{ste} Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Kosteners, Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Kerkbalans, Kosteners, Tuingroep/kerkhofbeheer, Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van *taakgroepen*: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Kosteners.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen van beide locaties*:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum Begrafenisvereniging "Laatste Eer"
Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
J.J.M. Overboom 0229-573954
Info: www.laatsteeerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begrafenisvereniging "St. Barbara"
Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging "St. Cunera"
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: "Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl.

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk opgelezen waar de viering plaats vindt.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____

Adres _____

Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon

(brievenbus pastorie).

Geboorte?

Laat de parochie het weten.

Naam / voornaam:

Geboortedatum:

Huwelijk op komst?

Geef het tijdig door.

Huidige adres:

Postcode: Woonplaats:

Verandering in het gezin?

Laat het even weten.

Verhuisdatum:

Nieuw adres:

Verhuizen?

Help onze administratie.

Postcode / Woonplaats

Gezinsleden:

Geb. datum:

..... M/V

..... M/V

..... M/V

