

September - Oktober 2022
11^e Jaargang nr. 5

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



R.K. Emmaüsparochie

Zondag 18 september, 10:00 uur
Vrijwilligersdag Emmaüsparochie

De vakantieperiode is weer voorbij. Ik hoop dat u een goede tijd achter de rug hebt. De warme dagen hebben ons gedwongen wat rustiger aan te doen. Maar voor velen heeft het werk of de school ook even stilgelegen, zodat we nieuwe energie kunnen opdoen. Ik hoop dat u deze tijd genomen hebt om de rust te kunnen krijgen die u nodig had. Sommigen zijn ver geweest, anderen bleven dichtbij. Maar het belangrijkste was om van deze periode te kunnen genieten.

Het lijkt wel of we drie maal per jaar "Nieuwjaar" vieren. Op Nieuwjaarsdag natuurlijk. Maar de kerkelijke kalender met zijn feesten en zondagen loopt van Advent tot het feest van Christus Koning. Op de eerste zondag van de Advent begint het nieuwe kerkelijke jaar. Maar het parochieleven begint ieder jaar als het ware opnieuw na de zomervakantie. In de zomervakantie is onze parochie natuurlijk opengebleven, maar veel werkgroepen nemen even pauze en er wordt veel minder vergaderd.

En dan gaat in september alles weer tegelijk van start. En staan onze agenda's weer vol met afspraken voor bijeenkomsten en vergaderingen. Misschien een mooi moment om terug te kijken en vooruit te kijken. Wat is er het afgelopen jaar gebeurd waar we voor mogen danken. En wat staat er nog op stapel, wat zijn onze plannen? Als ik terugkijk op het afgelopen jaar kan ik een hele lijst noemen waar we voor mogen danken. Veel activiteiten konden dit jaar plaats vinden: vieringen in het weekend, doordeweeks en speciale vieringen met kinderen; doopsel, eerste heilige communie, vormsel en huwelijken; ziekenbezoek; aandacht voor ouderen; onze koren die prachtig zo veel vieringen hebben opgeluisterd. De zorg van de parochieraad voor de coördinatie, financiën en onderhoud van onze parochie; het administratieve werk van de secretariaten... Kerken en parochiecentrum en pastorie worden netjes onderhouden door vrijwilligers, evenals de tuinen en kerkhoven die er prachtig bij liggen. Allemaal heel mooi verlopen en fijne momenten van onderlinge ontmoeting. Alles door de inzet van vrijwilligers die dit voor ons allen mogelijk maken.

In een tijd waar veel gesomberd wordt over vergrijzing en teruglopende aantallen kerkbezoekers en moeilijke tijden zijn dat dingen waar we ook oog voor mogen hebben. Er is nog leven in onze parochie en er gebeurt veel meer dan we zelf misschien wel doorhebben. Daarom wil ik jullie allen van harte uitnodigen naar ons parochiefeest op zondag 18 september in de Hiëronymuskerk te Wognum. Wij vieren de Emmaüsdag, en het is de gelegenheid om elkaar te ontmoeten aan het begin van deze nieuwe periode. Wij schenken op die dag bijzondere aandacht aan alle mensen die het mogelijk maken dat onze kerk een levende gemeenschap blijft. Alle werkgroepen, alle vrijwilligers en alle parochianen zijn op zondagochtend uitgenodigd voor ons parochiefeest. Een moment om God dankbaar te zijn, een gelegenheid om samen te zijn en elkaar te ontmoeten en te ervaren dat onze parochie een kerk is die voor iedereen openstaat!

*Met hartelijk groeten,
Pastoor Álvaro*

Eerste fase Synode 2023

Vorige jaar oktober heeft Paus Franciscus de synodale weg wereldwijd geopend om met elkaar na te denken over de vragen hoe de Kerk meer open en nabij kan zijn, een missionaire gemeenschap in deze tijd. Hij heeft gevraagd om dat te doen door samen te komen in de bisdommen, dekenaten en parochies en daar zoveel mogelijk mensen bij te betrekken. Dit was nieuw voor onze Kerk. Geen enquête of parlement, maar luisteren naar elkaar en luisteren naar de Geest van God.

Van oktober 2021 tot half mei 2022 werd in ieder bisdom in de wereld gesproken over de toekomst van de Kerk. Mensen zijn bijeengekomen om te spreken over de thema's gemeenschap, participatie en zending (= *communio, participatio en missio*). Het was de eerste fase van de Synode. Volgend jaar vinden bijeenkomsten plaats per werelddeel en in oktober 2023 wordt de Synode afgesloten in Vaticaanstad in Rome. Regio De Waterkant hield de synodale consultatie samen met de parochies van het dekenaat Hoorn. Het was op zaterdag 5 maart in de H. Hiëronymuskerk te Wognum. De bijeenkomst was open en verliep in een hartelijke sfeer. Iedereen voelde zich welkom en kon zijn of haar zegje doen, soms ook in kritische zin. De reacties aan het einde waren in het algemeen zeer positief.

Van alle gesprekken en bijeenkomsten in parochies en geloofsgemeenschappen, door religieuzen en jongeren, zijn verslagen gemaakt. Deze zijn samengevoegd in het bisdomverslag, waarin alle geluiden zoveel mogelijk zijn weergegeven. Het verslag van alle synodale gesprekken in Noord-Holland werd in juni gepubliceerd. Het verslag van ons bisdom is hier te lezen:

https://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/download.php?ids=20220603_synodeverslag

Afgelopen maandag 15 augustus werd de nationale synthese voor de synode naar Rome gestuurd. De synthese is gemaakt op basis van de rapporten van de zeven bisdommen en het Militair Ordinariaat en op basis van de reacties van tien landelijke katholieke organisaties. De synthese schetst een beeld van de dio-

cesane fase van het synodaal proces in Nederland en de uitkomsten daarvan tot nu toe. Het nationale verslag van de synode die naar Rome is gestuurd kunt u vinden op de website rkkerk.nl.

Hartelijk groeten,
Pastoor Alvaro Rodríguez Luque

(Overwegingen ter inspiratie — naar aanleiding van de oproep van Paus Franciscus om samen een synodale weg te gaan — over wat ons nog drijft, in deze moeilijke tijden voor de kerk:)

“Bij de mensen is dit onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.”

Dat wat waarde heeft:

De droom van Jezus

Die voor ieder mens wat te bieden heeft

Iedereen doet er toe

Er is lijden en verdriet

Maar vanuit de (eeuwige) liefde ook altijd perspectief

In zijn levensverhaal, die samenvalt met het onze

Daarin schuilt waarachtigheid en hoop

Waarom een grote nood is

Die niet zomaar overal kan worden opgedaan

Hoe sterken wij elkaar in deze droom?

Hoe maken wij deze droom kenbaar?

Hoe tonen wij de schoonheid, de waarde daarvan?

(Albert Steltenpool)



Graag delen we hieronder een aantal van de belangrijkste ervaringen en geuite hartenkreten.

(bron: bisdomhaarlem-amsterdam.nl)

Gemeenschap en participatie

- Parochianen waren blij verrast door de energie van de synodale uitwisseling en vragen om dit instrument voor verbinding en nieuwe kansen tot groei te behouden.
- Waar verschillende kerkplekken samengevoegd worden, hebben parochianen behoefte aan meer gemeenschapsopbouw en pastorale nabijheid.
- Jongeren hebben behoefte aan een gemeenschap, maar vinden die moeilijk in de parochies. Het zou hen helpen als er op geloofsniveau meer uitwisseling komt met de andere generaties, met de ouderen.
- Er is behoefte aan een actief beleid om de aanwezigheid en rol van vrouwen in de Kerk te bevorderen, ook in bestuurlijke en pastorale functies.
- Rondom gevoelige onderwerpen als het begin en einde van het leven (abortus en euthanasie), homo- en biseksuelen en transgender, gescheiden en hertrouwde mensen en het priestercelibaat is er vooral behoefte aan pastorale ruimte en ondersteuning om op geloofsniveau een persoonlijke zoektocht te kunnen (aan)gaan.

Vieren

- Het samen vieren van de eucharistie wordt door velen gezien als het middelpunt van het kerkelijke leven. De onderlinge ontmoeting bij de koffie na de viering is voor velen even belangrijk.
- Er zijn grote verschillen tussen ouderen en jongeren, maar ook binnen generaties, in visies op een aantrekkelijke liturgie. Gelovigen vragen in het algemeen om een goed verzorgde liturgie met mooie muziek, verzorgde rituelen en een verstaanbare en inspirerende verkondiging, zodat zij geraakt worden en gevoed om de uitdagingen van het dagelijks leven aan te gaan.
- Onze kerken internationaliseren, vooral in de steden. Dat geeft ook kansen om te leren van elkaars gewoontes, culturen en geloofsbeleving.

Zending

- Parochianen willen medeverantwoordelijk zijn bij het uitdragen van het geloof. Tegelijk hebben ze behoefte aan ondersteuning in deze taak. Ze willen leren hun geloof te verdiepen en onder woorden te brengen. Dit is nodig om aan de buitenwereld duidelijk te maken waar wij voor staan.
- Activiteiten van de caritas zouden meer in beeld gebracht moeten worden als manier om ons geloof uit te dragen.
- Nieuwe initiatieven in parochies en groepen kunnen meer ruimte krijgen. De tijd zal leren of het van de Heilige Geest is en mensen dichterbij Christus brengt.
- Religieuzen en nieuwe gemeenschappen hebben ontdekt hoe ze elkaar aanvullen en versterken. Zij willen vanuit hun charisma's de parochies en het bisdom ten dienste staan.

Dialog

- Parochianen hebben behoefte aan een actieve communicatie door en een hartelijke dialoog met de bischop en het bisdombureau.
- De jongeren zijn geraakt door de sporen van de polarisatie in onze Kerk. Zij pleiten voor een nieuwe cultuur, waarin we leren om op een gezonde manier meningsverschillen te bespreken en op te lossen.
- Naar buiten zou de Kerk uitnodigend moeten zijn voor mensen die zoeken. We moeten interesse tonen in het leven van mensen buiten de Kerk, van hen leren en creatiever zijn in manieren om nieuwe mensen te leren kennen, bijvoorbeeld met culturele activiteiten in onze kerken.
- Men wil meer oecumenische dialoog en samenwerking met kerken en maatschappelijke organisaties, zeker in de plaatselijke context, bijvoorbeeld als het gaat om de caritas.

In memoriam

Elisabeth Anna Weel- Koppes * 23 maart 1934 - † 28 juni 2022

(locatie: St. Cunera)

Ellen werd geboren op de Hoornseweg te Wognum. Als tweede kind in het gezin van Piet Koppes en Jans Poland. Na de lagere school had zij graag verder willen leren, maar de nonnen bepaalde dat het gezin daar te arm voor was. Zij liet zich echter niet uit het veld slaan en ging zich aanmelden voor een verpleegsteropleiding. In het Academisch ziekenhuis in Utrecht mocht zij de studie starten. Daar heeft zij allerlei diploma's behaald. WitZwart, Kraam en Kinderaantekening. Na 4 jaar besloot zij om verder te gaan in de psychiatrie en ging werken in Castricum. Daar is zij, als afdelingshoofd, gebleven tot zij ging trouwen met Leo Weel. Vanuit Nibbixwoud is ze gaan werken op de Paaz-afdeling van het Sint Jans-ziekenhuis in Hoorn. Na de komst van zoon Leon is ze gestopt met werken. Maar toen die z'n moeders zorg wat minder nodig had werd ze gevraagd om als adjunct-directrice in de Hoge Weide te gaan werken. Nadat Leon de lagere school had verlaten vond Ellen dat ze wel weer in de psychiatrie kon gaan helpen. Daar lag immers haar hart. Tot haar pensioen heeft ze om de 14 dagen nachtdienst gedaan in het WFG in Hoorn. In totaal is ze meer dan 45 jaar in de zorg werkzaam geweest. Aan de Weidelaan hebben wij 57 jaar samengewoond. Naar mate Ellen ouder werd namen de gezondheidsklachten ook toe. Door COPD kreeg zij het benauwd als ze zich inspande, haar hart werd minder en sloeg al eens op hol. Meerdere keren is zij gevallen, met ernstige wonden tot gevolg. Ook de ziekenhuisopname was het gevolg van een ernstige val in huis, waarbij ze haar bekken brak. Een aanwijsbare oorzaak van haar overlijden konden de artsen niet aangeven. Het een bij het ander opgeteld is het haar hart mogelijk te veel geworden.

Dat zij mag rusten in vrede



Joke Hoogland-de Vries * 27 december 1932 - † 11 juli 2022

(locatie: St. Cunera)

Joke de Vries, geboren als 3^{de} kind in een gezin van vier en groeide op aan de Dorpsstraat te Nibbixwoud. Ze trouwde met haar buurjongen Jaap Hoogland op 2 april 1956. Ze kregen 5 kinderen, die vertelden dat ze een hele mooie jeugd hebben gehad. Moeder Joke was dan ook het liefst thuis bij haar gezin. Daar ging ze helemaal voor. Later kwam er meer ruimte om samen met vader Jaap er op uit te gaan. Het familieweekend met de kinderen en later met de kleinkinderen was het hoogtepunt van het jaar. Regelmatig ging ze om een koppie bij haar kinderen en wat was ze blij en trots dat ze allemaal dichtbij woonden en dat ze het zo goed hadden.

Zelf gingen ze kleiner wonen op de Klaverweide. Het afscheid van het huis aan de Ganker was niet gemakkelijk; vader Jaap had het zelf gebouwd en de kinderen waren daar geboren. Nadat Jaap overleed, moest ze alleen verder en dat viel niet altijd mee; 63 jaar bij elkaar, lief en leed gedeeld. Maar zoals ze zelf goed voor de kinderen had gezorgd, zo werd er nu heel goed voor moeder gezorgd. Iedere dag kwam er wel iemand langs. Het laatste half jaar ging moeder behoorlijk achteruit. En na een val moesten jullie onder ogen zien dat haar einde naderde. Het loslaten was voor iedereen heel moeilijk.

Maar in de afscheidsviering was er dankbaarheid voor het leven van een lieve moeder, mooie herinneringen werden gedeeld en haar kleinzoons droegen oma vanuit de kerk naar haar laatste rustplaats bij haar echtgenoot. Moeder, oma, overoma Joke, rust in vrede.

Trien Groot-van Diepen * 14 maart 1929 - † 12 juli 2022

(locatie H. Hieronymus)

Ze was GROOT in haar eenvoud.

Ze was één van de oudsten in een groot gezin. Al jong moest ze met de schuit mee naar de bouw of helpen in de huishouding. Later ging ze als baakster werken. Bij het afscheid werd ze alweer gevraagd voor het volgende jaar. Inmiddels had ze verkering gekregen met Wim Groot. Met al haar “baakster” afspraken kon ze moeilijk JA zeggen toen hij haar ten huwelijk vroeg.

Ze gingen wonen aan de Oude Gouw waar hun kinderen zijn geboren. Vader ging als melkrijder werken. Door zijn onregelmatige werktijden stond moeder er veel alleen voor. Wij als kinderen hebben daar nooit erg in gehad, ze was er altijd met haar zorg en liefde. Ook had ze nog tijd om te naaien en breien. Altijd was iedereen welkom bij ons thuis. Er was tijd voor koffie en een luisterend oor. Na het overlijden van vader verhuisde ze na 62 jaar Oude Gouw naar Sweelinckhof, naar alle tevredenheid. Moeder vond het fijn als we haar bezochten. Ze was gelovig en had een rotsvast vertrouwen in het “hiernamaals”. Ze bad iedere avond de rozenkrans voor ons allen. Ze heeft beloofd vanuit de hemel ook voor ons te blijven bidden.

Haar laatste woorden waren: “Zorg goed voor elkaar, wees rijk en tevreden...”



Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk, Sweelinckhof en de St. Cunerakerk



| Locatie | Dag | Datum | Tijdstip | Plaats | Viering | Voorganger | Koor |
|--|-----|--------------|------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------------|
| Wognum | Za | 10 september | 10.30 uur | Sweelinckhof | Woord- en communie | A.M. van Straaten | |
| Nibbixwoud | Za | 10 september | 19:00 uur | St. Cunera | Woord- en communie | A.M. van Straaten | Cunerakoor |
| Aandachtszondag | | | | | | | |
| <i>livestream</i> | | | | | | | |
| Wognum | Zo | 11 september | 09:30 uur | H. Hiëronymus | Woord- en communie | A.M. van Straaten | Samenzang |
| Aandachtszondag | | | | | | | |
| Nibbixwoud | Di | 13 september | 09:30 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Do | 15 september | 09:30 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Za | 17 september | 10.30 uur | Sweelinckhof | Eucharistie | Álvaro | |
| Nibbixwoud | Za | 17 september | 19:00 uur | St. Cunera | Woord- en communie | H. van Engen | Tight Formation |
| Wognum | Zo | 18 september | 10:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Álvaro | Sylvidakoor |
| Emmaüsdag voor de vrijwilligers | | | | | | | |
| Gezamenlijke viering | | | | | | | |
| Nibbixwoud | Di | 20 september | 09:30 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Do | 22 september | 09:30 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Za | 24 september | 10.30 uur | Sweelinckhof | Eucharistie | Álvaro | |
| Nibbixwoud | Za | 24 september | 19:00 uur | St. Cunera | Viering vervalt | | |
| Wognum | Zo | 25 september | 09:30 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | B. Glorie | Samenzang |
| Vredesweek | | | | | | | |
| Nibbixwoud | Zo | 25 september | 10:00 uur | Protestante kerk in Oostwoud, Oosteinde 44 | Gebedsviering | J. de Ruijter | Samengesteld koor |
| Vredesweek | | | | | | | |
| Oecumenische viering | | | | | | | |
| Nibbixwoud | Di | 27 september | 09:30 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Do | 29 september | 09:30 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Za | 1 oktober | 10:30 uur | Sweelinckhof | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Za | 1 oktober | 19:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Álvaro | Parochieel Gemengd Koor |
| Lourdesviering | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|----|------------|-----------|----------------------|---|---------------------|----------------------------|
| Nibbixwoud | Zo | 2 oktober | 09:30 uur | St. Cunera | Eucharistie Lourdesviering <i>Na afloop is er koffie – thee</i> | Álvaro | Cunerakoор |
| Nibbixwoud | Di | 4 oktober | 09:30 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | |
| Nibbixwoud | Wo | 5 oktober | 19:00 uur | St. Cunera | Rozenkransbidden | | |
| Wognum | Do | 6 oktober | 09:30 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Alvaro | |
| Wognum | Za | 8 oktober | 10:30 uur | Sweelinckhof | Woord- en communie | H. van Engen | |
| Wognum | Za | 8 oktober | 19:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | B. Glorie | Samenzang |
| Nibbixwoud | Zo | 9 oktober | 09:30 uur | St. Cunera | Eucharistie | B. Glorie | Mannenkoор |
| Nibbixwoud | Di | 11 oktober | 09:30 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | |
| Nibbixwoud | Wo | 12 oktober | 19:00 uur | St. Cunera | Rozenkransbidden | | |
| Wognum | Do | 13 oktober | 09:30 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Za | 15 oktober | 10:30 uur | Sweelinckhof | Woord- en communie | T. Breeuwsma | |
| Wognum | Za | 15 oktober | 19:00 uur | H. Hiëronymus | Woord- en communie Wereldvoedseldag - Oogstdankviering Deurcollecte voedselbank | T. Breeuwsma | Sylvidakoор |
| Nibbixwoud | Zo | 16 oktober | 09:30 uur | St. Cunera | Woord- en communie Wereldvoedseldag – Oogstdankviering Deurcollecte voedselbank | T. Breeuwsma | Jubilatekoор |
| Nibbixwoud | Di | 18 oktober | 09:30 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | |
| Nibbixwoud | Wo | 19 oktober | 19:00 uur | St. Cunera | Rozenkransbidden | | |
| Wognum | Do | 20 oktober | 09:30 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Alvaro | |
| Wognum | Za | 22 oktober | 10:30 uur | Sweelinckhof | Woord- en communie | T. Slaman | |
| Wognum | Za | 22 oktober | 19:00 uur | H. Hiëronymus | Woord- en communie Miva-deurcollecte | T. Slaman | Parochieel Gemengd Koor |
| Nibbixwoud | Zo | 23 oktober | 09:30 uur | St. Cunera | Woord- en communie Miva-deurcollecte | T. Slaman | Mannenkoор |
| Nibbixwoud | Zo | 23 oktober | 19:00 uur | St. Cunera | Gebedsviering Marialof | Álvaro M. Vriend | Cunerakoор |
| Nibbixwoud | Di | 25 oktober | 09:30 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | |
| Nibbixwoud | Wo | 26 oktober | 19:00 uur | St. Cunera | Rozenkransbidden | | |
| Wognum | Do | 27 oktober | 09:30 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Za | 29 oktober | 10:30 uur | Sweelinckhof | Woord- en communie | A.M. van Straaten | |
| Wognum | Za | 29 oktober | 19:00 uur | H. Hiëronymus | Woord- en communie | A.M. van Straaten | Samenzang |
| Nibbixwoud | Zo | 30 oktober | 09:30 uur | St. Cunera | Woord- en communie | A.M. van Straaten | Parochieel Gemengd Koor |
| Nibbixwoud | Di | 1 november | 09:30 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | |
| Zwaagdijk -West | Di | 1 november | 19:30 uur | St. Lidwinaschool | Gebedsviering Allerzielen | Avondwakegroep | Mannenkoор |
| Wognum | Wo | 2 november | 19:30 uur | H. Hiëronymus | Gebedsviering Allerzielen | Avondwakegroep | Sylvidakoор |
| Nibbixwoud | Wo | 2 november | 19:30 uur | St. Cunera | Gebedsviering Allerzielen | Avondwakegroep | Mannenkoор |



Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:

<https://rkemmausparochie.nl/livestream/> of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op livestream gemist. De livestream voor de St. Hiëronymus-locatie blijft doorgaan. De viering van zaterdag 10 september (Aandachtszondag) in de locatie St. Cunera wordt ook live gestreamd.

Misintenties Wognum:

Zaterdag 10 september Sweelinckhof en zondag 11 september kerk, Ziekenzondag:

Ko Rinkel; Adrie Smit; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Riet van Straalen-Komen; Klaas Weel;

Zaterdag 17 september Sweelinckhof en zondag 18 september kerk, Emmaüsdag:

Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; familie Hand-Commandeur; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Antoon en Riet Schipper-Wever; Klaas Weel;

Zaterdag 25 september en zondag 26 september kerk:

Wim en Tiny Boots-Romein; Rem en Emmy Rood-Pronk Adrie Smit; Antoon en Riet Schipper-Wever; Johannes Blauw en Hillegonda Blauw-Wit; Klaas Weel; Riet Blauw-Zandvliet;

Zaterdag 1 oktober Sweelinckhof en kerk:

Arie en Corrie Loos en overleden familie; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Jaap en Riet Sjerps -Janmaat en overleden familie Jaap Ursem en Marco; Cornelis en Margaretha Wijnker-Veecken, Tom en zegen over het gezin; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Simon en Gre Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Kees Groen en zegen over zijn gezin;

Zaterdag, 8 oktober Sweelinckhof en kerk:

Annet Langedijk; Adrie Smit; Antoon en Riet Schipper-Wever; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin;

Mintenties St. Cunerakerk:

Zaterdag 10 september:

Overleden familie Schoenmaker; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Nic Weel en Jo Weel-Twisk, Kees, Hans en Rob; Sam Doodeman en overleden familie Doodeman-de Haan; Herman en Gre op den Kelder-de Graaf en Jos; Pierre en Ria Vriend-Braas; Arie Koopman; Jaap en Rie Bijl-Maas; Thaam op den Kelder en zegen over zijn gezin; Jan Klijn en overleden familie Klijn-Jonker;

Zaterdag 17 september:

Cor en Mart Koppes-Kuip; Jaap van Diepen en zegen over zijn gezin; Joop Karsten en zegen over de gezinnen; Dennis Kroon en overleden familieleden; Jan Entius en families Entius, Bijl, Schilder; Sam Doodeman en overleden familie

Zaterdag 15 oktober Sweelinckhof en kerk, Oogstdankdag:

Adrie Hoogewerf; Roelof en Nelie Kamp-Overboom; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Siem en Cees Rinkel; Piet Schoenmaker en overleden familie; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Riet van Straalen-Komen;

Zaterdag 22 oktober Sweelinckhof en kerk:

Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigitje; Lizet Groot-Zuiker;

Zaterdag 29 oktober Sweelinckhof en Kerk:

Corné Stam; Cees en Dora Stam; Rem en Emmy Rood-Pronk; Adrie Smit Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Kees Groen en zegen over zijn gezin; Wim en Tiny Huibers-Komen; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Riet Blauw-Zandvliet;

Woensdag 2 november kerk, Allerzielen:

Jos Ursem. Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Overleden familie Bleeker-Ootes; Kees, Siem en Renee Besseling; Marian Bijman-Jonker; Lizet Groot-Zuiker; Overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko, Siem, Martien, Rinus en Tiny Rinkel-Onneweer; Kees Groen en zegen over zijn gezin; Arie Wiering; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Wim en Tiny Huibers-Komen; Klaas Weel; Kees Bijman en overleden ouders Bijman-Pater;

Doodeman-de Haan; Kees Kroon en overleden familie;

Zaterdag 24 september:

Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos en familie; Aad Karsten; Piet en Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Pé Goedhart; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Bert Schouten en Greet Schouten-de Haan; Gerard Verbeek, overleden ouders Verbeek-Smit en zegen over de gezinnen; Joop en Alie van Zelm;

Zondag 2 oktober:

Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Hans Vriend en familie Vriend-Jong; Jaap en Rie Bijl-Maas; Pierre en Ria Vriend-Braas; Thaam op den Kelder en zegen over zijn gezin;

In het bijzonder bidden wij voor Yvonne Dantuma-Mol. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 9 oktober:

Gerard en Corry de Vries-Spigt en Leo; Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Piet en Vera Knol-Groot; Dirk van Zelm, Jo en Aag Vriend; Jan Entius en families Entius, Bijl, Schilder;

In het bijzonder bidden wij voor Alie Conijn-Vlaar. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 16 oktober:

Gerda Berkhout-Bennis; Overleden familie Schoenmaker; Joop Karsten en zegen over de gezinnen; Gerard Verbeek, overleden ouders Verbeek-Smit en zegen over de gezinnen; Niek en Gerda op den Kelder-Kolkman; Kees Kroon en overleden familie: Piet Schoenmaker;

In het bijzonder bidden wij voor Gré op den Kelder-Koeleman. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 23 oktober:

Tiny op den Kelder-Breed; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Gerard Vlaar en overleden familie; Bert Schouten en Greet Schouten-de Haan;

Zondag 30 oktober:

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Els Bakker-Koenis, Gerard Kok, Corry van Diepen-Houtman, Trien Groot- van Diepen, Gerard van Paassen, Wim Koenis, Agatha de Haan-Caarls, Tiny Ursem-Schouten (locatie H. Hiëronymus) Joke Hoogland-de Vries, Hanny Koopman-Ruijter, Annie Buis-Hulst, Peter Huisman, Jan Buis en Gerard Smit (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736.

Kerkwerksters Wognum

| | | |
|---------|--------------|-----------|
| Groep 1 | 22 september | 09.00 uur |
| Groep 2 | 28 september | 13.00 uur |
| Groep 3 | 4 oktober | 09.00 uur |
| Groep 4 | 12 oktober | 13.00 uur |
| Groep 5 | 18 oktober | 19.00 uur |
| Groep 6 | 25 oktober | 19.30 uur |

Pé Goedhart; Arie Smit; Johannes en Marie Ooijevaar-Roozendaal en zegen over de gezinnen; Pierre Appelman; Niek en Lies Commandeur-Machtel; Jaap en Rie Bijl-Maas;

Woensdag 2 november:

Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos en familie; Gerard en Corry de Vries-Spigt en Leo; Nic en Tiny Conijn-Pronk; Jan en Rika Appelman-Knol; Cor en Mart Koppes-Kuip; Aad Karsten; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Jaap van Diepen en zegen over zijn gezin; Hans en Rob Hulst; Piet en Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Piet en Riet de Vries en Jos; Cees en Afra Rood - van Diepen en zegen over hun gezin; Cor Ligthart; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Joop Karsten en zegen over de gezinnen; Dennis Kroon en overleden familieleden; George van der Laan; Niek en Lies Commandeur-Machtel; Bert Schouten en Greet Schouten-de Haan; Piet Bos; Gerard Verbeek, overleden ouders Verbeek-Smit en zegen over de gezinnen; Dirk en Gon Doodeman-van Diepen, Annie en Simon, André/Arie en zegen over de gezinnen; Aldert en Alida Maria Bijpost-Bakker, Ans, Leo en Coen; Kees Kroon en overleden familie: Jan Klijn en overleden familie Klijn-Jonker;



Agenda Nibbixwoud

| | | |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Zondag 18 september | 10.00 uur | Emmaüsdag voor alle vrijwilligers |
| Donderdag 22 september | 09:00 uur | kerkwerksters groep 1 |
| Woensdag 12 oktober | 09:00 uur | kerkwerksters groep 2 |
| Woensdag 19 oktober | 09:00 uur | koperpoetsers |
| Woensdag 2 november | 09:00 uur | kerkwerksters groep 3 |



Mededelingen voor alle locaties

Aandachtszondag/Ziekenzondag

Op zaterdagavond 10 september en zondag 11 september vieren we ook dit jaar weer in onze beide kerken Ziekenzondag/Aandachtszondag. Pastor Anne-Marie van Straaten gaat in deze viering voor. Net als vorig jaar hebben allerlei bezoeksorganisaties de handen ineengeslagen. De Zonnebloem, van Nibbixwoud en die van Wognum/Zuidermeer, de kerstactiegroep van de PCI in Wognum, De Triduümgroep, de bezoekgroep/PCI Nibbixwoud, de Lief en Leedgroep in Wognum kwamen al bijeen op initiatief van de Parochieraad van de Emmaüsparochie. Vorig jaar hebben we met elkaar 300 bossen bloemen uitgereikt aan ouderen, zieken en mensen die een beetje aandacht extra kunnen gebruiken. De samenwerking komt ook voort omdat afstemming van activiteiten nodig was daar er veel dubbelingen waren. Verschillende mensen worden door vrijwilligers van meerdere organisaties bedacht. Ook is het mooi om een keer per jaar expliciet in onze kerken stil te staan bij mensen die het moeilijk hebben, eenzaam zijn, ziek zijn en beperkingen kennen. Juist de bijbel, met vele verhalen in het Evangelie kunnen mensen troost en steun bieden. En natuurlijk er zijn ook vele profane organisaties die het hele jaar door veel doen en specifieke activiteiten bieden zoals de Zonnebloem. En rond de Kerst zijn er nog veel meer organisaties waarvan de vrijwilligers op pad gaan naar dezelfde doelgroep. Ook dit jaar hopen we vele adressen te bezoeken.

Hans van Engen

Emmaüsdag

De Parochieraad wil al een aantal jaren een keer met alle vrijwilligers van beide kerkgemeenschappen en Zwaagdijk-West een bijeenkomst houden om haar waardering voor het vele werk dat vrijwilligers in onze kerken doen, uit te spreken. Maar helaas, door de Corona moest de vorige geplande bijeenkomst, op 13 maart 2020, gecancelled worden omdat toen de eerste lockdown werd afgekondigd.

Nu is het dan eindelijk zo ver: zondag 18 september worden alle vrijwilligers van beide kerkgemeenschappen en Zwaagdijk-West uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst in de Hieronymuskerk. Het programma luidt:

10.00 uur start met een feestelijke viering door pastor Alvaro, waar natuurlijk alle parochianen welkom zijn. Daarna, speciaal op uitnodiging, voor alle vrijwilligers van beide kerken: koffie/thee, wat lekkers, wat leuks, een praatje, een drankje en een hapje.

De Parochieraad wil daarmee alle vrijwilligers van alle taakgroepen in onze kerken bedanken voor het vele werk dat wij samen verrichten om onze Kerken en haar activiteiten in stand te houden, om samen gemeenschap te zijn.

Kosters, secretariaatsmedewerkers, voorgangers, lectoren, misdienaars, bezoekgroepen, koren, themagroepen/liturgische groepen, triduüm, avondwakegroepen, oecumene, tuin- en onderhoudsgroepen, technische groepen, schoonmaakgroepen, bloemschikkers, gastvrouwengroep, vormselgroep, 1^e communiegroep, 'verbinding'-medewerkers, websitegroep, communicatiegroep en al die vrijwilligers die regelmatig voor een of andere taak voor de kerk op pad zijn, iedereen is welkom! Tot ziens op 18 september

Hans van Engen

Vredesweek 2022

Dit jaar is de Vredesweek, geëntameerd door de Raad van Kerken, gepland van zondag 18 september tot en met zondag 25 september. Het thema dit jaar is: **Generatie VREDE**. Juist nu er overal in de wereld plekken zijn waar oorlog en geweld heerst, zelfs in ons eigen Europa, de Oekraïne, is het belangrijk met alle kerken aandacht voor de Vrede te hebben. Als mensen van alle leeftijden, geloven, culturen zich verbinden om de wereld beter te willen maken, dan moet het toch een keer lukken zou je zeggen. Normaliter worden in deze week allerlei verschillende activiteiten gepland. Ook de oecumenische werkgroep Wognum is altijd van de partij en besteedt het ene jaar aandacht aan het thema in de Hervormde kerk en het andere jaar in de Hieronymuskerk met een viering. Ook de Oecumenische werkgroep Cunera / Thomasgemeente houden altijd activiteiten. Dit jaar is er in Wognum geen gezamenlijke oecumenische viering. Ds. Peter van Ankeren heeft ons dorp verlaten en er is nog geen opvolger. Daarom wil de oecumenische werkgroep Wognum het dit jaar over te laten aan de lokale kerken. Dit betekent dat

er in de Hieronymuskerk wel een vredesviering is, die dit keer wordt voorgegaan door pastor Bert Glorie.

Hans van Engen

Uitnodiging Vormselproject 2022-2023

Beste ouders/verzorgers,

Uw zoon of dochter heeft al een hele tijd geleden de eerste communie ontvangen. Komende schooljaar zal hij/zij in het laatste jaar van de basisschool zitten of beginnen bij de middelbare school. Er zal een grote stap in het leven gezet worden: de overgang naar de middelbare school, op de leeftijd van de jonge volwassenheid. De kerk sluit hierbij aan door het vieren van het Sacrament van het Vormsel, de voltooiing van Doopsel en Eerste Communie. We nodigen uw zoon of dochter van harte uit om mee te doen met het Vormselproject voor komend schooljaar 2022-2023. We bieden het project aan voor kinderen in groep 7 en 8, brugklas en hoger.

Hoe worden kinderen voorbereid op het Vormsel?

Er is een gezamenlijke voorbereiding voor alle vormelingen in de Emmaüsparochie (Nibbixwoud, Wognum, Zwaagdijk-West, Midwoud, Oostwoud, Benningbroek en Hauwert). Dit houdt in dat de vormelingen, zeven keer bij elkaar komen op een avond doordeweeks (18.30 uur). Bij de voorbereiding wordt gebruik gemaakt van het project 'In Vuur en Vlam' en gaan we te werk met allerlei verschillende werkvormen. Van tevoren vindt er voor de ouders van de vormelingen een informatieavond plaats. De spectaculaire Bavodag in Haarlem op en zaterdag in mei of juni (datum nog niet bekend) maakt ook onderdeel uit van de

voorbereiding. Het vormselproject wordt door pastor Anne-Marie van Straten begeleid.

Wanneer?

We zullen beginnen met een informatieavond voor alle ouders begin oktober. De bijeenkomsten met de kinderen willen we na de herfstvakantie beginnen. De Voorstelviering zal op zaterdagavond 12 november in de Cunerakerk te Nibbixwoud plaats vinden en de vormselviering zal in het vroege voorjaar zijn. Al de datums en verdere informatie over het vormselproject worden na aanmelding per mail naar u gestuurd.

Aanmelden

U kunt uw kind, graag vóór eind september 2022, aanmelden via het secretariaat van de parochie: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl met de volgende gegevens:

- Naam en achternaam van uw kind
- Adres en woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- School- en plaatsnaam

We hebben uw hulp nodig!

Zonder uw hulp kunnen we het traject niet doen. Er is namelijk geen werkgroep van vrijwilligers om uw kind te helpen bij de diverse activiteiten. Daarom vragen wij de ouders om ons te helpen bij de bijeenkomsten, na de informatieavond wordt een rooster voor de ouders gemaakt. Maar misschien wilt u ook ons helpen met de organisatie, communicatie en coördinatie van het traject, u kunt zich aanmelden bij pastoor Álvaro. U hulp wordt zeer op prijs gesteld!

Met vriendelijke groet,

Pastoor Álvaro Rodríguez Luque:

pastoor@parochiesdewaterkant.nl / 06-87375420

Pastoraal werker Anne-Marie van Straaten:

anne-marievanstraaten@ziqgo.nl / 06-22759461

Locatie H. Hiëronymus

Een kerketuin zonder Arie?

Wat moet de tuin rond onze Hieronymuskerk en de begraafplaats zonder Arie Mol, dachten wij toen het bericht kwam dat Arie Mol aankondigde dat hij aan het eind van het jaar gaat stoppen op 87-jarige leeftijd met het werk voor onze prachtige tuin in Wognum? Het is genoeg geweest. Hij voelde zich altijd 67 jaar, tot die ene keer..... in twee weken tijd ben je ineens 87 jaar!

Gelukkig had de Parochieraad een vooruitziende blik en had met hem de toekomst van de Begraafplaats besproken. Per 1 januari jl. heeft Gerard en Marijke Wittenberg deze taak overgenomen. Arie kon nog een poosje nagenieten in zijn rol als koffiezettende coördinator van de Tuingroep. Dit is ook zo'n taakgroep in onze kerkgemeenschap die gewoon elke week in verschillende ploegen gigantisch veel werk

verzetten, net als verschillende andere vrijwillige taakgroepen zoals het secretariaat, de schoonmaakgroepen, kosteren en noem ze allemaal maar op. Op deze manier vorm je met elkaar een gemeenschap! Een gemeenschap die om elkaar geeft, met elkaar deelt, en met elkaar, iedereen op eigen manier een steentje bijdraagt aan het geheel. Zou dit de bedoeling zijn van de boodschap uit het Evangelie? Wij zijn met zijn allen veel dank aan Arie en zijn tuinploeg verschuldigd en we hopen hem nog veel tegen te komen op al onze bijeenkomsten. O ja, wil het werk van Arie en zijn Tuinploeg zo mooi blijven voortbestaan, zijn nieuwe vrijwilligers zeer welkom!

Dus: kom op, draag ook een steentje bij!

Geef je op bij de tuinploeg op dinsdagmorgen!

Namens de Parochieraad,

Hans van Engen

Oktober Maria en Lourdesmaand

Afgelopen jaar was, net als heel veel andere evenementen, Lourdes weer open. Duizenden mensen hebben dit weer ervaren. Het gelegenheidskoor o.l.v. Margreet Drijver uit West-Friesland en de 4 pelgrims uit Wognum hebben er een hele mooie week gehad. Zij hebben vast allemaal Lourdes in hun hart gesloten.

Dit jaar op 1 en 2 oktober is dit dan ook ons thema voor de viering '**Lourdes in mijn hart!**'. De Lourdesviering is op 1 oktober in de Hiëronymuskerk om 19.00 uur en 2 oktober om 9.30 uur in de Cunerakerk te Nibbixwoud

Locatie St. Cunera

Jubilatekoor

14 augustus: feest in de Cunerakerk

Ja, pastor Alvaro noemde Maria Ten Hemelopneming een feest voor vrouwen en moeders maar dat was het ook voor ons koor, het was een feest te mogen zingen voor een volle kerk. Onze hemelse moeder Maria werd geëerd met mooie gezangen. Pastor gaf een uitleg over het verschil tussen Hemelvaart en Hemelopneming.

Zwaagdijk-West

Allerzielen

De aller zielenviering is dit jaar op dinsdag 01 november 2022. De viering begint om 19.30 uur en wordt in de st. Lidwina school gehouden. De viering wordt muzikaal bijgestaan door de Cantorij uit Nibbixwoud. Na de viering is er gelegenheid om naar het verlichte kerkhof aan de overkant van de school te gaan.

*Met vriendelijk groet,
avondwakegroep Zwaagdijk-West*

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

Al het goede is een schaduw van God!

INSPIRATIEDAG IN HEILOO op 1 oktober aanstaande

Geloofsgemeenschappen worden doorsnee steeds kleiner. Zullen we er maar mee ophouden? wordt er regelmatig opgemerkt. Maar zulke gemeenschappen bieden van oudsher veel troost, bemoediging, bevestiging en uitdaging aan de eigen leden en zetten zich bovenmatig in voor de noden ver weg of dichtbij van anderen die tekortkomen. Dus stoppen? Niet doen! Maar hoe kun je zinvol bezig zijn terwijl je maar met weinigen bent? Door je te laten inspireren door de weg die Jezus van Nazareth voordoet en die manier van leven op eigentijdse wijze handen en voeten geven in het weerbarstige leven van alledag.

Om die reden organiseert de Vereniging van Pastoraal Werkenden in Noord-Holland voor de vierde keer een inspiratiedag in de Willibrorduskerk, Westerstraat 267 in Heiloo. Het thema van de dag is: 'Al het goede is een schaduw van God!' Er is een voordracht, we gaan met

Eind september gaan onze collectanten weer op pad om aan onze donateurs via een brief u weer te informeren, met bijgaande info kunt u uw donatie overmaken per bank of aanbrengen in envelop bij Marijke Wittenberg, Jan Schagenlaan 24.

Mocht u nog geen donateur zijn dan mag u dat worden door € 3,00 over te maken op Bankrekening: NL05 rbrb 0939 5224 46 (rbrb = Regiobank) t.n.v. G.J. Stam-Delemarre Lourdesfonds Wognum.

*Dank,
namens het Lourdesfonds*

Jezus is ten Hemel gevaren en zijn moeder Maria is door God de Vader in de hemel opgenomen.

Het is een traditie voor ons koor om na afloop gezamenlijk in de pastorietuin koffie te drinken en na te praten waarbij ook onze partners zijn uitgenodigd. Onder een stralende zon werd het wel en wee en ander nieuws besproken. We hebben hiervan genoten en hopen deze traditie nog lang vol te houden en beloven het volgend jaar weer een mooie Mariaviering te zingen.

elkander in gesprek en er zijn werkwinkels om met nieuwe ideeën huiswaarts te gaan.

De dag begint om 10.00 u en wordt om 15.00 u afgesloten met een Viering van Woord en Gebed. De kosten zijn €8,00 en men kan zich op geven bij mevr. Kiki Kint kikikint@xs4all.nl of 06-24603829

Vier bijeenkomsten rond verlies en rouw

Het verlies van een partner, kind of ouder is één van de ingrijpendste gebeurtenissen uit het leven. Ieder beleeft dit op een eigen wijze. In het begin is de overledene nog dikwijls heel nabij. Langzamerhand dringt het door dat het afscheid definitief is. Ook moeten er in de eerste periode dikwijls nog vele praktische zaken geregeld worden. Er komt nog veel bezoek. Maar dan ... volgt er dikwijls een leegte.

Bijeenkomsten rond verlies en rouw bieden dan gelegenheid om de ervaring, herinnering en verdriet met anderen te delen en elkaar te bemoedigen. Men kan elkaar ook inspireren rond het verder gaan. Daarvoor worden er vier

bijeenkomsten aangeboden. De leiding van de bijeenkomsten rond verlies en rouw is in handen van Marlies Mol. Marlies is lid van de werkgroep 'Omzien naar Elkaar' in de St. Lambertusparochie en is HBO geschoold vitaliteitscoach en coach voor mensen die getroffen worden door kanker. Jan Verbruggen, gepensioneerd pastoraal werker, zal als gastheer bij de bijeenkomsten aanwezig zijn.

Aan de bijeenkomsten zijn geen verplichte kosten verbonden. Bij de laatste bijeenkomst staat er een schaal, waarin u uw vrijwillige bijdrage in een gesloten enveloppe kunt deponeren. Er zijn nabestaanden die een uitnodiging hebben ontvangen. Mogelijk zijn daarbij belangstellenden over het hoofd gezien. Ook zij kunnen zich opgeven voor deelname. Geef dan het volgende aan ons door: naam, adres, telnummer en email adres. De bijeenkomsten vinden plaats op maandagmorgen of dinsdagavond en wel op de volgende data.

17 en 31 oktober, 14 en 28 november
van 10.00 tot 12.00 uur

11 en 25 oktober, 8 en 22 november
van 19.30 tot 21.30 uur.

De bijeenkomsten zullen gehouden worden in het parochiecentrum van de St. Bonifatiuskerk in Spanbroek, Spanbroekerweg 186, 1715 GV Spanbroek. Een kwartier van te voren zal de deur open zijn. U kunt zich opgeven bij: Jan Verbruggen, Meerkoet 6, 1715HJ Spanbroek of bellen naar 0226-351951 of mailen cj.verbruggen@quicknet.nl

*Marlies Mol (0229-853680/ 06-37683954)
en Jan Verbruggen*

Een klein stukje van het interview met Nicolaas Sintobin uit het tijdschrift Vieren met als thema Huisliturgie. Nicolaas Sintobin is jezuïet en zeer actief op het gebied van digitaal bidden en bezinnen. Hij is de drijvende kracht achter de app Bidden onderweg.

Wat is het effect van jouw gebed? Wat levert het op?

Het geeft me kracht en zuurstof. Inspiratie en verbondenheid. Geborgenheid aan de ene kant en aan de andere kant helpt het om steeds bewuster te leven en om God op het spoor te komen in mijn leven. Om te kijken waartoe God mij uitnodigt. Want God helpt mij en hoort mij wel degelijk.

Maar op manieren die Hij kiest. Als we letterlijk dingen vragen die niet zo uitkomen, dan raken we inderdaad gefrustreerd. Wat jij wil dat is niet wat je krijgt. Wij mensen willen vaak zowel de vraag stellen als het antwoord geven. En als ik dan, zoals vaak, niet het antwoord krijg dat ik zelf wil, dan besluit ik dat God zwijgt en zich van mij afkeert. We willen immers vaak niets anders horen dan wat we zelf willen horen. En dat werkt niet. God laat zich niet zomaar voor ons karretje spannen.

Een overzicht van de belangrijkste websites van de jezuïeten: biddenonderweg.org, ignatiaansbidden.org, gewijderuimte.org, jezuïeten.org, igniswebmagazine.nl, inalledingen.org, verderkijken.org



*Let op: zondag 18 september is de vrijwilligersdag van de Emmausparochie. Aanvang: 10.00 uur.
Feestelijke eucharistieviering waar Alvaro in voorgaat.
Daarna, speciaal op uitnodiging, voor alle vrijwilligers van beide kerken: koffie/thee, wat lekkers, wat leuks, een praatje, een drankje en een hapje.*



Overige mededelingen **PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud**



Inwoners;
die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken
die een hulpproject opzetten
Een beroep doen op het PCI?

Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt. Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit 572990
pci.wognum@gmail.com

Zwaagdijk-West:
M. Spil 06-14950037
pci.wognum@gmail.com

Nibbixwoud:
Pastorie 571736
M. Meijners 853140
pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

De meesten onder ons zijn alweer terug van vakantie. Even er tussenuit. Heerlijk naar het buitenland, prachtige natuur en tropische temperaturen. Of Nederland werd van een andere kant bekeken: ook met prachtige natuur en hoge temperaturen. Kortom de zon deze zomer liet zich van zijn allerbeste kant zien (al had het wat mij persoonlijk betreft wel een paar graden minder warm mogen zijn).

De scholen zijn begonnen, de verenigingen verwelkomen hun leden weer en ook onze parochie is weer volop in beweging. Op 18 september is daar de langverwachte Emmaüsdag, die eigenlijk in maart 2020 zou worden gehouden. Alle vrijwilligers die onze parochie rijk is, zijn voor deze dag uitgenodigd. Heeft u enig idee hoeveel vrijwilligers de parochie heeft? Ja echt waar, 550 mensen die zich inzetten voor onze gemeenschap.

Van koorleden tot kosteren, van liturgische werkgroepen tot de kerkwerkers. Zoveel mensen die voor en achter de schermen zich inzetten voor onze kerk. Wat zijn we rijk met zo'n grote groep vrijwilligers.

Tot slot met ingang van dinsdag 13 september zullen de door-de-weekse vieringen in Nibbixwoud en in Wognum (op de donderdag) om 09:30 uur aanvangen. Vanzelfsprekend zal pastoor Álvaro de eucharistieviering leiden.

VERSCHIJNING 2022 AANLEVEREN
Donderdag 27 oktober Vrijdag 21 oktober
Donderdag 16 december Vrijdag 9 december

Redactie:

| | | |
|-------------------|--------------|--------|
| Jolanda Velt | Postgalei 18 | 573357 |
| Coby Schouten | Woudhoek 8 | 573081 |
| Annemiek Schouten | Hauwert 17 | 202302 |



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 27 oktober 2022.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 21 oktober**
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 11** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com

Bezoek eens de website van onze parochie:
<http://www.rkemmausparochie.nl>

De Regio 'de Waterkant' geeft iedere week een digitale nieuwsbrief uit.
Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via regiodewaterkant@gmail.com

Bestuur en pastores team van regio 'De Waterkant'

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

Pastores-team

De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door twee priesters en een pastoraal werkster. Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Pastoor Álvaro Rodríguez Luque is de eerste aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

Pastor Anne-Marie van Straaten: *Pastoraalwerkster*, eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen regio De Waterkant.

Pastoor Bert Glorie: *priester*, pastoor *in-solidum*, vicevoorzitter van het kerkbestuur de Waterkant, eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud. PCI-begeleiding, sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Pastoor Álvaro Rodríguez Luque: *priester*, pastoor-moderator, voorzitter van het kerkbestuur de Waterkant en coördinator van de pastorale zorg in de regio. Eerste aanspreekbaar Emmaüsparochie (Nibbixwoud en Wognum), De Weere, Spanbroek, De Goorn en Ursem; sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Voor alle pastorale, sacramentele en geestelijke zaken: Álvaro Rodríguez Luque, mobiel: 06-87375420, email: pastoor@parochiesdewaterkant.nl

Het kerkbestuur van regio 'de Waterkant'

Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque voorzitter

Pastoor Bert Glorie vicevoorzitter

Dhr. Cees Backer secretaris - penningmeester ad interim

Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.

Emmaüs parochieraad

Bertus Schilder: voorzitter

Tony Slaman: secretaris

Juul Kampstra: penningmeester

Hans van Engen: afgevaardigde Wognum

Marry Tessel: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Voorgangers, Lectoren, Kosteners, Avondwakegroep, Doopgroep, Vormselgroep, 1^{ste} Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Kosteners, Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Kerkbalans, Kosteners, Tuingroep/kerkhofbeheer, Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van *taakgroepen*: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Kosteners.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen van beide locaties*:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum Begrafenisvereniging "Laatste Eer"
Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
J.J.M. Overboom 0229-573954
Info: www.laatsteeerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begrafenisvereniging "St. Barbara"
Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging "St. Cunera"
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: "Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl.

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk opgelezen waar de viering plaats vindt.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____

Adres _____

Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon

(brievenbus pastorie).

Geboorte?

Laat de parochie het weten.

Naam / voornaam:

Geboortedatum:

Huwelijk op komst?

Geef het tijdig door.

Huidige adres:

Postcode: Woonplaats:

Verandering in het gezin? Verhuisdatum:

Laat het even weten.

Nieuw adres:

Verhuizen?

Help onze administratie.

Postcode / Woonplaats

Gezinsleden:

Geb. datum:

..... M/V

..... M/V

..... M/V

