

Mei – Juni - Juli 2022
11^e Jaargang nr. 3

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



R.K. Emmaüsparochie

De laatste tijd is een heel drukke tijd in onze parochie geweest. Mooie dagen met Pasen, waar heel veel mensen deel hebben genomen aan de vieringen in onze kerken: Palmzonden in Nibbixwoud met veel kinderen en jonge gezinnen; Paasstriduum, Paaswake en Paaszondag met veel mensen in de kerk! De vreugde van het nieuw leven na Pasen was zeker te ervaren!

In de laatste dagen waren er veel mensen van wie wij afscheid hebben moeten nemen. Er zijn heel veel uitvaarten geweest, maar tegelijkertijd is het mooi te zien hoe onze kerk in moeilijke en droevige momenten, voor zoveel mensen, een warme plek kan zijn.

Gelukkig worden er niet alleen maar uitvaarten in onze kerk gedaan. Dit weekend, 14-15 mei, was een prachtig druk weekend: 4 kinderen werden dit weekend gedoopt, 25 kinderen hebben hun Eerste Communie ontvangen en twee parochianen hebben de liefde gevierd met het sacrament van het huwelijk. Momenteel is het druk, druk, druk!!! Maar u weet het wel: beter druk dan geen werk! En met dit soort drukte mag ik alleen maar blij zijn! Hoe mooi is het te zien dat onze parochie een plek is waar het leven, in al zijn dimensies, gevierd wordt. Hoe prachtig is te ervaren dat onze kerk een plek is waar God zich laat vinden! Ik mag alleen maar blij zijn dat onze parochie echt een mooi beeld is van wat de kerk is: een plek waar verschillende mensen, van alle leeftijden, en in alle omstandigheden, samen in God verbonden, bijeenkomen, om te doen dat de blijde boodschap van Jezus actueel mag blijven.

Een paar maanden geleden ontmoette ik iemand bij de supermarkt, die mij herkende als pastoor. Ik kende hem niet. Wij maakten een leuk praatje over de wereld van vandaag, over het geloof..., en aan het einde zei ik tot die meneer: "tot ziens! Ik hoop u weer in de kerk te ontmoeten!" Zijn reactie was: "Maar je kunt toch best geloven zonder kerk...?" Ik pleeg dan te zeggen: Ja, dat kan best. Net zo goed als je kunt vragen: kan er een roos bloeien in een zandwoestijn? Het zou best kunnen, dat in die onmetelijke vlakke toch ergens een bloemetje naar boven komt. Maar normaal is het niet. Het is maar de vraag of ie blijft bloeien. Ik denk dat ook het geloof verloren gaat, als je "zonder kerk" in je eentje probeert te geloven.

Niet zo lang geleden las ik in een boek van predikant Jan Wilschut dat ik jaren geleden had ontvangen het volgende verhaal:

"Er was een man, die niet meer naar de kerk ging. Na een aantal weken viel dit de dominee op. Hij miste hem in de kerk. Hij besloot de man een bezoek te brengen. Het was op een winteravond en de man zat gezellig bij de open haard. De dominee ging erbij zitten en zweeg. Op een gegeven moment pakte hij een kooltje uit het vuur en legde het apart op het stenen muurtje. Na een korte tijd was het kooltje uitgedoofd. Maar in het vuurtje gloeiden de kooltjes nog verrukkelijk. De man keek ernaar en zei: "Dominee, zondag kom ik weer in de kerk." Hij had de stille preek begrepen. Een vuurtje blijft alleen branden als de kooltjes "samen" zijn.

*Hartelijk groeten en tot gauw!
Álvaro*

Dominicus huis 31 maart 2022
Beste parochianen van regio De Waterkant...

Een voorlees brief van een pastoor, u voelt dan wel aan dat er dan iets belangrijks gaat worden meegedeeld. Vorig jaar polste de bisschop of ik bereid zou zijn om na de grote 'klus' van 9 en later 11 parochies bij elkaar te brengen onder een nieuwe bestuursstructuur en na bijna 11 jaar pastoraat in Westfriesland een nieuwe benoeming te accepteren. In juli dit jaar zouden er vacatures in ons bisdom ontstaan waar hij passende pastores voor zocht. Een van die vacatures is in de grote en ook actieve parochie van de heilige Augustinus in Amsterdam-Noord.

Omdat er meerdere pastoors betrokken zijn bij deze vacatures en om ervoor te zorgen dat iedereen genoeg bedenktijd zou krijgen, moest ik er tot deze week het zwijgen toe doen. Dat was moeilijk want ondertussen gebeurde er van alles in onze regio en ging het pastorale werk gewoon door.

Ik heb nog niet de leeftijd om hier tot aan m'n pensioen te blijven, daarbij – omdat er in onze kerk nog steeds gekozen wordt voor mannelijke gewijde ambtsdragers – is het zoeken naar een pastoor die past bij een grote parochie een hele puzzel.

Na bedenktijd en overleg en een aantal gesprekken met degene die ik zou mogen opvolgen, heb ik besloten om de nieuwe benoeming te accepteren. Of er voor mij nog een opvolger komt is onzeker. Gelukkig zijn er hier veel mensen met kennis van zaken die onze parochies en het pastoraat blijven dragen. ... maar weet dit wel, onze pastores kunnen hun zending alleen waarmaken als jullie hen – net zoals bij mij - goed ondersteunen en samenwerken met de buurt parochies.

De komende tijd zal ik besteden aan het afronden van mijn taken en het overdragen van pastorale zaken aan het pastoraatteam van De Goorn en het pastoresteam. En dan komt er dat onvermijdelijke moment van de laatste viering.... dat zal zijn in het weekend van 18 en 19 juni

Ik heb er tegenop gezien om jullie dit bekend te maken – We hebben samen zoveel bereikt en Gods Rijk is goed te proeven hier. Met name wil ik hier Jan Wijnker noemen, Jose van Leerdam en Adri Vlaar de mensen van het voormalig dagelijks bestuur die samen met de bestuursleden van onze parochies en de pastores geschiedenis hebben geschreven en ervoor hebben gezorgd dat 'dat gekke volk daar' niet beperkt is gebleven tot alleen De Goornse parochie.... Nu al wil ik jullie allemaal en m'n collega's duizend maal dankzeggen, omdat je mij de kans gaf jullie pastoor en collega te worden en te zijn. Nog één vraag.... breng me na 1 juli niet verlegenheid om me te vragen voor een doopsel, huwelijk of uitvaart. Het is beter gelijk maar duidelijk te zijn.

En nu... even bijkomen van dit bericht...

*Hartelijke groeten van mij
pastor Nico.*

In memoriam

Gerard Verbeek *3 maart 1942 - † 24 maart 2022

(Locatie St. Cunera)

Gerard is de zoon van Cees Verbeek en Alida Lakeman. Zijn moeder overleed toen hij 13 jaar was en zijn vader hertrouwde met Margareta de Wildt. Hij groeide op met 3 broers en een zusje. Na de lagere school ging hij naar de MULO, maar Gerard werkte liever met zijn handen. Hij nam na een technische opleiding de zaak over van zijn vader en het werd 'G.J. Verbeek, Installatiebedrijf'. In 1971 trouwden Gerard en Truus. Ze kregen 3 kinderen. Het was een druk leven, maar ze hielden genoeg tijd over om van hun gezin te genieten. Dat ze het goed gedaan hadden, kwam naar voren in het levensverhaal, dat de kinderen voorlezen in de uitvaart. Ze waren trots op hun vader en op de naam Verbeek. Niet alleen het gezin maar iedereen die hem heeft gekend, heeft genoten van de humor van vader Gerard. Hij was een rustige man, maar kon op een prachtige manier uit de hoek komen met zijn oneliners. Mooie herinneringen aan Gerard, die we kunnen uittekenen met zijn lichtblauwe stofjas en filtersigaretje tevoorschijn halend. Een geboren en getogen Nibbikker, SEW-er, lid van schaakvereniging Attaqueer, een goede biljarter, maar vooral een familieman. Zijn kinderen waardeerden hem om zijn betrokkenheid bij hun leven en ook de kleinkinderen waren gek op opa. Wat niet iedereen wist, was dat hij eveneens in de kerk de man was van het licht, en wel het kaarslicht! Daarvoor dank van de parochie. We zullen je missen: Truus, je kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden, het hele dorp. Gerard, rust in vrede. En we sluiten ons aan bij de afscheidsgroet van kleindochter Luna: "Lieve opa, veel plezier in de hemel."



Riet van Straalen-Komen * 13 maart 1937 - † 09 april 2022

(locatie H. Hiëronymus)

Riet werd geboren als vijfde kind in een gezin van acht. Dochter van Jan Komen en Jo Burgmeijer uit Wadway. In 1946 is haar broertje Jopie van 3 jaar overleden, dat heeft haar veel verdriet gedaan. Ze heeft zijn klompjes bewaard, die staan in de vitrinekast.

Riet had veel werkhuisjes, ook bij Oma Burgmeijer in 't Veld daar ging zij heen op de fiets. Ook hielp ze haar vader met paarden beslaan. Op 21-jarige leeftijd kreeg ze verkering met Jan van Straalen. Veel tijd had Jan niet voor Riet, want in transport was het hard werken. Ook in de weekenden ging het melktransport gewoon door. In de winter genoten we van het schaatsen op de ijsbaan in Wognum.

Riet was intern kraamhulp, soms moest ze naar de Heerhugowaard of Egmond, dan moest Jan op de fiets of brommer naar haar toe. Na 4 jaar verkering trouwden Riet en Jan op 2 mei 1962. Zij kregen 4 kinderen. Riet hield van dieren, van pauwen, fazanten en honden. Ze zat mede in het bestuur van het KVG en heeft jaren met het Ziekentriduüm geholpen. Ook is ze vele jaren lid geweest van de Gymnastiekvereniging. Toen ze 33 jaar geleden van de Zomerdijk naar Het Bon verhuisden konden de pauwen niet mee, die schreeuwden te veel.

De coronatijd was heel moeilijk voor haar, ze kwam niet meer onder de mensen. Riet was gek op vrachtauto's, als zij in Zwaagdijk de auto's schoon in de rij zag staan was ze trots. De OM Leoncino was haar lievelings vrachtwagentje, ze is veel mee geweest met oldtimer ritten. Vandaar ook haar laatste rit met de OM vrachtauto. We hebben een mooi afscheid in de kerk en het crematorium mogen ervaren.

Rust zacht, lieve schat.

Dank aan: Hans van Engen, Monica Appel, Yvonne Leek, Bert Otten en Jos Kok voor alle medewerking

Hans Vriend * 23 mei 1936 - † 18 april 2022

(Locatie St. Cunera)

Hans groeide op in Zwaagdijk-West in een groot gezin van 14 kinderen, waarvan 1 broertje jong overleed. De jongens moesten al jong meewerken in de tuin of op de bouw. Dat het werk hem wel lag, blijkt uit het feit dat hij later zelf ook een tuinderij kocht en wel aan de Ganker in Benningbroek. Samen met zijn vrouw Riet, met wie hij bijna 60 jaar gelukkig getrouwd was. Ze kregen 4 kinderen; een dochter en 3 zonen. Ook zij werkten mee in het bedrijf en we hoorden van Ingrid dat het altijd heel gezellig was met vriendinnen, neven en nichten die kwamen om te helpen. En naast het werk was er genoeg tijd voor vertier. Hans had diverse bestuursfuncties o.a. in de oudercommissie, de veiling en hij was landelijk afgevaardigde van de aardbeientelers. Hij was bestuurslid van de begrafenisvereniging en 40 jaar was hij drager bij uitvaarten. Als lid van de 'tuinkabouters' zorgde hij ervoor dat de tuin rond de kerk er tiptop bij lag. De tuinderij werd overgenomen door Frits en Amanda. Daar was hij altijd welkom om te 'studderen in de schuur', maar er bleef genoeg tijd over om te dansen of naar de jeu de boules te gaan samen met Riet. Hij genoot van zijn gezin, want zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen met hun partners waren zijn alles. Wat een verdriet toen zijn kleinkind Rob overleed. Een gemis dat blijft, naast de vreugde van nieuw leven. Hans, de man die altijd op klompen liep en met een glimlach op zijn gezicht, overleed na een ziekbed van enkele weken. We gunnen hem de 'vree van 't heerlijke Droomland'. Hans, rust in vrede.



Arie Koopman * 16 juni 1936 - † 20 april 2022

(Locatie St. Cunera)

*"Er was geen laatste woord, geen afscheid en zelfs geen glimlach.
We hebben je niet meer kunnen groeten, niet meer kunnen zeggen
dat we van je hielden.*

*Gelukkig is er genoeg,
genoeg om ons aan jou te herinneren..."*

Arie is geboren in de Weere, 3 jaar later verhuisde het gezin naar Nibbixwoud. Hij groeide op met 4 broers en 6 zussen. Het was hard werken op de boerderij. Vanaf zijn 15^{de} tot zijn 65^{ste} heeft hij alle dagen gemolken. Arie hield van het boerenleven, van het melkvee in het land en de schapen met lammeren. Toen de volgende generatie het bedrijf overnam, bleef hij geïnteresseerd in het wel en wee op de boerderij. Op 25-jarige leeftijd leerde hij Aat kennen. We zagen tijdens de uitvaart mooie foto's van de trouwdag en van hun 2 zoons en 2 dochters, later met hun partners en de kleinkinderen. De Koopmannen waren een sportieve familie met name de voetbal en de handbal. Arie stond in zijn jonge jaren bij SEW 1 op doel en werd 'de zwarte panter' genoemd. Over zijn sportprestaties kon hij breeduit vertellen. Een beetje opscheppen kon hij wel, maar sterke verhalen zijn leuk om naar te luisteren. De jeugd was trots op hun vader en opa, die altijd belangstelling had in hun leven en sportprestaties. Als kind bijna verdrongen, gevallen uit de nok van de hooiberg, een hartinfarct bij het hooien, onlangs corona en een longontsteking, je overleefde het. Op 20 april, tijdens zijn wekelijkse biljart rondje, maakte hij een laatste carambole. Arie, rust in vrede.

Truus Nan-Dudink *4 juni 1931 - † 29 april 2022

(Locatie St. Cunera)

Truus is de jongste in een gezin van 8 kinderen. Vader wordt al vrij snel ziek, waardoor haar moeder de kostwinner is met een levensmiddelenwinkelje. Truus krijgt dezelfde naam als een overleden zusje. Dit heeft ze nooit fijn gevonden. Ze zorgt voor moeder, als die ziek wordt. Als moeder overlijdt, kan ze door omstandigheden niet meer thuis wonen. De burens, fam. De Haan, ontfermen zich over haar. Ze trouwt in 1963 met Cor Nan. Samen krijgen ze 3 kinderen. Hoewel ze het niet breed hadden, vertelden de kinderen in de uitvaart dat ze een mooie jeugd hebben gehad. Eénmaal met pensioen, genieten ze van het fietsen en hun vakantie naar familie in Canada.

Tot vader Cor in 2015 overlijdt. Ondanks het feit dat ze veel gezelligheid krijgt van haar poes Doltje, voelt ze zich vaak eenzaam. Want ze hield zo van mensen om haar heen. De kinderen dankten in het levensverhaal de vriendinnen die Truus bleven bezoeken en bellen. Ook haar kinderen hebben haar een mooie oude dag bezorgd. Haar 91ste verjaardag heeft ze niet meer mogen vieren.

Tot slot een paar regels uit een gedicht van pastor Paul Vlaar:

Ruim 90 worden is een zegen. Daarom zeggen wij 'het is goed'.

Toch voel je vandaag ook leegte, omdat je iemand missen moet.

Maar zij die achterblijven zeggen vanwege het vele dat ze kregen:

Moeder, oma, 'het is goed.' Ruim 90 worden: 't is een zegen!

Moeder Truus, oma, overoma, ga maar daar, waar de zon altijd schijnt. Rust in vrede.



Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk, Sweelinckhof en de St. Cunerakerk



| Locatie | Dag | Datum | Tijdstip | Plaats | Viering | Voorganger | Koor |
|------------|-----|---------|------------------|---------------|---|--------------|-------------------------|
| Wognum | Za | 21 mei | 10:30 uur | Sweelinckhof | Eucharistie | B. Glorie | |
| Nibbixwoud | Za | 21 mei | 19:00 uur | St. Cunera | Eucharistie | B. Glorie | Jubilatekoor |
| Wognum | Zo | 22 mei | 10:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | B. Glorie | Samenzang |
| Wognum | Zo | 22 mei | 15:00 uur | H. Hiëronymus | Concert | | Entre Nous |
| Nibbixwoud | Di | 24 mei | 10:00 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | |
| Nibbixwoud | Wo | 25 mei | 19:30 uur | St. Cunera | Maria-viering van het KVG | T. Immen | Salezi-koor |
| Nibbixwoud | Do | 26 mei | 10:00 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | Samenzang |
| | | | | | Hemelvaartsdag Gezamenlijke viering | | |
| Wognum | Za | 28 mei | 10:30 uur | Sweelinckhof | Eucharistie | Álvaro | |
| Nibbixwoud | Za | 28 mei | 19:00 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | Tight Formation |
| | | | | | Heilige Drie Eenheid | | |
| Wognum | Zo | 29 mei | 10:00 uur | H. Hiëronymus | Woord- en communie | T. Slaman | Sylvidakoor |
| | | | | | Heilige Drie Eenheid | | |
| Nibbixwoud | Di | 31 mei | 10:00 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Do | 2 juni | 10:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Alvaro | |
| Wognum | Za | 4 juni | 10:30 uur | Sweelinckhof | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Za | 4 juni | 19:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Álvaro | Parochieel Gemengd Koor |
| Nibbixwoud | Zo | 5 juni | 10:00 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | Jubilatekoor |
| | | | | | 1^e Pinksterdag Gezamenlijke viering <i>Na afloop is er koffie – theedrinken</i> | | |
| Wognum | Ma | 6 juni | 10:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Álvaro | |
| | | | | | 2^e Pinksterdag Gezamenlijke viering | | |
| Nibbixwoud | Di | 7 juni | 10:00 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Do | 9 juni | 10:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Za | 11 juni | 10:30 uur | Sweelinckhof | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Za | 11 juni | 19:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Álvaro | Cunerakoor |
| | | | | | H. Drie Eenheid | | |
| Nibbixwoud | Zo | 12 juni | 10:00 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | Mannenkoor |
| | | | | | H. Drie Eenheid 30-jarig bestaan Mannenkoor | | |
| Nibbixwoud | Di | 14 juni | 10:00 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Do | 16 juni | 10:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Alvaro | |
| Wognum | Za | 18 juni | 10:30 uur | Sweelinckhof | Woord- en communie | H. van Engen | |
| Wognum | Za | 18 juni | 19:00 uur | H. Hiëronymus | Woord- en communie | H. van Engen | Sylvidakoor |
| | | | | | Sacramentsdag | | |
| Nibbixwoud | Zo | 19 juni | 11:00 uur | St. Cunera | Woord- en communie | H. van Engen | Fanfare |
| | | | | | Sacramentsdag Vaderdag - Kermis | | |
| Nibbixwoud | Di | 21 juni | 10:00 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Do | 23 juni | 10:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Álvaro | |

| | | | | | | | |
|------------|----|---------|-----------|---------------|---|-------------------|-------------------------|
| Wognum | Za | 25 juni | 10:30 uur | Sweelinckhof | Woord- en communie | A.M. van Straaten | |
| Nibbixwoud | Zo | 26 juni | 10:00 uur | St. Cunera | Oecumenische velddienst Gezamenlijke viering | A.M. van Straaten | Samengesteld koor |
| Nibbixwoud | Di | 28 juni | 10:00 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Do | 30 juni | 10:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Alvaro | |
| Wognum | Za | 2 juli | 10.30 uur | Sweelinckhof | Woord- en communie | T. Breeuwsma | |
| Nibbixwoud | Za | 2 juli | 19:00 uur | St. Cunera | Woord- en communie | T. Breeuwsma | Cunerakoor |
| Wognum | Zo | 3 juli | 09:30 uur | H. Hiëronymus | Woord- en communie | T. Breeuwsma | Parochieel Gemengd Koor |
| Nibbixwoud | Di | 5 juli | 10:00 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Do | 7 juli | 10:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Za | 9 juli | 10.30 uur | Sweelinckhof | | | |
| Wognum | Za | 9 juli | 19:00 uur | H. Hiëronymus | Woord- en communie Carnaval | H. van Engen | Legacy |
| Nibbixwoud | Zo | 10 juli | 09:30 uur | St. Cunera | | | Tight Formation |
| Nibbixwoud | Di | 12 juli | 10:00 uur | St. Cunera | Eucharistie | Álvaro | |
| Wognum | Do | 14 juli | 10:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Álvaro | |



Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:

<https://rkemmausparochie.nl/livestream/> of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op livestream gemist. De livestream voor de St. Hiëronymus-locatie blijft doorgaan.

Voor de locatie St. Cunera zullen in bovengenoemde periode de volgende vieringen worden live gestreamd: zondag 5 juni, 1e Pinksterdag en zondag 12 juni wanneer het Mannenkoor hun 30-jarig bestaan viert.

Misintenties Wognum

Zondag 22 mei:

Adrie Hoogewerf; Roelof en Nели Kamp-Overboom; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Klaas Weel;

Donderdag 26 mei Hemelvaartsvaart gezamenlijke viering Nibbixwoud:

Kees, Siem en Renee Besseling; Arie en Corry Loos en overleden familie; Gre Overboom en overleden familie; Jan en Piet Rinkel; Kees Groen en zegen over zijn gezin

Zondag 28 mei, Sweelinckhof

Wim en Tiny Boots-Romein;

Zondag 29 mei:

Hans van Oosten; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen over hun gezin; Adrie Hoogewerf; Wil Ootes-Romein; Overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko, Siem en Martien; Rem en Emmy Rood-Pronk; Adrie Smit; Klaas Weel; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Nicolaas en Catharina Ursem-Groot; Gerard en Margreet Ursem; Jos Ursem;

Zaterdag 4 juni Sweelinckhof

Arie en Corrie Loos en overleden familie;

Zaterdag 4 juni Pinksteren:

Arie en Corrie Loos en overleden familie; Corné Stam; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Kees, Siem en Renee Besseling; Lizet Groot-Zuiker; Overleden familie Hand-Commandeur; Annet Langedijk; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Arie Wiering; Overleden ouders Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken, Tom en zegen over het gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Wim en Tiny Huibers-Komen; Jan en Marie Huiberts-Snoek;

Zaterdag 11 juni:

Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot, Gerard en Margreet Ursem; Adrie Smit; Riet Blauw-Zandvliet;

Zaterdag 18 juni Vaderdag:

Jos Ursem; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Kees, Siem en Renee Besseling; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Arie en Corry Loos en overleden familie; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Antoon en Riet Schipper-Wever; Kees Groen en zegen over zijn gezin; Arie Laan; Nicolaas en Catharina Ursem-Groot; Gerard en Margreet Ursem; Jan Koeleman;

Zaterdag 25 juni Sweelinckhof:

Wim en Tiny Boots-Romein;

Zaterdag 25 juni:

Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigitje; Joop en Tiny Bleeker; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen over de gezinnen; Rem en Emmy Rood-Pronk; Cock en Willy Salman-Laan; Piet Schoenmaker en overleden familie; Adrie Smit;

Zaterdag 2 juli Sweelinckhof:

Arie en Corrie Loos en overleden familie; Jaap en Riet Sjerps Janmaat en overleden familie;

Misintenties St. Cunerakerk**Zaterdag 21 mei:**

Nic en Tiny Conijn-Pronk; Jaap Huisman en overleden familie; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Johannes en Marie Ooijevaar-Roozendaal en zegen over de gezinnen; Piet Schoenmaker; Vader en moeder Verlaat, Ko, Jaap, Riet en John; Sam Doodeman en overleden familie Doodeman-de Haan; Anneke en Ton Rademakers, zij zijn 10 jaar terug getrouwd in onze Cunerakerk. Quirinus en Sofia Schouten-van Blokland en zegen over de gezinnen;

Donderdag 26 mei (Hemelvaart):

Jan en Ciel Appelman; Bert Schouten en Greet Schouten-de Haan; Theo Doodeman en zegen over zijn gezin en overleden familie Doodeman-Vlaar;

Zaterdag 28 mei:

Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos en familie; Piet en Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk, en zegen over de gezinnen; Pé Goedhart; Arie Smit en Riet Smit-Mes; Sam Doodeman en overleden familie Doodeman-de Haan; Jaap Schermer;

Zondag 5 juni (Pinksteren):

Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos en familie; Nic en Vera Berkhout-van Diepen en kleindochter Brenda Schoenmaker; Jaap Huisman en overleden familie; Cor en Mart Koppes-Kuip; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Piet en Vera Knol-Groot; Cor Ligthart; Nic Weel en Jo Weel-Twisk, Kees, Hans en Rob; Dennis Kroon en overleden familieleden; George van der Laan; Bert en Greet Schouten-de Haan; Gerard Verbeek, overleden ouders Verbeek-Smit en zegen over de gezinnen; Joop en Alie van Zelm; Sam Doodeman en overleden

Zondag 3 juli:

Wim en Tini Boots-Romein; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Piet en Riet Kroon-Hulsebosch; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Cornelis en Margaretha Wijnker-Veecken, Tom en zegen over hun gezin; Simon en Gre Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem

Zaterdag 9 juli Carnavalsviering:

Nicolaas en Catharina Ursem-Groot; Gerard en Margreet Ursem; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Lizet Groot-Zuiker, Cock en Willy Salman-Laan; Adrie Smit; Jan en Maria Huiberts-Snoek, Wim en Tini Huibers- Komen.

familie Doodeman-de Haan; Piet Schoenmaker; Quirinus en Sofia Schouten-van Blokland en zegen over de gezinnen;

Zondag 12 juni:

Anneke Vleerlaag-Jonk; Bep Kollmer; Overleden familie Schoenmaker; Kees Kroon en overleden familie; Johannes en Marie Ooijevaar-Roozendaal en zegen over de gezinnen; Thaam op den Kelder en zegen over zijn gezin; Jan Entius en families Entius, Bijl, Schilder; Sam Doodeman en overleden familie Doodeman-de Haan; Hans Vriend en uit dankbaarheid voor 60 jaar samen; Overleden familieleden Appelman-Beemster;

Zondag 19 juni (Vaderdag en kermis):

Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Nic en Vera Berkhout-van Diepen en kleindochter Brenda Schoenmaker; Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon Frank; Aad Karsten; Hans en Rob Hulst; Piet en Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Joop Karsten en zegen over de gezinnen; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Dennis Kroon en overleden familieleden; Kees Knol en overleden familie Knol-van Straalen; Bert en Greet Schouten-de Haan; Sam Doodeman en overleden familie Doodeman-de Haan; Jaap en Afra Bosch-Kraakman; Quirinus en Sofia Schouten-van Blokland en zegen over de gezinnen; In het bijzonder bidden wij voor Annie Neefjes-Stuyt. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 26 juni:

Gerda Berkhout-Bennis; Pé Goedhart; Sam Doodeman en overleden familie Doodeman-de Haan;

In het bijzonder bidden wij voor Truus Nieuwboer-Goedhart. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 2 juli:

Piet en Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon Frank; Riet Smit- Mes; Gerard Verbeek, overleden ouders Verbeek-Smit en zegen over de gezinnen; Thaam op den Kelder en zegen over zijn gezin;

Sam Doodeman en overleden familie Doodeman-de Haan;

In het bijzonder bidden wij voor Riet Smit-Mes. Vandaag is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 9 juli:

Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Andre Smit; Ans en Leo van Dijk-Bijpost; Niek en Lies Commandeur-Machtel; Sam Doodeman en overleden familie Doodeman-de Haan.

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen: in het bijzonder bidden wij voor Vera Stam-Takes, Riet van Straalen-Koomen, Lena Broers- van de Broek, Cobi Groen-Plijter, Leo Ootes, Truus Hoogland (locatie H. Hiëronymus) Piet Dudink, Frans Muller, Hans Vriend, Arie Koopman, Truus Nan-Dudink, Gerda op den Kelder-Kolkman en Lia Huisman (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736.



Kerkwerksters Wognum

| | | |
|---------|---------|-----------|
| Groep 1 | 2 juni | 09.00 uur |
| Groep 2 | 8 juni | 13.00 uur |
| Groep 3 | 14 juni | 09.00 uur |
| Groep 4 | 22 juni | 13.00 uur |
| Groep 5 | 28 juni | 19.00 uur |
| Groep 6 | 5 juli | 19.00 uur |



Agenda Nibbixwoud

| | | |
|-------------------|-----------|---|
| Woensdag 8 juni | 09:00 uur | kerkwerksters groep 2 |
| Donderdag 23 juni | 19:30 uur | liturgisch overleg |
| Dinsdag 28 juni | 20:00 uur | jaarvergadering begrafenisvereniging St. Cunera |
| Woensdag 29 juni | 09:00 uur | kerkwerksters groep 3 |
| Vrijdag 1 juli | | aanleveren kopij parochieblad |
| Woensdag 13 juli | 09:00 uur | koperpoetsers |

Mededelingen voor alle locaties

Nieuws van de gemeenschap

Langzaam maar zeker wordt alles weer gewoon in onze kerkelijke gemeenschap. Maar de Corona heeft wel veel schade gebracht, lang hebben we elkaar niet meer fysiek kunnen ontmoeten. Ook het kerkbezoek werd beperkt. We moeten elkaar dus weer bewust opzoeken. Het bezoek aan de vieringen neemt gelukkig langzaam maar zeker weer toe. De vitaliteit van onze gemeenschap wordt niet alleen bepaald door de hoeveelheid

kerkbezoekers, maar ook door allerlei andere activiteiten, bijvoorbeeld voor kinderen en jongeren. Gelukkig mochten we de afgelopen periode alle kinderen van de Hiëronymusschool vanaf groep 3 weer in de Goede week in de kerk ontvangen (zie elders verslag) Op 15 mei hebben 25 kinderen de Eerste Heilige Communie ontvangen in een gezamenlijke viering in de St. Cunera. Maar ook voor ouderen zijn er weer speciale activiteiten: zo zijn we weer in het Sweelinckhof begonnen met de vaste wekelijkse

zaterdagse vieringen. Ouderen uit de buurt en de aanleunwoningen zijn hier ook welkom. De eucharistievieringen op donderdag worden ook steeds meer bezocht. De koren zingen ook weer als van ouds. Extra hadden we in april een hele mooie Lourdesviering. De groep die samen naar Lourdes ging, had een gelegenheidskoor opgericht dat op 2 april een prachtige viering heeft verzorgd. Ook zijn er weer allerlei andere activiteiten gestart: langzaam maar zeker wordt het kerkhof gerenoveerd. En in de kerk worden de laatste voorzieningen aangebracht om onze dierbare overledenen een waardig afscheid te kunnen verzorgen. In de kapel zijn gordijnen aangebracht om een mooie opbaar mogelijkheid te realiseren. En de Ontmoetingsruimte is geweldig gerenoveerd, zodat die weer door vele groepen gebruikt kan worden. Met Pasen liet de bloemenversiergroep zien hoe prachtig zij de kerk opfleuren en extra sfeer weten aan te brengen. En heeft u de Paaskaars dit jaar al van dichtbij bewonderd? Pastor Alvaro heeft in zijn schaarse vrije uren een schitterende schildering van de Emmaüsgangers op de kaars van dit jaar aangebracht. We kijken terug op hele mooie vieringen in de Goede week. Verder zijn er pogingen om een Facebookpagina te realiseren. Bedoeld om vooral de jongeren aan te spreken. Ook de vergaderingen nemen weer een aanvang. Op het locatieoverleg voor alle vertegenwoordigers van alle taakgroepen, heeft de Parochieraad verantwoording afgelegd van alle bestuurlijke zaken van onze Emmausparochie. Ook werd nagedacht over de Toekomst van de kerken van de Waterkant.

We gaan nu de zomerperiode in. Wij proberen met elkaar de gehele zomer elk weekend vieringen te verzorgen in het Sweelinckhof, in de H. Hiëronymuskerk en in de St. Cunerakerk. Gelukkig kunnen we met alle 5 lekenvoorgangers hiervoor zorgdragen tijdens de welverdiende vakantieperiode van onze pastores. Met het afscheid en de overplaatsing van Pastor Nico Knol naar Amsterdam, blijft het pastoraal team nog met drie mensen over: Pastoraal werker: Anne-Marie van Straaten, Pastor Bert Glorie en pastor Alvaro Rodriguez Luque. Zij krijgen het daardoor nog drukker. Aanpassingen in het vieringenrooster is daarom noodzakelijk. De vieringen in de Hiëronymus en de Cunera op zondag zullen vanaf juli om 9.30 uur beginnen. Met die kleine wijziging voor onze kerken kunnen zo de voorgangers op zondagmorgen in twee verschillende kerken vieringen houden.

De voorbereidingen voor het volgende seizoen zijn in volle gang: rooster wordt voorbereid en in september willen we weer een ziekenzondag

organiseren, een Emmäusdag, waar alle vrijwilligers van onze beide kerken in het zonnetje worden gezet, en natuurlijk een Vredesviering. Rest ons nog iedereen een fijne zomerperiode toe te wensen.

Hans van Engen

Let op: met ingang van 1 juli a.s. is het aanvangstijdstip van de zondagmorgen viering in de Emmausparochie gewijzigd. Na overleg is besloten dat de viering op zondagmorgen om 09.30 uur begint. De drie pastores in de regio kunnen dan op die dag in twee vieringen voorgaan.

Vastenactie

Zondag 6 maart, de start van de vastenactie in de kerk in de Hiëronymus kerk in Wognum. De vastenactie dit jaar is speciaal gericht op "Bake For Life". De samenwerkende parochies vallend onder "De waterkant" hebben dit project ingebracht bij de landelijke Vastenactie (dat betekent ook een verdubbeling van de opbrengst).

Onze MOV-groep Nibbixwoud/Wognum besloot eind vorig jaar om zich volledig in te zetten op een goede promotie voor dit project. Besloten werd om in de kerk in Wognum een dienst te gaan organiseren met het Jambo-koor. Maar..... we zaten volop in de corona-tijd, het koor kon niet repeteren, de reguliere dienst in de kerk werden nauwelijks bezocht, van bv collecteren kwam niets meer. Bovendien ook nog, het koor brengt ook zijn kosten met zich mee...stevenen we niet af op een groot fiasco. Nou, we hebben het meegemaakt.... een volle kerk, inspirerende voorganger, lectrice en spreekster en een koor welke de liederen uit het werkgebied van Bake For Life voor ons Life zong! Ook de netto-opbrengst van €790,- was buiten verwachting. Meer informatie over Bake voor life vindt u op www.bakeforlife.nl

Opbrengst Vastenactie

Tijdens de eerste viering van de veertigdagentijd, waarbij het Jambokoor haar medewerking verleende, was al een bedrag van € 789,65 gedoneerd voor de Vastenactie. De offerblokken bleven de hele vastentijd staan. Daarin is in totaal door de Emmausparochie € 986 euro gestort. Dat brengt het totaal dus op het bedrag van € 1775,65 euro. Een prachtig resultaat! Zoals bekend gaat de opbrengst van de Vastenactie dit jaar naar 'Bake for life'. Alle parochies van de Waterkant hadden dit doel voor de Vastenactie. Het bedrag zal nog eens worden verdubbeld vanuit de algemene Vastenactie. Dank aan alle donateurs!

Locatie H. Hiëronymus

Kerkhof Hiëronymus

Zoals u inmiddels wel gehoord of gezien heeft zijn de werkzaamheden, verwijderen van grafstenen, op het kerkhof begonnen. Vanaf oktober 2021 hebben wij d.m.v. bordjes en aanschrijven aan de desbetreffende grafrechthebbende hierover contact gehad. Sommige nabestaande van graven zijn helaas niet meer te achterhalen, maar van alle grafstenen die weggehaald werden waren de rechten al heel lang verlopen. De grafstenen zijn verwijderd maar niet de graven. Dat is nog een kostbare post en zolang we nog genoeg plek hebben is dit niet nodig.

Door het verwijderen van alle Buxushagen (door de buxusmot) werd het tijd om het kerkhof op te knappen!

Inmiddels zijn alle paden vorig jaar van asfalt voorzien, en zal daar waar de heiningen stonden gras komen in het najaar. Dit ook voor het gemak en onderhoud, en het staat netjes. Daar er ook graven zijn verzaakt gaan we t.z.t. contact opnemen met nabestaanden wat hieraan te doen. De tuinploeg houdt het kerkhof bij d.m.v. onkruid wieden /snoeien/ grasmaaien en verdere werkzaamheden.

Iedere familie houdt zelf het eigen graf bij van hun overleden dierbare. Zoals bekend! Daar is de tuinploeg niet voor. Zij houden zich ook bezig met al het groen en gras rond de kerk. En dat is al veel werk. Mooi dat iedere dinsdagmorgen er mannen zijn die dit willen doen. Dank daarvoor!

Groenafval en verdorde bloemen mag u achterlaten in de daarvoor bestemde manden. Plastic, steekschuim en niet afbreekbaar materiaal graag mee naar huis nemen voor u eigen afvalbak. Zo helpt u ons ook een beetje om alles netjes te houden.

We horen ook dat er door -onbekenden- soms wel iets wordt meegenomen wat bij het graf van een dierbare staat. Mooie vaas, net geplante perkplantjes worden gemist door nabestaanden. Dit is niet netjes en getuigt niet van respect. Meld het ons als u iets hebt waargenomen op het kerkhof wat niet kan. Met elkaar kunnen wij hier zorg voor dragen.

In het kapelletje wordt vaak een kaarsje gebrand bij Maria. Mooi dat deze stilteruimte er is en dat dit door de vrijwilligsters wordt verzorgd. Dank daarvoor.

Heeft u vragen bel of mail ons: 0229 573149, mailadres: marijke_wittenberg@hotmail.com.

Kerkhofbeheerders Gerard en Marijke Wittenberg

Evaluatie van onze Lourdesreis, 'n reis van Motivatie, Devotie en Bezinning

Lourdes, samen zijn, warmte voelen en aandacht voor elkaar. Ieder komt hier met eigen gedachten en intenties. De één voor een zieke vader, de ander voor 'n voorspoedige bevalling voor hun dochter. Zo beleeft iedereen het op zijn/haar eigen manier. Voor ons was het een bijzondere belevenis vanwege het ziekteproces van Jos. Zoveel zorg en aandacht als er aan hem, maar ook aan mij, gegeven werd om het ons naar de zin te maken. Het verblijf in het zorghotel was geweldig.

We waren er vol van, van al die momenten en indrukken die ons iedere dag weer te wachten stond. De licht processie, de H. Mis in de Grot, de Internationale Hoogmis in de Pius X-Basiliek en niet te vergeten de Handoplegging... een niet te omschrijven beleving. We beleefden het, stil vol intensieve aandacht zonder woorden, maar sterk, zonder ook maar één moment te willen missen. De Gezamenlijke Sacramentsprocessie, als 'n volk van God onderweg, ieder is gelijk, arm of rijk, ziek of gezond. Ieder straalt in zijn eigen beleving van "Het Gebeuren", om daarna vanzelf de tranen te voelen stromen... dit mag, dit gebeurt, overkomt je, door intensieve beleving.

En op alle momenten van samenkomen, tijdens vieringen, zong het Lourdeskoor uit onze regio prachtig. Wij genoten ervan en voelde ons met hen verbonden. Wij hebben tijdens deze reis veel devotie ondervonden. Dit was mede dankzij onze mega goede begeleiding en verzorging tijdens deze waardevolle Lourdesreis. Dank aan het Lourdescomité/Lourdesfonds Wognum die dit mogelijk heeft gemaakt. Het werd een reis om vast te houden voor ons, met zoveel liefde en aandacht om ons heen.

Jos en Ageeth Rood-Dudink

Locatie St. Cunera

Samenzijn na afloop van de viering

Na de vieringen in de kerk keren wij altijd weer huiswaarts terwijl we soms best wel eens na zouden willen praten over de viering of gewoon even een praatje maken met elkaar.

Het leek ons een goed idee om op de eerste zondag in de 'even' maanden (februari, april, juni,

augustus, oktober en december) iedereen de gelegenheid te geven om dat te doen. Daarom staat er dan een kopje koffie en thee voor iedereen klaar die dat graag wil.

U bent van harte uitgenodigd. Tot dan!

Jan Verbeek lid in de Orde van Oranje-Nassau

“Onze” stencilman Jan werd op 26 april verrast door een bezoek van de burgemeester van Medemblik en zijn “gevolg”. Jan werd gehuldigd met een lintje als dank voor zijn vele activiteiten die hij in ons dorp verricht heeft voor het verenigingsleven. Hij was onder meer actief bij fanfare Sint Gregorius, de biljartvereniging De Sport, de Katholieke Bond voor Ouderen en onze parochie.

Nog steeds is Jan actief bij Tafeltje Dekje, maar ook in onze parochie. Wij kunnen altijd een beroep op Jan doen als er boekjes voor vieringen gestencild moeten worden en ook de Verbinding wordt door Jan gestencild. Hij is altijd opgewekt en doet zijn werk met plezier. Maar dit alles zou hij niet kunnen doen zonder de steun van Janny. Jan en Janny, wij bedanken jullie voor jullie grote betrokkenheid bij onze parochie en feliciteren Jan van harte met deze koninklijke onderscheiding.

*Namens parochieraad van de Emmaüsparochie,
Marry Tessel en Tony Slaman-Kuij*

Woensdag 25 mei om 19.30 uur is de Mariaviering in de St. Cunerakerk in Nibbixwoud

Het is een initiatief van het Katholiek Vrouwen Gilde, gewest Hoorn. Met dames en alle andere belangstellenden uit de hele regio en daarbuiten komen we samen rond het thema ‘**Maria van de vluchtende moeders**’. Een actueel onderwerp nu er zoveel mensen, vrouwen en kinderen op de vlucht zijn voor de oorlog in Oekraïne. Pastor Tiny Immen gaat voor in de viering en Marjo Bosch begeleidt het Salezikoer uit Hoogwoud.

Berichtje van het Lourdesfonds.

Na twee jaar van allerlei regels en beperkingen mogen we ons gelukkig weer vrijer bewegen. Corona is nog steeds niet weg, maar we leren er mee te leven en dat biedt weer veel meer vrijheid. Heerlijk is dat.

Ook in Lourdes worden de pelgrims weer met open armen ontvangen. Het gevoel om daar te mogen zijn, je zorgen bij Maria neerleggen en met kracht weer naar huis gaan zijn zo bijzonder. Maar ook de verbondenheid en praten met elkaar, jezelf mogen zijn met of zonder beperking, het uit volle borst meezingen of in stilte een kaars opsteken en even bidden. Het kan daar.

Nog steeds hebben wij in Nibbixwoud ons Lourdeswerk. In de maand mei komen onze vrijwilligers langs de deur om een kleine donatie te vragen en het zo mogelijk te maken dat iemand uit onze gemeenschap de bedevaart naar Lourdes mag maken. Alleen al het feit, dat men uitgenodigd wordt en dat gezien wordt dat het leven door ziekte

of andere oorzaken niet zo makkelijk is, geven kracht en steun. Dit jaar gaan Jack Ooijevaar en Evelina Verlaat in september de reis naar Lourdes maken. Jack samen met zijn vrouw Joke en Evelina met een dochter.

In de loop van de maand komen onze vrijwilligers bij u aan de deur. Mocht u haar gemist hebben en toch graag een bijdrage willen geven, dan kunt u dat doen door iets over te maken op rekening NL91 RABO 0132 4125 35 t.n.v. A.M.Spruit-Vriend, inzake Lourdesfonds.

*Met vriendelijke groet van het Lourdes comité
Tiny Immen en Ans Spruit*



Gezocht: Tuinkabouters!!

Kunt u ook zo genieten van onze prachtig verzorgde pastorietuin? We zijn er dan ook razend trots op. Elke dinsdagmorgen nemen zo'n 8 tot 10 mannen onze tuin onderhanden. Met de tijd is de groep steeds wat kleiner

geworden. Het zou fijn zijn als de groep weer uitgebreid wordt. Immers: vele handen maken licht(-er) werk. U hoeft niet perse groene vingers te hebben, uw inzet is het allerbelangrijkst. Om 10.00 uur wordt er gezamenlijk koffiedronken en 1 keer per jaar is er een gezellige feestmiddag. Voor meer informatie kunt u zich richten tot Joop Kortekaas of met het secretariaat.

Spaanse fiësta 10 juni

Eindelijk gaat het na 2 jaar toch gebeuren, de Spaanse fiësta in de kerketuin. We hopen



natuurlijk op mooi weer, zodat het echt plaats kan vinden in de kerketuin. De voorbereidingen waren in 2020 al rond voor 24 mei maar helaas moesten we dat toen afblazen. Dus het draaiboek maar weer afgestoft en aangepast. Alle 10 deelnemers hebben er nog steeds zin in om de Spaanse sferen te beleven. De drankjes, hapjes en activiteiten zullen natuurlijk ook met dit sausje overgoten worden. Met de inbreng van Pastor Alvaro bij deze fiësta en ondersteuning van spontaan aangeboden hulp hierbij, verheugen wij ons op een fijne vrijdagmiddag/avond met de deelnemers.

Comité gemeenschapsveiling

Jaarmarkt

Tijdens de jaarmarkt op 3 juli is de St. Cunerakerk weer open voor publiek. Bij goed weer is het weer mogelijk om te genieten van het uitzicht van af de omloop.

Het ligt in de bedoeling om via de televisieschermen beelden van de brand te tonen en de uitzending van RKK, Rond Kerk en Kroeg, en interviews met oud parochianen.

Ook ligt het in de bedoeling om gedurende die dag bezoekers informatie te geven over onze St. Cunerakerk. Zet die dag alvast in uw agenda.

Oproep

Ook binnen onze organisatie treedt de vergrijzing toe. U kunt de tuingroep heel blij maken met nieuwe collega's. Iedere dinsdagmorgen zijn er zo'n 8 man bezig om de tuin picobello te laten uitzien. Om 9.00 uur staan ze te trappelen om te beginnen en om 12.00 uur gaat ieder weer huiswaarts. Van 10.00 tot 10.30 uur zorgt Nel dat de koffie klaar staat en worden de laatste nieuwtjes uit het dorp door genomen. Roddelen is verboden!!!!!!! Denkt u, dat is wel wat, meld u aan bij Joop Kortekaas of kom anders dinsdagmorgen gewoon even "vrijblijvend" langs.

Ook onze lectoren groep is door ziek en zeer wat uitgedund. Graag willen wij onze groep weer versterken het liefst met wat jongere mensen. Eens in de 5-6 weken gaat u dan mee voor in de viering. Heeft u interesse neem dan contact op met John Bijl of Piet Ettes

Zwaagdijk-West

Sjoelen bij de Pastoor

Dat is weer eens "heel wat aars".

Hoe krijg je dat voor mekaar?

Dit was één van de koopjes op de Dorpsveiling in Zwaagdijk-West aangeboden door het parochiebestuur. Net als veel andere zaken uitgesteld vanwege Corona tot in de week na Pasen. Met 8 Zwaagdijkers te gast in Nibbik, warm welkom geheten door de pastoor en twee gastvrouwen. Twee aaneengesloten ontvangstkamers met van die mooie hoge plafonds.

Tijdens koffie en gebak werd natuurlijk o.a. de verbouwing van onze kerk besproken en of de Jacobusappelboom – nog geplant door pastor Vlaar- zou zijn gered. Vervolgens werden de 5 sjoelbakken opgesteld, hoorde je schuif-schuif en klik-klak en vloog er af en toe een schijf door de

Gezellige avond kosters en lectoren

Afgelopen vrijdagavond hadden de kosters en lectoren een gezellige avond met elkaar.

Onder het genot van een lekker bakkie koffie en een lekker stukje taart, gebakken door onze meesterbakker Tony begonnen we de avond. Het mooie van zo'n avond is dat je mekaar ook op een andere manier leert kennen. Er was genoeg stof om over te praten.

Piet had een quiz gemaakt met vragen over de St. Cunerakerk en Nibbixwoud, van nu en in het verleden. Je kon kiezen uit drie antwoorden en toch was het weleens moeilijk om het juiste antwoord te vinden. Piet Kok en Annelies van Diepen hadden de meeste punten gescoord en hebben een voetreis naar Rome gewonnen. Als ze terug zijn horen we wel hoe het is geweest. Al met al een mooie avond en voor herhaling vatbaar.

Om uw een indicatie te geven van de vragen, hierbij twee stuks:

- In 1514 bleek dat er 3/5 van alle bezittingen binnen Nibbixwoud in dode hand te zijn. dat wil zeggen
- Een manier om in West-Friesland aan de vrouw of man te komen was het zogenaamde schooien. Hoe ging dat?

ruimte. Pastoor Alvaro kreeg intussen les in het spel en betoonde zich een goede leerling. Na 5 rondes werden de scorelijsten door de wedstrijdleiding ingenomen en tot ieders verrassing waren er twee winnaars. Dus herkansing tussen Marga Vriend en Gerard Pronk. Ongelooflijk spannend. We werden het eens dat dit op één en dezelfde sjoelbak moest gebeuren. Finale tussen een man en een vrouw. De vrouw won.

Zouden Jacobus de Meerdere en St. Cunera hier nog invloed op hebben gehad? De nazit was zeer geslaagd! Vatbaar voor herhaling. Heeft Marga nog tips voor een betere tactiek? "Niet kwaad worre als het opstroopt maar gewoon dooramme".

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

Tight Formation

Change will come!

Twee jaar geleden waren wij bijna klaar voor ons concert vanwege ons 10-jarig bestaan. Helaas kon het concert door corona toen niet doorgaan. We hebben 2 bijzondere jaren achter de rug, niet repeteren, buiten repeteren, online repeteren, geen vieringen zingen. Nu kunnen we gelukkig weer samen zingen, na een moeilijke periode hebben wij er weer zin in! "Change will come"

Tijdens ons concert zingen wij prachtige nummers uit ons kerkelijke repertoire, die passen bij ons thema. Maar wij zijn meer dan alleen een kerkkoor, daarom zingen wij ook een heleboel popnummers voor u!

Wij hebben er zin in op zaterdag 21 mei 2022 in de PKN-kerk in Wognum. Ons concert begint om 20.15 uur. De zaal gaat open om 19.45 uur. U kunt kaarten bestellen via tightformation@gmail.com, of 0229-574103 (Marieke Bleeker). Kaarten zijn € 7,50 (kinderen tot 15 jaar € 5,-)

Jaarvergadering begrafenisvereniging St. Cunera

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van begrafenisvereniging St. Cunera op dinsdag 28 juni a.s. om 20.00 uur in de pastorie van de St. Cunerakerk te Nibbixwoud. De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 6 oktober 2021
 4. Jaarverslag
 5. Financieel verslag
 6. Verslag kascontrole 2021 en benoeming kascommissie 2022
 7. Bestuursverkiezing
Wendy Vlaar is aftredend en stelt zich herkiesbaar.
Jan Grippeling is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar. Marco Mol stelt zich verkiesbaar
- Pauze
8. Vaststellen contributie 2023. De contributie wordt met € 1.- verhoogd. Het nieuwe contributiebedrag wordt € 16.-.
 9. Dienstenpakket gaat van € 750 naar € 800.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

We hopen u te mogen begroeten.

*Met vriendelijke groeten,
Annemiek Schouten-Weel, secretaris.*

Dit gedicht stond op een kaart die mijn oma had gestuurd naar een vriendin die haar man had verloren. Uiteraard stond er ook iets persoonlijks op maar dit gedicht stuurde ze mee als troost. Het zal ergens in 1950 zijn geweest.

Tony Slaman-Kuip

Gods Verlangen

*Eén en ondeelbaar groot is God
In Hem berust ons aller lot
Hij is in liefde om ons heen
Wie Hem niet kent is wel alleen
Groot is het licht dat van Hem straalt
en op de mensen nederdaalt.
Op ieder tot op 't kleinste wicht
Houdt brandende dat heerlijk licht
en als het tot vlam wordt in uw leven
dan is er bij 't eind geen beven
en wordt uw geest met groot verlangen
hiernamaals blij door God ontvangen
leeft allen broeders zusters die dit leest
om één te worden met Gods Geest*

"Tel uw zegeningen"

Alex van Heusden preekt in de Westfriese Ekklesia De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op **zondag 5 juni 2022 om 11.00 uur**. Het jaarthema voor het seizoen 2021-2022 van de Westfriese Ekklesia luidt: "**Chaos, willekeur en existentiële vragen**".

Het is al weer de laatste viering van het seizoen 2021-2021 en in deze viering zal Alex van Heusden spreken over "**Tel uw zegeningen**". Ook dit jaar werd onderbroken en beïnvloed door corona, maar we hebben ook mooie en waardevolle bijeenkomsten kunnen houden.

Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Na de viering kunt u o.a. met de spreker en de bestuursleden napraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij hopen u op 5 juni te ontmoeten. U bent van harte welkom. Inlichtingen:

www.westfrieseeeklesia.nl



Westfrieze Lourdes Vliegreis 2022

“Een onvergetelijke, bijzondere reis. Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken.”

(Deelnemer *Westfrieze Lourdes Vliegreis 2019*).

Als tegenprestatie voor het gratis gebruik van de parochieruimte voor de koorrepetities luisterde het Lourdes-projectkoor o.l.v. Margreet Drijver op zaterdag 2 april de viering op in de katholieke kerk te Wognum. De vele bezoekers hebben genoten van de prachtig gezongen liederen en de aanwezige Lourdessfeer. Van 28-apr t/m 3-mei mag het koor weer optreden, dan bij de vieringen in Lourdes.

In **dé Westfrieze Lourdes Vliegreis van 22 t/m 27-sep 2022** zijn **nog vrije plaatsen**, in groepshotel én zorghotel. Heeft u zorg nodig en kan die door uw reis-/kamergenoot verleend worden, dan is groepshotel Croix des Bretons uw verblijfplaats. Is het lopen in het glooiende Lourdes te vermoeiend en beschikt u niet over een eigen rolstoelduwer, dan is zorghotel Padoue uw gastenverblijf. Het zorghotel is dé uitgelezen plek voor mensen die zorg of verpleegkundige hulp nodig hebben. **Het zorghotel biedt maatwerk!** De zorgvrijwilligers en brancardiërs verlenen alle benodigde hulp op elk gewenst tijdstip. (Begeleiding: 1 op 1).

De begeleiding van de pelgrims in het groepshotel bestaat uit pastor Jules Post, pastor Mariet Vet, hoteleider Fred van de Winkel en groepsassistent Harry Vet. In het zorghotel zijn o.a. werkzaam de Westfrieze zorgvrijwilligers Monique Bolman, Emmy Homan en Karin Koomen en de brancardiërs Harrie Dol, Piet Huisman en Chris Oud. De Westfrieze vrijwilligers zijn aangesteld door het Huis voor de Pelgrim. Wilt u in de toekomst ook eens als vrijwilliger mee naar Lourdes? Mail dan info@huisvoordepelgrim.nl.

De saamhorigheid in de **Groep Westfriesland** is ieder jaar weer heel sterk! Als individueel deelnemer zult u zich niet alleen voelen, met het oog op het ‘na-beleven’ is een reis-/kamergenoot aan te bevelen! **Wilt u dit jaar met dé Westfrieze Lourdes Vliegreis mee?** Bel Harry Vet 0228-514040 of mail ham.vet@quicknet.nl.

Met Ria Kuin-Temme en Jules Post, beiden al jaren aan **dé Westfrieze Lourdes Vliegreis** verbonden, is een interview afgenomen. De video met het interview staat op www.weeff.nl en op www.nhnieuws.nl/west-friesland. De video zelf staat op YouTube. Later deze week zal de video ook te zien zijn bij WEEFF op tv!

Van afkeer tot 25 maal op bedevaart: “Lourdes brengt verbinding”

Ze moesten er beiden niet zoveel van hebben, maar nu gaan ze elk jaar. Ria Kuin en pastor Jules Post gingen respectievelijk 15 maal en 25 maal op bedevaart naar Lourdes. Vanuit Hoogkarspel en omgeving vertrekt er jaarlijks een groep. Ze gaan met het vliegtuig naar Lourdes. Een kaarsje opsteken is een doel, maar nog belangrijker is de band die ze opbouwen met hun reisgenoten.

Ria Kuin ging aan het begin deze eeuw voor het eerst. Haar man - pastor Co Kuin - moest er aanvankelijk niks van weten; een bedevaart naar Lourdes. Grote motor achter de groep Lourdesgangers vanuit de streek is Harry Vet. Hij overtuigde wijlen Co Kuin, en Ria ging met haar man mee. In september van dit jaar gaat ze voor de 15e maal mee.

Pastor Jules Post kwam ooit halverwege de jaren '80 als toerist in Lourdes. De grot met het Mariabeeld liep hij meermaals voorbij, het was kleiner dan hij zich had voorgesteld. En toen hij de straten met souvenirwinkeltjes zag, wist hij zeker: ik kom hier nooit meer.

Toen pastor Post in zijn functie als vlootaalmoezenier - geestelijk verzorger bij de Koninklijke Marine - gevraagd werd om een club militairen mee te nemen naar Lourdes, ging hij om. De twintigduizend militairen uit allerlei landen die in de jaren '90 nog tegenover elkaar hadden gestaan in oorlogen, ontmoeten elkaar in Lourdes en vonden verbinding.

Juist de verbinding met de reisgenoten geven zowel Ria Kuin als Jules Post aan als belangrijke factor dat ze beiden al zo vaak terug zijn gegaan naar Lourdes. Dit jaar staan er twee reizen op de planning, door de Westfrieze Lourdes Vliegreis. Eind april is de eerste en eind september de tweede. Voor beide reizen is nog plek om mee te gaan. Aanmelden kan via Harry Vet op mailadres ham.vet@quicknet.nl of op telefoonnummer 0228-514040.

Overige mededelingen **PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud**



Inwoners;
die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken
die een hulpproject opzetten
Een beroep doen op het PCI?

Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt. Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld. Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit 572990
pci.wognum@gmail.com

Zwaagdijk-West:
M. Spil 06-14950037
pci.wognum@gmail.com

Nibbixwoud:
Pastorie 571736
M. Meijners 853140
pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

Wat heerlijk dat na 2 jaar Coronapandemie alles redelijk bij het oude is. Al moet ik eerlijk zeggen dat ik toch vaak nog even afstand probeer te houden op drukke plaatsen. Macht der gewoonte? Of toch nog voorzichtigheid... zeg het maar.

Het parochieblad is weer goed gevuld. Extra aandacht voor het feit dat vanaf 1 juli de zondagmorgenvieringen om half 10 zullen gaan beginnen. Ook daar zullen we even aan moeten wennen.

Ik wens u veel leesplezier toe, misschien leest u 'de Verbinding' lekker buiten zittend in de zon. Geniet van alles wat groeit en bloeit. De (Nederlandse) natuur is zo mooi.

| VERSCHIJNING 2022 | AANLEVEREN |
|--------------------------|---------------------|
| Donderdag 7 juli | Vrijdag 1 juli |
| Donderdag 8 september | Vrijdag 2 september |
| Donderdag 27 oktober | Vrijdag 21 oktober |
| Donderdag 16 december | Vrijdag 9 december |

Redactie:

| | | |
|-------------------|--------------|--------|
| Jolanda Velt | Postgalei 18 | 573357 |
| Coby Schouten | Woudhoek 8 | 573081 |
| Annemiek Schouten | Hauwert 17 | 202302 |



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 7 juli 2022.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 1 juli**
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 11** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com

Bezoek eens de website van onze parochie:
<http://www.rkemmausparochie.nl>

De Regio 'de Waterkant' geeft iedere week een digitale nieuwsbrief uit.
Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via regiodewaterkant@gmail.com

Bestuur en pastores team van regio 'De Waterkant'

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door drie priesters en een pastoraal werkster. Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Pastoor Álvaro Rodríguez Luque is de eerste aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: alvarodriguezluque@gmail.com

Pastor Anne-Marie van Straaten: *Pastoraalwerkster*, eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen regio De Waterkant.

Pastoor Nico Knol: *priester*, pastoor *in-solidum*, eerste aanspreekbaar De Goorn/Ursem, sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Pastoor Bert Glorie: *priester*, pastoor *in-solidum*, vicevoorzitter van het kerkbestuur de Waterkant, eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud. PCI-begeleiding, sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Pastoor Álvaro Rodríguez Luque: *priester*, pastoor-moderator, voorzitter van het kerkbestuur de Waterkant en coördinator van de pastorale zorg in de regio. Eerste aanspreekbaar Emmaüsparochie (Nibbixwoud en Wognum)/De Weere/Spanbroek, sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Voor alle pastorale, sacramentele en geestelijke zaken: Álvaro Rodríguez Luque, mobiel: 06-87375420

Het kerkbestuur van regio 'de Waterkant'

Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque voorzitter
Pastoor Bert Glorie vicevoorzitter
Dhr. Cees Backer secretaris - penningmeester ad interim

Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.

Emmaüs parochieraad

Bertus Schilder: voorzitter
Tony Slaman: secretaris
Juil Kampstra: penningmeester
Hans van Engen: afgevaardigde Wognum
Marry Tessel: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Voorgangers, Lectoren, Koster, Avondwakegroep, Doopgroep, Vormselgroep, 1^{ste} Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Koster, Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Kerkbalans, Koster, Tuingroep/kerkhofbeheer, Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van *taakgroepen*: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Koster.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen van beide locaties*:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum Begrafenisvereniging "Laatste Eer"
Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
J.J.M. Overboom 0229-573954
Info: www.laatsteeerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begrafenisvereniging "St. Barbara"
Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging "St. Cunera"
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: "Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl.

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk opgelezen waar de viering plaats vindt.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____

Adres _____

Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon

(brievenbus pastorie).

Geboorte?

Laat de parochie het weten.

Naam / voornaam:

Geboortedatum:

Huwelijk op komst?

Geef het tijdig door.

Huidige adres:

Postcode: Woonplaats:

Verandering in het gezin?

Laat het even weten.

Verhuisdatum:

Nieuw adres:

Verhuizen?

Help onze administratie.

Postcode / Woonplaats

Gezinsleden:

Geb. datum:

..... M/V

..... M/V

..... M/V

