

Januari – Februari – Maart 2022
11^e Jaargang nr. 1

Graag attentie voor
gewijzigde tijden van de
vieringen..

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



R.K. Emmaüsparochie

Alweer een jaar voorbij: Een jaar met vervelende dagen, met onzekerheid, met grenzen, een paar rotweken misschien, een jaar met tranen van verdriet, grote en kleine zorgen, spanningen. En misschien was het voor u een jaar getekend door een afscheid, een verlies voor altijd. Of een jaar waarin weer niet is uitgekomen wat u zo gehoopt had. Kortom, een jaar met donkere kanten.

Maar ook een jaar wellicht met onverwachte blije dagen, ontroerende gebeurtenissen, ondervonden vriendschap, nieuw leven misschien. Of eindelijk is er gebeurd wat je al zo lang hoopte. Ook een jaar dus met zijn blije en lichte kanten, een jaar waarin jou goed gedaan is, en jij goed gedaan hebt.

Het is weer januari. Dat betekent dat we het oude jaar achter hebben gelaten voor het nieuwe. Maar eigenlijk kan dat niet. Je kunt wel je oude agenda wegleggen, een nieuwe kalender ophangen, maar het oude jaar neem je toch met je mee. Wat je in het vorige jaar beleefd hebt aan blije en moeilijke dingen, draag je in je mee, en het nieuwe jaar zal getekend zijn door het oude. We hebben toch oud én nieuw gevierd, niet oud óf nieuw. Op alle niveaus van het leven is het trouwens van belang oud en nieuw met elkaar te verbinden, het nieuwe te laten groeien uit het oude.

In deze afgelopen dagen hebben we elkaar een gelukkig of een voorspoedig nieuwjaar toegewenst. "Een gezegend" nieuwjaar hoor je minder vaak, wellicht omdat het te ouderwets of te kerkelijk klinkt. Dat is eigenlijk jammer, omdat in het woord "zegen" meer betekenis schuilt dan je denkt. Het oud-Nederlands kent het woord "benedijen". Dit woord staat heel dicht bij de betekenis van "zegen". In het Latijns zegen wordt vertaald als "*bene-dicere*" dat betekent "goed

zeggen". Iemand zegenen is dus "goed spreken over en tot iemand". Daar is de kern van de zegen in alle eenvoud mee geraakt. Een zegen is dus wat je kracht geeft om tevoorschijn te komen als mens. In de liturgie van de eerste dag van het jaar horen wij in de eerste lezing de zegen van Aaron (numeri 6):

"Moge de Heer u zegenen en u behoeden

Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn.

Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken."

De betekenis van de zegen wordt daar drievoudig uitgelegd: hoede, genade en vrede.

Hoede: Hij bewaart je bij wat je kracht geeft.

Genade: Zijn aangezicht gaat over je op als de zon, als het daglicht. Je wordt in de ruimte gezet. Je ontdekt: er is iemand die vertrouwen in mij heeft en dat maakt dat je ervaart. Je durft te leven, te spreken, te doen omdat je omgeven bent met vertrouwen. Het is alsof iemand je aankijkt en zegt: ik ken jou. Ik weet: het komt goed met jou!

Vrede: dan gaat de zon over je op en wordt het vrede. Dat is waar het uiteindelijk allemaal op is gericht in de bijbel: dat vrede zal heersen op de aarde onder de hemel. Het aangezicht van God gaat niet alleen licht geven, maar verheft zich ook over je. Je komt aan het licht. Je gaat open als een bloem, met je kwetsbaarheid, met alles wat je bent. Daarom, bijna aan het eind van de eerste maand van het nieuwe jaar, wil ik u dit jaar niet een gelukkig of voorspoedig, maar vooral een gezegend 2022 toewensen!

*Hartelijk groeten,
Alvaro*

Kerkbalans 2022: Geef vandaag voor je kerk van morgen

Beste parochiaan,



Wij zijn trots op onze kerkgemeenschap!

Het is een plek om te bezinnen, te onthaasten, te vieren en om elkaar te steunen als dit nodig is. Wij vinden hier saamhorigheid. Hopelijk kunnen wij in 2022 weer bij elkaar komen. Het jaar 2021 gaat het financieel best weer goed, maar toch zijn wij zeker veel inkomsten ook misgelopen door de coronacrisis.

Wij doen ook dit jaar weer een beroep op u allen om mee te doen aan actie Kerkbalans 2022 *en hopen op een extra gift van u.*

Van uw vrijwillige bijdrage kunnen wij het parochieel team en de instandhouding van uw kerk betalen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw bijdrage overmaakt op een van de volgende bankrekeningnummers:

Voor Wognum bankrekeningnr. NL34RABO 0371 6003 32
Voor Nibbixwoud bankrekeningnr. NL63RABO 0344 2013 84
Voor Zwaagdijk-West bankrekeningnr. NL75RABO 0376 8023 83

Deze bankrekeningen staan allen op naam van de R.K. Parochie Emmaüs.

Wilt u informatie omtrent een periodieke gift, hetgeen fiscaal gunstiger voor u kan zijn, neem dan contact op met de penningmeester.

*Bij voorbaat dank voor uw steun en een vriendelijke groet,
Alvaro Rodriquez Luque (priester) en Juul Kampstra (penningmeester, tel: 0229-572859)*

Begroting 2022 Cijfers X 1.000 euro

OPBRENGSTEN

Kerkbijdragen	52
Collecten, incl. stipendia	17
Uitvaarten	35
Antenneopbrengsten	20
Verhuur woning Zwaagdijk	8
Overige opbrengsten	<u>5</u>

Totaal 137

UITGAVEN

Parochieel team	34
Bijdrage Bisdom	25
Huisvestingskosten	47
Bankkosten	1
Kosten diensten	11
Kosten pastoraat en bestuur	4
Kosten huishouding	4
Overige kosten	12

Totaal 138

Begroot verliessaldo 1

In memoriam

Kees Knol * 23 december 1931 - † 4 december 2021

(locatie St. Cunera)

“De bollen, de muziek, het coöperatieve leven, samen met Ria en mijn gezin als rots in de branding vormden samen de basis voor een mooi leven”.

Kees heeft voor de gemeenschap veel betekend, maar ik wil beginnen met de woorden van zoon Jan. Vader Kees werd geboren op het zg. Knollenpad en had 1 broer en 7 zussen. In 1957 trouwde hij met Ria en samen kregen ze 5 kinderen. En met een eigen bedrijf met lelies en tulpen was het een druk leven. Maar Jan memoreerde dat naast het harde werken, er ook veel gezelligheid thuis was. Hij was een echte familieman. Sinterklaas en Kerst vierde hij te midden van kinderen en (achter)kleinkinderen en kon genieten van feestjes met een wijntje erbij. Kees heeft vele bestuursfuncties bekleed, die met zijn vak te maken hadden. Meestal voorzitter, want hij kon goed delegeren en de leden kozen deze ondernemer graag, omdat hij vooral vooruitkeek en oog had voor de mensen om hem heen. Ook was hij gemeenteraadslid voor het CDA en bij de krielkokers mocht hij vooroplopen als Prins Tulipa. Maar muziek was zijn grote passie. 72 jaar heeft hij bij de fanfare gespeeld, waarvan 35 jaar als voorzitter. Na een periode dat er geen fanfare was in Nibbik, heeft hij letterlijk St Gregorius nieuw leven in geblazen. Hij zocht oud- en nieuwe leden bij elkaar en maakte iedereen enthousiast, organiseerde dorpsveilingen voor de aanschaf van instrumenten en zette een muziekopleiding op. Resultaat: een prachtig orkest!

Voor al zijn inspanningen voor de gemeenschap is hij geridderd in de orde van Oranje-Nassau. Bij de uitvaartviering brachten zowel het Mannenkoor als de fanfare een muzikale laatste groet. Dat hij moge rusten in vrede...



Truus Moeskops * 15 mei 1919 - † 13 december 2021

(locatie St. Cunera)

'Wat is onze tante Truus heel lang in goeden doen geweest' schreven we op de rouwkaart. Ze groeide op in het gezin Moeskops met haar 2 oudere zussen Bep en Tiny. Vader was schoolmeester en kassier. Truus heeft haar leven lang in de ouderlijke huizen kunnen wonen.

Na het einde van de tweede wereldoorlog was ze als jonge 'ambtenaresse' werkzaam bij de distributiekring. Via die kring werden schaarse levensmiddelen, textiel en brandstof verdeeld. Truus had een opleiding als lerares coupeuse en heeft jarenlang vele dames uit Nibbixwoud mooie creaties laten maken. Uiteraard zijn daarbij ook mooie en persoonlijke gesprekken gevoerd. Truus zat als een 'echte Moeskops' natuurlijk op de zang door de muzikale familie om haar heen. Ze heeft als eerste voorzitter in 1951 mede de basis gelegd voor handbalvereniging SEW. Tot op de hoge leeftijd van 100 jaar heeft ze bridge gespeeld. Dat was belangrijk om de geest te scherpen en mooie contacten te onderhouden. Onvergetelijk is het eerbetoon op haar honderdste verjaardag door en met familie, SEW-handbal, de gemeente en vrienden, burens en kennissen. Truus heeft tot de laatste dag zelfstandig kunnen wonen. Dat was waardevol want herinneringen worden belangrijker als mensen om je heen wegvallen. Met hulp van familie, burens, zorg, vrienden en kennissen heeft ze dat tot de laatste dag volgehouden.

Wij gedenken vooral onze blijmoedige, belangstellende, hartelijke en trotse tante die tot de laatste dag de regie over haar leven hield. Dat zij mag rusten in vrede.

Jaap de Haan * 11 augustus 1943 - † 28 december 2021

(locatie St. Cunera)

Jaap werd geboren in Heerhugowaard en groeide op in een warm gezin van 7 kinderen. Ze verhuisden naar Nibbixwoud toen zijn vader daar een tuinderij overnam. Hij ontmoette Toos, ze werden verliefd, trouwden op 6 juli 1966 en ze gingen wonen aan de Dreef. Ze werden trotse ouders toen in 1967 Karin en in 1971 Patrick werden geboren. Ondertussen had Jaap het bedrijf van zijn vader overgenomen. In de uitvaart lazen we uit Prediker: Alles heeft zijn tijd...zaaien en oogsten, huilen en lachen, baren en sterven, rouwen en feesten, alles heeft zijn tijd. Een lezing, die voor het leven van Jaap en Toos geschreven zou kunnen zijn. Het harde werken in de kassen met gezin en personeel, het plezier en de voldoening na een goede oogst. En daarna vakantie of een dagje er op uit. De vreugde van de geboorte van de kleinkinderen Perry, Roy en Famke – het verdriet bij het overlijden van schoonzoon Leo. Waar mogelijk steunden jullie het gezin van Karin. Toch weer kunnen genieten met familie en vrienden en nadat Jaap was gestopt met de fresia's, hielp hij in de kas en had hij tijd voor de biljartvereniging.

En toen werd Patrick ziek en overleed op 11 oktober 2020. Jullie waren er kapot van. En dan blijkt weer, alles heeft zijn tijd: de blijdschap van een achterkleinkind Zanea. Jaap was al enkele keren eerder opgenomen geweest in het ziekenhuis, maar 15 december kreeg je corona. Je kon niet meer. En wat is sterven? Een schip dat verdwijnt achter de horizon. Maar op het moment dat we hem niet meer zien, zijn er anderen die hem zien aankomen en zeggen: "daar komt ie!" We zullen kracht vinden in het geloof dat Jaap op een plaats is van licht en vrede bij zijn dierbaren. Maar wat zal hij gemist worden! Lieve Jaap, rust in vrede...



Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk, Sweelinckhof en de St. Cunerakerk

De tijden van de vieringen zijn onder voorbehoud. Een en ander hangt samen met de opgelegde maatregelen door het RIVM als gevolg van de Coronapandemie. Raadpleeg voor een actueel overzicht onze website www.rkemmausparochie.nl.



Locatie	Dag	Datum	Tijdstip	Plaats	Viering	Voorganger	Koor
Wognum	Za	29 januari	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	29 januari	19:00 uur	St. Cunera	Viering vervalt		
Wognum	Zo	30 januari	09:30 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	Parochieel
					Aktie Kerkbalans		Gemengd Koor
Nibbixwoud	Zo	30 januari	11:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Jubilatekoo
					Aktie Kerkbalans		
Nibbixwoud	Di	1 februari	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	3 februari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	

Wognum	Za	5 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	5 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Zo	6 februari	09:30 uur	St. Cunera	Woord- en communie	A.M. van Straaten	Cunerakoor
Wognum	Zo	6 februari	11:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	A.M. van Straaten	Samenzang
Nibbixwoud	Di	8 februari	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	10 februari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	12 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	12 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Zo	13 februari	09:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Tight Formation
Wognum	Zo	13 februari	11:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	Sylvidakoor
Nibbixwoud	Di	15 februari	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	17 februari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	19 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	19 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Zo	20 februari	09:30 uur	St. Cunera	Woord- en communie	T. Slaman	Cunerakoor
Wognum	Zo	20 februari	11:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	T. Slaman	Parochieel Gemengd Koor
Nibbixwoud	Di	22 februari	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	24 februari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	26 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	26 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	26 februari	19:00 uur	St. Cunera	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Zo	27 februari	09:30 uur	St. Cunera	Woord- en communie	C. Hoogland	
Wognum	Zo	27 februari	11:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	C. Hoogland	Legacy
Nibbixwoud	Di	1 maart	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Wo	2 maart	19:30 uur	H. Hiëronymus	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Wo	2 maart	19:30 uur	St. Cunera	Eucharistie	Alvaro	Mannenkoor
					Aswoensdag Gezamenlijke viering		
Wognum	Do	3 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	5 maart	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	5 maart	19:00 uur	St. Cunera	Viering vervalt		
Wognum	Zo	6 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	A.M. van Straaten	Jambookoor
					1^e Vasten MOV-viering gezamenlijke viering		
Nibbixwoud	Di	8 maart	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	10 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	12 maart	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	12 maart	19:00 uur	St. Cunera	Viering vervalt		
Wognum	Za	12 maart	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	Álvaro	Tight Formation
					Voorstellen 1^e Communicantjes		
Wognum	Zo	13 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Zo	13 maart	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Cunerakoor
Nibbixwoud	Di	15 maart	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	17 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	19 maart	10.30 uur	Sweelinckhof			
Nibbixwoud	Za	19 maart	10.45 uur	St. Cunera	Stille Omgang	Álvaro	
Nibbixwoud	Za	19 maart	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Jubilatekoor

Wognum	Zo	20 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie Viering van medeleven	Avondwakegroep	Syvidakoor
Nibbixwoud	Di	22 maart	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	24 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	26 maart	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	26 maart	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie Halfvasten	Álvaro	Mannenkoor
Wognum	Zo	27 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie Halfvasten	N. Knol	Parochieel Gemengd Koor
Nibbixwoud	Di	29 maart	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	31 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	2 april	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	2 april	19:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	Samenzang
Nibbixwoud	Zo	3 april	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie		Cunerakoor
Nibbixwoud	Di	5 april	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	7 april	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	9 april	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	9 april	19:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie Palmpasen - Palmzondag	Álvaro	Samenzang
Nibbixwoud	Zo	10 april	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie Palmpasen - Palmzondag	Álvaro	Jubilatekoor
Nibbixwoud	Di	12 april	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	



Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:
<https://rkemmausparochie.nl/livestream/> of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op
livestream gemist. De livestream voor de St. Hiëronymus-locatie blijft doorgaan met ingang
van 1 november.

Voor de locatie St. Cunera zullen in bovengenoemde periode de volgende vieringen worden livegestreamd:
zondag **30 januari**, zondag **20 februari**, woensdag **2 maart** (Aswoensdag), zaterdag **12 maart** is er
voorstellen van de 1e communicantjes in Wognum deze viering wordt ook gestreamd. U kunt u die volgen
via de Hieronymuskerk. Zaterdagavond **26 maart**, zondag **10 april** (Palmpasen) en vrijdag **15 april** (Goede
vrijdag) de viering van 15.00 uur

Verzorgingshuis “Koggenlandhuis” te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgedaan door de dominee of de Pastoraal werker.

Misintenties Wognum

Zondag 23 januari Oecumenische viering:

Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Corné Stam; Jan en Tini Bleeker-Ooijevaar; Piet en Frida Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Joop en Tiny Bleeker; Annet Langedijk; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin Klaas Weel;

Zondag 30 januari:

Wim en Tini Boots-Romein; Overleden familie Bakker-Twisk; Jan en Trees Ootes en levende en

overleden familieleden; Roelof en Nelië Kamp-Overboom; Piet en Riet Kroon-Hulsebosch; Annet Langedijk; Overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko, Siem en Martien; Rem en Emmy Rood-Pronk; Adrie Smit; Arie Wiering; Koos en Jan Koeman Klaas Weel; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Wim en Tiny Huiberts-Komen; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Arie en Corrie loos en overleden familie;

Zaterdag 5 februari:

Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Cock en Willy Salman-Laan; Cornelis en Margaretha Wijnker-Veecken en Tom en zegen over hun gezin; Simon en Gre Bijman Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Arie en Corrie Loos en overleden familie;

Zaterdag, 12 februari:

Co Morsch; Adrie Smit; Nicolaas en Catharina Ursem-Groot; Margaretha Ursem-Boots; Jos Ursem;

Zaterdag 19 februari:

Hans van Oosten; Tinus en Gre Beerepoot-Schouten en Brigitje; Piet en Frida Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Piet en Qrijn Kroon; Arie en Corry Loos en overleden familie; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Joke Stam-Koelman; Jaap en Christina Smit-Kors en zegen over hun gezin;

Zaterdag 26 februari Carnavalsviering:

Jan en Tini Bleeker-Ooijevaar; Kees, Siem en Renee Besseling; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Annet Langedijk; Ko Rinkel; Rem en Emmy Rood-Pronk; Adrie Smit; Joke Stam-Koelman; Kees Groen; Wim en Tiny Boots-Romein;

Woensdag 2 maart: (Viering in Nibbixwoud)**Zondag 6 maart:**

Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Boots; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Wim en Tiny Boots-Romein; Lizet Groot-Zuiker; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Jaap Ursem en Marco; Overleden ouders Cornelis en Margaretha Wijnker-Veecken, Tom en zegen over hun gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Klaas Weel; Arie en Corrie loos en overleden familie;

Misintenties St. Cunerakerk**Zaterdag 22 januari:**

Jan Entius en familie Entius-Bijl-Schilder; Cor Ligthart; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk

Zaterdag 29 januari:

Alie Conijn; Nic en Tiny Conijn-Pronk; Herman en Gré op den Kelder-de Graaf en Jos; Pé Goedhart; Piet Schoenmaker;

Zondag 13 maart Voorstellen 1^e H. Communie:

Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; overleden familie Hans Commandeur; Arie Wiering; Klaas Weel; Adrie Smit; Piet Rinkel; Kees Bijman en overleden ouders Bijman-Pater;

Zondag 20 maart Viering van medeleven:

Overleden familie Bakker-Twisk; Jan en Tiny Bleeker-Ooijevaar; Kees, Siem en Renee Besseling; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Cock en Willy Salman-Laan; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Margaretha Ursem-Boots; Jos Ursem; Klaas Weel;

Zaterdag 26 maart Sweelinckhof:

Wim en Tini Boots-Romein;

Zondag 27 maart:

Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Annet Langedijk; Gre Overboom en overleden familie; Rem en Emmy Rood-Pronk; Adrie Smit; Klaas Weel;

Zaterdag 2 april Sweelinckhof:

Arie en Corry Loos en overleden familie;

Zaterdag 2 april:

Piet Rinkel; Cock en Willy Salman-Laan; Piet Schoenmaker en overleden familie; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Overleden ouders Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken, Tom en zegen over hun gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem;

Zaterdag 9 april:

Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen over de gezinnen; Adrie Smit. Levende en overleden leden van tuinploeg "Bladgroen"; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin.

Zondag 6 februari:

Jaap Huisman en overleden familie; Cor en Mart Koppes-Kuip; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Hans en Rob Hulst; Pierre en Ria Vriend-Braas; Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin;

Zondag 13 februari:

Piet en Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; Nic en Vera Berkhout-van Diepen en kleindochter Brenda Schoenmaker; Simon en Catrien Verlaat-

Haakman en hun zoon Frank; Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Piet en Vera Knol-Groot; In het bijzonder bidden wij voor Pater Jan Sjerps, Toos Knol-Commandeur en Catrien Verlaat-Haakman. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hen afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 20 februari:

Toos Knol-Commandeur; Willem Vriend; Cor en Mart Koppes-Kuip; Overleden familie Schoenmaker; Kees Kroon en overleden familie; Joop Karsten en zegen over de gezinnen; Pierre en Ria Vriend-Braas; Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin;

Zondag 27 februari:

Alie Conijn; Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Piet en Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Uit dankbaarheid bij gelegenheid van het 50-jarig huwelijk van Wim en Thea Bijl-de Haan; Pé Goedhart; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten;

Woensdag 2 maart (Aswoensdag):

Kees Kroon en overleden familie;

Zaterdag 5 maart:

Aad Karsten; Kees, Theo en overleden familie Neefjes; Tom Broersen en overleden familie Broersen-Commandeur;

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen: In het bijzonder bidden wij voor Vera Stam-Ursem, Miriam Zuiker-Koopman (locatie H. Hiëronymus) Elly Tensen-Sandstra, Truus Moeskops, Jaap de Haan en Henk Kok (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736.

In het bijzonder bidden wij voor Cor Dudink. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 12 maart:

Toos Knol-Commandeur; Overleden familie Schoenmaker; Pierre en Ria Vriend-Braas;

Zaterdag 19 maart:

Willem Vriend; Cor en Mart Koppes-Kuip; Jaap van Diepen en zegen over zijn gezin; Piet en Vera Knol-Groot; Hans en Rob Hulst; Piet en Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Joop Karsten en zegen over de gezinnen; Piet Schoenmaker;

Zaterdag 26 maart:

Alie Conijn; Kees Kroon en overleden familie; Pé Goedhart; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten;

Zondag 3 april:

Kees, Theo en overleden familie Neefjes; In het bijzonder bidden wij voor Jo Weel-Twisk en Aad Huisman. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hen afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 10 april 2022;

Overleden familie Schoenmaker; Willem Vriend; Kees Kroon en overleden familie; Joop Karsten en zegen over de gezinnen; Piet Schoenmaker; Riet Smit- Mes;



Kerkwerksters Wognum

Groep 2	26 januari	13.00 uur
Groep 3	1 februari	09.00 uur
Groep 4	9 februari	13.00 uur
Groep 5	15 februari	19.00 uur
Groep 6	22 februari	19.00 uur
Groep 1	3 maart	09.00 uur
Groep 2	9 maart	13.00 uur
Groep 3	15 maart	09.00 uur
Groep 4	23 maart	13.00 uur
Groep 5	29 maart	19.00 uur
Groep 6	5 april	19.00 uur



Agenda Nibbixwoud

Woensdag 2 februari	09:00 uur	kerkwerksters groep 2
Zondag 13 februari	10:00 uur	1 ^e Kinderwoorddienst 1 ^e Communicantjes
Woensdag 23 februari	09:00 uur	kerkwerksters groep 3
Woensdag 2 maart	14:45 uur	werkstukje maken 1 ^e Communicantjes
Donderdag 17 maart	09:00 uur	kerkwerksters groep 4
Zaterdag 26 maart	19:00 uur	2 ^e Kinderwoorddienst 1 ^e Communicantjes
Donderdag 31 maart	19:30 uur	liturgisch overleg
Donderdag 7 april	13:00 uur	kerkwerksters groep 5



Mededelingen voor alle locaties

Beste parochianen

Allereerst wil ik eenieder een gezegend en gezond 2022 toewensen. Laten we erop vertrouwen dat er toch weer spoedig een soort van normaal komt na twee zware corona jaren. Hoewel het natuurlijk niet de makkelijkste tijd is geweest wil ik graag een compliment maken aan alle vrijwilligers die het mogelijk maakten dat onze geloofsgemeenschappen zo goed mogelijk doordraaien, al was dat best wel eens moeilijk.

In Wognum zijn we nu bezig met een noodzakelijke aanpassing aan de keuken in de ontmoetingsruimte, er wordt een groter keukenblok geplaatst en ook wordt de routing verbeterd alsmede een afwasmachine geïnstalleerd. We doen dit zodat we bij uitvaarten, triduüm en andere gelegenheden u nog beter van dienst kunnen zijn. Als bestuur zijn wij dankbaar en getroffen door de bereidwilligheid van onze vakmensen, timmerlieden, elektriciens, loodgieter, schilders en natuurlijk ook zij, die de nodige extra handjes zijn als dat nodig is. Een mooi staaltje van katholieke gemeenschapszin.

En dat geldt niet allen voor Wognum ook in Nibbixwoud is een ploeg het jaar rond bezig om niet allen de kerk en pastorie te onderhouden maar ook daadwerkelijk mooier te maken. De gerenoveerd koffiekamer is een lust voor het oog, ook nuttig zijn de voorzet ramen in de pastorie. Ik wil de hele ploeg bedanken voor hun inzet en ook complimenteren met het resultaat.

Ik sluit af met nogmaals alle vrijwilligers te bedanken die samen de ruggengraat vormen van onze parochie en spreek de wens uit om zo snel als dat kan we bij elkaar komen en samen weer eens een gezellige avond kunnen hebben.

Theo Ursem

Collectes

Helaas Kerstmis 2021 geen nachtmissen, wel was er op de eerste en tweede kerstdag een dienst om half tien voor een beperkt aantal personen (voorschrift 50 bezoekers).

Dit heeft natuurlijk tot gevolg; een geringe opbrengst voor collecten.

Wellicht geeft dit mogelijk een extra stimulans voor een extra gift voor de actie kerkbalans, want hierdoor kunnen wij als kerkgemeenschap ons parochieel team en de onderhoudslasten van onze kerken blijven betalen.

*Bij voorbaat hartelijk dank en vriendelijke groeten,
Juil Kampstra (penningmeester)*

Bestuurswisseling

Vorig jaar rond deze tijd stond er een "stukje" in de Verbinding met de mededeling dat Jan (Ebbing) zijn bestuursfunctie overdroeg aan Marry Tessel. Bij het samenstellen van ons rooster van aftreden had onze voorzitter, Theo Ursem, aangegeven dat hij dan de tweede man van het bestuur zou willen zijn om te stoppen.

Theo heeft inmiddels de respectabele leeftijd van tachtig jaar bereikt en vindt dat het tijd wordt om zijn voorzittershamer over te dragen aan een jonger iemand. Gelukkig hebben wij iemand bereid gevonden die de hamer van Theo wil overnemen. Hij is jonger, heeft bestuurservaring, is eigenlijk van alle markten thuis en zijn naam is Bertus Schilder. Hij woont in Wognum maar is opgegroeid in Nibbixwoud.

Wij zijn ontzettend blij dat hij deze taak op zich wil nemen. Besloten is dat Bertus eerst als bestuurslid één of twee maanden meedraait en dan de hamer van Theo overneemt.

Dan kunnen wij, als de (corona) maatregelen weer wat soepeler worden, Theo in het zonnetje zetten en hem bedanken voor zijn enorme inzet en onze nieuwe voorzitter aan u voorstellen. U verneemt hier vast nog meer van maar zo bent u in ieder geval op de hoogte.

*Namens de parochieraad,
Tony Slaman-Kuip*

Collecte Oogstdankdag

In het weekend van 23 en 24 oktober is er onze beide kerken gecollecteerd in het kader van Wereldvoedseldag, Oogstdankdag-Voedselbank. Dit heeft het mooie bedrag van € 345,55 opgeleverd. Hartelijk dank hiervoor.

Collecte Adventsactie

De adventsactie heeft € 554,00 opgeleverd. Een prachtig resultaat. Het thema dit jaar was goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap, de bevalling en de periode erna.

Verdwenen herder weer terug, een terugblik op Kerst 2021

In de kerststal van de Hieronymuskerk was er een herder verdwenen. En ook de Os was vertrokken. Was het vanwege de stikstofcrisis? Of waren zij ook op zoek naar het Licht?

Kerstmis was wederom heel anders dit jaar in de Emmausparochie. Door de Lockdown mochten slechts 50 mensen de vieringen bezoeken, waren de nachtmissen afgelast en mochten koren maar met 4 zingen. In de Cunera waren wel mooie vieringen en ook in de Hieronymus was er een

mooie viering op eerste kerstdag met een deel van het Sylvidakoor. Voor de tweede Kerstdag was er een eucharistieviering. Het Parochiekoor van Wognum nam een wijs besluit om niet te zingen, maar kon daardoor niet haar prachtige kerstliederen ten gehore brengen vanwege Meneer Corona. Gelukkig stond het gezin Van Straalen op en zong uit volle borst mooie kerstliederen. Heel veel geplande activiteiten konden dit jaar niet doorgaan: De Herdertjestocht van de Hieronymuskinderen, de Nachtmissen, en ook in de Oudjaarsavondviering kon de Fanfare niet het Nieuwe Jaar in blazen. Ook de Kersstallenexpositie ging niet door. Er werd een geweldige oplossing gevonden om het Kerstkind te wiegen: niet in de kerk, maar op de boerderij van Arie Schouten waren opnames voor de Livestream. En ondanks dat er maar weinig mensen de kerken mochten bezoeken, waren dezen prachtig versierd. Vele werkgroepen bleven gewoon actief en verrichten prachtig werk: de groenversierders, de bloemschikkers, de kerststal bouwers, de koperpoetsers, de geluids- en lichttechnici, de intentieschrijvers, en delen van koren. Allen hartelijk dank voor hun bijdrage aan toch een sfeervolle kerst dit jaar. En de Herder en de Os in de Kerststal van Wognum zijn weer terug. De beelden zijn gerestaureerd, de Herder heeft een mooi gekleurde jas gekregen en de os zijn oor is weer aangenaaid. In de Cunera werd naast de "gewone kerststal" en geweldig landschap uit Bethlehem door Pastor Alvaro nagebouwd. Hij had vast wat avonden Coronavrij. Mooi om zo in deze donkere tijd toch voor wat lichtpuntjes te zorgen! Een ander lichtpuntje was dat we in het Sweelinckhof alleen voor de bewoners van het Grote Huis een oecumenische Kerstviering mochten houden.

Nu de tweede week na deze bijzonder Kerst en Oud en Nieuw zijn de Wijzen uit het Oosten weer naar Huis, zouden ze het virus meenemen?

Rest ons nog namens de Parochieraad alle vrijwilligers te bedanken voor hun bijdragen aan de Vieringen en alle kerkelijke activiteiten en via deze weg willen wij alle Parochianen een gezegend, gezond en gelukkig nieuw jaar toe wensen.

*Namens de Parochieraad,
Hans van Engen*

Locatie H. Hieronymus

Informatie: uitvaartmogelijkheden

Hieronymuskerk Wognum

Oktober 2021

De Hieronymuskerk wordt naast het houden van vieringen en andere activiteiten ook gebruikt als ontmoetingsplaats om herinneringen te creëren aan het afscheid van een dierbare in eigen dorp.”

De kerk heeft vele mogelijkheden. Door beweegbare wanden te verplaatsen kunnen we kleinere of grotere ruimtes creëren die nodig zijn voor een afscheids- of herdenkingsbijeenkomst. Ook is er een aparte ruimte om een dierbare op te baren. In overleg met de coördinator Uitvaarten van onze kerk zijn al uw wensen te bespreken.

Alles is aanwezig om een afscheid zo goed mogelijk te laten verlopen. Er zijn twee beeldschermen om foto's, filmpjes en teksten te tonen. We beschikken over een geluidsinstallatie, en over de mogelijkheid van livestream. Er zijn beeldopnames te maken, om u een blijvende herinnering aan de plechtigheid mee te kunnen geven. Er is een piano of orgel aanwezig om de dienst met livemuziek of koor te begeleiden. Het gebouw is voor iedereen goed toegankelijk. Er zijn mogelijkheden voor catering na de bijeenkomst.

Dit zijn de mogelijkheden:

Opbaring van de overledene in de Dagkapel:

Er is gelegenheid om in een aparte ruimte van de Hieronymuskerk een aantal dagen uw dierbare overledene op te baren. U kunt hier op de tijden dat u dat wenst bij uw dierbare aanwezig zijn en bezoek ontvangen om afscheid te nemen. U krijgt een sleutel voor een aparte ingang.

Condoleance mogelijkheden:

De Hieronymuskerk biedt ook de mogelijkheid voor alleen condoleancebezoek en gelegenheid tot afscheid nemen. De Uitvaartbegeleiding kan u daar verder over informeren.

Avondwake of Herdenkingsdienst:

Voorafgaand aan de begrafenis of crematie kunt u onder begeleiding van deskundige vrijwilligers van de Hieronymuskerk een Avondwake of Herdenkingsdienst voor uw overleden dierbare houden. De dienst wordt in overleg met de familie voorbereid, evenals de keuze voor koor, muziek, teksten, rituelen en sprekers. Alle mogelijkheden van het gebouw kunnen worden gebruikt.

Uitvaart of Afscheidsdienst voorafgaand aan begrafenis of crematie:

Op de dag van de Uitvaart kunt u op geheel persoonlijke wijze afscheid nemen van uw dierbare. Dit kan een eucharistieviering door een priester zijn of een Afscheidsdienst met een voorganger naar eigen keus. De dienst wordt in overleg met de familie door de voorganger voorbereid, evenals de keuze voor koor of muziek,

teksten en rituelen. Alle mogelijkheden van het gebouw kunnen worden gebruikt.

Begraafplaats:

Naast de Hieronymuskerk ligt de Begraafplaats. Hier kunt u een familiegraf of algemeen graf huren voor meerdere jaren. Tevens zijn er diverse mogelijkheden om een urn bij te zetten of de as uit te strooien. Na verloop van de termijn kunt u de grafrechten verlengen, zo niet dan wordt de steen aan de familie teruggegeven. U krijgt hierover bericht. Een overzicht van de kosten zijn op te vragen.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij:

Coördinator Uitvaarten Hieronymuskerk:

Marijke Wittenberg:

marijke_wittenberg@hotmail.com

Begraafenisvereniging De Laatste Eer:

06-31163300

Secretariaat Hieronymuskerk Wognum:

06-82666688

Pastor Alvaro Rodriguez Luque:

06-87375420

Coronamaatregelen januari – februari 2022 in de Emmausparochie

Helaas werden we in december weer overvallen met een lockdown voor alle kerken. Hetgeen betekende dat alle geplande avondactiviteiten geheel kwamen te vervallen, en de activiteiten overdag fors werden beperkt.

Na de persconferentie van de regering, gaat de minister van justitie en veiligheid in overleg met de bisschoppen en de kerken. Daar werd tot de volgende maatregelen besloten:

-Geen vieringen in de avond en andere avondactiviteiten meer: hetgeen betekent dat onze zaterdagavondviering niet gehouden kan worden en wordt *verplaatst naar de zondag*, maar ook alle koor repetities en werkgroepen mogen niet meer 's avonds plaats vinden.

-Vieringen mogen overdag met maximaal 50 bezoekers plaats vinden, en koren mogen maar met 4 mensen zingen. Daarnaast moet je je houden aan alle basisregels als: afstand houden, mondkapjes op als je binnenkomt, handen desinfecteren e.d. Wij waren vlak voor kerst niet meer in de gelegenheid om dit aan alle parochianen bekend te maken, dan alleen via de website. De Verbinding was al uit en de Dorpsbladen waren ook al uit. Excuses voor mensen die voor niks naar de kerk kwamen! 14 januari vindt er weer een persconferentie plaats, daarna weten we pas of er wijzigingen in het beleid komen. Volg het op de website en in de dorpsbladen!

Wat betekent dit voor de maanden zolang als de lockdown niet is opgeheven:

Januari: Zondagmorgen 9.30 uur Viering in de Hieronymus

Januari: Zondagmorgen 11.00 uur Viering in de Cunera

Februari: Zondagmorgen 9.30 uur Viering in de Cunera

Februari: Zondagmorgen 11.00 uur Viering in de Hieronymus

Elke maand wisselt het schema. Zolang als de Lockdown duurt houden we dit schema aan!

Voorlopig geen vieringen in het Sweelinckhof

De normale tijden moeten worden gewijzigd zodat de voorganger twee vieringen achter elkaar kan doen.

Hulde aan trouwe vrijwilligers!

In de Hieronymuskerk zijn ongeveer 125 vrijwilligers actief. Sommigen al jaren! Zij werken in verschillende taakgroepen zoals: Koster, Tuingroep, Schoonmaakgroep, Secretariaat, Audiovisuele groep, Technische groep, Koren, Vormselgroep, Eerste communiegroep, Avondwakegroep, uitvaartvrijwilligers, Voorgangers, Lectors, Lief en leedgroep, Vrijwilligers vieringen Sweelinckhof, vrijwilligers Verbinding, Vrijwilligers Website, Kerstactiegroep, Onderhoud kapelletje, Gastvrouwen, Kerkbalansgroep e.a.

Een aantal vrijwilligers gaan stoppen met hun werkzaamheden:

Arie Mol, stopt als beheerder van het Kerkhof. Hij heeft dit vele jaren gedaan. Want zelfs Arie wordt een dagje ouder. Wij zijn hem zeer erkentelijk voor al die jaren dat hij verantwoordelijk was voor het beheer van ons mooie Kerkhof. Zijn beheerderstaak wordt overgenomen door Gerard en Marijke Wittenberg. Arie blijft nog wel samen met de tuingroep de tuin bijhouden.

Joke Beerepoot, stopt met het wekelijks verzorgen van de bloemen in de kerk. Zij heeft dat vele jaren gedaan, en zij deed dat, vinden wij, heel trouw en met veel creativiteit en ook nog tegen een

betaalbare prijs! Samen met de bloemenschikgroep verzorgde zij ook de versiering bij grote festiviteiten en hoogtijdagen als Kerst, Pasen en Pinksteren. We willen haar vanaf deze plaats ook bedanken voor het vele werk dat zij voor onze kerkgemeenschap heeft gedaan. *We hebben voor Joke nog geen opvolger gevonden die wekelijks de bloemen wil verzorgen.*

Annet Otten: zij stopt met haar werkzaamheden als koster. Zij deed dat altijd samen met haar man, die gelukkig wel blijft doorgaan als koster. Annet was altijd heel precies en punctueel en had haar zaakjes goed voor elkaar. Ook zorgde zij voor de aanvulling van de kaarsen. Annet vanaf deze plaats bedankt voor je werk. En gelukkig blijf je actief in het Sylvidakoor en in de liturgische themagroep.

Nieuwe vrijwilligers gevraagd!!!!!!!

Nieuwe mensen zijn altijd welkom. Met velen maken we licht en mooi werk voor onze gemeenschap. We zoeken *per direct* iemand die eventueel met enkele mensen om beurten, de bloemen wekelijks willen verzorgen. Maar wilt u andere talenten aan onze gemeenschap schenken, bijvoorbeeld om een facebookpagina bij te houden of andere activiteiten, al is het maar 1 x per maand, dan kunt u zich bij ondergetekende opgeven.

*Namens de parochieraad,
Hans van Engen, van.engen@planet.nl*

'Lourdeskoor'

We zijn een groep enthousiaste zangers en zangeressen die in april naar Lourdes gaan. Om u alvast een voorproefje te geven van wat we in Lourdes gaan zingen, verzorgen wij op zaterdag 2 april a.s. een viering in de Hieronymuskerk. Het koor staat onder leiding van dirigente Margreet Drijver.

We heten U van harte welkom!

*Namens het Lourdescomité,
Christa Huisman*

Locatie St. Cunera

Kerstmis 2021

Met de versiergroep hebben we ook deze kersttijd weer geprobeerd om onze kerk weer een mooi aanblik te geven. Helaas konden door beslissingen van hogherhand de nachtvieringen geen doorgang vinden. Dat hield wel in dat we de parochianen die zich hadden aangemeld voor de nachtvieringen moesten bellen om hun als eerste de gelegenheid te geven om op de 1^e of 2^e kerstdag de viering te volgen.

Aangezien we maar een beperkt aantal mensen per viering mochten toelaten moesten we met

kaarten gaan werken. Gelukkig konden wij iedereen tevredenstellen. Dankzij de inzet van al onze voorgangers van de Emmausparochie konden de vieringen tijdens de kerst doorgaan.

Door de Corona kon ook dit jaar het kindje wiegen geen doorgang vinden maar Wilma is niet voor één gat te vangen, ze zocht mensen om haar heen en maakte een prachtige video opname bij Arie op de boerderij. Wat ik zelf heel mooi vond is dat de opnames begonnen in de kerk maar daar ook eindigde. Overigens, u kunt nog steeds op livestream de opname bekijken.

Ook had Alvaro weer een prachtige kerststal achter in de kerk gemaakt, jammer dat niet iedereen de gelegenheid had om deze te bekijken. Nu maar hopen dat we de komende kerst wel het een en ander kunnen organiseren zoals kerststallen show en sing-in.

Graag wil ik eenieder bedanken voor zijn inzet op wat voor manier dan ook tijdens de afgelopen kerstperiode.

Piet Ettes

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen



van noodhulp
naar wederopbouw

Collecteweek

ZOA van 28

maart t/m 2 april

ZOA is een
Christelijke hulp-
organisatie die
vluchtelingen en

mensen in nood *in eigen regio* helpt van noodhulp tot wederopbouw. ZOA werkt in meerdere landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika. Hier een voorbeeld van wat zij zoal doen:

Werk van ZOA in Zuid-Sudan:

Regina woont in een dorp in Zuid-Sudan. Regina's man is overleden aan een slangenbeet. Ze vertelt: "Door de overstromingen hebben we meer last van slangen die ook hoger gelegen gebied opzoeken. Ik ben erg verdrietig dat mijn man is overleden. Het maakt de crisis nog groter. Ik heb niemand die mij kan helpen om ons gezin te onderhouden."

ZOA helpt het gezin van Regina in deze moeilijke tijd door haar nieuwe zaden te geven. Daarnaast leert ze ook hoe ze meerdere gewassen kan planten die beter bestand zijn tegen overstromingen. "ZOA gaf ons groentezaden, zoals okra, tomaat en aubergine. Deze gewassen zijn sterker en kunnen de overstromingen weerstaan. Dankzij deze groenten kunnen we overleven. Als ik alleen maïs en sorghum had gezaaid, dan had ik niks meer. Dan zou mijn leven veel verschrikkelijker zijn geweest."

Veerkracht

Regina is ook lid van een lokale spaargroep die ZOA heeft opgezet, zodat gemeenschappen financiële veerkracht op kunnen bouwen. "Toen ik geen eten had, kon ik geld lenen, wat ik later terugbetaalde. Maar helaas is de situatie op dit moment zo slecht dat niemand nog geld heeft om in te leggen. Dat komt door de mislukte oogsten als gevolg van overstromingen."

Met ongelooflijk veel veerkracht proberen mensen als Regina het hoofd boven water te houden, soms letterlijk. In regio's waar mensen normaal gesproken al moeite moeten doen om genoeg eten voor hun gezinnen te vinden, zijn de overstromingen funest. Regina: "We staan voor

Livestream vieringen

Voor de locatie St. Cunera zullen in de komende periode de volgende vieringen worden live gestreamd:

zondag **30 januari**, zondag **20 februari**, woensdag **2 maart** (Aswoensdag), zaterdag **12 maart** is er voorstellen van de 1e communicantjes in Wognum deze viering wordt ook gestreamd. U kunt u die volgen via de Hieronymuskerk. Zaterdagavond **26 maart**, zondag **10 april** (Palmvasen) en vrijdag **15 april** (Goede vrijdag) de viering van 15.00 uur

veel uitdagingen en zonder hulp redden we het niet. Ik wil mensen vragen om voor ons te bidden. En dan speciaal voor mijn baby." Regina's elf maanden oude baby, Amajur, is ondervoed en zijn gezondheid verslechtert met de dag. "Misschien dat God wel ingrijpt."

Fantastisch dat ZOA zich inzet voor deze mensen in nood. Daarbij is natuurlijk financiële steun noodzakelijk om dit werk te kunnen blijven doen. Hopelijk kan dan ook deze keer de collecte eind maart doorgaan om deze organisatie te kunnen steunen. U kunt uiteraard ook rechtstreeks doneren. Voor meer informatie kunt u de site van ZOA bekijken op zoa.nl.

Trudy Breeuwsma

De digitale 40-dagenretraite 2022 van de jezuïeten

Hem achterna is de titel van de digitale 40-dagenretraite in 2022. De retraite gaat op Aswoensdag 02 maart van start en eindigt op Paaszondag. Het is de zestiende digitale retraite van de jezuïeten. Er zullen zo'n 20.000 mensen aan deelnemen. De teksten zijn geschreven door Myriam Van den Eynde. Myriam zegt over de retraite: "Op de vraag van de zoekende mens, geeft Jezus een ontwapenend antwoord: 'Kom maar mee, dan zul je het zien.' Die uitnodiging klinkt ook voor ons vandaag: Kom maar mee, leer Me (beter) kennen, zie waar Ik me ophoud, ontdek waar Ik je tegemoet kom in jouw leven, in deze wereld, in deze tijd. Deelnemen aan de retraite is ingaan op die uitnodiging. Hem achterna, op weg naar Pasen."

Hoe deelnemen? Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om de 40 dagentijd, de Goede Week en het Paasmysterie intenser te beleven. Op zaterdagochtend tijdens de 40 dagentijd kunnen deelnemers van de retraite meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

- "De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het ordende mijn innerlijk leven."
- "Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te plannen én vol te houden."
- "Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd."
- "Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein moment van aandacht en bezinning."

Een productie van ignatiaansbidden.org
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de 40 dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

Ik wens je de tijd

Ik wens je geen rijkdom en vele talenten
ik wens je een leven van tijd en momenten
momenten van vreugde, momenten heel stil
en tijd om te zien wat je ziel van je wil.
Ik wens je de tijd om te doen en te denken
niet alleen voor jezelf, maar ook om te schenken
ik wens je de tijd, niet om haasten en rennen
maar tijd om je blijdschap en rust te herkennen.
Ik wens je de tijd niet om leeg te verdrijven
ik wens dat veel tijd je nog over mag blijven
als tijd voor verwond'ring en tijd voor verblijden
in plaats van de tijd op de klok zien verglijden
ik wens je de tijd om naar sterren te grijpen
en tijd om te groeien en tijd om te rijpen
ik wens je de tijd weer te hopen, te minnen
geen tijd te verliezen, maar tijd te gewinnen.
Ik wens je de tijd toe jezelf te ontwaren
elk uur, elke dag als geluk te ervaren.
Ik wens je de tijd ook om schuld te vergeven
ik wens je jouw tijd toe, je tijd om te leven.

Westfriesse Lourdes Vliegreis 2022

"Wij zullen de gevoelens, opgedaan tijdens deze reis, voor altijd bij ons dragen. Het was uniek om dit mee te mogen maken." (*Deelnemer Westfriesse Lourdes Vliegreis 2019*)

'De reis van je leven' is de naam van het glossy magazine dat het Huis voor de Pelgrim heeft uitgegeven bij gelegenheid van 100 jaar Lourdesbedevaarten. Het magazine wordt dit jaar uitgereikt aan deelnemers van bedevaartreizen van het Huis voor de Pelgrim. Menig deelnemer van **dé Westfriesse Lourdes Vliegreis** (sinds 2002) zal zich in de naamgeving van het magazine kunnen vinden, getuige de vele enthousiaste reacties die jaarlijks in het Westfriesse

herinneringsboekje van de Lourdesreis worden opgetekend.

Na twee jaar niet naar Lourdes te hebben kunnen gaan, maakt **Groep Westfriesland** in 2022 een inhaalslag met de organisatie van twee reizen. **28 april t/m 3-mei** – aanvankelijk alleen toegankelijk voor koorleden, hun partners en familieleden – **is nu óók opengesteld voor iedere belangstellende!** De reis van **22 t/m 27 september** is voor de 'reguliere' pelgrims waaronder zorgpelgrims. In beide groepsreizen is nog plaats. Wilt u in een van de reizen mee? **Meld u dan nu aan** bij Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of bij een van de 21 plaatselijke inschrijfadressen (zie: onderaan het artikel).

Dé Westfriesse Lourdes Vliegreis kent een goed gevuld programma met ruimte voor bezinning én gezelligheid (gezamenlijk optrekken, aan- en nazitten, terrasjes). We verzorgen rondleidingen over het Heiligdom en in het stadje Lourdes. U kunt deelnemen aan diverse vieringen zoals de lichtprocessie, handoplegging en de viering aan de Grot. Heel speciaal is ieder jaar weer de eigen gebedsdienst van **Groep Westfriesland**. Een excursie naar de Pyreneeën staat ook op het programma. Het programma is vrijblijvend!

Het **tarief** van de 6-daagse vliegreis (vliegreis, 3 sterren groepshotel met vol pension) is € 895,00 inclusief reisverzekering en annuleringsregeling, exclusief gezamenlijk busvervoer Westfriesland-Maastricht Airport vice versa. De kosten voor het 4 sterren **zorghotel** – **alleen in september** – voor hen die zorg en/of verpleegkundige hulp nodig hebben, alsook voor degenen die moeilijk lopen/staan en geen rolstoelduwer hebben, zijn € 975,00. Toeslag eenpersoonskamer € 165,00 resp. € 185,00. Wanneer deelname om financiële redenen een probleem is, kan een beroep worden gedaan op een aantal fondsen; er hoeft geen enkele pelgrim om financiële redenen thuis te blijven! Schroom niet om voor informatie contact op te nemen met Harry Vet ham.vet@quicknet.nl / 0228-514040 of Roosmarie Manders (bureau Huis voor de Pelgrim, Maastricht) r.manders@huisvoordepelgrim.nl / 043-3215715.

De inschrijfadressen helpen u bij het invullen van het inschrijfformulier. **Tip: Voorkom teleurstelling, meld u nu aan!**

Nibbixwoud: Ans Spruit 0229-591719,
Wognum: Marijke Wittenberg 0229-573149,
Zwaagdijk-West: Carla Beerepoot 0229-574936.

Ook mensen buiten de regio zijn van harte uitgenodigd!

Werkgroep Westfriesse Lourdes Vliegreis 2022:

Pastor Mariet Vet 0228-514040,

Alie Braas 0229-217139,

Maria Braas 06-53741031,

Ans Spruit 0229-591719,

Harry Vet 0228-514040 (coördinator)

Overige mededelingen PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud



Inwoners;
die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken
die een hulpproject opzetten
Een beroep doen op het PCI?

Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229)572990
pci.wognum@gmail.com.

Zwaagdijk-West:

M. Spil 06 14950037
pci.wognum@gmail.com.

Nibbixwoud:

Pastorie 571736
M. Meijners 853140
pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

Tja, en dan denk je dat het parochieblad nog 'lang' niet uit zal komen en dan word je gebeld door een zeer trouwe vrijwilliger dat het parochieblad, die hij wil stencilen, niet klaarligt. Zomaar helemaal vergist in de aanleverdatum. Hopelijk blijft het bij deze ene grote vergissing.

Wat zal 2022 ons brengen? Hopelijk voor u allen veel gezondheid, voorspoed en geluk. We duimen dat het coronavirus zich milder gaat gedragen, zodat weer meer bedrijven – theaters – podia weer mogen opengaan. Weer meer terug naar het normale. Omdat bij het drukken van dit blad nog 'avond'-beperkingen zijn, zijn alvast alle zaterdagavondvieringen in de maand februari verplaatst naar zondagmorgen 11.00 uur. Houdt

het vieringenoverzicht in dit blad goed in de gaten. Voor een actueel overzicht verwijst ik u naar onze website www.rkemmausparochie.nl

VERSCHIJNING 2022 AANLEVEREN

Donderdag 7 april	Vrijdag 1 april
Donderdag 19 mei	Vrijdag 13 mei
Donderdag 7 juli	Vrijdag 1 juli
Donderdag 8 september	Vrijdag 2 september
Donderdag 27 oktober	Vrijdag 21 oktober
Donderdag 16 december	Vrijdag 9 december

Redactie:

Jolanda Velt	Postgalei 18	573357
Coby Schouten	Woudhoek 8	573081
Annemiek Schouten	Hauwert 17	202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 7 april 2022.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 1 april**
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 11** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com

Bezoek eens de website van onze parochie:
<http://www.rkemmausparochie.nl>

De Regio 'de Waterkant' geeft iedere week een digitale nieuwsbrief uit.
Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via regiodewaterkant@gmail.com

Bestuur en pastores team van regio 'De Waterkant'

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door drie priesters en een pastoraal werkster. Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Pastoor Álvaro Rodríguez Luque is de eerste aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: alvarodriguezluque@gmail.com

Pastor Anne-Marie van Straaten: *Pastoraalwerkster*, eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen regio De Waterkant.

Pastoor Nico Knol: *priester*, pastoor *in-solidum*, eerste aanspreekbaar De Goorn/Ursem, sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Pastoor Bert Glorie: *priester*, pastoor *in-solidum*, vicevoorzitter van het kerkbestuur de Waterkant, eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud. PCI-begeleiding, sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Pastoor Álvaro Rodríguez Luque: *priester*, pastoor-moderator, voorzitter van het kerkbestuur de Waterkant en coördinator van de pastorale zorg in de regio. Eerste aanspreekbaar Emmaüsparochie (Nibbixwoud en Wognum)/De Weere/Spanbroek, sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Voor alle pastorale, sacramentele en geestelijke zaken: Álvaro Rodríguez Luque, mobiel: 0687375420

Het kerkbestuur van regio 'de Waterkant'

Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque voorzitter
Pastoor Bert Glorie vicevoorzitter
Dhr. Cees Backer secretaris - penningmeester ad interim

Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.

Emmaüs parochieraad

Theo Ursem: voorzitter
Tony Slaman: secretaris
Juil Kampstra: penningmeester
Hans van Engen: afgevaardigde Wognum
Marry Tessel: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Voorgangers, Lectoren, Koster, Avondwakegroep, Doopgroep, Vormselgroep, 1^{ste} Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Koster, Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Kerkbalans, Koster, Tuingroep/kerkhofbeheer, Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van *taakgroepen*: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Koster.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen van beide locaties*:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum Begrafenisvereniging "Laatste Eer"
Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
J.J.M. Overboom 0229-573954
Info: www.laatsteeerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begrafenisvereniging "St. Barbara"
Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging "St. Cunera"
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: "Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl.

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk opgelezen waar de viering plaats vindt.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____

Adres _____

Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon

(brievenbus pastorie).

Geboorte?

Laat de parochie het weten.

Naam / voornaam:

Geboortedatum:

Huwelijk op komst?

Geef het tijdig door.

Huidige adres:

Postcode: Woonplaats:

Verandering in het gezin?

Laat het even weten.

Verhuisdatum:

Nieuw adres:

Verhuizen?

Help onze administratie.

Postcode / Woonplaats

Gezinsleden:

Geb. datum:

..... M/V

..... M/V

..... M/V

