

September- Oktober 2021
10^e Jaargang nr. 5

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



R.K. Emmaüsparochie

September Start-maand, Hiëronymus-maand

September is een start-maand. Voor velen voelt de maand september een beetje hetzelfde als januari, als een moment om even alles op een rijtje te krijgen. Weer even terug naar normaal. De dagen worden weer een stuk korter en de kracht van de zon is een stuk minder sterk. De bladeren beginnen hun mooie, groene kleuren te veranderen in de prachtige herfstkleuren. De zomer is afgelopen, de scholen zijn weer open, weer vergaderen, weer activiteiten... En natuurlijk onze parochie doet met alle "drukte" van deze maand mee: vergaderingen, bijeenkomsten, gesprekken, de werkgroepen starten opnieuw met hun activiteiten, vormsel-project, bezoeken.... Het is eigenlijk een start-maand.

Maar September is ook de Hiëronymus-maand. Op de 30^e staat op de heiligenkalender de naam van "Hiëronymus". Maar wie was de heilige Hiëronymus? En waarom een Hiëronymuskerk in Wognum? Toevallig, niet zo veel geleden las ik een artikel van de voormalige plebaan van de Kathedraal van Haarlem Hein Jan van Ogtrop. Het is een stukje van de serie "Kerkengek" van het bisdomblad "Samenkerk" van september 2010. Het gaat over de oorsprong en geschiedenis van onze Hiëronymuskerk in Wognum. Het artikel heet "Een unieke patroonheilige". Zoals u misschien al weet de kerk van Wognum is de enige in Nederland die toegewijd is aan de Heilige Hiëronymus.

Volgens van Ogtrop was in Wognum "al rond het jaar 1000 een kapel moet hebben gestaan toegewijd aan de H. Hiëronymus. Men vermoedt beïnvloeding vanuit de Bijbelse werkplaats van Egmond. De heilige was populairder bij de monniken dan bij het gewone kerkvolk."

Sint Hiëronymus is een van de grote kerkvaders van de kerk. Hij werd omstreeks 340 geboren Stridon (Dalmatië). Tijdens zijn studie in Rome ontving hij het doopsel. "In zijn jonge jaren (zo rond 365) raakt hij in de ban van de Bijbel. De redevoeringen van Cicero interesseerden hem minder dan de verhalen van de Schrift. Dus wilde hij die ook in de grondtalen lezen (het Hebreeuws en het Grieks) . Voor het klooster was hij te eigenwijs. Hij werkte 'free lance' zouden wij zeggen en trok naar Bethlehem waar hij als een soort kluizenaar ging wonen. Hij hoorde de mensen Aramees spreken en liet zelfs zijn tanden bijlijpen om het gewenste accent te krijgen. In het

Heilige land reviseerde hij de oude Latijnse Bijbel (de Vetus Latina) vanuit de grondtekst. Behalve de Psalmen die de monniken uit hun hoofd kenden en waarbij verbeteringen niet op prijs zouden worden gesteld. Hij had bij zijn 'monnikenwerk' contact met joodse geleerden. Net zoals de monniken van Cluny die later (in de 12^e eeuw) met de hulp van de rabbijnen van Troyes de vertaling van Hiëronymus (die de Vulgata zou gaan heten) weer gingen herzien. Hiëronymus' levenswerk kwam in 405 gereed. Hij had voordat hij in Bethlehem stierf op 30 september 419 ruim 35 jaar in het heilige land doorgebracht"

Onder de oude Hiëronymuskerk, waar nu de PKN staat, deze gebouw dateert uit de 15^e eeuw maar de oudste muurdelen zijn nog uit de 12^e eeuw. Onder de oude kerk van Wognum werden nog de fundamenten gevonden dat van een oudere kapel zouden kunnen zijn uit het begin van de 11^e eeuw. De moderne kerk waarop wij nu ons geloof vieren heeft 51 jaar, het is een jonge kerk! Deze werd gewijd door Mgr. Zwartkruis op 14 augustus 1970. Maar voor dat het huidige kerkgebouw terecht is gekomen stonden op hetzelfde terrein drie andere kerken. In het parochiecentrum hangt een reeks schilderijen van de kerkgebouwen sinds de "schuilkerkentijd". Van Ogtrop vertelt dat "Het oudste schuilkerkje was eigenlijk een grote pastorie. In 1840 werd er een bescheiden torentje op gezet. Een kleine twintig jaar later werd een wat grotere kerk gebouwd waar in 1880 twee torens en een grote middentoren op werden geplaatst. (...) De kerk, wat minder stevig geworden door de grootse toevoegingen uit 1880 moest in 1970 worden gesloopt."

De Emmausparochie van Wognum en Nibbixwoud mag zich verheugen op deze september maand! Wij hebben een unieke kerk met een unieke patroonheilige. Hiëronymus vertaalde de Bijbel zodat de mensen van zijn tijd Godsboodschap konden kennen. Bij de ingang van de nieuwe kerk van Wognum (jonge kerk van 51 jaar) staat de wijdingssteen met een uitnodiging voor iedereen "Treed toe tot Hem, de levende steen, Laat u als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel"

Dat wens ik voor onze parochie en voor ons allemaal in deze Hiëronymus-maand, start-maand, dat de blijde boodschap voor alle mensen van deze streek bekend wordt en dat wij allen, samen, een levende schitterend kerk mogen zijn, die voor iedereen openstaat om de verbondenheid, en de liefde te laten stralen in een wereld waar dat steeds meer ontbreekt.

Hartelijk groeten,
Alvaro

In Memoriam

Annie, Anna Maria Cornelia Neefjes-Stuijt *5 oktober 1927 - † 22 juni 2021

(Locatie St. Cunera)

Annie werd geboren als tweede dochter van Mina Dekker en Niek Stuijt. Ze woonden op de boerderij naast de kerk. Het gezin telde 9 kinderen. Een mooie jeugd, alles kon en mocht, maar er moest ook gewerkt worden. Annie was al jong actief in het verenigingsleven en was in 1951 één van de oprichtsters van SEW handbal. In 1955 trouwde ze met Jaap Neefjes. Verdriet was er toen hun eerste kindje Margreet stierf. Vreugde toen een jaar later hun tweede kind gezond ter wereld kwam. In de jaren die volgden, werden nog 4 kinderen geboren. Een druk leven met opgroeiende kinderen, maar er was veel gezelligheid. Ze richtte in die tijd samen met Agnes Knol Animo op, zodat de jeugd muziekonderwijs kon krijgen. Haar maatschappelijke betrokkenheid was groot; ze organiseerde gespreksgroepen over vrouwenemancipatie en politiek. Later werd ze zelfs raadslid voor het CDA.



Opnieuw rouw toen haar Jaap in 1981 plotseling overleed. Er was veel te regelen en Annie vond dat ze 'sterk' moest zijn. Ze vond steun bij vriendinnen, maar bovendien in het geloof en bij Maria. Het leven ging verder. Annie werd oma, een nieuwe rol waar ze van genoot.

Ze verzorgde haar moeder, die kwam inwonen, tot haar dood. De geschiedenis herhaalde zich. Nu waren het háár kinderen, die moeder tot het laatst liefdevol hebben verzorgd; Wilma die dichtbij woonde en later had ieder zijn of haar taak. Zo kon moeder Annie blijven wonen op de Dorpsstraat en genieten van het uitzicht. Ze overleed na een kort ziekbed met haar kinderen om haar heen. Uiteraard verdrietig, maar ze waren vooral dankbaar voor al haar liefde. Moeder en oma Annie, rust in vrede!

G. Nieuwboer – Goedhart (Truus) *5 februari 1929 - † 27 juni 2021

(Locatie St. Cunera)

Op zondag 27 juni overleed mevrouw G. Nieuwboer – Goedhart (Truus).

Zij bereikte de respectabele leeftijd van 92 jaar. Zoals voor zovelen, kende haar leven voor- en tegenspoed. Een deel van de vrolijke momenten was te zien op foto's, die tijdens de condoleance werden getoond.

Mevrouw Nieuwboer werd als Geertruida Goedhart geboren in Nibbixwoud. De laatste jaren bracht zij door in verzorgingshuis Sint Jozef in Wervershoof. Daar werd zij omringd door veel zorgende en liefdevolle handen. Toch was haar grote wens om na haar overlijden terug te keren naar Nibbixwoud, zoals ook is gebeurd. Op de avond van haar overlijden ging de zon prachtig rood onder. Tijdens haar uitvaart vertelde pastoor Dekker over deze zon, die aan de andere kant ook weer opkomt.

Truus was de laatste weken van haar leven bezig met het opruimen van haar spullen; zij voelde dat het einde naderde en accepteerde dat. In haar leven heeft ze van veel dierbaren - waaronder haar zoon Co - afscheid moeten nemen en ze wist zeker dat het nu haar tijd was. In alle rust is zij in haar Heer ontslapen.

Op 2 juli is in kleine kring in dankbare herinnering afscheid genomen van mevrouw Nieuwboer.

Riet Smit-Mes *7 april 1932 - † 2 juli 2021

(Locatie St. Cunera)

“Niet meer in ons midden, maar voor altijd in ons hart”

Onze moeder is geboren in Noord-Spierdijk, ze was de oudste in een gezin van 5 kinderen.

Tijdens een logeerpunt in Nibbixwoud leerde ze haar Arie kennen, toen hij moest dienen naar Indonesië, correspondeerde ze met hem. Nadat hij terug kwam verdiepte hun relatie en trouwden ze op 29 mei 1952. De eerste 7 jaar hadden ze geen kinderen, toen kwamen er 7 kinderen in 10 jaar tijd, 4 jongens en 3 meiden.

Ze hadden een tuindersbedrijf en dat was hard werken, wij hebben dan ook regelmatig geholpen met anemonen wol plukken, aardappels rooien, bieten draaien, witlof pennen van de bouw halen. En witlofkistjes van de weg halen en inpakken voor de volgende dag. Moeders vond het heel belangrijk, dat je je eigen geluk moest vinden of dat nu bij een man of vrouw was. Alle kinderen zijn goed terecht gekomen, en zijn ze 11 kleinkinderen rijker. Ze had een goed huwelijk met ons vadertje bijna 60 jaar, waar ze in 2011 verdrietig afscheid van moest nemen.

De laatste tien jaar heeft ze div operaties gehad, maar ze heeft er enorm veel plezier van gehad en ook al was het niet altijd makkelijk, ze klaagde niet.

In november 2020 kreeg ze haar eerste achterkleinkind en wat was ze daar trots op Simon (Siempie). Paula en Judith hebben haar vanaf 2015 voor haar gezorgd en zo kon ze op haar eigen vertrouwde stek blijven wonen en sterven. Begin dit jaar heeft ze haar zoon André weg moeten brengen, daar was ze verdrietig over, maar ook opgelucht, dat hij voor haar uitging.

Wat gaan we ons moedertje missen dag mam, dag lieverd.....

Jan Koeleman *21 mei 1943 - † 2 juli 2021

(Locatie H. Hiëronymus)

Jan werd geboren op 21 mei 1943 aan de Dorpsstraat in Nibbixwoud. Groeide op als 5e kind in een groot tuindersgezin met 9 kinderen. In zijn jeugd was hij heel sportief en een echt buitenmens en dierenliefhebber. Zijn schooltijd doorliep hij aan de St. Nicolaas school en na het behalen van het tuinbouw- en middenstandsdiploma ging hij al snel aan het werk, zoals gebruikelijk in die tijd. In eerste instantie als boerenknecht, want boer worden dat wilde hij graag. Pas later werd de overstap gemaakt naar slager, waardoor hij midden jaren 60 werkte bij slager Bakker aan de Raadhuisstraat in Wognum.

26 juni 1969 getrouwd en vrijwel gelijktijdig heeft hij de slagerij aan de Raadhuisstraat overgenomen. Mooie en drukke jaren volgde met een groot gezin met 4 zonen. In 1986 werd zijn nieuwe slagerij in de toenmalige VEZO-supermarkt aan de Kerststraat geopend. 13 jaar later werd de slagerij verkocht.

Als fitte vader en opa genoot hij van alles wat zijn gezin te bieden had. Sinds die tijd werd het bestaan als dorpsman en mensen mens nog groter. Vele onderscheidingen, waaronder de zilveren waarderingsspel van de gemeente Medemblik voor zijn vrijwillige inzet voor de bewoners van de gemeente, en zelfs een lintje van de koningin, geven aan dat hij volop in het leven stond en veel betekend heeft voor de Wognumse en West-Friese gemeenschap.

Bijzonder waren de bezoeken die Jan bracht aan de zieken en hulpbehoevende in de gemeente. Met een peer in zijn hand heeft hij vele bezoeken gebracht, voor mooie warme gesprekken. Hiervoor heeft hij veel waardering gekregen in ons dorp.

Helaas kwam de ziekte die een ongelijke strijd tot gevolg had. Gestreden voor alles wat hem lief was, hebben we veel te vroeg en tot groot verdriet op 2 juli afscheid moeten nemen. De leegte die hij achterlaat in ons gezin valt heel zwaar. Maar de prachtige herinneringen die hij achterliet geven steun en hoop voor de toekomst.

Tiny Huisman-Hoogland *29 juni 1932 - † 3 juli 2021

(Locatie H. Hiëronymus)

Dag lieve mam en oma

Tiny Hoogland geboren op 29 juni 1932 in Zwaag als 1 van de acht kinderen van Dora Rood en Simon Hoogland. Het was een fruittelersgezin waar hard werd gewerkt, maar ook veel tijd was voor plezier. Samen kaarten, waardoor Tiny een fanatiek klaverjasser en later bridger is geworden. Maar ook de gymclub, de fanfare en in de winter schoonrijden op de schaats.

Begin jaren 50 ontmoette ze Jaap Huisman en kregen 4 kinderen, Mary, Doreen, Simone en Ted. Als ouders waren ze een warm vangnet, waar het veilig was om groter te groeien. En wat ben je als kind dan een bofkont, dat je lieve mensen dicht om je heen hebt waar je op terug kan vallen. Die je een kus op je kapotte knie geven als je valt en je laten merken dat je het weer opnieuw mag proberen. En die herinnering staat ver bovenaan, misschien naast de fouten die er ook vast waren in de opvoeding. Nadat Jaap te jong was overleden en de boerderij en de fruittuin aan de Oosteinderweg werd overgedaan aan Ted, heeft Tiny nog met heel veel plezier in de Jan Schagenlaan gewoond. Het was een plek waar de kleinkinderen graag kwamen logeren, waar Sinterklaas langs kwam, waar het met Hemelvaart een inloop was vanwege de kermis en waar oma de kinderen leerde breien, kaarten, punniken en gekke spelletjes met ze deed en zichtbaar genoot van de band met hen.

Maar de laatste jaren werd ze fysiek steeds zwakker, ze had meer hulp nodig en verhuisde naar het Sweelinckhof. En ondanks de heftige periode van afstand door Corona klaagde ze nooit. Dat maakte het voor haar omgeving ook makkelijker om hiermee om te gaan.

En maandag 28 juni, de dag voor haar verjaardag werden we gebeld dat ze uit bed was gevallen, waarschijnlijk een TIA, zei de dokter. Ze kon zich van de val niks meer herinneren en ze was moe, had rode appelwangetjes maar genoot toch van de gezellige drukte om haar heen van sommige kinderen en kleinkinderen. Achteraf is er die maandag haar 89e verjaardag gevierd met veel van haar dierbaren om haar heen. Ze was zeker dan er gedacht werd. De dagen werden zwaar, maar ook kijken we waardevol terug naar het afscheid in Sweelinckhof, waar we de ruimte kregen om dag en nacht bij haar te blijven met een lach en een traan, tot ze stierf...



André Doodeman *4 mei 1958 - † 29 juli 2021

(Locatie St. Cunera)

André was het 11^e kind van vader Dirk en moeder Gon. Hij had een onbezorgde jeugd in het liefdevolle, altijd gezellige en drukke gezin met 14 broers en zussen.

Na de lagere school ging hij naar de KTS en volgde de opleiding tot schilder/glaszetter. André was een echte familieman. Bij zijn broers aan de Wijzend had hij een grote volkstuin en iedereen heeft mogen genieten van zijn lekkere groente, fruit en bonen. Hij deed ook regelmatig klusjes, zoals een ruitje zetten, afkitten of helpen verhuizen. Hij wilde er nooit iets voor hebben. Hij kwam het wel terughalen in de vorm van een borrel of barbecuetje. Toen moeder Gon overleed, verruilde hij zijn appartement en ging wonen bij zijn broer Nico. Dat was niet altijd makkelijk, maar hij nam de verantwoordelijkheid op zich om voor hem te zorgen met hulp van zijn zussen. In de loop van de jaren is de naam André verbasterd naar de naam Arie, ome Arie. Hoewel hij graag een gezin gehad zou willen hebben, genoot hij van het leven. Hij had duiven, was lid van de biljartclub, aanwezig bij alle familiefeestjes en is op vele plekken in het buitenland geweest, waar hij kon genieten van het lekkere eten en de speciale biertjes. Zijn grootste hobby was vissen. En de visvakanties, waarvan vooral de laatste met broer Rob en de gebroeders Kroon een geweldige ervaring was: vissen op zee, harde wind en storm. Helaas werd je veel te jong ziek en zoals de neven en nichtjes het zo mooi verwoordde: 'Oom Arie, je hebt je padje veel te vroeg ingekort.' We gaan je allemaal ontzettend missen. Rust zacht, André, rust zacht Arie, rust zacht ome Arie.

Jaap van Diepen *4 april 1931 - † 18 augustus 2021

(Locatie St. Cunera)

Jaap is geboren in een gezin van acht kinderen in de bedstee van het ouderlijk huis aan de Ganker in Sijbekarspel als jongste kind van Klaas van Diepen en Marre Marijtje Koster.

Als jongste neemt hij zowel het ouderlijk huis als het bedrijf aan de Ganker over.

Andijk is waar hij zijn grote liefde Lies leert kennen, in 1957 trouwen ze en krijgen vijf kinderen: Brigit, Mariloe, Jacqueline, Jeroen en Bas.

Pap deed altijd alles snel, wild en onwijs, zoals hij zelf zei: "een beetje een driftkikker met niet al te veel geduld".

Vaders kon de mooiste en spannendste verhalen vertellen over de oorlog en zijn dienstdtijd, kinderen en kleinkinderen hingen aan zijn lippen.

Aan de wandel met Lies was een vast onderdeel van de dag, eerst een rondje Benningbroek en later een rondje door de polder.

Na half tien 's avonds lustte vaders graag een biertje, vaak om 22 uur nog een klein schaalje cashew noten en daarna om een uur of elf naar bed.

Dagelijks wordt er na het rondje lopen koffie gedronken en komt de Rummikub op tafel.

In zijn leven maakt pap een aantal mooie verre reizen met mam.

Effe een praatje maken met Jan en alleman, daar hield pap van, kent altijd alles en iedereen.

Pap was gek op lezen.

Een enorme steun is papa geweest voor mama en natuurlijk ook andersom, al die (bijna 65) jaren gingen ze door dik en dun, als stel, maatjes, kameraden, liefhebbende ouders door het leven.

Na 90 jaren in goede gezondheid te hebben geleefd, werd zijn hart wat minder. Na complicaties en een maand ziekenhuis kwam hij in Lutjebroek om te herstellen. Echter op 18 augustus 2021 kwam pap thuis op de Ganker en daar is hij op exact dezelfde plek waar hij is geboren, overleden.

Thijs Schuitemaker *11 maart 1942 - † 28 augustus 2021

(Locatie St. Cunera)

Onze vader Thijs is in Zwaagdijk geboren. Hij ging op school in Sint-Michielsgestel welke speciaal was voor doven. Hij beleefde samen met zijn vrouw Veronie 55 mooie jaren hier in Nibbixwoud. Daar zijn ook uit hun liefde de kinderen Veronica en Klaas geboren.

Wat hebben we onvergetelijk veel lieve herinneringen aan jou. Een warme lieve man voor zijn vrouw Veronie. Voor ons een vader die grapjes maakte en ondeugend kon plagen. Dan zien we de pret in je ogen weer voor ons, en hoe je lachte. Je gaf ons zoveel humor mee. Dankbare herinneringen. Het geluk te krijgen, en te zien wat liefde betekent tussen twee mensen – ongelooflijk veel.

Het zijn fijne herinneringen – te veel om te noemen, en als u hem heeft gekend dan voelt u vast wat we daarmee bedoelen. Pas nog, vertelde een dorpsgenoot: "Ik heb nog met hem gevoetbald, maar als de scheidsrechter floot dan speelde hij vrolijk door!" Dat je het niet kon horen, was voor jou en je team niet erg.



Sportief en goed in vele sporten. Tafeltennis in Benningbroek. Voetbal, tennis en biljart in Nibbixwoud. Misschien heeft u ook geroepen: "Kom op, Thijs!" Het zijn dierbare herinneringen, zoveel. Aan een warme man, een zorgzame vader, een lieve schoonvader, trotse opa.

Zo zullen we je herinneren in alles, elke dag. Hoe je was, en wat je zei, toen je alles nog kon. We wisten dat je niet meer beter zou worden, maar toch kwam je overlijden onverwachts.

Nu heb je rust. We zullen je missen, maar je blijft bij ons in onze lieve dromen en warme herinnering. Bij de vele kaarsjes en in gebed. Rust zacht lieve man, vader en opa.



Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk, Sweelinckhof en de St. Cunera

Wanneer u achter een viering een koor ziet staan, betekent dit dat een afvaardiging van het koor de viering zal opluisteren. Dit vanwege de maatregelen van het RIVM i.v.m. met het Coronavirus. Voor een meest actueel vieringenoverzicht verwijs ik u naar onze website www.rkemmausparochie.nl.



Locatie	Dag	Datum	Tijdstip	Plaats	Viering	Voorganger	Koor
Wognum	Za	18 september	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	18 september	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	H. van Engen	Tight Formation
Wognum	Zo	19 september	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	H. van Engen	
Nibbixwoud	Di	21 september	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	23 september	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	25 september	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	25 september	19:00 uur	St. Cunera	Gebedsviering Oecumenische vredesviering i.s.m. de Thomasgemeente	C. Hoogland	Oecumenische zanggroep
Wognum	Zo	26 september	10:00 uur	H. Hiëronymus	Gebedsviering Oecumenische vredesdienst i.s.m. het Vierkant	Ds. P. van Ankeren T. Breeuwsma	Parochieel Gemend Koor
Nibbixwoud	Di	28 september	10:00 uur	St. Cunera	Viering vervalt		
Wognum	Do	30 september	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	2 oktober	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	2 oktober	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie Lourdesviering	T. Slaman	Sylvidakoor
Nibbixwoud	Zo	3 oktober	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie Lourdesviering	T. Slaman	Cunera koor
Nibbixwoud	Di	5 oktober	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Wo	6 oktober	19:00 uur	St. Cunera	Rozenkransbidden		
Wognum	Do	7 oktober	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	9 oktober	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	9 oktober	19:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Zo	10 oktober	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie Presentatie vormelingen	A.M. van Straaten	Tight Formation
Nibbixwoud	Di	12 oktober	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Wo	13 oktober	19:00 uur	St. Cunera	Rozenkransbidden		
Wognum	Do	14 oktober	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	

Wognum	Za	16 oktober	10:30 uur	Sweelinckhof	Eucharistie	Álvaro	50-jarig bestaan Sweelinckhof
Wognum	Za	16 oktober	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie Deurcollecte Wereldmissiedag	T. Breeuwsma	
Nibbixwoud	Zo	17 oktober	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie Deurcollecte Wereldmissiedag	T. Breeuwsma	Cunerakoor 35 jaar bestaan
Nibbixwoud	Di	19 oktober	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Wo	20 oktober	19:00 uur	St. Cunera	Rozenkransbidden		
Wognum	Do	21 oktober	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	23 oktober	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	23 oktober	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie Wereldvoedseldag Oogstdankdag- Voedselbank	H. van Engen	Mannenkoor
Nibbixwoud	Zo	24 oktober	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie Wereldvoedseldag Oogstdankdag- Voedselbank	G. Koning	Samenzang
Nibbixwoud	Zo	24 oktober	19:00 uur	St. Cunera	Gebedsviering Marialof	Álvaro	Jubilatekoor
Nibbixwoud	Di	26 oktober	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Wo	27 oktober	19:00 uur	St. Cunera	Rozenkransbidden		
Wognum	Do	28 oktober	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	30 oktober	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	30 oktober	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie Allerheiligen	H. van Engen	Parochieel Gemengd Koor
Nibbixwoud	Zo	31 oktober	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie Allerheiligen	H. van Engen	Jubilatekoor
Zwaagdijk-West	Ma	1 november	19:30 uur	St. Lidwina school	Gebedsviering Allerzielen	Avondwakegroep	Mannenkoor
Nibbixwoud	Di	2 november	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Di	2 november	19:30 uur	H. Hiëronymus	Gebedsviering Allerzielen	Avondwakegroep	Sylvidakoor
Nibbixwoud	Di	2 november	19:30 uur	St. Cunera	Gebedsviering Allerzielen	Avondwakegroep	Cunerakoor
Wognum	Do	4 november	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	



Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:
<https://rkemmausparochie.nl/livestream/> of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op
livestream gemist.

Verzorgingshuis "Koggenlandhuis" te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgegaan door de dominee of de Pastoraal werker.

Misintenties Wognum

Zondag 19 september:

Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; overleden familie Hand-Commandeur; Arie

en Corrie Loos en overleden familie; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Klaas Weel;

Zondag 26 september:

Wim en Tini Boots-Romein; Jaap en Tini Bleeker-Ooijevaar; Rem en Emmy Rood-Pronk; Adrie Smit; Antoon en Riet Schipper-Wever; Ben en Nel Loos-Knijf en overleden familie; Johannes en Hillegonda Blauw-Wit; Klaas Weel; Hans van Oosten; Riet Blauw-Zandvliet;

Zaterdag 3 oktober:

Arie en Corrie Loos en overleden familie; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Jaap Ursem en Marco; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Antoon en Riet Schipper-Wever; Cornelis en Margaretha Wijnker-Veeke, Tom en zegen over het gezin; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem;

Zaterdag 9 oktober:

Siem en Ko Rinkel; Adrie Smit; Roelof en Nelie Kamp-Overboom; Annet Langedijk; Piet Schoenmaker en overleden familie; Piet en Lies Zuiker-Laan en dochter Lizet en zegen over het

Misintenties St. Cunerakerk**Zaterdag 18 september:**

Willem Vriend; Cor en Mart Koppes-Kuip; Overleden familie Schoenmaker; Anneke Vleerlaag-Jonk; Jan Entius en familie Entius-Bijl-Schilder; Dennis Kroon en overleden familieleden; Martijn en Pé Vlaar; Jan Klijn en overleden familie Klijn-Jonker; Herman en Gré op den Kelder-de Graaf en Jos;

In het bijzonder bidden wij voor Henk Hoogland. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 25 september:

Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos en familie; Alie Conijn; Aad Karsten; Nic en Lies Commandeur-Machtel; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon Frank; Bert en Greet Schouten-de Haan; Joop en Alie van Zelm-Molenaar; Pé Goedhart; Lyda Smit-Besseling;

Zondag 3 oktober:

Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Bert en Greet Schouten-de Haan; Jan Entius en familie Entius-Bijl-Schilder;

Zondag 10 oktober:

Gerard en Corry de Vries-Spigt en Leo; Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Nic en Vera Berkhout-van Diepen en kleindochter Brenda Schoenmaker; Piet en Vera Knol-Groot; Dirk van

gezin; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Jos Ursem; Corné Stam; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Margaretha Ursem-Boots; overleden familie Smit-Hes;

Zaterdag 16 oktober:

Adrie Hoogewerf; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Jan en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie, Arie en Truus Laan-van Westen en Kees, Co Morsch;

Zaterdag 23 oktober:

Overleden ouders Rinkel-Bakker; Jan en Piet, Cees, Ko, Siem en Martien Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigitje; Jaap en Tini Bleeker-Ooijevaar; Adrie Smit;

Zaterdag 30 oktober:

Wim en Tini Boots-Romein; Corné Stam; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Rem en Emmy Rood-Pronk; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Hans van Oosten; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman.

Zelm; Joop Vriend en Aag Vriend-van Zelm; Martijn en Pé Vlaar;

In het bijzonder bidden wij voor Patrick de Haan. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 17 oktober:

Piet en Jo Ursem-Ros en zegen over de gezinnen en uit dankbaarheid; Anneke Vleerlaag-Jonk; Willem Vriend; Overleden familie Schoenmaker; Joop Karsten en zegen over de gezinnen; Ans Berkhout-Grippeling; Gerard Vlaar en Gert Kroon; Gerda Berkhout-Bennis; Kees Kroon en overleden familie; bgv. het 35-jarig bestaan van het Cunerakoor en voor dirigent Pierre Vriend en koorleden welke ons ontvallen zijn;

bgv. het 50-jarig huwelijksjubileum van Wim en Lida Commandeur-Louter; In het bijzonder bidden wij voor Nel Portegies-Rood. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 24 oktober:

Jan en Mart Sachs-Buis; Tiny op den Kelder-Breed; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Arie Smit; Pé Goedhart;

Zondag 31 oktober:

Alie Conijn; Nic en Lies Commandeur-Machtel; Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon Frank; Pierre Appelman;

Dinsdag 2 november (Allerzielen):

Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos en familie; Bep Kollmer; Aad Karsten; Gerard en Corry de Vries-Spigt en Leo; Nic en Tiny Conijn-Pronk; Nic en Vera Berkhout-van Diepen en kleindochter Brenda Schoenmaker; Piet en Jo Ursem-Ros en zegen over de gezinnen en uit dankbaarheid; Nico Kok, Freek Kok; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Piet en Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk; Aldert en Alida Maria Bijpost-Bakker en overleden familie; Nic en Lies Commandeur-

Machtel; Cor Ligthart; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Jan en Rika Appelman-Knol; Hans en Rob Hulst; Cor en Mart Koppes-Kuip; Overleden ouders Verbeek-Smit; Joop Karsten en zegen over de gezinnen; Dennis Kroon en overleden familieleden; Kees Kroon en overleden familie; Bert en Greet Schouten-de Haan; Jan en Ciel Appelman; Nic Weel, Kees, Hans en Rob; Martijn en Pé Vlaar; Lyda Smit-Besseling.

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze dopeling: Op zondag 11 september werden Antonina Szczerbowska en Zbigniew Szczerbowski door het heilig doopsel in onze gemeenschap opgenomen. Wij bidden dat het hen goed mogen gaan in hun leven en in onze kerk.

Onze overledenen:

In het bijzonder bidden wij voor Jan Koeleman (locatie H. Hiëronymus) Riet Smit-Mes, André Doodeman, Co Sjerps, Jaap van Diepen en Thijs Schuitemaker (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736.



Kerkwerksters Wognum

Groep 2	22 september	13.00 uur
Groep 3	28 september	9.00 uur
Groep.4	6 oktober	13.00 uur
Groep 5	12 oktober	19.00 uur
Groep 6	19. oktober	19.00 uur
Groep 1	28 oktober	9.00 uur



Agenda Nibbixwoud

Woensdag 22 september	09:00 uur	kerkwerksters groep 2
	09:00 uur	koperpoetsers
Woensdag 29 september	18:45 uur	2 ^e bijeenkomst vormelingen
Woensdag 6 oktober	19:00 uur	rozenkransbidden in de kerk
	20:00 uur	jaarvergadering begrafenisvereniging St. Cunera (in pastorie)
Woensdag 13 oktober	09:00 uur	kerkwerksters groep 3
	18:45 uur	4 ^e bijeenkomst vormelingen
	19:00 uur	rozenkransbidden in de kerk
Woensdag 20 oktober	09:00 uur	koperpoetsers
	19:00 uur	rozenkransbidden in de kerk
Vrijdag 22 oktober	17:00 uur	uiterste inleverdatum kopij parochieblad
Woensdag 29 oktober	19:00 uur	rozenkransbidden in de kerk



Mededelingen voor alle locaties

Als priester heb je in een parochie veel taken te vervullen. Behalve het persoonlijk pastoraat en het bedienen van de sacramenten hoort ook het bestuurswerk erbij. Dat doe je natuurlijk samen met parochianen. In onze regio was tot nu toe Nico Knol de pastoor en hij was dan ook voorzitter van het regiobestuur. Omdat het bestuurswerk Nico zwaar viel, was het de bedoeling dat wij, Alvaro en Bert, dat op den duur op ons zouden nemen. In een gesprek dat wij als pastoresteam in maart daarover hadden met de bisschop, bleek dat er vanuit het bisdom bezwaren werden gemaakt tegen de manier waarop ons regiobestuur functioneerde. Dat bracht een ontwikkeling op gang die uiteindelijk leidde tot het vertrek van het hele bestuur. Het bestuur van de regio de Waterkant was gevormd door een dagelijks bestuur en vertegenwoordigers van alle parochies van het samenwerkingsverband. Het ontslag van het regiobestuur heeft geen gevolgen voor de parochieraden. In de Emmaüsparochie zijn er vijf mensen die de parochieraad vormen: Theo Ursem, Juul Kampstra, Tony Slaman, Marry Tessel en Hans van Engen. Zij blijven zijn functie houden binnen de parochieraad. Alvaro en Bert zijn inmiddels benoemd tot nieuwe bestuursleden, samen met Cees Backer, een man uit Velsen-Noord. In het bericht hieronder leest u hier meer over. Dit is een situatie die wij zo kort mogelijk willen laten duren. Daarom zijn wij op zoek naar mensen die een bestuurstaak in onze regio op zich willen nemen. Dan komt de verantwoordelijkheid voor het bestuurswerk weer te liggen waar ze thuishoort: bij de pastores en parochianen samen.

*Met hartelijk groeten, pastoor Bert en pastoor
Álvaro*

Mededeling regio De Waterkant

Beste parochianen van de parochies in regio De Waterkant,

De afgelopen jaren heeft het regiobestuur, in goed overleg met de parochieraden, hard gewerkt om de belangen van de parochianen zo goed mogelijk te behartigen. Gedurende die jaren zijn daarbij verschillen van inzicht met het bisdom aan het licht gekomen, die onoverbrugbaar bleken te zijn. Dit heeft ertoe geleid dat de bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. J.W.M. Hendriks, besloten heeft met ingang van 15 juni jl. een deel van het bestuur van regio De Waterkant te ontslaan. Het gaat om de vertegenwoordigers van de verschillende parochies die tevens actief waren als voorzitters van de parochieraden. De functie binnen de parochieraad blijven zij houden.

Het dagelijks bestuur van de regio mocht aanblijven om lopende zaken af te handelen tot een nieuw bestuur aantreedt. Vanwege de

verschillen van inzicht, gecombineerd met het eenzijdig inperken van bevoegdheden door het bisdom hebben ook de leden van het dagelijks bestuur zich genoodzaakt gevoeld hun ontslag in te dienen. Het pastoresteam betreurt deze gang van zaken. In de afgelopen jaren is er een uitstekende samenwerking geweest tussen pastoresteam en het bestuur. Er wordt door het pastoresteam niet getwijfeld aan de integriteit en inzet van de leden van het voormalige regiobestuur.

Het pastoresteam is Sjaak de Koning, Gre Ooijevaar, Win Bijman, Tony Slaman, Jos van Straalen, Els van der Hulst, Sjaak Koopman, Adri Wever, Jan Wijnker, Adrie Vlaar en José van Leerdam zeer dankbaar voor de wijze waarop zij, tezamen met hen, de regio hebben ontwikkeld, bestuurd en vormgegeven.

Nieuwe benoemingen

De pastoorstaak zal gezamenlijk en solidair (in solidum) uitgeoefend worden door de priesters van de regio. Álvaro Rodríguez Luque is benoemd tot pastoor-moderator van de regio, voorzitter van het bestuur en coördinator van de pastorale zorg. Bert Glorie is benoemd tot pastoor in solidum, vicevoorzitter en begeleider van het samenwerkingsproces van de parochies. Nico Knol is benoemd tot pastoor in solidum, en blijft pastorale taken vervullen in de hele regio. De pastorale zorg in de parochies wordt gedragen door bovengenoemde priesters samen met pastoraal werkster Anne-Marie van Straaten. Tevens is Dhr. Cees Backer uit Velsen-Noord benoemd tot secretaris- penningmeester ad interim.

Momenteel zijn Bert en Álvaro op zoek naar mensen uit onze eigen parochies die bereid zijn om een nieuw bestuur in de regio te vormen.

Wij rekenen op uw gebed in deze tijd. Met uw steun en de inzet van de vele vrijwilligers in onze parochies hopen wij dat onze geloofsgemeenschappen een teken van licht en hoop in deze streek kunnen blijven.

*Met vriendelijke groet,
de voormalige leden van het dagelijks bestuur en
het pastoresteam van regio De Waterkant*

Vieringen laatste kwartaal

Het laatste kwartaal kunt u weer vele mooie vieringen in onze beide kerken verwachten:

-*Ziekenzondag/Aandachtszondag*: Met de vrijwilligers van de Cunera bezoggroep, de Kerstactiegroep Wognum, de Zonnebloem Wognum/Zuidermeer, de Lief en Leedgroep Hieronymus, het Triduüm, de PCI en de Emmaüsparochie gaan we bij ongeveer 300

adressen van ouderen, bewoners Sweelinckhof, mensen met beperkingen en mensen die een beetje aandacht wel kunnen gebruiken een bloemetje brengen. Het weekend van 11 en 12 september vinden in beide Emmauskerken eenzelfde themaviering plaats die te volgen is via Livestream.

-Vredesweek: oecumenische vieringen: De oecumenische werkgroep Wognum (Hieronymuskerk en Het Vierkant) als de Cunerakerk met de Thomasm Gemeente houden in het weekend van 25 en 26 september een gezamenlijke oecumenische viering Vredesviering. In Wognum gaat Peter van Ankeren en Trudy Breeuwsma voor in de Hieronymuskerk. Het Sylvidakoor ondersteunt de viering.

-Lourdesviering: in het weekend van 2 en 3 oktober zal Tony Slaman voorgaan in de Lourdesviering die als themaviering in beide kerken gehouden zal worden.

Verder hopen we op zaterdag 9 oktober de Vrienden van het Gregoriaans te mogen ontvangen in Wognum.

10 oktober zullen de *Vormelingen zich voorstellen*. Dit wordt feestelijk gevierd in de Cunerakerk. Het vormsel zelf zal worden toegediend door MGR Hendriks op vrijdagavond 12 november in de Hieronymuskerk te Wognum. Het koor Tight Formation zal de viering muzikaal ondersteunen. Vergeet u ook de deurcollecte voor de MIVA niet in het weekend van 16 en 17 oktober.

Oogstdankdag wordt gevierd op zaterdag 23 oktober in Wognum.

Het *Marialof* zal worden voorgegaan door pastor Alvaro op zondagmiddag 24 oktober.

Op zondag 14 november zal er in de Hervormde kerk van Het Vierkant te Wognum een *oecumenische Schoendoosviering* worden gehouden. Peter van Ankeren en Hans van Engen gaan voor. Het Sylvidakoor is gevraagd de viering te ondersteunen.

In de volgende Verbinding hoort u meer over onze vieringen de laatste maanden van het jaar.

Hans van Engen

Wereldvoedseldag 23 en 24 oktober

World Food Day. Deze dag (jaarlijks in oktober) op initiatief van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties brengt tot uiting dat de aarde ruim voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd voor te zetten. Als we maar eerlijk delen! En minder verspillen!

De FAO van de Verenigde Naties is een organisatie die tot doel heeft om de honger in de wereld te bestrijden.

Wereldvoedseldag – Oogstdankdag

In oktober is de wereldvoedseldag.

In dezelfde maand had de LTO Westfriesland altijd zijn oogstdankdag: danken voor de oogst en zegen vragen voor het komende jaar.

Een goede oogst; reden om dankbaar te zijn voor boeren en tuinders, maar ook voor de consumenten. Een goede oogst is niet vanzelfsprekend: te veel regen, droogte, overlast van vogels, sprinkhanenplagen, enz. De afgelopen jaren werd er meer nadruk gelegd op het feit, dat iedereen dankbaar mag zijn voor het dagelijkse brood.

Die dankbaarheid willen we tonen door producten in te zamelen of een geldelijk bijdrage voor de Voedselbank. Achter in de kerk zullen we een mand neerzetten voor producten en een collectebus.

Namens de vrijwilligers van de voedselbank en hun cliënten: hartelijk dank!

Afdeling LTO Westfriesland, Arie Schouten, MOV

Beste donateur/ parochiaan,

Lourdes trekt jaarlijks miljoenen bezoekers en pelgrims van over de hele wereld.

Een spirituele reis? Beter dan dat: de ontdekking van een unieke plek op de wereld die je een keer in je leven moet hebben gezien.

Miljoenen bezoekers komen van over de hele wereld naar dit kleine stadje.

Al twee jaar kunnen we niet op reis naar Lourdes. Vanwege Corona zijn vrijwel alle bedevaarten geannuleerd.

Wij als Lourdesfonds Wognum en Nibbixwoud willen toch heel graag aankomend jaar parochianen uitnodigen om, als het weer mogelijk is, deze reis mee te maken. En daarom houden we in Wognum net als vorig jaar een donateursactie in oktober. Geen deurcollecte maar:

Onze collectanten brengen een brief bij u aan met daarin de gegevens om u bijdrage via de bank te doneren of retourenvelop op aangegeven adressen.

Nibbixwoud heeft dit jaar vanwege de corona geen deurcollecte gehouden.

Wilt u alsnog uw donatie overmaken kan dit naar: NL91RABO0132412535 t.n.v. A.M. Spruit-Vriend Of geld in een envelop aanbrengen bij:

Tiny Immen Klaverweide 87 Nibbixwoud

Tevens staat Lourdes centraal tijdens de viering op 2 oktober 19.00 uur in de kerk van Wognum en 3 oktober 10.00 uur in Nibbixwoud.

Thema: Laat Lourdes op u/ je inwerken.

We hopen zo het Lourdes gevoel in zang en teksten over te brengen. U bent van harte welkom.

Lourdes comité Wognum en Nibbixwoud,

Ans, Truda en Marijke

MOV Nibbixwoud Wognum

De Vredesweek komt er aan!

Zonder inclusieve samenlevingen, geen duurzame vrede. Daar vragen we aandacht voor in de Vredesweek. Van 18 t/m 26 september organiseren PAX en honderden betrokken vrijwilligers door het hele land verschillende evenementen. Een week vol activiteiten die verbindingen leggen in onze eigen samenleving en die bijdragen aan internationale solidariteit. Met partners uit conflictgebieden, experts van PAX en sprekers als **Abdelkader Benali**, **Bas Eickhout**, **Natascha van Weezel** en **Raoul Heertje**. Burgemeester van Utrecht **Sharon Dijksma** verzorgt dit jaar de Vredesweeklezing. Kom jij ook?

PAX Power to the People

PAX organiseert in de Vredesweek de tweede editie van PAX Power to the People, een manifestatie over activisme en solidariteit. Samen met onder anderen **Abdelkader Benali**, **Roza Qaidi**, **Natascha van Weezel**, **Bas Eickhout** en **Extinction Rebellion** onderzoeken we strategieën van vreedzaam verzet. Van protesteren tot procederen, van grass roots werk tot diplomatie, van theater tot universiteit, van de pleinen van Irak tot onze eigen Dam.

Praat mee, denk mee, doe mee

Wat kun je nog meer doen tijdens de Vredesweek?

Een greep uit onze activiteiten:

Utrechtse Vredesweeklezing

Kom op zaterdag 18 september naar de Utrechtse Vredesweeklezing in de Domkerk. Burgemeester **Sharon Dijksma**, spoken wordartiest **Zaire Krieger**, en pastor voor ongedocumenteerden **Marieke Sillevius Smitt** spreken over het vredesweekthema 'inclusieve samenleving'.

Theatervoorstelling Gevaarlijke Namen

Bezoek de theatervoorstelling Gevaarlijke Namen: De genocide van Srebrenica vanuit het perspectief van de overlevenden. Tijdens de Vredesweek speelt de voorstelling in Utrecht, Rotterdam en Helmond.

Walk of Peace

Loop tijdens de Vredesweek mee met een Walk of Peace, PAX is dit jaar aanwezig bij de Walk of Peace in Zwolle.

Kijk wat er in jouw buurt te doen is op vredesweek.nl/agenda

Wereldmissiedag 2021

Op 24 oktober viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldmissiedag. Al eerder dit jaar publiceerde het Vaticaan de boodschap van paus Franciscus voor deze dag, met als uitgangspunt: "Het is voor ons onmogelijk niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord

hebben" (Hand. 4, 20). Deze boodschap is in nu in de Nederlandse vertaling beschikbaar.

'Wanneer wij de kracht van Gods liefde ervaren, wanneer wij zijn aanwezigheid als Vader in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven erkennen, kunnen wij niet anders dan wat *wij hebben gezien en gehoord* verkondigen en delen', schrijft paus Franciscus.

'De Kerk bestaat om te evangeliseren'

Het thema van Wereldmissiedag van dit jaar ziet de paus als 'een uitnodiging aan ieder van ons om "ons moeite te getroosten" en wat wij in ons hart dragen, bekend te maken. Deze zending is de identiteit van de Kerk en is dat altijd geweest: "Zij bestaat om te evangeliseren" (de heilige Paulus VI, apostolische exhortatie *Evangelii nuntiandi*, 14).'

De paus schrijft dat christenen van nu zich kunnen laten inspireren door het voorbeeld van degenen die in staat zijn geweest op weg te gaan, land en familie achter te laten, om het evangelie zonder uitstel en zonder angst naar de uithoeken van volken en steden te brengen.

Aandacht voor de Kerk van Guinee

Missio brengt in de Wereldmissiemaand oktober de kerk van Guinee voor het voetlicht. In de parochies wordt daar in oktober ook voor gecollecteerd. Missio is de Stichting Pauselijke Missiewerken Nederland en onderdeel van de internationale Pauselijke Missiewerken van de Rooms-katholieke Kerk. Missio ressorteert onder de Pauselijke Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren. De Pauselijke Missiewerken zijn actief in ongeveer 130 landen.

MOV-groep Wognum, Nibbixwoud

Liefhebbers gezocht voor projectkoor

Zondag 9 januari 2022 willen wij in de Waterkant een feest voor alle parochies van de regio organiseren. Op die dag worden Álvaro Rodríguez Luque, Bert Glorie en Nico Knol door Mgr. J.W.M. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam, geïnstalleerd als pastoors van onze regio. De drie priesters hebben de opdracht gekregen om samen het pastoorsambt uit te oefenen voor alle parochies van de Waterkant. De installatieviering is een feestelijke gebeurtenis voor de hele regio en alle parochianen van de parochies van de Waterkant worden uitgenodigd. De viering zal in de Hieronymuskerk te Wognum plaats vinden.

Om deze viering op te luisteren, wordt er een projectkoor opgericht dat onder leiding staat van Pierre van Diepen uit Hoogwoud. Zangers en zangeressen uit al onze parochies kunnen zich daarvoor aanmelden. Op die zondag vieren wij het feest van de Doop van de Heer in de Jordaan, het is de laatste dag van de Kersttijd. Er zullen in de viering dan ook een aantal Kerstliederen gezongen worden. Laten we met elkaar, met alle parochianen van de Waterkant, feest maken en onze drie

pastoors verwelkomen met blijde en hoopvolle klanken.

Het aantal repetities en het tijdstip waarop deze zullen plaatsvinden, is nog niet bekend. Als u zich aanmeldt als belangstellende, dan wordt u daarover zo spoedig mogelijk ingelicht.

Locatie H. Hiëronymus

Afscheid van Jan Koeleman

Op 7 juli jl. was zijn uitvaart.

Jan die zoveel heeft betekend voor onze parochiegemeenschap. Een helpende hand bood waar nodig was. Je kon altijd op hem rekenen.

Hij bezocht mensen die het moeilijk hadden of ziek waren. Niet met Bijbelse teksten, maar wel met aandacht, een warm hart, en een luisterend oor.

Jan was een graag geziene man en van betekenis voor velen!

In het evangelie werd het verhaal verteld van de broers die aan het vissen waren.

"Zij wilden net hun netten in het water werpen toen Jezus tegen hen zei: kom volg mij, en ik zal u vissers van mensen maken.

Zij lieten terstond hun netten liggen en volgde hen".

Jan was zo'n visser van mensen. En daar zijn we als parochie hem heel dankbaar voor.

Vissen was z'n grootste hobby vandaar dat deze 2 regels en onderstaand gedicht zo toepasselijk bij hem hoorde.

Jan rust in vrede,

Het parochiebestuur

" De Visser...."

Alleen te zijn daar aan 't water
die stilte was Jan zoveel waard.

Urenlang kon hij genieten,
hij voelde zich tevrede op aard.

In zijn handen hield hij een hengel
dat was zijn houvast in de strijd
met vissen die hij wou vangen
alleen met hen verstrekte de tijd.

Het boeide zo te kijken naar
zijn dobber die zachtjes bewoog
of met een ruk uit 't zicht verdween:
uit 't water kwam een vis omhoog.

Als hij er een gevangen had
was hij gelukkig, trots en blij.
De buit bewaarde hij in zijn net
En meestal liet hij ze weer vrij.

Nu is hij zelf in 't net gevangen
van verlies, einde, afscheid, dood.
Nooit werpt hij meer zijn hengel uit
wat hem hier zoveel vreugde bood.

U kunt zich voor dit projectkoor opgeven bij Hans van Engen uit Wognum (van.engen@planet.nl). Graag met uw naam, woonplaats, e-mailadres en zangstem.

Mvg, De installatieviering-commissie

Zal nu de grote visser God
hem zeggen: Kom, wees maar niet bang
een visser kan bij mij genieten
hier heerst rust, stilte, eeuwenlang.

Begraafplaats Hieronymus Kerk

De aanpak van ons kerkhof is in volle gang. Na de aanleg van nieuwe paden heeft de tuinploeg nu de buxushagen verwijderd.

Het bestuur heeft in samenspraak met de beheerder Arie Mol besloten de hagen niet meer te vervangen, maar daarvoor in de plaats graszoden aanbrengen. Tevens willen we beginnen met het verwijderen van de grafmonumenten van de graven waarbij de grafrechten zijn verlopen.

Omdat dit allemaal niet tegelijkertijd kan willen we beginnen met de eerste 6 rijen van af de urnen muur. De kindergraven daar blijven intact. De rechthebbende die bekend zijn bij de parochie krijgen persoonlijk bericht.

Voor de goede orde:

De graven worden (nog) niet geruimd. Dit gebeurt pas als er t.z.t ruimte gemaakt moet worden voor nieuwe graven. De rechthebbende die de grafmonumenten zelf willen weghalen krijgen daartoe de gelegenheid tot 31 December van dit jaar. Zij kunnen dat melden bij hieronder genoemd adres. Tevens zullen wij bordjes plaatsen bij de betreffende rijen. Mocht u hier vragen over hebben kunt u wenden tot: Theo Ursem tel: 0229-505681 of email theo.ursem@ziggo.nl

Geen nieuw koor in Wognum

Het is helaas niet gelukt om een nieuw koor te starten in Wognum. We hebben geprobeerd via vele stukjes in een 8-tal dorpsbladen en via de reguliere kranten om leden te werven voor het koor Singin-it. Maar helaas, er hebben zich te weinig mensen hiervoor opgegeven. Er is behoefte aan een derde koor in Wognum omdat alweer ruim twee jaar geleden zowel het voormalige Jeugdkoor, nu Legacy, en het Kinderkoor, nu Happy, voor een eigen weg buiten de kerk kozen. En door Corona is alles stil komen te liggen.

Daarom: **OPROEP voor duo's, Trio's, solisten en pianisten:**

Wilt u af en toe een keer onze viering in de Hieronymuskerk muzikaal ondersteunen?

Neem contact op met Hans van Engen
0229-572629 of per email: van.engen@planet.nl

Huwelijksviering volgens de Chaldeeuwse ritus in de Hieronymuskerk

Op donderdagmiddag 15 juli was er een huwelijksviering volgens de Chaldeeuwse Katholieke Ritus in onze Hieronymuskerk. Twee jonge mensen uit Wognum, van oorsprong uit Irak, gaven elkaar het Ja-woord. Een bijzonder ritueel. Mooi om in onze Rooms Katholieke kerk ook een geheel andere liturgische viering te mogen meemaken. De vriendinnen van de Bruid kwamen een dag van tevoren de kerk versieren. Wat een kale kerk! In de Chaldeeuwse ritus, een andere katholieke stroming, ook wel de Oude kerk van het Oosten genoemd, is het kerkgebouw vol van iconen, beelden en vooral veel kaarsen! Het hele altaar werd vol gezet met beelden van Jezus, Maria en Jozef en alle andere heiligen die wij nog konden vinden. Ook werden er verschillende iconen uitgesteld. Verder was het belangrijk dat er vooral veel kaarsen branden.

Onder luid getoeter van auto's en klokgelui kwamen zo'n 80 bruiloftsgasten aan. Dames in lange kledij en de heren in pak. Onder de klanken van traditionele muziek liep uiteindelijk de bruid aan de arm van haar vader over een pad van bloemblaadjes en tule naar het altaar waar de bruidegom op haar wachtte en de sluier mocht verwijderen. De Irakese pastoor van de Internationale Parochie van de heilige Thomas der Chaldeen zegende het huwelijk in. De liturgie vond plaats in de Arabische taal, en was dus voor ons niet te volgen. Veel werd door de pastoor gezongen. Op belangrijke momenten, zoals bij het ja-woord, het omdoen van de ringen, het zegenen met een armband met kruisteken klonk het traditionele tong-geluid van de vrouwen. De traditionele zegening met twee kronen boven het hoofd werd bij gebrek aan kronen op westerse wijze uitgevoerd. Na afloop mocht het bruidspaar een huwelijks kaars van onze Hieronymuskerk ontvangen en vertrok het hele gezelschap naar de feestzaal.

Na een prachtige viering, nog wel even de heiligenbeelden in de kast, de kaarsen opruimen en de vele bloemblaadjes van de vloer aanvegen. Een mooie middag!

Hans van Engen

Binnenkort komt er een folder uit over de Uitvaartmogelijkheden in de Hieronymuskerk. Het is een samenvatting van een uitgebreide notitie die de Parochieraad heeft ontwikkeld over alle mogelijkheden die tegenwoordig mogelijk zijn om afscheid te nemen van een dierbare. U kunt deze notitie bij ondergetekende opvragen.

Uitvaartmogelijkheden Hieronymuskerk

Er zijn tegenwoordig vele mogelijkheden om afscheid te nemen van uw overleden dierbare. De Hieronymuskerk in Wognum biedt u die mogelijkheden om persoonlijk en in uw eigen dorp afscheid te nemen zoals u dat wenst. Dit zijn de mogelijkheden:

Ziekenzalving en Stervensbegeleiding

Onze pastoor kan mensen op hun laatste levensweg begeleiden maar ook de mensen uit hun directe omgeving.

Opbaring in de Dagkapel, het mortuarium

Indien u niet de mogelijkheid heeft om nog een aantal dagen thuis afscheid te kunnen nemen, is daar een speciale ruimte voor in de Hieronymuskerk. De uitvaartbegeleidsters van de Laatste Eer begeleiden u daarbij.

Condoleancemogelijkheden

Als u geen ruimte heeft om thuis alle condoleancebezoek te ontvangen, biedt de Hieronymuskerk u daar ook gelegenheid voor. De Uitvaartbegeleiding van de Laatste Eer kan u daarover informeren.

Avondwake of Herdenkingsdienst

Aan de vooravond van de Uitvaart met een begrafenis of een crematie kunt u onder begeleiding van deskundige vrijwilligers van de Hieronymuskerk een Avondwake of een Herdenkingsdienst voor uw overleden dierbare houden. De dienst wordt in samenspraak met u samengesteld.

Uitvaart of Afscheidsviering

Op de dag van het definitieve afscheid kunt u op geheel persoonlijke wijze afscheid van uw dierbare nemen. Dit kan in een Eucharistieviering o.l.v. een pastoor of een Afscheidsviering met een voorganger naar eigen keuze. De viering wordt in samenspraak met u samengesteld.

De Hieronymuskerk biedt zowel bij de Avondwake als bij de Uitvaart op gebied van afscheidsrituelen, muziek, beeld en geluid, en catering vele mogelijkheden.

Begraafplaats

Naast de Hieronymuskerk ligt de Begraafplaats. Hier kunt u een familiegraf of een plaatsje in een algemeen graf huren voor meerdere jaren. Ook is er een urnenmuur of bestaat er een uitstrooimogelijkheid.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de Uitvaartbegeleiding van de Laatste Eer, het secretariaat van de Hieronymuskerk, de coördinator Uitvaarten van de Hieronymuskerk, Marijke Wittenberg.

*Namens de Parochieraad: Hans van Engen
Wognum september 2021*

Locatie St. Cunera

Vredesviering in de Cunerakerk

Op zaterdagavond 25 september is in de Cunerakerk de jaarlijkse vredesviering om 19.00 uur. Dit is een oecumenische dienst georganiseerd door de Cuneraparochie en PG THOMAS.

Het thema is **'Wat doe jij in vredesnaam'**.

Dit gaat niet zozeer over wereldwijde vrede, maar over de samenleving waarin wij dagelijks leven.

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten.

Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Hoe kunnen wij helpen, onze verantwoording te nemen zodat mensen elkaar accepteren? Wat hebben wij zelf te maken met, uitsluitingsprocessen- en met het appèl dat op ons gedaan wordt om gemeenschap te vormen?

Niet alleen de Bijbel houdt ons hier een spiegel voor. Onze geschiedenis is vol van in- en uitsluiting. Steeds hebben er stemmen geklonken om bevrijding. Om gezien te worden, voor vol te worden aangezien.

Wie hoort deze stemmen?

Wie gaat er wat mee doen?

Daarom is het thema van de vredesdienst:

'Wat doe jij in vredesnaam?'

Dhr. Cor Hoogland en dominee Jantina de Ruiter gaan voor. Deze viering kwam tot stand met medewerking van de Oecumenische werkgroep. De muzikale medewerking is van een gelegenheidskoor onder leiding van Wil Luiken.

Het belooft een mooie dienst te worden.

U bent meer dan welkom.

*Namens de Oecumenische werkgroep,
Cor Hoogland en Trijnie Korver*

Mariaviering 15 augustus Jubilatekoor

De aankondiging in een weekblad en de Kern over de Maria Ten Hemel Opneming heeft er zeker aan bijgedragen dat we mochten zingen voor een volle kerk.

Het was bijna weer als vanouds en het zingt heerlijk met zoveel aandacht.

De Marialiedjes bezorgden enkele kerkgangers tranen in de ogen volgens een van de koorleden en dat zegt genoeg.

Volgens het evangelie van Lucas reist Maria naar haar nicht Elisabeth, beide vrouwen verwachten een kind en pastor Alvaro sprak in zijn overweging over deze vrouwen die hij als voorbeeld stelde voor alle vrouwen en moeders.

Het was een feestelijke zonnige zondag en na afloop dronken we, samen met de meegekomen partners, een kopje koffie of thee met wat lekkers in de pastorietaan. Genoeglijk in het zonnetje keuvelen met elkaar.

Voorzitter Marga sprak de hoop uit dat we spoedig weer met het hele koor op het altaar mogen staan.

We gaan de goede kant op. Tevens sprak ze haar bewondering uit over de koorleden die het aandurfden met z'n vieren te zingen, dat klonk altijd mooi.

Na afloop hielpen sterke mannen met het opruimen van de stoelen en tafels en gingen we blij huiswaarts met een doosje heerlijke bonbons uitgedeeld door penningmeester Tony.

Op zondag 24 oktober om 19.00 uur zingen wij in het Marialof. U bent ook hierbij van harte welkom.

Nel Vlaar-Kroon



Oktobermaand – Mariamaand

Ook deze maand bidden we weer samen de rozenkrans op woensdagavond in de kerk, aanvang 19.00 uur. U bent daarbij van harte welkom.

Misdienaars uitje 2021 Nibbixwoud

Eindelijk was het zover zaterdag 4 september werden de 6 misdienaars/misdienettes in de pastorie verwelkomt. We begonnen daar met een lekkere koek en drinken.

Om 15.00 uur gingen we naar het streekbos om daar 2 uur lang lekker bezig te zijn in het klimpark. Pastor Alvaro was ook aanwezig maar moest voor werkzaamheden eerder weg, wat hij erg jammer vond, want hij had graag meegedaan. Na het klimmen werd er natuurlijk nog een frietje met frikandel/kroket genuttigd.

Anneloes en Monie danken de P.C.I. voor de bijdrage die dit uitje mogelijk heeft gemaakt.

1er prix inspection jardin St. Cunera

Als u dinsdagmorgen over de Ganker loopt ziet u vele vrijwilligers bezig in de kerktuin. Zij zorgen ervoor dat alles er weer spic en span eruitziet. In het voorjaar bloeien de tulpen, gedurende de zomer bloeiende vaste planten en nu kunt u ook genieten van de prachtige Hortensia's. Het gazon ligt erbij als een biljartlaken en nergens geen vuiltje te bekennen en als u het kerkhof ziet dan kunnen we welzeggen dat onze dierbare nabestaanden er verzorgd bij liggen.

Door één van onze burens werd de tuinploeg al eens getrakteerd op gebak omdat ze zo'n mooi uitzicht hebben op de tuin.

Maar het is ook niet ongemerkt gebleven bij de tuinkeuringscommissie.

De tuin werd gehonoreerd met de 1^e prijs.

Mannen, ook namens de parochie gemeenschap van harte gefeliciteerd.

Piet Ettes

Een jaar livestream

In oktober 2020 hebben we voor het eerst een viering kunnen verzorgen die via de livestream thuis kon worden gevolgd. Gaandeweg het jaar kwamen er steeds meer faciliteiten erbij. Konden we in het begin alleen maar beeld doorgeven, nu kunnen we ook tijdens een viering muziek afspelen met eventueel aangeleverde USB-stick, maar ook tijdens bv. een condoleance kunnen er foto's of filmpje van de dierbare afgespeeld worden.

Heel blij waren we met de toestemming van de parochievergadering om de oude televisies te vervangen met twee grotere tv's voor in de kerk en de kleinere aan de pilaren.

Er zijn door vrijwilligers heel veel uren in gestoken, maar het resultaat mag er zijn. Natuurlijk zijn er ook kinderziektes en gaat het niet altijd zoals je het graag wilt. Bijvoorbeeld vlak voor een uitvaart werkt de camera niet, geen beeld. Ik kan u vertellen dan staat het zweet op mijn rug, gelukkig heb ik dan Christiaan aan de overkant die me heel snel uit de brand hielp. Of zoals zaterdag 4 september er is geen geluid via YouTube waardoor men de viering niet kon beluisteren. Gelukkig kreeg ik tijdens de viering een appje van Heleen (mijn vrouw): we hebben geen geluid. Snel naar de sacristie kijken wat er loos is, maar ja ik heb meer verstand van planten dan van al die stekertjes. Christiaan onze steun en toeverlaat geappt en hij wist het weer te verhelpen. Tijdens de corona volgden er zo'n 60 tot 80 personen de vieringen via de livestream. Nu er meer mensen de vieringen mogen bij wonen zijn er toch nog altijd zo'n 30 tot 40 mensen die de viering aan klikken.

U kunt altijd de viering terugzien via de website: rkemmausparochie.nl/livestream/St.Cunerakerk. Na ongeveer twee maanden verwijderen we ze.

Is er een viering die u graag op een USB-stick wilt hebben om terug te zien, neem dan even contact met mij op.

Wij, de koster, blijven onze uiterste best doen om voor diegenen die niet in staat zijn om zelf naar de viering te komen een mooie livestream te verzorgen.

Piet Ettes

Jaarvergadering begrafenisvereniging St. Cunera

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van begrafenisvereniging St. Cunera op woensdag 6 oktober a.s. om 20.00 uur in de pastorie van de St. Cunerakerk te Nibbixwoud.

De agenda:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen van de algemene ledenvergadering dd. 17 september 2020
4. Jaarverslag.
5. Financieel verslag
6. Verslag kascontrole 2020 en benoeming kascommissie 2021
7. Bestuursverkiezing. Annemiek Schouten-Weel en John Bijl zijn beiden aftredend en beiden herkiesbaar.

Pauze

8. Vaststellen contributie 2022
9. Rondvraag
10. Sluiting

Ik hoop u dan te mogen begroeten.

*Met vriendelijke groeten,
Annemiek Schouten-Weel
Secretaris*

H. Jacobus de Meerdere

Allerzielenviering

De allerzielenviering in Zwaagdijk-West wordt op maandag 1 november 2021 gehouden.

Aanvang dienst: 19.30 uur.

Locatie: in de Sint Lidwina school te Zwaagdijk-West.

De Cantorij zal de gebedsviering muzikaal begeleiden.

Avondgroep Zwaagdijk

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

"Kwetsbaarheid als essentie"

De eerstvolgende viering van de Westfriese Ekklesia, is op **zondag 3 oktober 2021 om 11.00 uur**.

Het jaarthema voor het seizoen 2021-2022 van de Westfriese Ekklesia luidt: "**Chaos, willekeur en existentiële vragen**". In deze viering zal Bettine Siertsema spreken over kwetsbaarheid als essentie; voorwaarde voor verbondenheid.

De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Wij hopen u op 3 oktober te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Inlichtingen: www.westfrieseeeklesia.nl

Overige mededelingen
PCI Wognum / Zwaagdijk-West /
Nibbixwoud

Inwoners;
die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken
die een hulpproject opzetten
Een beroep doen op het PCI?



Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229)572990
pci.wognum@gmail.com.

Zwaagdijk-West:
M. Spil 06 14950037
pci.wognum@gmail.com.

Nibbixwoud:
Pastorie 571736
M. Meijners 853140
pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

De meesten hebben de vakantie er weer op zitten. Ondanks dat we geen super zomer hebben gehad mogen we toch niet klagen. We genieten nu nog even van de mooie nazomer. De startvieringen zijn inmiddels achter de rug en we kunnen zien dat het "gewone" leven weer op gang komt. In deze Verbinding weer meer kopij, de koren zijn weer gestart en we hebben er allemaal weer zin in. Aandacht voor de laatste pagina's waarbij het nieuwe bestuur en pastores team zijn vermeld.

VERSCHIJNING 2021 AANLEVEREN
Donderdag 28 oktober Vrijdag 22 oktober
Donderdag 16 december Vrijdag 10 december

Redactie:

Jolanda Velt Postgalei 18 573357
Coby Schouten Woudhoek 8 573081
Annemiek Schouten Hauwert 17 202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 28 oktober 2021.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 22 oktober**
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 11** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com

Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding. Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.

Bezoek eens de website van onze parochie:
<http://www.rkemmausparochie.nl>

De Regio 'de Waterkant' geeft iedere week een digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via regiodewaterkant@gmail.com

Bestuur en pastores team van regio 'De Waterkant'

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

De pastorale zorg in de parochies van de regio de Waterkant wordt gedragen door drie priesters en een pastoraal werkster. Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Pastoor Álvaro Rodríguez Luque is de eerste aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: alvarodriguezluque@gmail.com

Pastor Anne-Marie van Straaten: *Pastoraalwerkster*, eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen regio De Waterkant.

Pastoor Nico Knol: *priester*, pastoor *in-solidum*, eerste aanspreekbaar De Goorn/Ursem, sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Pastoor Bert Glorie: *priester*, pastoor *in-solidum*, vicevoorzitter van het kerkbestuur de Waterkant, eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud. PCI-begeleiding, sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Pastoor Álvaro Rodríguez Luque: *priester*, pastoor-moderator, voorzitter van het kerkbestuur de Waterkant en coördinator van de pastorale zorg in de regio. Eerste aanspreekbaar Emmaüsparochie (Nibbixwoud en Wognum)/De Weere/Spanbroek, sacramentele bediening en pastorale zorg door de hele regio.

Voor alle pastorale, sacramentele en geestelijke zaken: Álvaro Rodriguez Luque, mobiel: 0687375420

Het kerkbestuur van regio 'de Waterkant'

Pastoor Álvaro A. Rodríguez Luque voorzitter
Pastoor Bert Glorie vicevoorzitter
Dhr. Cees Backer secretaris - penningmeester ad interim

Het kerkbestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies en wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Per parochie is er een parochieraad gevormd door een voorzitter, penningmeester, secretaris en andere leden. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het kerkbestuur van de regio.

Emmaüs parochieraad

Theo Ursem: voorzitter
Tony Slaman: secretaris
Juil Kampstra: penningmeester
Hans van Engen: afgevaardigde Wognum
Marry Tessel: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Voorgangers, Lectoren, Kosteners, Avondwakegroep, Doopgroep, Vormselgroep, 1^{ste} Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Kosteners, Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Kerkbalans, Kosteners, Tuingroep/kerkhofbeheer, Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van *taakgroepen*: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Kosteners.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen van beide locaties*:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum Begrafenisvereniging "Laatste Eer"
Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
J. Beerepoot 0229572582
Info: www.laatsteeerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begrafenisvereniging "St. Barbara"
Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging "St. Cunera"
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: "Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl.

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk opgelezen waar de viering plaats vindt.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂-----

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____

Adres _____

Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂-----

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon

(brievenbus pastorie).

Geboorte?

Laat de parochie het weten.

Naam / voornaam:

Geboortedatum:

Huwelijk op komst?

Geef het tijdig door.

Huidige adres:

Postcode: Woonplaats:

Verandering in het gezin? Verhuisdatum:

Laat het even weten.

Nieuw adres:

Verhuizen?

Help onze administratie.

Postcode / Woonplaats

Gezinsleden:

Geb. datum:

..... M/V

..... M/V

..... M/V

