

Mei – Juni – Juli 2021
10^e Jaargang nr. 3

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



R.K. Emmaüsparochie

Jozef-jaar

De meimaand is begonnen. De meimaand heeft voor velen altijd een extra kleur, een aparte betekenis. Wij zien hoe de natuur vol nieuw leven schittert, de dagen worden langer, het is licht. Het is de maand van de lente. Als je daarin meegaat, mag je iets meekrijgen, iets nieuw ervaren, en natuurlijk worden wij hier vrolijker van. Bij ons geloof is traditioneel de meimaand de Mariamaand. Maar op de eerste dag van mei (zaterdag) werd eigenlijk een gedachtenis gevierd die wat onopgemerkt blijft: Sint Jozef Arbeider. In antwoord op de 1 Mei-viering (Dag van de Arbeid) in communistische staten en in landen waar communisten en socialisten veel invloed hadden, stelde paus Pius XII in 1955 het feest van Sint Jozef Arbeider in, eveneens te vieren op de eerste dag van de meimaand, Sint Jozef, de timmerman uit Nazareth, ten voorbeeld voor de arbeiders. Hij wilde daarmee de arbeid heiligen en het proletariaat een patroon geven. Zo hoopte hij de katholieke vakbewegingen te ondersteunen in hun strijd om sociale gerechtigheid en een spirituele dimensie toe te voegen aan de maatschappelijke debatten over de waarde van de arbeid.

Paus Franciscus riep voor 2021 een Jozef jaar uit voor de Kerk. Op 8 december 2020 was het precies 150 jaar geleden dat paus Pius IX de heilige Jozef van Nazareth verklaarde tot 'Patroon van de Universele Kerk'. Het Jozef jaar duurt van 8 december 2020 t/m 8 december 2021.

Jozef was iemand die met zijn handen werkte. Het eigen aan de handwerker is dat hij het product van zijn hand ziet in betrekking tot de mens waarvoor het dient. Zo'n werkmans was Sint Jozef. Als er ergens een deur piepte, of er hing een kozijn scheef, of een of ander werktuig, bijvoorbeeld een bijl was kapot, dan repareerde hij dat en dat deed hij in het milieu van de mensen die ermee werkten. Het lijkt een beetje op het werk dat veel mensen doen voor de parochie, voor de gemeenschap of voor het eigen gezin: koken, naaien, wassen, schoonmaken, het vrijwilligerswerk als kosters, bloemen, secretariaat, onderhoud van de

gebouwen... zo veel klussen en werken die in onze huizen en kerken gericht worden en ten dienste van andere mensen staan.

Waarom is Sint Jozef toch een voorbeeld voor de mensen, voor de gelovigen van vandaag? St. Jozef herinnert ons eraan dat degenen die in de schaduw lijken te staan, die zoveel werk voor andere mensen verrichten, een ongeëvenaarde rol in de heilsgeschiedenis kunnen spelen. Als Maria's man en beschermer van Gods Zoon veranderde St. Jozef zijn menselijke roeping tot huiselijke liefde in een bovenmenselijke zelfgave van zijn hart en zijn vaardigheden; een liefde ten dienste van de God die in zijn huis opgroeide. In elke situatie sprak Jozef zijn eigen 'fiat' uit, dit alles maakt duidelijk dat Jozef door God geroepen was om de persoon en de missie van Jezus te dienen door de uitoefening van zijn vaderschap.

Te midden van de crisis die ons treft, hebben we kunnen ervaren dat ons leven wordt gebouwd en in stand gehouden door gewone mensen, die meestal worden vergeten, die niet verschijnen in de krantenkoppen en tijdschriften of in de schijnwerpers staan van de nieuwste show, maar die ongetwijfeld de beslissende gebeurtenissen van onze geschiedenis van vandaag schrijven: vele mensen die hebben begrepen dat niemand zich alleen redt.

Zoveel mensen bidden, offeren, bemiddelen en werken voor het welzijn van allen. Iedereen kan in de heilige Jozef de man vinden die onopgemerkt blijft, de man van de dagelijkse, discrete en verborgen aanwezigheid, een bemiddelaar, een steun en een gids in moeilijke momenten. Daarom mogen wij dit jaar, op een bijzondere manier, sint Jozef gedenken, en ook dankbaar zijn om te zien hoeveel Jozef-mensen in onze parochie bezig zijn. Sint Jozef, was een trouwe hoeder, een man van het werk, een man van het geloof. Het geloof dat God ons zo nabij is gekomen, dat we, als we met mensen omgaan, met God omgaan.

Hartelijk groeten, Alvaro

In Memoriam

Cor Dudink *9 juni 1940 - †4 maart 2021

(Locatie St. Cunera)

Zondag 28 februari zaten jullie nog gezellig met elkaar aan tafel, een lekker koppie erbij, later een borrel en voor jou een glaasje cassis en op de tv een voetbalwedstrijd. Op 4 maart moesten Anny en gezin afscheid nemen van Cor. Hij had hoge koorts gekregen door de corona en dat kon zijn lichaam niet meer aan.

Heel veel mensen kennen hem van het sportveld. Als supporter stond vader en opa Cor heel vaak langs de lijn bij het handbal- of voetbalveld. We kennen hem ook van zijn vele wandelingen door het dorp samen met de hond. Altijd kwam hij wel iemand tegen om een praatje te maken. Een andere hobby was biljarten. Vele jaren is hij lid geweest van de biljartclub. Een helpende hand bieden was voor Cor de gewoonste zaak van de wereld. Vele klusjes heeft hij voor zijn gezin en anderen gedaan. Ook de Cuneraparochie is hem dank verschuldigd; Cor hielp bij de verbouwingen van de kerk en hij was lid van de tuinploeg.

De laatste jaren waren niet gemakkelijk voor hem, zeker toen er dementie werd vastgesteld. Steeds meer verloor hij de grip op het leven. Een gesprek volgen werd steeds lastiger, maar gelukkig heeft hij nog een aantal mooie jaren op de zorgboerderij "De Vlindertuin" gehad. Anny, de kinderen en kleinkinderen gaan hem zeker missen, maar ze zijn dankbaar voor de vele mooie herinneringen.

Cor, rust in vrede.

Jacoba Antonia Maria Krijnsen-Bellekom *28 november 1931 - † 16 maart 2021

(Locatie H. Hiëronymus)

Onze mama, Coby Belkekom, is geboren in Leiden in het academisch ziekenhuis omdat haar moeder een hartpatiënte was. Ze is het tweede kind en tevens het laatste kind van haar ouders. Mama heeft ons verteld over de fijne sfeer waarin ze is opgegroeid samen met haar zus. Wel was er altijd zorg om de zwakke gezondheid van hun moeder.

Coby ging met plezier naar school en heeft de opleiding kind en jeugdzorg gevolgd. Ze deed aan toneel en samen met de toneelvereniging heeft zij prijzen gewonnen. Coby hield toen al van theater en musea bezoeken. Later nog is zij de opleiding gaan doen voor kraamverzorgende. Coby was dol op baby's. Op deze opleiding is zij bevriend geraakt met onze tante Betsy en is zij een weekend meegegaan naar het ouderlijk huis van Betsy Krijnsen.

Hier zag ze de broer van Bets, de liefde voor hem Piet Krijnsen sloeg in als een bom. Met veel liefde en plezier vertelde Coby graag over deze eerste ontmoeting aan ons en aan iedereen die het maar wilde horen. Zo'n 2 jaar later zijn Coby Bellekom en Piet Krijnsen samen getrouwd en is Coby in Wognum komen wonen. De liefde voor Piet was groot, het wennen aan Wognum heeft iets langer geduurd maar is wel gelukt!!

Samen hebben Piet en Coby kinderen gekregen, 4 stuks. 3 jongens en 1 meisje. Ze waren heel gelukkig samen en met hun gezin. Na 15 jaar zijn zij met hun gezin naar de boerderij van Piet zijn vader verhuisd. De jaren die hierop volgden waren een tijd van ruimte en plezier. Wij herinneren onze ouders als zeer gastvrij en geïnteresseerd in de mensen om ons heen. Wij hebben onze wereld mee naar binnen mogen nemen en zijn daar heel dankbaar voor.

Alhoewel Coby geen boerin was en dit ook niet is geworden had ze wel hart voor dieren maar koeien bleef ze eng vinden.

Helaas is na 30 jaar huwelijk haar Piet gestorven. Mama heeft moeite moeten doen om weer een weg te vinden zonder Piet. Uiteindelijk is dit wel gelukt, ze heeft haar interesse in kunst en cultuur weer opgepakt, is cursussen gaan volgen, hield interesse in de wereld en politiek en las iedere ochtend de krant.

Ondertussen kwamen er schoonkinderen en 9 kleinkinderen en als kers op de taart in 2020 een achterkleinkind!

Coby heeft genoten van de dagelijkse bezoeken van de wijkzorg de laatste 4 jaren. Mama kon fysiek steeds minder vanwege de kanker. En alhoewel de artsen haar 4 jaar terug nog maximaal 3 maanden gaven, zijn dit ruim 4 jaar geworden. Zij is rustig overleden op dinsdagavond 16 maart 2021.

Tot het laatste moment is Coby geïnteresseerd in de ander gebleven met zorg en in aandacht. Onze dank hiervoor is groot.



Jo Weel - Twisk *18 april 1927 - †2 april 2021

(Locatie St. Cunera)

Zorgen, verzorgend en bezorgd zijn, in het teken daarvan stond uw leven.

Al wat u aan liefde bezat, heeft u aan uw man en kinderen en vele anderen gegeven.

Daarom kunnen wij, al doet dit afscheid heel veel pijn

voor al die zorgen en liefde

alleen maar ontzettend dankbaar zijn.



Deze woorden stonden in de condoleance kaart van Jo Weel-Twisk, een lieve moeder, oma en superoma. Jo, dochter van Johannes Twisk en Grietje Kuilboer en het 8^e kind van de 12. Een liefdevol gezin waar ook hard gewerkt werd. Op haar 16^{de} moest ze al in intern gaan werken in de huishouding. Ze ontmoette Niek Weel op een dansavond op de Hoek. Ze trouwden op 10 juni 1953, tegelijk met haar zus Gre. Op Dorpsstraat 2 werden hun 9 kinderen geboren. Moeder Jo werkte mee in het tuindersbedrijf, naast de drukte van hun grote gezin. Maar ze had altijd alles op orde.

Zingen was haar grootste hobby. Ze is 50 jaar lid geweest van diverse koren samen met haar vriendin Corrie de Vries. Jo is bijna 94 jaar geworden; een leven met lief en leed. Ze heeft genoten van haar gezin en ze vond het prachtig dat ze overoma werd. En hun 60-jarig huwelijk mocht vieren! Veel verdriet was er toen haar kleinzoon Rob verongelukte in 2011, haar man in 2013 overleed en ook nog haar schoonzonen Kees en Hans. De gezondheid werd minder en het was heel jammer dat haar ogen achteruit gingen.

Dan wordt je wereld kleiner. Maar ze was dankbaar voor alle zorg. In de uitvaartdienst werden haar geliefde Maria-liedjes gezongen. Na een laatste Weesgegroet baden we: Heer geef haar de eeuwige rust, en het eeuwig licht verlichte haar, dat zij mag rusten in vrede. Amen

Nicolaas Theodorus (Nico) Huisman * 30 oktober 1945 - † 6 april 2021

(Locatie H. Hiëronymus)

Nico Huisman is op 30 oktober 1945 geboren op de Grote Zomerdijk 41 te Wognum. Hij was de jongste van zeven kinderen van het tuindersgezin Huisman. Nico was zelf geen tuinder maar tuinieren was wel een grote hobby van hem. Na zijn studietijd en militaire dienst ging hij werken bij een autobedrijf te Spanbroek waar hij de administratie deed maar ook weleens rijles gaf als dat nodig was. Een aantal jaren daarna trad hij in dienst bij administratiekantoor Overtoom te Wognum, jaren later werd dat kantoor overgenomen en werd Nico vestigingsleider. In de jaren zestig ontmoette hij zijn grote liefde Henny Schagen en ze trouwden in 1968. Ze gingen wonen in Wognum en al vrij snel na het trouwen kwam er gezinsuitbreiding. Vele mooie jaren beleefde hij met zijn gezin. Als het kon reed hij een schaatstoertocht en ook fietste hij graag. Nico was actief in de plaatselijke politiek (namens het CDA) vanaf 1974. Vijf jaar later in 1979 werd hij wethouder, met o.a. financiën in zijn portefeuille, en bleef dat de daarop volgende vijftien jaar. Wegens het overlijden van burgemeester Salman was hij van medio 1984 tot eind 1985 locoburgemeester van de gemeente. Daarna nam burgemeester De Nijs het stokje van hem over. In 1994 is hij gestopt met de politiek, maar het bleef wel altijd zijn interesse houden. Nico was zelden ziek of moe en kon genieten van een lekker koud biertje 's zomers in zijn prachtige tuin. In 2007 ging hij formeel met pensioen en heeft daarna nog mooie jaren met Henny, de kinderen en de kleinkinderen beleefd. Hij bleef ook nog actief als zelfstandig administrateur en belastingconsulent. Zo ook op dinsdagavond 6 april. Hij was naar een goede klant op bezoek geweest en was met de auto onderweg naar huis toen hij in de buurt van Wognum getroffen werd door een hersenbloeding. Nico is naar het ziekenhuis gebracht maar was al buiten bewustzijn. In het ziekenhuis hebben wij afscheid van hem moeten nemen. Veel te vroeg. Lieve Nico, papa en opa, dank voor al je lieve zorgen!





Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk, Sweelinckhof en de St. Cunerakerk



Wanneer u achter een viering een koor ziet staan, betekent dit dat een kleine afvaardiging van het koor de viering zal opluisteren. Dit vanwege de maatregelen van het RIVM i.v.m. met het Coronavirus. Voor een meest actueel vieringenoverzicht verwijst ik u naar onze website www.rkemmausparochie.nl.



Locatie	Dag	Datum	Tijdstip	Plaats	Viering	Voorganger	Koor
Wognum	Za	8 mei	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	8 mei	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	H. van Engen	Jubilatekoor
					Mariaviering		
					Moederdag		
Wognum	Zo	9 mei	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	H. van Engen	Jubilatekoor
					Mariaviering		
					Moederdag		
Nibbixwoud	Di	11 mei	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Wo	12 mei	19:00 uur	Pastorie	Rozenkransbidden		
Wognum	Do	13 mei	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
					Hemelvaartsdag		
					Gezamenlijke viering		
Nibbixwoud	Do	13 mei	10:00 uur	St. Cunera	Viering vervalt		
Wognum	Za	15 mei	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	15 mei	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Cunerakoor
Wognum	Zo	16 mei	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Di	18 mei	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Wo	19 mei	19:00 uur	Pastorie	Rozenkransbidden		
Wognum	Do	20 mei	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	22 mei	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	22 mei	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	C. Hoogland	Jubilatekoor
Wognum	Zo	23 mei	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	C. Hoogland	Parochieel Gemengd Koor
					1^e Pinksterdag		
Wognum	Ma	24 mei	10:00 uur	H. Hiëronymus	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Ma	24 mei	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Tight Formation
					2^e Pinksterdag		
					Gezamenlijke viering		
Nibbixwoud	Di	25 mei	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Wo	26 mei	19:00 uur	Pastorie	Rozenkransbidden		
Wognum	Do	27 mei	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	29 mei	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	29 mei	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Mannenkoor
					Heilige Drie Eenheid		
Wognum	Zo	30 mei	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
					Heilige Drie Eenheid		
Nibbixwoud	Di	1 juni	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	3 juni	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	

Wognum	Za	5 juni	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	5 juni	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	T. Breeuwisma	
Nibbixwoud	Zo	6 juni	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	T. Breeuwisma	Cunerakoor
Nibbixwoud	Di	8 juni	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	10 juni	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	12 juni	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	12 juni	19:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	Sylvidakoor
Nibbixwoud	Zo	13 juni	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Jubilatekoor
Cuneradag							
Nibbixwoud	Di	15 juni	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	17 juni	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	19 juni	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	19 juni	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	T. Slaman	
Vaderdag							
Nibbixwoud	Zo	20 juni	<u>10:00 uur</u>	St. Cunera	Woord- en communie	T. Slaman	Cunerakoor
Vaderdag							
Nibbixwoud	Di	22 juni	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	24 juni	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	26 juni	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	26 juni	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	H. van Engen	Parochieel Gemend Koor
Nibbixwoud	Zo	27 juni	10:00 uur	St. Cunera	Viering vervalt		
Oostwoud	Zo	27 juni	10:00 uur	Protestante Kerk Oosteinde 44	Gebedsdienst Oecumenische velddienst i.s.m. Vierkant, Thomas gemeente, Emmausparochie	C. Hoogland	Samengesteld koor
Nibbixwoud	Di	29 juni	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	1 juli	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	3 juli	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	3 juli	19:00 uur	St. Cunera			
Wognum	Zo	4 juli	10:00 uur	H. Hieronymus			
Nibbixwoud	Di	6 juli	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	8 juli	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	10 juli	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	10 juli	19:00 uur	St. Cunera			
Wognum	Zo	11 juli	10:00 uur	H. Hieronymus			
Nibbixwoud	Di	13 juli	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	15 juli	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	



Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:
<https://rkemmausparochie.nl/livestream/> of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl
en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op livestream gemist.

Verzorgingshuis “Koggenlandhuis” te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgegaan door de dominee of de Pastoraal werker.

Misintenties Wognum

Zondag 9 mei Moederdag:

Arie en Corrie Loos en overleden familie; Adrie Smit; Klaas Weel, Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigitje; Riet Blauw-Zandvliet; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Jan en Annie Bos-Pronk en zegen over hun gezin; Jan en Truus van Diepen-Kaak en Annet; Frans en Miep Frantzen-van de Wijer; Martien en Willy Pronk-Vriend; Piet Romein; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Ben en Nel Loos-Knijp en overleden familie; Truus Laan- van Westen; Klaas Weel;

Donderdag 13 mei Hemelvaart:

Klaas Weel;

Zondag 16 mei:

Adrie Hoogewerf; Wil Ootes-Romein; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Adrie Smit; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Kees, Siem en Renee Besseling; Klaas Weel;

Zondag 23 mei:

Corné Stam; Jaap en Tini Bleeker-Ooijevaar; Frans en Miep Frantzen-van de Wijer; Lizet Groot-Zuiker; Roelof en Nelia Kamp-Overboom; Corrie en Arie Loos en overleden familie; Martien en Willy Pronk-Vriend; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Klaas Weel;

Zondag 30 mei:

Wim en Tiny Boots-Romein; Overleden familie Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko, Siem en Martien; Hans van Oosten; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen over de gezinnen; Adrie Hoogewerf; Gré Overboom en overleden familie; Martien en Willy Pronk-Vriend; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Klaas Weel; Arie en Truus Laan-van Westen;

Zaterdag 5 juni:

Arie en Corrie Loos en overleden familie; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie Jan en Truus- van Diepen-Kaak en Annet; Overleden familie Hand-Commandeur; Annet Langedijk; Martien en Willy Pronk-Vriend; Piet Romein; Arie Wiering; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Cornelis en Margaretha Wijnker-Veeke, Tom en zegen over hun gezin; Simon en

Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Koos Smit en zoon Koos in gedachtenis;

Zaterdag 12 juni:

Adrie Smit; Martien en Willy Pronk-Vriend; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin;

Zaterdag 19 juni Vaderdag:

Riet Blauw-Zandvliet; Jaap en Tini Bleeker-Ooijevaar; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Jan en Annie Bos-Pronk en zegen over hun gezin; Frans en Miep-Frantzen-van de Wijer; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Piet Schoenmaker en overleden familie; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Antoon en Riet Schipper-Wever; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Piet en Lies Zuiker-Laan, dochter Lizet en zegen over het gezin; Kees, Siem en Renee Besseling; Arie Laan;

Zaterdag 26 juni:

Wim en Tini Boots-Romein; Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigitje; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans en Petra en zegen over de gezinnen; Lex en Nel Dijkstra-Hes; Martien en Willy Pronk-Vriend; Piet Romein; Rem en Emmy Rood-Pronk; Cock en Willy Salman-Laan; Adrie Smit, Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin;

Zaterdag 3 juli Sweelinckhof:

Arie en Corrie Loos en overleden familie; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;

Zondag 4 juli:

Wim en Tini Boots-Romein; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Piet en Riet Kroon-Hulsebosch; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Cornelis en Magaretha Wijnker-Veeke, Tom en zegen over hun gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Klaas Weel;

Zaterdag 10 juli Sweelinckhof:

Adrie Smit;

Zondag 11 juli:

Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Lizet Groot-Zuiker; Piet Romein; Cock en Willy Salman-Laan; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Taam en Marie Wit; Klaas Weel.

Misintenties St. Cunerakerk

Zaterdag 8 mei (Moederdag):

Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Nic en Vera Berkhout-van Diepen en kleindochter Brenda Schoenmaker; Piet en Jo Ursem-Ros en zegen over de gezinnen en uit dankbaarheid; Piet en Vera Knol-Groot; Hans en Rob Hulst; Joop Karsten en zegen over de gezinnen; Marie Schouten; Piet Schoenmaker; Bert en Greet Schouten-de Haan;

Donderdag 13 mei (Hemelvaart):

Dennis Kroon en overleden familieleden; Bert en Greet Schouten-de Haan;

Zaterdag 15 mei:

Aad Karsten; Nic en Tiny Conijn-Pronk; Willem Vriend; Overleden familie Schoenmaker; Jan Entius en familie Entius-Bijl-Schilder; Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin; Pierre en Ria Vriend-Braas; Thaam op den Kelder;

Zaterdag 22, zondag 23 en maandag 24 mei (Pinksteren):

Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos en familie; Piet en Jo Ursem-Ros en zegen over de gezinnen en uit dankbaarheid; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Jaap Huisman en overleden familie; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Johannes en Marie Ooijevaar-Roozendaal en zegen over de gezinnen; Cor en Mart Koppes-Kuip; Vader, moeder, Ko, Jaap, Riet en John Verlaat en zegen over de gezinnen; Dennis Kroon en overleden familieleden; Toos Knol-Commandeur; Piet Schoenmaker; Dirk van Zelm; Joop Vriend en Aag Vriend-van Zelm;

Zaterdag 29 mei:

Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos en familie; Alie Conijn; Jan en Mart Sachs-Buis; Jaap Huisman en overleden familie; Piet en Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Nic en Lies Commandeur-Machtel; Jan Appelman; Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon Frank; Kees Kroon en overleden familie; Arie Smit;

Zondag 6 juni:

Piet en Vera Knol-Groot; Cor Ligthart; Anneke Vleerlaag-Jonk; Overleden ouders Verbeek-Smit; Vader, moeder, Ko, Jaap, Riet en John Verlaat en zegen over de gezinnen; Bert en Greet Schouten-de Haan; Ans Winters-Kroon en zegen over haar

gezin; Pierre en Ria Vriend-Braas; Joop en Alie van Zelm-Molenaar; Jaap Pronk; Thaam op den Kelder;

In het bijzonder bidden wij voor Pierre Wildoër. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 13 juni:

Bep Kollmer; Piet en Jo Ursem-Ros en zegen over de gezinnen en uit dankbaarheid; Overleden familie Schoenmaker; Willem Vriend; Johannes en Marie Ooijevaar-Roozendaal en zegen over de gezinnen; Dennis Kroon en overleden familieleden; Quirines Schouten en Sofia Schouten van Blokland en zegen over de gezinnen; Kees Kroon en overleden familie; Piet Schoenmaker; Nic Weel en Jo Weel-Twisk, Kees, Hans en Rob;

Zondag 20 juni (Vaderdag):

Aad Karsten; Jan en Mart Sachs-Buis; Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Nic en Vera Berkhout-van Diepen en kleindochter Brenda Schoenmaker; Piet en Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Nic en Lies Commandeur-Machtel; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Hans en Rob Hulst; Joop Karsten en zegen over de gezinnen; Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon Frank; Bert en Greet Schouten-de Haan; Thaam op den Kelder;

Zondag 27 juni:

Alie Conijn;

Zaterdag 3 juli:

Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Piet en Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; Overleden ouders Verbeek-Smit; Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon Frank; Kees Kroon en overleden familie;

In het bijzonder bidden wij voor Maria Weeber. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 10 juli:

Aad Karsten; Nic en Lies Commandeur-Machtel; Arie Smit; André Smit; In het bijzonder bidden wij voor Jos de Vries. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen:

In het bijzonder bidden wij voor Nico Huisman (locatie H. Hiëronymus) Jo Weel-Twisk, Aad Huisman, Riet Bos en Cor Beerepoot (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736.



Kerkwerksters Wognum

Groep 5	4 Mei	19.00 uur
Groep 6	11 Mei	19.00 uur
Groep 1	20 Mei	9.00 uur
Groep 2	26 Mei	13.00 uur
Groep 3	1 Juni	9.00 uur
Groep 4	9 Juni	13.00 uur
Groep 5	15 Juni	19.00 uur
Groep 6	22 Juni	19.00 uur
Groep 1	1 Juli	9.00 uur
Groep 2	13 Juli	13.00 uur



Agenda Nibbixwoud

Woensdag 12 mei	19:00 uur	rozenkransbidden in de pastorie
Woensdag 19 mei	09:00 uur	kerkwerksters groep 2
	09:00 uur	koperpoetsers
	19:00 uur	rozenkransbidden in de pastorie
Donderdag 20 mei	19:30 uur	coördinatie Cunera
Woensdag 26 mei	19:00 uur	rozenkransbidden in de pastorie
Woensdag 9 juni	09:00 uur	kerkwerksters groep 3
Woensdag 16 juni	09:00 uur	koperpoetsers
	15:00 uur	bezoekgroep
Donderdag 1 juli	09:00 uur	kerkwerksters groep 4
Vrijdag 2 juli	17:00 uur	uiterste inleverdatum kopij parochieblad



Mededelingen voor alle locaties

Actie Kerkbalans

Als parochieraad zijn wij iedereen heel dankbaar voor de financiële steun die u via actie Kerkbalans aan onze parochie heeft gegeven.

Wij zijn er trots op te kunnen vermelden dat de actie, tot begin april, net zoveel heeft opgebracht als in 2020!! De laatste twee jaar zit er weer een stijgende lijn in en daar zijn wij dankbaar voor.

Het exacte bedrag is nog niet bekend want er komen nog steeds giften binnen.

Ook willen wij alle vrijwilligers bedanken die meegeholpen hebben om deze actie weer op touw te zetten.....het is altijd weer een hele klus maar het resultaat mag er zijn.

Iedereen ontzettend **BEDANKT!!!!!!**

De **vastenactie** heeft in onze parochie het bedrag opgeleverd van € 622,00.

Daarnaast zullen er ook parochianen geweest zijn die via internetbankieren een bedrag hebben overgemaakt. Ook hiervoor onze dank.

Dit jaar weer de bijzondere Oecumenische Velddienst

Nadat we vorig jaar door corona noodgedwongen deze traditie niet voort hebben kunnen zetten, moet het dit jaar zeker lukken.

Er zijn inmiddels wat verruimingen en hopelijk volgen er binnenkort meer. Bovendien is deze karakteristieke viering in de buitenlucht, wat zeker onder deze omstandigheden meer mogelijkheden biedt.

De dienst is zondagmorgen 27 juni aanvang 10.00 uur. Deze keer in Hauwert aan de Notweg 7

Een mooie grote privétuin met de mogelijkheid bij tegenvallend weer naar onderdak te verhuizen.

De Velddienst is een jaarlijks samenwerkingsproject van de Emmaüsparochie, de Gemeente THOMAS, en de Gemeente Het Vierkant. Voorgangers zijn dit jaar; Ds. Jantina de Rooter, Ds. Peter van Ankeren, Hr. Cor Hoogland. In tegenstelling tot andere jaren waarbij een projectkoor zong, zal de muzikale omlijsting vanuit de verschillende kerken verzorgd worden.

De voorbereidingen zijn inmiddels al in gang gezet. Het thema is: "Aanraken ----- Aangeraakt"

Een thema wat na deze lange coronaperiode, waarbij we de aanraking zo gemist hebben, zeker aan zal spreken. Maar de bredere betekenis van aanraken of geraakt worden zal zeker aan de orde komen.

We hopen dat net als voorgaande jaren weer heel veel mensen naar deze viering zullen komen om daarmee de verbinding met andere geloofsgenoten te mogen beleven.

Alleen de zomerse zondagochtend in de buitenlucht is al een beleving op zich.

U bent van harte welkom.

Cor Hoogland

Meimaand Mariamaand.

Zaterdag 8 mei om 19.00 uur is deze viering in de Cunerakerk.

Zondag 9 mei om 10.00 uur is dezelfde viering in de Hieronymuskerk

Voorganger: Hans van Engen

Tekstgroep: Lourdesfonds Nibbixwoud en Wognum

Zang: Jubilatekoor

En daar het op 9 mei Moederdag is hebben we deze 2 Moeders samengevoegd als thema van de viering.

Maria en Moederdag.

We mogen haar en alle moeders in het licht zetten op deze Moederdag.

Het opvallende van Maria is dat zij niet opvalt; dat zij een gewoon mens was. Een moeder!

En hoe trots zijn wij op alle moeders die in het afgelopen jaar hun gezin draaiende weten te houden.

De zorg om de kinderen die, niet naar of, nauwelijks naar school konden.

De kinderopvang gesloten en niet naar opa en oma voor oppas. En dan ook nog thuiswerken. Top hoor Moeders!!

Zo ook is het een speciale Moederdag voor alle moeders in de verzorgingshuizen.

Hopelijk mogen zij deze dag hun kinderen weer ontvangen en dat ook zij in het zonnetje worden gezet. Wilt u de viering bijwonen, meldt dit dan van te voren aan secretariaat-wognum@rkemausparochie.nl

of secretariaat-nibbixwoud@rkemausparochie.nl of meekijken op livestream Hieronymus of Cunerakerk.

Ook dit jaar heeft het Lourdes comité Nibbixwoud besloten om geen huis aan huiscollecte te houden vanwege de Corona.

Als u het Lourdesfonds toch wilt steunen dan kunt u via NL91RABO0132412535 t.n.v. A.M. Spruit-Vriend uw donatie overmaken.

Lourdesfonds Wognum houdt in oktober weer een donateursactie.



Ik ben maar een moeder
en meer ben ik niet
Een vrouw net als andere
met vreugde en verdriet

Een moeder die hoopt en bidt dat haar kind
de weg naar het geluk in zijn leven vindt
Ik vraag jou alleen maar of je nooit vergeet
dat ik als jouw moeder ook niet alles weet
En ook faalde ik wel eens en deed jou verdriet
Ach, ik ben maar een moeder en meer ben ik niet

Ik probeerde jou alles te geven
neem dat van je moeder maar aan
En wat ik ook deed of doe in jouw leven
dat heb ik voor jouw bestwil gedaan
En soms zei ik nee op jouw vragen
en was jij dagen van slag
Dat was niet om jou te plagen
maar omdat mijn hart dat zo zag

Ook een moeder maakt fouten in haar leven
Want hoe je je kinderen moet opvoeden
staat nergens beschreven

*Ik ben maar een moeder
... en meer ben ik niet*



Terugkijken op mooie vieringen

Het is al weer mei! Nog even en we hebben de Paastijd weer gehad. Wie had dat gedacht dat we ook dit jaar weer alle vieringen moesten aanpassen vanwege de Lockdown en zelfs rekening moesten houden met de Avondklok!

We zijn flexibel en creatief en hebben toch weer hele bijzondere vieringen in onze Hieronymuskerk en Cunerakerk mogen meemaken.

In de Goede week stonden vele vieringen gepland. Meestal komen alle 420 kinderen van de Hieronymusschool naar de kerk voor hun Paasviering. Daarna hebben zij een gezamenlijke maaltijd op school. Dit jaar kon het echter niet vanwege de Corona. Maar we vonden een alternatief: We hebben het Lijdensverhaal verteld aan de hand van 8 Kruiswegstaties, door ondergetekende geschilderd. Witte Donderdag vanaf 9 uur, elk half uur twee klassen, ieder in een eigen "Bubbel" In totaal ruim 300 kinderen. Voor de kleintjes was het verhaal misschien te heftig. Het was geweldig hoe de kinderen reageerden op het verhaal en de schilderijen en vele vragen stelden: Waarom liet Jezus zich Kruisigen? Waar bleven

zijn vrienden de Apostelen? Veel vragen gingen ook over de Verrijzenis, het schilderij met de 3 cirkels: De cirkel van het leven, de cirkel van de liefde, en de cirkel van de verrijzenis. De viering werd op Goede Vrijdag nog eens herhaald voor de "gewone Parochianen" Ook de Paaswake werd toch nog een mooie viering, vanwege de Avondklok werd de viering verzet naar 17.00 uur. Het Duo Koeman bracht prachtige liederen ten gehore. Op eerste Paasdag hadden we een gezamenlijke viering. Het Jubilatekoor had mooie liederen uitgezocht. Op zaterdagavond 17 april hadden we in Wognum een gastkoor uit Spierdijk: de zanggroep Samen. Met een combo en prachtige liederen ondersteunden zij de eucharistieviering van pastor Alvaro. En inmiddels zijn we in de meimaand aan gekomen. Mei maand/Mariamaand. Samen met de Lourdeswerkgroep van Nibbixwoud en Wognum hebben we een mooie Mariaviering in elkaar gezet: Maria-Moederdag. Ook staan er mooie vieringen met Hemelvaart en Pinksteren op de rol.

Hans van Engen

Locatie H. Hiëronymus

Technische activiteiten

Beste parochianen,

Geïnspireerd door het stukje van Piet Ettes (hij schreef een mooi stukje over de vrijwilligers bij de technische klussen in Nibbixwoud) wil ik u op de hoogte brengen wat er zoal in de laatste maanden in Wognum is gebeurd, en dat er ondanks de corona crisis de werkzaamheden toch (corona proef) door zijn gegaan.

Er zijn 2 tv-schermen geplaatst die gebruikt kunnen worden om foto's te tonen bij begrafenissen, avondwake en condoleances in onze Kerk. Ik wil graag de groep aan u voorstellen die dit mogelijk hebben gemaakt Cor Laan als leider van de groep, Piet Borst, Jos Kok, Kees Koeman en Hans Fasting, ieder ingeschakeld als bolleboos in zijn vakgebied waarbij opgemerkt moet worden dat Kees Koeman bijna een hele dag in de kruipruimte onder de kerkvloer heeft gelegen om alle bekabeling te bevestigen.

De toiletten bij de ontmoetingsruimte zijn opgeknapt, van de 3 toiletten is er een opgeofferd en ingericht als kast. Ook zijn er onder de vloer voorzieningen aangebracht zodat de PWN voor ons weer een eigen watermeter kon installeren. Ook daar wil ik u de vrijwilligers graag van noemen. Dat waren Gerard Wittenberg, Gerard Ursem en net vandaag legt Simon van der Gracht er nog de tegelvloertjes in. Bij deze klus was Gerard Witteberg de klos en mocht hij voor de riolering aanpassing onder de vloer kruipen, veel

waardering voor het uitvoeren van die rot klus. Namens u wil ik die vrijwilligers bedanken voor het vele werk dat zij voor de kerk, dus voor ons allen doen.

In de volgende verbinding kom ik weer bij u terug. Er zijn natuurlijk veel meer vrijwilligers en ook zij verdienen het om in het zonnetje te worden gezet.

Theo Ursem

Terug naar Normaal?

Deze week werden de eerste versoepelingen van alle zware Coronaregels doorgevoerd. Vandaag ontving ik het bericht dat ook het Parochiekoor van Wognum weer gaat zingen!!! Fijn. Met Pinksteren zijn ze weer te horen. Ook van het Sylvidakoor verwacht ik binnenkort een mailtje dat ze weer van de partij zijn. Door de avondklok konden zij niet repeteren, en waren daarom een tijdje uitgeschakeld. Langzaam maar zeker komt alles weer op gang. Het is echter nog niet duidelijk wanneer de koren weer met meer leden mogen zingen. Het bisdom heeft nog geen nieuwe berichten daarover verzonden. Alleen uitvaarten mogen weer door 100 mensen worden bezocht. De gewone vieringen zullen nog wel even bij de gewone 30 bezoekers blijven. Maar we hopen dat we voor de zomer weer met meer mensen onze vieringen mogen bij wonen. Verder hebben we in Wognum plannen voor een nieuw koor. Sing it gaat het heten. Aangezien we helaas enkel jaren geleden al weer zowel afscheid moesten nemen

van ons kinderkoor als van ons Jeugdkoor willen we nu proberen weer een nieuw koor op te richten. Jessica Huisman is gevraagd het repertoire uit te zoeken en een vaste repetitietijd te bepalen. Binnenkort beginnen we met de werving. Het is de bedoeling dat we in september gaan beginnen. Op die wijze zouden we drie koren in Wognum hebben die allen een vast weekend in de maand hebben om vieringen te ondersteunen. Het vierde weekend hopen we op onze koren uit Nibbixwoud en andere gast optreden.

Hans van Engen

Nieuwe mogelijkheden voor Uitvaarten in de Hieronymuskerk!

Sinds kort hebben we nieuwe mogelijkheden bij Uitvaarten in de Hieronymuskerk. Er zijn twee schermen/ monitoren aangebracht waarop we tijdens een condoleance, uitvaart, avondwake of afscheidsviering foto's, teksten of andere herinneringen kunnen projecteren. De professionele muziekinstallatie werd reeds meerdere keren gebruikt, zeker nu tijdens de Corona er geen mogelijkheid was een koor te laten zingen. Met dit nieuwe fenomeen beginnen we in Wognum inmiddels een goed geoutilleerd Parochieel Uitvaartcentrum te krijgen. De kerk is uitermate geschikt om allerlei vormen van afscheidsbijeenkomsten te kunnen houden: Naast de ziekenzalving door Pastor Alvaro hebben we nu de volgende mogelijkheden:
-Opbaring in de Dagkapel, waar de familie permanent bezoeken kunnen afleggen met een eigen sleutel;

Locatie St. Cunera

Meimaand – Mariamaand

Het is een goede, heel oude gewoonte om in de meimaand **Maria** extra te gedenken. Zij is de moeder van Jezus en heel veel mensen vinden steun in haar voorbeeld. Maria, de moeder van altijdurende bijstand.

Ook wij, in Nibbixwoud, bidden de rozenkrans.

Op woensdagavond in de meimaand is **de kerk om 19.00 uur open**.

U kunt vrijblijvend binnenlopen, een bloemetje meebrengen, een kaarsje opsteken en even blijven voor een persoonlijk gebed.

Samen wordt de rozenkrans gebeden.

De eerste woensdag is 5 mei, u bent van harte welkom.

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

Lintjes

Ook dit jaar mochten weer enige mensen uit onze dorpen een lintje ontvangen uit handen van onze burgemeester Frank Streng. Deze eer viel te beurt aan: Ko Groot uit Nibbixwoud, Ina Stastra-van der Pol en aan Wim Broekhuizen beiden uit Wognum. Zij zijn thuis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en kregen de versierselen opgespeld, bloemen en een toespraak.

-intieme afscheidsviering met alleen Familie;
-Avondwaken: voorgegaan door Vrijwilligers die samen met de familie teksten en muziek bedenken;

-Traditionele Uitvaart: Dit kan een Eucharistieviering of een Woord- en Communieviering of een Gebedsdienst zijn. Samen met de voorganger stelt de familie de viering vast. Na de Uitvaart kan de Overledene bijgezet worden in een graf op het kerkhof of in een urnenmuur.

Ook zijn er allerlei verschillende combinatie-mogelijkheden zoals:

-avondwake in de kerk en de volgende dag naar het Crematorium;

-uitvaartviering of afscheidsviering in de kerk en daarna naar het crematorium;

-Ook zijn er mogelijkheden voor condoleance bezoek zonder vieringen. Indien mogelijk is de koffiehoek beschikbaar;

-Uitvaartvieringen zijn via Livestream te volgen indien de familie dit wenst.

Alle Uitvaarten in de Hieronymuskerk worden begeleid door de professionele medewerkers van de Uitvaartvereniging De Laatste Eer.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij Marijke Wittenberg:

marijke_wittenberg@hotmail.com

Melding bij overlijden: altijd bij De Laatste Eer: 06-31163300.

Uitvaartbegeleidsters zijn: Monica Appel en Ellen Berkhout.

*Trouwe God
donkere gevoelens
zijn in mij hart
houd U mij vast
laat mij niet
ten dode vallen
mijn hart Heer
schreeuwt om hulp
die ik alleen
van U kan krijgen*

*laat het ook voor mij
Pasen worden
zodat ik ervaar
dat mijn leven
niet een
doodlopende weg is
maar een levensweg
ter ere van U
Amen*

Paulien Bakker, Hoogeveen

Overige mededelingen **PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud**

Inwoners;

die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken

die een hulpproject opzetten
Een beroep doen op het PCI?



Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990
pci.wognum@gmail.com.

Zwaagdijk-West:

M. Spil 06 14950037
pci.wognum@gmail.com.

Nibbixwoud:

Pastorie 571736
M. Meijners 853140
pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

Het is alweer mei, de tijd gaat ondanks de beperkingen toch heel snel. Misschien dat we binnenkort weer meer mogen en in de kerk weer meer mensen mogen samenkomen. Zoals we kunnen lezen zijn er mooie nieuwe initiatieven ontstaan. We gaan alweer naar het einde van het eerste halfjaar. Voor de zomervakantie komt De Verbinding nog 1 keer uit. Hopelijk zijn tegen die tijd veel mensen inmiddels gevaccineerd en kunnen we in september weer naar een "normale" samenleving terug. Blijf gezond!

VERSCHIJNING 2021 AANLEVEREN

Donderdag 16 september	Vrijdag 10 september
Donderdag 28 oktober	Vrijdag 22 oktober
Donderdag 16 december	Vrijdag 10 december

Redactie:

Jolanda Velt	Postgalei 18	573357
Coby Schouten	Woudhoek 8	573081
Annemiek Schouten	Hauwert 17	202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 8 juli 2021.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 2 juli**
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 11** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com

Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding. Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.

Bezoek eens de website van onze parochie:
<http://www.rkemmausparochie.nl>

De Regio 'de Waterkant' geeft iedere week een digitale nieuwsbrief uit.
Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via regiodewaterkant@gmail.com

Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging

Bestuur en pastores team van regio 'De Waterkant'

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

Pastores-team

Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Pastoor Nico Knol is de administrator van Regio de Waterkant en van de Emmaüsparochie. Parochie-vicaris Álvaro Rodríguez Luque is de eerste aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: alvarodriguezluque@gmail.com

Pastor Anne-Marie van Straaten:	<i>Pastoraalwerkster</i> Eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen regio De Waterkant.
Pator Bert Glorie:	<i>Priester/Parochie-vicaris</i> Eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud. PCI-begeleiding.
Pastor Álvaro Rodríguez Luque:	<i>Priester/Parochie-vicaris</i> Eerste aanspreekbaar Emmaüsparochie (Nibbixwoud en Wognum)/De Weere/Spanbroek, sacramentele bediening door de hele regio.
Pastor Nico Knol:	<i>Priester/Pastoor</i> Eerste aanspreekbaar De Goorn/Ursem, teamleider, sacramentele bediening door de hele regio.

Voor alle pastorale, sacramentele een geestelijke zaken: Álvaro Rodríguez Luque, mobiel: 0687375420

Het bestuur van regio 'de Waterkant'

Pastoor Nico Knol	Voorzitter
Jan Wijnker uit Grosthuizen	Vice-voorzitter
José van Leerdam-Dekker uit De Goorn	Secretaris
Adri Vlaar uit Hoogwoud	Penningmeester
Els van der Hulst-Steur uit Avenhorn	O.L.V. v.d. H. Rozenkrans parochie De Goorn
Adri Wever uit Ursem	Bavo-parochie Ursem
Win Bijman	Victor-parochie Obdam/Hensbroek
Sjaak Koopman	Lambertus-parochie De Weere
Tony Slaman	Emmaüs-parochie Wognum/Nibbixwoud
Sjaak de Koning	Bonifatius-parochie Spanbroek
Gré Ooijevaar-Nuijens	st. Jansgeboorte-parochie Hoogwoud
Jos van Straalen	Georgius-parochie Spierdijk, O.L.V. v. Lourdes-parochie Zuidermeer

Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies.
Het bestuur wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.
Het dagelijks bestuur (voorzitter/vicevoorzitter/secretaris/penningmeester) bereidt de bestuursvergaderingen voor en komt bij elkaar om ontwikkelingen te begeleiden.
Per parochie is er een parochieraad waarvan bovengenoemde leden deel uitmaken, aangevuld door een penningmeester en mensen uit diverse werkgroepen. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het bestuur van de regio.

Emmaüs parochieraad

Theo Ursem: voorzitter
Tony Slaman: secretaris en afgevaardigde naar het Regiobestuur
Juil Kampstra: penningmeester
Hans van Engen: afgevaardigde Wognum
Marry Tessel: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Voorgangers, Lectoren, Koster, Avondwakegroep, Doopgroep, Vormselgroep, 1^{ste} Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Koster, Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Kerkbalans, Koster, Tuingroep/kerkhofbeheer, Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van *taakgroepen*: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Koster.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen van beide locaties*:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum Begrafenisvereniging "Laatste Eer"
Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
J. Beerepoot 0229572582
Info: www.laatsteerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begrafenisvereniging "St. Barbara"
Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging "St. Cunera"
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: "Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl.

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk opgelezen waar de viering plaats vindt.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂-----

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____

Adres _____

Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂-----

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon (brievenbus pastorie).

Geboorte? Naam / voornaam:

Laat de parochie het weten. Geboortedatum:

Huwelijk op komst? Huidige adres:

Geef het tijdig door. Postcode: Woonplaats:

Verandering in het gezin? Verhuisdatum:

Laat het even weten. Nieuw adres:

Verhuizen? Postcode / Woonplaats

Help onze administratie. Gezinsleden: Geb. datum:

..... M/V

..... M/V

..... M/V

