

Maart – April - Mei 2021
10^e Jaargang nr. 2

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



R.K. Emmaüsparochie

Op weg naar Pasen!

De veertigdagentijd is bijna voorbij. Maar voor velen van ons is de “coronatijd” een soort “tijd van vasten”, die toch langer dan veertig dagen duurt geworden, eigenlijk langer dan een jaar. Door de coronamaatregelen leven we momenteel in een tijd waarin we ons al heel veel zaken moeten onthouden. Veel mensen ervaren een lockdown ook als een soort vastentijd. Er is zoveel dat niet “mag”. We weten wel waarom: Alles wordt in het werk gesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat valt velen zwaar. Wij zoeken elkaar immers graag op om lief en leed te delen. Dat zit in onze natuur. Of een andere manier van leven nu zelfgekozen is, of dat het je overkomt: het zal enige moeite kosten om je aan te passen. Dat is menselijk. Het liefst houden we vast aan gewoonten en routines. Dan hoeven we niet bij elke stap opnieuw na te denken.

Onze samenleving is tijdens de coronaviruspandemie op drift geraakt. Terwijl de tweede golf van besmettingen nog niet eens voorbij is, zien we al een derde golf op ons afkomen. Ook het kerkelijk leven lijdt ernstig onder deze pandemie. Vorig jaar waren onze kerkgebouwen enkele maanden niet toegankelijk voor publieke vieringen. Daarna was er stapsgewijs meer mogelijk, volgens een strikt protocol, momenteel geldt een maximum van dertig aanwezigen bij een viering.

We leven immers in een tijd waarin we ons al van zoveel dingen moeten onthouden: het (openbare) leven ligt grotendeels stil. Bijeenkomsten zijn afgelast, winkels zijn gesloten, de mogelijkheid om op bezoek te gaan of bezoek te ontvangen is zeer beperkt, mensen werken zoveel mogelijk thuis. Velen vrezen voor hun baan, werk of bedrijf. Anderen werden en worden nog steeds ernstig ziek door het coronavirus of verloren een dierbare aan deze ziekte. Er heerst verdriet, gemis, eenzaamheid, onzekerheid, niet in de laatste plaats ook bij veel kinderen en jongeren. Zo, in deze onwerkelijke, wat bizarre, werkelijkheid zijn wij op weg naar Pasen.

In de laatste weken heb ik veel moeilijke situaties meegemaakt en ook naar vele verhalen geluisterd van mensen die niet zulke makkelijke momenten beleven. Het overlijden van veel mensen, de ziekte, de eenzaamheid... gebeurtenissen die mij de kwetsbaarheid en de onzekerheid van het menselijk bestaan laten zien. Ons leven wordt

eigenlijk, ook als wij het niet willen, op de proef gesteld. Een tijd waar wij ons bewust kunnen worden van de werkelijkheid van ons menselijke leven. Eigenlijk is een tijd waar wij mogen beseffen dat het leven “niet zo makkelijk” is. Maar tegelijkertijd kan het ook een tijd van hoop zijn.

Aan het begin van de vastentijd, bij de asoplegging klonken de woorden: “Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren”. Wie kent deze woorden niet? Stof en as, het besef van broosheid en breekbaarheid, de beperkingen van het leven en de grenzen van het samen leven... Juist in dit coronajaar nu we allemaal flink door het stof gaan worden deze woorden weer eens afgestoft en klinken ze wellicht als nieuw. En toch ze komen uit het boek van de Schepping: was het niet uit stof dat God de mens geschapen had? Had Hij ons niet de levensadem in de neus geblazen, toen Hij ons uit het stof der aarde geboetseerd had? En zou Hij dat dan nu niet meer doen? We zijn meer dan stof. God heeft zijn adem, zijn geest in ons geblazen. Mensen hebben een uitstraling, ook jaren na hun dood!

Daarom mogen wij, aan het einde van de veertigdagentijd, ons verheugen, het is Pasen! Tijd van nieuw leven, tijd van hoop, tijd om de geest van God in ons te herontdekken. Een tijd waar de blijde boodschap mag weerklinken: Jezus leeft, Hij is waarlijk verrezen: dat is de boodschap van Pasen. En Hij wil ons in de verrijzenis laten delen: God laat ons nooit in de steek. Op de Hemel richten we onze hoop.

Momenteel mogen wij een gezamenlijke tunnelvisie hebben. Die tunnel is de coronacrisis en het licht aan het eind ervan zijn de vaccins. Wij als gelovigen delen in die hoop maar richten met Pasen onze hoop op nóg een licht: het eeuwig licht van Jezus. In de Paasnacht zullen wij de schitterende ritus van het ontsteken van de Paaskaars opnieuw beleven: ontstoken aan het “nieuwe vuur”, zal het licht langzamerhand de duisternis verdrijven en ons weer verlichten, het licht van Christus, het licht van het leven. In dat licht wens ik jullie allen veel kracht en vooral hoop toe in deze moeilijke tijden en een goede voorbereiding toe op het Feest der feesten!

Zalig Pasen aan iedereen!

*Met hartelijk groeten,
Alvaro*

In Memoriam

André Smit * 12 juli 1960 - † 2 januari 2021

(Locatie St. Cunera)

In liefde laten wij los, André Smit zoon van Arie (in liefdevolle herinnering) en Riet Smit-Mes. Op 12 juli 1960 geboren, André als 2^e in het gezin, waarna nog 5 broers en zussen erbij komen, is het gezin Smit compleet. Kort na zijn geboorte krijgt André een hersenbloeding en gaat hij op verzoek van de kinderarts uit huis, dan is hij 6 jaar en komt in Sluiskil (Zeeland) terecht. Daar verblijft hij ongeveer 6 jaar en komt in 1972 op Noorderhaven Aak 2 groep 1 Juliandorp terecht, zijn tweede thuis. Hier heeft hij het helemaal naar 't zin, ene weekend komt hij thuis en ander weekend gaan we op bezoek.



Als André thuis is, gaat hij in het gezin op, gaat mee het land op en draagt ook zijn steentje bij, André was niet anders voor ons, hij was onze André. Als André thuis was, was hij ook weer blij dat hij weer terugging naar de groep. In 2011 hebben we afscheid genomen van onze vader Arie, daar was hij erg verdrietig over. Als broers en zussen hebben wij over hem ontfermt. Elke maand kwam hij bij een van ons over de vloer en gingen we met hem een activiteit doen, dit kan thuis, maar ook lekker erop uit, dat vond hij geweldig, lekker eten en daarna weer blij op pad naar de groep.

Afgelopen zomer hebben we je 60^{ste} verjaardag met de familie gevierd, dit was een geslaagde dag, ook dag voor kerst 2020 lekker naar huis, naar mama toe, hij heeft een mooie dag gehad. Naar papa, kaars aangestoken en lekker gezellig gegeten. In de taxi naar de groep zei André nog: 'we bellen hé' en dat was helaas de laatste keer. Eerste kerstdag kregen we te horen, dat je positief getest was en helaas heeft Corona onze broer gevelde. De laatste dagen van André heeft zijn zus Monic hem bijgestaan en is hij uiteindelijk op 2 januari ingeslapen.

Rust zacht zoon, broer, zwager en oom. Dag André

Jan Huisman * 17 april 1934 - † 4 januari 2021

(Locatie H. Hiëronymus)

Jan werd geboren op 17 april 1934 te Wognum en overleed op 4 januari 2021 in het Sweelinckhof. Zijn kinderen en zijn vrouw Truus Huisman schreven boven de kaart: Er was niemand zoals hij, en hoe erg ik je ook mis, ik ben zo dankbaar en blij, dat die herinnering er is. Hij mocht 86 jaar worden en was 57 jaar met zijn Truus getrouwd. Jan heeft zijn hele leven op de Zomerdijk in de groenten en het fruit gewerkt. De groenten werden in de winkel verkocht in de Boogerd. Hij kreeg vier kinderen en heeft zijn hele leven hard gewerkt voor zijn gezin. Naast prachtige verhalen en herinneringen van kinderen en kleinkinderen werd er bij zijn uitvaart een evangelie gelezen over zaaien en oogsten. Na een prachtige afscheidsviering legden we hem te rusten en dekten we hem toe met de aarde van de Zomerdijk.

Jan Klijn *21 september 1947 - † 12 januari 2021

(Locatie St. Cunera)

Jan Klijn, een geboren en getogen Nibbikker. We kennen Jan allemaal als een gezellige man, die altijd bezig was. Hij was altijd bereid een ander te helpen en had heel veel humor. De kerkgemeenschap is Jan veel dank verschuldigd. In de tijd dat de 'beatmissen' populair werden, zat hij bij het jongerenkoor als gitarist. Toen de kerk verbouwd werd en later bij de herbouw van de kerk na de brand, was het Jan die als stukadoor veel werk heeft verzet.

Jan komt uit een hecht gezin. Een paar maanden na zijn geboorte overleed zijn moeder. Er was even sprake van adoptie, maar zijn vader wilde het gezin bij elkaar houden. Mede dankzij zus Nel, die de zorg op zich nam. Jan zou eerst tuinder worden, maar werd stukadoor. Toch had hij nog steeds hart voor het agrarische en uit liefhebberij hield hij schapen. Hij was van de gezelligheid, dus te kermis! Daar ontmoette hij Truus en ze trouwden. Een liefdevol huwelijk en ze hebben genoten van de jaren met elkaar.

10 jaar geleden kreeg Jan een hartstilstand. Hij kwam er gelukkig weer bovenop. Maar nadat hij een paar keer gevallen was met zijn fiets, verhuisde hij na revalidatie in Lindendael naar Sweelinckhof. Want hij had steeds meer zorg nodig. Truus bezocht haar Jan dagelijks. Helaas kreeg hij corona met hoge koorts en dat kon zijn lichaam niet aan. In liefde, maar met veel verdriet moest Truus haar man en maatje loslaten. De familie en vooral Truus zullen hem ontzettend missen. Bij de uitvaart was de pastor aanwezig om Jan te zegenen: Heer, geef hem de eeuwige rust en dat hij mag rusten in vrede.

Bernardus Cornelis (Ben) Hoogzaad * 7 augustus 1936 - † 16 januari 2021

(Locatie H. Hiëronymus)

Boven de aankondiging van Ben zijn overlijden stond de tekst: "De wereld is een schouwtoneel, daar volgt deze regel op: elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel! Zeker van toepassing op het leven van Ben. Mooie en minder mooie jaren heeft Ben gekend maar altijd positief. Hij ging nooit bij de pakken neerzitten. Ben was een bekende Wognummer, wie kende hem niet?

Was het niet als kapper Ben, dan wel van de Wognumse Zangers en Zangkoor Sweelinckhof waar hij lid van was. Ook vanuit de kerk was Ben betrokken als lector, zong bij de Cantorij, en zetten zich in voor de missie. Fietsend of lopend kwam je hem vaak tegen. Altijd vriendelijk en in voor een praatje.

Vanaf half oktober 2020 was Ben, door een hersenbloeding getroffen, opgenomen in het ziekenhuis en daarna voor verzorging en revalideren in St. Nicolaas te Lutjebroek. De altijd zo sportieve en levenslustige Ben moest aanvaarden dat zijn lichaam hem in de steek liet.

Het ging niet meer en zaterdag 16 januari is hij rustig ingeslapen.

In het jaarboek 2017 van de Historische Stichting De Cromme Leeck is zijn levensverhaal opgeschreven. Teruglezend is het nu verworden tot een In Memoriam. Op woensdag 20 januari is Ben door zijn kinderen, kleinkinderen, Rita, familie en bekenden herdacht en uitgeleiden gedaan vanuit de voor hem zo vertrouwde Hieronymuskerk. Dat hij moge rusten in vrede.

De fietser

*Iedere dag reed hij zijn rondje, zijn handen stevig aan het stuur.
Genietend van het buitenleven, van de ruimte, de natuur.*

*Hij trotseerde de seizoenen. Gladde wegen, of wind tegen,
Niets kon hem weerhouden, zelfs niet een beetje regen.*

*Toch genoot hij nog het meeste van de warmte en van de zon.
Dan maakte hij het ritje langer en fietste hij zo ver hij kon.*

*Nu aan het einde van zijn leven, mag hij zijn laatste fietstocht gaan.
Om op een plek aan te komen waar de zon aan de hemel zal staan.*

Pastoor Paul Vlaar



Johannes, Petrus Sjerps OFM * 2 november 1939 – † 13 februari 2021

(Locatie St. Cunera)

Jan werd als vierde kind geboren in het gezin van 14 kinderen en hij heeft als tiende het leven verlaten. Jan heeft altijd een bijzondere plaats in het gezin gehad. Enerzijds door zijn behulpzame houding op het bedrijf van zijn vader. Anderzijds door dat hij zich in 1964 heeft aangesloten bij de Franciscaanse broederschap. Die boodschap kwam voor iedereen als een slag bij heldere hemel omdat hij daar met niemand van zijn familie en vrienden over heeft gesproken.

Een belangrijk kenmerk van Jan was dat hij zich altijd heeft bekommerd om het welzijn van anderen, daarmee is hij duidelijk in de voetsporen van de heilige Franciscus getreden en heeft hij zijn uitnodiging eer aangedaan. Daarbij heeft hij altijd inspanning gedaan om contact te onderhouden met familie, vrienden en kennissen, ondanks de beperkte middelen die hij had. Daardoor bleven we goed op de hoogte van zijn reilen en zijlen en bleef Jan op de hoogte van ontwikkelingen in Nederland. De komst van de computer heeft dat allemaal wat makkelijker en kostte het hem ook veel minder tijd en geld.

De keren dat hij met verlof was, genoot hij met volle teugen van de mensen die hij ontmoette en de gesprekken die hij met familie en vrienden had. Daarbij gaf hij zichzelf de ruimte om te genieten van alle heerlijkheden die hem werden aangeboden. Zeker de eerste keren was dat had nodig want iedere keer dat we hem van Schiphol haalden, was hij graatmager. Maar daar bleef het niet bij want hij besteedde ook veel tijd om geld bij elkaar te vinden voor de projecten die hij onder handen had en van plan was aan te pakken. Daarmee is hij tot in de laatste periode doorgegaan en dat heeft tot mooie resultaten geleid.

Tijdens zijn laatste verlof 2 jaar geleden was het duidelijk dat zijn lichamelijke conditie beetje bij beetje achteruitging, maar daar wilde hij niet te veel bij stil staan. Hij wilde laten doen wat mogelijk was en dat is ook gebeurd. Daarbij is meer dan eens de vraag naar voren gekomen of het wel wenselijk en verantwoord was om terug te gaan. Op verschillende manieren zijn de voor- en nadelen van hiervan besproken maar indirect bleek het voor Jan vanzelfsprekend om terug te gaan. Hij wilde ook in zijn laatste levensfase

doorbrengen met al de mensen die hem zo vertrouwd en dierbaar waren. Velen van ons hebben gezien hoe hij met alle zorg en respect naar zijn laatste rustplaats is gedragen.

Als familie zijn we dankbaar dat hij de laatste periode alle liefdevolle zorg en hulp heeft gekregen die hij nodig had.

Toos Knol-Commandeur * 11 maart 1931 - † 14 februari 2021

(Locatie St. Cunera)

Bezige handen, nu gevouwen en stil, een leven lang gegeven, dat was je wil.

In de vroege maandagmorgen luiden de klokken van de Cunerakerk, ze kondigden het overlijden aan van mevr. Toos Knol-Commandeur, een geliefde dorpsgenote en parochiaan. Ze zag er altijd zo mooi uit met een strik in haar opgestoken haar. De laatste 7 jaar heeft ze veel ziektes moeten door maken en pijn gehad. Toch hoorde je haar niet klagen en ze bleef geïnteresseerd in iedereen om haar heen.

Ze woonde het laatste jaar in Sweelinckhof wat met alle coronabeperkingen niet makkelijk was: binnen moeten blijven en vaak geen visite mogen ontvangen. Ze hield zich aan de regels, maar helaas. Woensdag 17 februari was de condoleance. Vele familieleden kwamen naar de kerk, waar Toos uitvaartverzorgster was geweest en mensen heeft begeleid bij een waardig afscheid van geliefden. Bovendien vele dorpsgenoten, want ze was o.a. 30 jaar lang vrijwilligster bij de hobbyclub, wat ze met veel plezier heeft gedaan.

In de uitvaartplechtigheid lasen we een lezing uit het Boek der Spreuken: Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Een paar citaten: *Het hart van haar man vertrouwt op haar en het zal hem aan geluk niet ontbreken. Zij staat op terwijl het nog nacht is en deelt eten uit aan haar gezin. Haar kinderen staan op en prijzen haar gelukkig...* Een prachtige lezing en een ode aan deze sterke lieve vrouw.

Ze heeft altijd hard gewerkt met haar man in de winkel en samen met vader Theo gaf ze haar kinderen een goede jeugd en goede basis voor het leven. Bij de lichtritus staken de kleinkinderen kaarsen aan rond oma, begeleid door liefdevolle woorden: "oma, wij bewaren u in ons hart, we gaan u erg missen". Een laatste zegen van pastor Alvaro en wij bidden: 'Heer, dat zij mag rusten in vrede'.

Klaas Bleeker * 21 februari 1945 - † 15 februari 2021

(Locatie H. Hiëronymus)

Op maandag 22 februari namen we afscheid van Klaas Bleeker. Op maandag 15 februari overleed Klaas in het ziekenhuis in Hoorn na een kort ziekbed. Klaas was de vierde van elf kinderen in het gezin Bleeker. Het was een bijzondere man. De familie schreef boven de kaart: *Heel bijzonder, heel gewoon, gewoon een heel bijzondere man.* Klaas woonde lang bij zijn ouders, hij werkte op de tuinderij, in de sloop en in de Haven. In zijn vrije tijd stond Klaas voor velen klaar. Hij was een drijvende kracht in allerlei sportverenigingen zoals de IJclub en de skeelerclub. Tijdens de uitvaart werden verschillende nummers van Fats Domino, zijn lievelingsmuziek gedraaid. Tot het laatst is Klaas verzorgd door zijn huisgenote Zofia Marianne Sliwiska

Catharina Lucia Maria Verlaat-Haakman * 22 november 1933 - † 16 februari 2021

(Locatie St. Cunera)

Schrijf jij dat maar, een stukje voor de Verbinding! Oké, totdat ik het 'in memoriam' onder ogen kreeg. Wat een bewogen leven! Je zou er een roman over kunnen schrijven. Catrien werd geboren in Naarden als 6de kind in een gezin van 12. Tijdens de oorlog verhuisde het gezin Haakman naar West-Friesland. Catrien trouwde op 29 december 1954 met Simon Verlaat, een tuinder uit Nibbixwoud. Ze kregen 4 kinderen. Naast haar huishouden werkte ze volop mee in het bedrijf. Tot vader in 1967 een hartinfarct kreeg en het bedrijf verkocht moest worden. Dat was geen gemakkelijke tijd. Toch zijn er veel mooie herinneringen aan gezelligheid in het gezin en de kinderen hadden een fijne jeugd. In 1985 overleed haar man Simon en 6 jaar later zoon Frank ten gevolge van een ongeluk.

Ze was een moeder, oma en overoma met veel liefde en betrokkenheid. Ze wilde op de hoogte blijven van het wel en wee van iedereen. Ze vond het heel mooi, als je je talenten gebruikte en op je eigen niveau iets bereikte. 13 jaar geleden werd ze, na een jaren afnemende nierfunctie, voor het eerst aangesloten op de dialyse. Een hele impact in haar leven, maar ze klaagde nooit en was dankbaar voor de goede zorg en de extra jaren. Tot het niet meer ging. Na een aantal weken van zorg voor moeder, maar ook van grote verbondenheid, moest haar gezin, afscheid nemen. Via de livestream in de Cunerakerk konden alle familieleden de uitvaartplechtigheid in de Cunerakerk volgen met o.a. pianomuziek van Femke; het 'Halleluja'. Dat betekent 'God zij geprezen', als ware het een danklied voor het leven van deze sterke en liefdevolle vrouw. Tot slot haar lijfspreuk: kind doe je best, dan doet God de rest. Dat zij mag rusten in vrede.





Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk, Sweelinckhof en de St. Cunerakerk



Wanneer u achter een viering een koor ziet staan, betekent dit dat een kleine afvaardiging van het koor de viering zal opluisteren. Dit vanwege de maatregelen van het RIVM i.v.m. met het Coronavirus. Voor een meest actueel vieringenoverzicht verwijst ik u naar onze website www.rkemmasparochie.nl.



Locatie	Dag	Datum	Tijdstip	Plaats	Viering	Voorganger	Koor
Wognum	Za	27 maart	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	27 maart	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	C. Hoogland	Mannenkoor
Wognum	Zo	28 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	C. Hoogland	Parochieel Gemengd Koor
Nibbixwoud	Di	30 maart	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	1 april	10:00 uur	H. Hieronymus	Viering vervalt		
Wognum	Do	1 april	11.00 uur	H. Hiëronymus	Witte Donderdag Passieverhaal Hiëronymusschool	H. van Engen	
Wognum	Do	1 april	19.30 uur	H. Hiëronymus	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Do	1 april	19.30 uur	St. Cunera	Eucharistieviering Witte Donderdag Gezamenlijke viering	Álvaro	Jubilatekoor
Wognum	Vr	2 april	15.00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en gebed Goede Vrijdag - Kruisweg	H. van Engen	Expositie Kruisweg – geschilderd door H. van Engen
Nibbixwoud	Vr	2 april	15.00 uur	St. Cunera	Woord- en gebed Goede Vrijdag - Kruisweg	Álvaro	Mannenkoor
Nibbixwoud	Vr	2 april	19:30 uur	St. Cunera	Woord- en gebed Goede Vrijdag	Álvaro	Mannenkoor
Wognum	Za	3 april	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	3 april	17.00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie Paaszaterdag <i>!! Deze viering wordt alleen gehouden als er een avondklok is!!</i>	Álvaro	Duo Koeman
Nibbixwoud	Za	3 april	19.00 uur	St. Cunera	Eucharistie Paaszaterdag	Álvaro	Mannenkoor
Wognum	Za	3 april	21.00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie Paaszaterdag <i>!!Deze viering komt te vervallen als er een avondklok is!!</i>	Álvaro	Duo Koeman
Wognum	Zo	4 april	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie 1^e Paasdag Gezamenlijke viering	Álvaro	Jubilatekoor

Nibbixwoud	Ma	5 april	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Cunerakoor
2e Paasdag							
Gezamenlijke viering							
Wognum	Ma	5 april	10:00 uur	H. Hiëronymus	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Di	6 april	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	8 april	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	10 april	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	10 april	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	T. Slaman	Sylvidakoor
Nibbixwoud	Zo	11 april	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	T. Slaman	Tight Formation
Nibbixwoud	Di	13 april	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	15 april	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	17 april	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	17 april	19:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	'Samen' uit Spierdijk
Nibbixwoud	Zo	18 april	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Cantorij-Mannenkoor
Nibbixwoud	Di	20 april	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	22 april	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	24 april	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	24 april	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	M. Kremer	Parochieel Gemengd Koor
Nibbixwoud	Zo	25 april	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	M. Kremer	Cunerakoor
Nibbixwoud	Di	27 april	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	29 april	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	1 mei	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	1 mei	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Mannenkoor
Wognum	Zo	2 mei	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Di	4 mei	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Di	4 mei	19:00 uur	H. Hiëronymus	Dodenherdenking	Oecumenische werkgroep	
Nibbixwoud	Di	4 mei	19:00 uur	St. Cunera	Dodenherdenking	C. Hoogland	Cunerakoor
Nibbixwoud	Wo	5 mei	19:00 uur	Pastorie	Rozenkransbidden		
Wognum	Do	6 mei	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	8 mei	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	8 mei	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	H. van Engen	Jubilatekoor
Mariaviering							
Moederdag							
Wognum	Zo	9 mei	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	H. van Engen	Sylvidakoor
Mariaviering							
Moederdag							
Nibbixwoud	Di	11 mei	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Wo	12 mei	19:00 uur	Pastorie	Rozenkransbidden		
Wognum	Do	13 mei	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Hemelvaartsdag							
Gezamenlijke viering							
Nibbixwoud	Do	13 mei	10:00 uur	St. Cunera	Viering vervalt		



Mocht de avondklok tijdens de paasdagen nog gelden, dan wordt de viering in de H. Hieronymuskerk van zaterdag 3 april om 21.00 uur vervroegd naar 17:00 uur.

Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:

<https://rkemmausparochie.nl/livestream/> of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op livestream gemist.

Verzorgingshuis “Koggenlandhuis” te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgegaan door de dominee of de Pastoraal werker.

Misintenties Wognum

Zondag 28 maart:

Riet Blauw-Zandvliet; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Rem en Emmy Rood-Pronk; Adrie Smit; Levende en overleden leden van de tuinploeg Bladgroen; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Piet en Lies Zuiker-Laan en dochter Lizet en gezin; Klaas Weel; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman;

Donderdag 1 april Witte Donderdag geen viering in Wognum wel in Nibbixwoud

Vrijdag 2 april Goede Vrijdag kruisweg

Zaterdag 3 april en zondag 4 april Pasen:

Piet Rinkel; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Adrie Smit; Corné Stam; Siem Blauw en zijn dierbaren; Jan en Annie Bos-Pronk en zegen over hun gezin; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen over de gezinnen; Jan en Truus van Diepen-Kaak en Annet; Frans en Miep Franzen- van de Wijer; Lizet Groot-Zuiker; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Gre Overboom en overleden familie; Martien en Willie Pronk-Vriend; Piet Romein; Cock en Willy Salman-Laan; Piet Schoenmaker en overleden familie; Jaap Ursem en Marco; Antoon en Riet de Wit- Molenaar en zegen over hun gezin; Cornelis en Margaretha Wijnker-Veecken, Tom en zegen over hun gezin; Arie en Truus Laan-van Westen; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Overleden familie Bleeker-Ootes;

Zaterdag 10 april:

Hans van Oosten; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen over de gezinnen; Frans en Miep Frantzen-van de Wijer, Martien en Willy Pronk-Vriend; Cock en Willy Salman-Laan; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin;

Zaterdag 17 april:

Jaap en Tini Bleeker-Ooijevaar; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Martien en Willy Pronk-Vriend; Piet Romein; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Adrie Smit; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Kees, Siem en Renee Besseling;

Zaterdag 24 april:

Wim en Tini Boots-Romein; Marian Bijman-Jonker; Annet Langedijk; Martien en Willy Pronk-Vriend; Rem en Emmy Rood-Pronk; Piet Schoenmaker en overleden familie; Arie Wiering; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin;

Zaterdag 1 mei Sweelinckhof:

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Jaap Ursem en Marco;

Zondag 2 mei:

Wim en Tiny Boots-Romein; Jaap Ursem en Marco; Jaap en Trien Koppes-Giling en zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Cornelis en Margaretha Wijnker-Veecken, Tom en zegen over het gezin; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem;

Zaterdag 8 mei Sweelinckhof:

Arie en Corrie Loos en overleden familie; Adrie Smit;

Zondag 9 mei Moederdag:

Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigitje; Riet Blauw-Zandvliet; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Jan en Annie Bos-Pronk en zegen over hun gezin; Jan en Truus van Diepen-Kaak en Annet; Frans en Miep Frantzen-van de Wijer; Martien en Willy Pronk-Vriend; Piet Romein; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Ben en Nel Loos-Knijen en overleden familie.

Misintenties St. Cunerakerk

Zaterdag 27 maart:

Alie Conijn; Jan en Mart Sachs-Buis; Niek Vlaar en overleden ouders; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Hans en Rob Hulst; Kees Kroon; Quirines Schouten en Sofia Schouten van Blokland en zegen over de gezinnen;
In het bijzonder bidden wij voor Hans Hulst. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Witte donderdag 1 april:

Piet Schoenmaker;

Zaterdag 3 april en maandag 5 april (Pasen:)

Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos en familie; Theo Neefjes en overleden familie; Jan en Mart Sachs-Buis; Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Cees Karels; Joop en Alie van Zelm-Molenaar; Kees, Theo en overleden familie Neefjes; Piet en Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; Nic en Vera Berkhout-van Diepen en kleindochter Brenda Schoenmaker; Piet en Jo Ursem-Ros en zegen over de gezinnen en uit dankbaarheid; Nico Kok; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Jan en Rika Appelmann-Knol; Johannes en Marie Ooijevaar-Roozendaal en zegen over de gezinnen; Anneke Vleerlaag-Jonk; Martijn en Pe Vlaar; Cor en Mart Koppes-Kuip; Dennis Kroon en overleden familieleden; Toos Knol-Commandeur; Quirinus Schouten en Sofia Schouten- van Blokland en zegen over de gezinnen; Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin; Bert en Greet Schouten-de Haan;
In het bijzonder bidden wij voor Jan Appelman en Piet Bos. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hen afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 11 april:

Piet en Antonia Laan-Duijn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Gerbrand

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen:

In het bijzonder bidden wij voor Klaas Bleeker en Coby Krijnsen-Bellekom (locatie H. Hiëronymus) pater Jan Sjerps, Toos Knol-Commandeur, Catrien Verlaat-Haakman en Cor Dudink (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

en Tiny Beerepoot-Entius; Jaap Neefjes en zegen over zijn gezin, vandaag is het 40 jaar geleden dat hij is gestorven;

Zondag 18 april:

Cor Ligthart; Willem Vriend; Overleden familie Schoenmaker; Martijn en Pe Vlaar; Quirines Schouten en Sofia Schouten-van Blokland en zegen over de gezinnen; Kees Kroon en overleden familie;

Zondag 25 april:

Alie Conijn; Niek Vlaar en overleden ouders; Nic en Lies Commandeur-Machtel; Jan Entius en familie Entius-Bijl-Schilder; Simon en Catrien Verlaat-Haakman en hun zoon Frank; Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin; Bert en Greet Schouten-de Haan;
In het bijzonder bidden wij voor Catharina Laan-van Vliet. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 1 mei:

Jan en Mart Sachs-Buis; Piet en Antonia Laan-Duijn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Cor Ligthart; Overleden ouders Verbeek-Smit; Kees Kroon en overleden familie;

Zaterdag 8 mei (Moederdag):

Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Nic en Vera Berkhout-van Diepen en kleindochter Brenda Schoenmaker; Piet en Jo Ursem-Ros en zegen over de gezinnen en uit dankbaarheid; Piet en Vera Knol-Groot; Hans en Rob Hulst; Joop Karsten en zegen over de gezinnen; Marie Schouten; Piet Schoenmaker; Bert en Greet Schouten-de Haan;

Donderdag 13 mei (Hemelvaart):

Dennis Kroon en overleden familieleden; Bert en Greet Schouten-de Haan.

Doopvoorbereiding Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736.



Geboortekaartje ontvangen van: Joy Jody Heurter, geboren op 14 februari 2021.
Dochter van Arthur Heurter en Annemiek Schouten, zusje van Jesse en Nikki.

Kerkwerksters Wognum

Groep 6	30 maart	19.00 uur
Groep 1	8 april	09.00 uur
Groep 2	14 april	13.00 uur
Groep 3	20 april	09.00 uur
Groep 4	28 april	13.00 uur
Groep 5	4 mei	19.00 uur



Agenda Nibbixwoud

Woensdag 31 maart	09:00 uur	koperpoetsers
Donderdag 8 april	13:00 uur	kerkwerksters groep 5
Woensdag 21 april	09:00 uur	koperpoetsers
Woensdag 28 april	09:00 uur	kerkwerksters groep 6
	15:00 uur	bezoekgroep



Mededelingen voor alle locaties

Financieel overzicht van de R.K. Emmausparochie Werkelijke cijfers van 2020, 2019, 2018 en 2017.

Cijfers X 1.000 euro

	2020	2019	2018	2017
OPBRENGSTEN				
Kerkbijdragen	54	43	55	75
Collecten	16	33	32	34
Uitvaarten	35	27	19	12
Begraafplaats	18	13	12	10
Antenneopbrengsten	20	20	20	19
Verhuur woning Z.	7	7	7	7
Overige opbrengsten	8	8	5	8
Totaal	158	151	150	165
UITGAVEN				
Parochieel team	29	56	97	132
Bijdrage Bisdom	27	28		
Huisvesting W.	21	19	9	16
Huisvesting N.	40	30	14	24
Huisvesting Z.	1	1	1	8
Kosten diensten	15	23	31	23
Kosten bestuur	0	1	2	2
Kosten huishouding	8	5	2	2
Overige kosten	18	20	37	13
Totaal	159	183	193	220
Verliessaldo	1	32	43	55

Uit bovenstaande cijfers blijkt duidelijk dat:

De kerkbijdragen gelukkig weer zijn toegenomen en de collectes door corona zijn gedaald. De kosten voor het parochieel team zijn afgenomen door de bijdrage van de inwoning, die hierop in mindering is gebracht. Heeft u nog niet uw jaarlijkse bijdrage betaald, gelieve dit over te maken op 1 van de 3 bankrekeningen, genoemd aan de achterzijde van De Verbinding. Indien u dit gedaan heeft, bedankt. Tevens willen wij alle vrijwilligers bedanken voor de werkzaamheden, die zij pro-deo hebben verricht.

Namens de Emmausparochie, Juul Kampstra penningmeester

TRIDUÛM 2021 GAAT NIET DOOR I.V.M. CORONA

Het is een traditie dat in de week na Pasen het Triduüm in Wognum wordt gehouden. Normaal gesproken zou dit het 50e jaar worden., maar helaas! Vorig jaar hadden wij alle voorbereidingen voor de 49e keer al klaar en veel gasten hadden zich al opgegeven, maar toen kwam Corona. Helaas moeten wij nu weer meedelen dat wij hebben besloten ook dit jaar geen Triduüm te houden. Het is heel erg jammer, maar de ontwikkelingen zoals die nu zijn, geven daartoe nog geen mogelijkheden en wij vinden het onverantwoord om in deze situatie het Triduüm door te laten gaan. Bovendien hebben wij te maken met uiterst kwetsbare gasten. Natuurlijk spijt het ons zeer dat we voor de 2e keer dit besluit hebben moeten nemen, maar we vertrouwen erop dat wij op vrijdag 22 april en zaterdag 23 april 2022 het Triduüm weer kunnen organiseren op de manier zoals wij dat gewend zijn en dat we weer veel gasten mogen verwelkomen. Wij hopen natuurlijk ook dat alle vrijwilligers hun medewerking dan weer willen verlenen. Wees allen voorzichtig, denk om u zelf en om elkaar en laten we met z'n allen hopen dat de Corona virus snel onder controle is, zodat we elkaar daarna weer op een gezonde manier kunnen ontmoeten.

*Met vriendelijke groet, Comité Triduüm Wognum,
Tiny Hetsen, Corry Bakker, Anneke Kamp en
Margreth van Tol*

Een jaar Corona in onze kerken

Weet u het nog? Vorig jaar 13 maart 2020 werd de eerste lockdown afgekondigd voor onze kerken. De Bisschoppen hebben met de regering overlegd en besloten vele maatregelen in te

voeren bij bezoek aan onze vieringen: 1,5 meter afstand, handen desinfecteren, mondkapjes, kuschschermen, en in het begin geen bezoekers bij vieringen. Alleen de voorganger met slechts enkele zangers en bedienaren mochten voor de livestream vieringen houden. Er werd goed samengewerkt met 4 andere kerken van de Waterkant die geen livestream apparatuur hadden. Maar ook dat is veranderd. De Cunera en vele andere kerken zijn ook overgegaan op livestream uitzendingen, een uitkomst, met name voor vele ouderen in de verpleegtehuizen. Vanaf 1 juli mochten er gelukkig weer 30 bezoekers de vieringen bijwonen. Maar toen het aantal besmettingen in december weer fors stegen, werden zelfs de nachtmissen met Kerst afgelast tot veler teleurstelling. Mochten bij uitvaarten in het begin nog 100 bezoekers komen, daarna werd het aantal teruggebracht naar 50. Gelukkig kon onze kerk er zijn voor diverse families die afscheid wilden nemen van een dierbare.

Maar ook alle activiteiten en vergaderingen werden stilgelegd tijdens de tweede lockdown. Geen koorrepetities meer, geen werkgroepen, geen parochieraad. Gelukkig bleven vele vrijwilligers hun taak uitvoeren zodat alles wat mocht doorgaan ook kon doorgaan.

Vorig jaar 13 maart stond er een groot evenement voor alle vrijwilligers van onze Emmausparochie gepland. Dit jaar had de Parochieraad een Emmäusdag gepland om na een mooie kerkdienst en gezellige bijeenkomst voor alle vrijwilligers te houden, maar helaas, voorlopig kunnen dit soort evenementen nog niet plaats vinden. Maar... wat in het vat zit.....

Laten we hopen dat er op niet al te lange termijn weer veel mogelijk is in onze kerken.

Hans van Engen

Locatie H. Hiëronymus

Vieringen in de Hieronymuskerk te Wognum

In het eerste kwartaal van 2021 hebben we weer elk weekend vieringen mogen verzorgen in de Hieronymuskerk. De ene week een eucharistieviering door Pastor Alvaro, de andere week een woord en communiedienst door een van onze 5 lekenvoorgangers. Er mochten helaas maar 30 bezoekers de vieringen bijwonen

vanwege de Coronamaatregelen. Ook mochten de vieringen slechts door enkele zangers muzikaal ondersteund worden. Gelukkig waren er verschillende duo's en pianisten die nog enige warmte en sfeer brachten bij de vieringen. Helaas konden de weekendviering in het Sweelinckhof op zaterdagmorgen nog steeds niet doorgaan. Gelukkig hebben vele mensen de onze vieringen kunnen volgen via Livestream.

Het afgelopen kwartaal zijn verschillende bijzondere diensten niet doorgedaan of slechts in afgeslankte vorm. De eerste zondag van het jaar was er geen viering met het NEVA ENSEMBLE uit Sint Peterburg. Zij konden niet op tournee vanwege het Corona-virus. 24 Januari was er een Oecumenische viering in beide Wognumse kerken: De Hieronymus en de protestantse kerk van het Vierkant. Op dezelfde tijd werd de week van de eenheid van het gebed gevierd, het thema was: Verbondenheid en Gemeenschap. Aswoensdag werd prachtig gevierd door Pastor Alvaro en collega's. 14 Maart was er de Viering van Medeleven door de avondwakegroep: Het thema was: Ik geloof in jou, ik geloof in Hem, ik geloof in samen. Medeleven werd getoond aan allen die het moeilijk hebben door verlies van een dierbare, van werk of baan, of door ziekte of andere beperkingen. Ook werd stil gestaan bij het vele leed dat de Corona veroorzaakt. Nu staan we voor het begin van de Goede week. Er stonden mooie vieringen gepland waaronder een prachtig evenement: Golgotha, met diverse Wognumse zangers, maar helaas, ook dit kon niet doorgaan. Of alle kinderen van de Hieronymusschool naar het Paasverhaal komen luisteren is nog maar de vraag of dat kan dit jaar. Er wordt wel een alternatief geboden: per klas kan een expositie van de Kruiswegstaties bekeken worden met het Passieverhaal. En dan komen Pasen, Hemelvaart en Pinksteren er weer aan. Met de mogelijkheden die er dan zijn, proberen we toch nog mooie vieringen te houden in onze kerk. Hopelijk kan over enkele maanden het aantal bezoekers bij vieringen weer worden uitgebreid.

Hans van Engen

Viering van Medeleven

Zondag 14 maart is er door de avondwakegroep een Viering van Medeleven opgepakt. Na Allerzielen een moment om aan iedereen te denken die in het afgelopen jaar door de coronacrisis moesten gaan. Hetzij door overlijden, ziekte, eenzaamheid, verlies van werk, en nog zoveel andere zaken die aan de orde zijn geweest en nog zijn.... Het thema: ik geloof in jou, ik geloof in Hem, ik geloof in samen werd d.m.v. het Evangelie, Verkondiging en teksten goed verwoord. Zo ook de inhoud van de liederen waren passend bij het thema. De viering werd muzikaal ondersteund door Thea Ooms en Claus Ursem.

In deze tijd is het goed te weten dat wij, met onze muzikale talenten uit het dorp, de vieringen in

kleine kring kunnen ondersteunen. In de afgelopen tijd hebben wij dit kunnen ervaren. Dank, dank daarvoor. Helaas mogen koren nog niet zingen maar ze staan klaar om, als het mag, weer te mogen zingen.

Na afloop van de viering was er voor iedereen een bosje tulpen om mee naar huis te nemen. Deze waren geschonken door de Gebr. Boots van de Gr. Zomerdijk. Nogmaals dank daarvoor.

We zijn ervan bewust dat het virus nog steeds onder ons is maar door vaccinatie hopelijk eerdaags verleden tijd.

De avondwakegroep

Expositie van de Kruiswegstaties

Vanaf half maart zullen er 8 kruiswegstaties worden geëxposeerd in de Hieronymuskerk door ondergetekende. Het is altijd al een wens van mij geweest om een keer de Kruiswegstaties in olieverf te schilderen. Toen ik jaren geleden de Kruisweg in Jerusalem bezocht, ontstond het idee om dit een keer te doen. Nu ik door de Corona heel veel tijd heb gekregen, heb ik de gelegenheid genomen de daad bij het woord te voegen. Allereerst heb ik in de bijbel opgezocht welke staties ook werkelijk genoemd worden. Bovendien heb ik het hele Passieverhaal willen verwerken, dus de eerste statie is het Laatste Avondmaal en de laatste statie is de Verrijzenis. In een korte tekst probeer ik de betekenis van de staties naar het nu te vertalen. De Kruiswegstaties kunnen nader bekeken worden voor en na de vieringen.

Hans van Engen

Kerkhof H. Hiëronymus

Beste parochianen

Ons kerkhof is toe aan een grote opknapbeurt. Wat gaat er gebeuren?

1. De paden krijgen een nieuwe toplaag, die de 2^e helft van april wordt aangebracht.
2. De buxus hagen worden vervangen.

De tuinploeg is bezig de banden recht te zetten. We gaan er van uit dat eind april de paden er weer strak en mooi bij liggen. Wij vragen begrip voor de overlast, die u daar tijdelijk van ondervindt.

Namens u allen wil ik de tuinploeg bedanken. Zij doen naast het gewone onderhoud deze grote klus er maar gewoon even bij. Al met al is het een grote uitgave en sponsors zijn meer dan welkom op: Emmausparochie: NL34RABO0371600332.

Theo Ursem

Locatie St. Cunera

Terugblik vieringen

De vieringen in onze Cunerakerk worden goed bezocht. We zijn blij dat we steeds een "volle" kerk hebben. Er zijn de laatste tijd geen speciale vieringen geweest. Het enige wat misschien vermeldingswaard is dat we de viering in het weekend van 7 februari hebben afgeblazen in verband met de te verwachten sneeuwval. De mensen die zich voor deze viering hadden ingeschreven zijn gebeld en waren dus op de hoogte.

We staan nu vlak voor de Goede Week, waarin we speciale vieringen hebben. Tot op heden ziet het er nog niet naar uit dat we met Pasen verruiming hebben van de toegestane kerkbezoekers. We hopen dat dit toch spoedig weer mogelijk is.

Ik wens u allen een goede voorbereiding op het Paasfeest. Een nieuw begin. Mag het voor ons allen weer een begin zijn naar het "nieuwe normaal". Blijf gezond, pas op uzelf en uw naasten.

Met vriendelijke groeten, Marry Tessel

Geen post meer naar Jan Sjerps.....

Hoe welkom ons parochieblad ontvangen werd in Papoea bleek iedere keer weer wanneer Jan het ontvangen had. Waar hij ook vertoefde, we kregen altijd van hem, of via zijn familie een positieve reactie. In de beginperiode van ons blad ging het met de post en werd het hem achterna gebracht de bushbush in. Toen de computer zijn intrede deed, was hij vaak de eerste die reageerde op het nieuws. Rond de kerstperiode kwam er vaak een kerstgroet met een uitgebreid verslag van zijn doen en laten. Voor zijn projecten kon hij in onze gemeenschap altijd rekenen op veel financieel steun. Via de St. Maartenactie van de St. Nicolaasschool of de 40 MM, het was een korte lijn en kwam op de juiste plek: bij Jan dus.

Wanneer hij dan weer met verlof in Nederland was, werden betrokkenen bezocht en bedankt.

Maar hij voerde de taken uit, met zoveel inzet en liefde voor zijn mensen die hem nabij waren. Daar is hij ook overleden op 13 februari 2021

De redactie, Coby Schouten

In de kerk is altijd werk

De afgelopen tijd is heel veel gebeurd in de kerk en pastorie. Diegenen die geregeld een bezoek brengen aan de pastorie hebben kunnen zien dat de hal en het portaal zijn opgeknapt. Alles heeft een verfrissende kleur gekregen, de wanden zijn behangen en geschilderd onder de bezielende leiding van Frans Meinders.

De trapopgang naar het woongedeelte van Alvaro en medebewoners is ook onderhanden genomen.

De trap is geheel kaal gehaald, wat een gigantische klus was, al het houtwerk is in de beits gezet waardoor het houtsnijwerk veel beter tot zijn recht komt. Ook is er een nieuwe loper op de trap gekomen.

In het najaar zijn alle ramen in de pastorie vervangen. De ramen waren nog voorzien van enkel glas. Ook sloten de ramen niet meer goed aan tegen de kozijnen. Het tochtte dan ook van alle kanten. Door deze ingreep, uitgevoerd door onze "huistimmermannen" Sjaak Entius en Wig Haring, rekenen we op een beter woongenot en hopelijk een verlaging van het gasverbruik. Heel blij zijn wij met de komst van Gerrit Sinnige. We hebben nu twee "meester-schilders" in onze gelederen wat nu heel goed van pas komt. Samen geven ze nu de nieuw geplaatste ramen een verfje en waar nodig repareren zij de ramen en kozijnen.

Momenteel zijn we ook bezig met het opknappen van de koffiekamer. Het behang begon na vele jaren trouwe dienst op verschillende plaatsen los te laten. Het plafond was nog van hardboard wat weer brandgevaarlijk is. Sjaak en Wig hebben het plafond eruit en de eerste gipsplaten zijn alweer geplaatst. Onze schilders zullen het weer van een fris verfje voorzien en waar nodig reparatiewerk verrichten. Zo kunnen we er weer jaren mee vooruit.

U ziet dat er veel werk wordt verzet en dit alles door vrijwilligers. Heel veel dank daarvoor.

In de volgende Verbinding wil ik meer ingaan op de Livestream.

U weet toch dat u alle vieringen te volgen zijn per livestream?

Ga naar de website: rkemmasparochie.nl dan naar livestream St. Cunerakerk.

*Met vriendelijke groet,
Piet Ettes*



Koster gezocht!!!!!!!

Wij zoeken versterking voor de zondag kosters.

Eén zondag of zaterdag in de 4 á 5 weken helpen met de

voorbereiding van de dienst.

Voor informatie, neem dan contact op met Piet Ettes tel. 0625203951 en ik zal u graag wegwijs maken in het kosterwerk.

*Met vriendelijke groet,
Piet Ettes*





Palmpasestok maken

Beste jongens en meisjes,
Net als vorig jaar zal i.v.m. het
Coronavirus, wat nog steeds
in hevige mate aanwezig is,
ook dit jaar geen stok gemaakt
kunnen worden in de
Cunerakerk.

Maar.....mocht jezelf thuis
met je ouders of huisgenoten

een stok willen maken dan is dit natuurlijk een
heel mooi creatief en dankbaar initiatief.

Zoek je nog een adres, voor iemand die bv. ziek,
eenzaam is of die extra aandacht kan gebruiken,
dan willen wij jullie evt. een naam geven.

In het weekend van 27/28 maart kun je hem dan
gaan wegbrengen.

Hopelijk **wel** tot volgend jaar!

Monie Vertelman 0229-573471

Coby Schouten 0229-573081

Toch gelopen.... Stille Omgang

Omdat een gezamenlijke tocht op 20 maart er
vanwege de lockdown naar Amsterdam niet in
zat, nam een individuele groep uit Nibbixwoud
van 4 dames; Celine, Mariska, Linda en Saskia dit
zelf maar op zich. Ze hadden er goed voor
getraind, wat Joop Ooijevaar ieder altijd adviseert.
Met ondersteuning onderweg van enkele
familieleden waren zij verzekerd van een stukje
verzorging en catering. Na 20 kilometer sloot ook
Marleen nog aan en zo kwamen zij samen rond
17.00 uur bij de Nicolaas Basiliek aan.

Of ze daarna nog aan een van de programma's
hebben deelgenomen is niet bekend op dit
moment.

Ook is het niet zeker of het alleen deze dames
waren die vanuit onze gemeenschap de tocht
hebben ondernomen. Wie weet zijn veel meer
pelgrims deze dag onderweg gegaan om toch zo
verbonden te blijven met dit bijzondere gebeuren.
Volgend jaar zal, wanneer deze tocht weer
mogelijk door mag gaan, vanuit onze parochie
ook Pastor Álvaro zich onder de lopers gaan
begeven heeft hij toegezegd!

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

Gedicht: Nabij zijn

Als iemand werk'lijk wordt beproefd
een zwaar verlies heeft te doorstaan
niet weet hoe hij moet verder gaan
en zucht dat 't leven zo niet hoeft

Wees dan nabij en oordeel niet
als hij zijn tranen vrij laat gaan
niet ziet het nut van zijn bestaan
zo uiting geeft aan zijn verdriet

Laat weten: ik ben hier voor jou
en hoop een steun voor je te zijn
om zo te delen in je pijn
'k wil warmte brengen in de kou

Want zo doorbreek je heel misschien
de duisternis, en komt er licht
ontspanning op 't vermoeid gezicht
Gods Liefde wordt in jou gezien

Trudy Breeuwsma

Jezus' intocht in Jeruzalem

Het was druk op de wegen. Drommen mensen
trokken naar Jeruzalem, om daar het Pascha te
vieren, het Joodse paasfeest. Ook Jezus en zijn
vrienden waren op weg. Er hadden zich veel
pelgrims bij Jezus aangesloten, en het was een
grote groep, die daar naar Jeruzalem liep.

Toen ze bijna in de stad waren bleef Jezus staan.
Hij zei tegen twee van zijn vrienden: "Ga naar dat
dorpje daar, en je zult er een ezelsveulen vinden.

Maak hem los en breng hem naar mij. En als ze
er wat van zeggen, zeg dan dat de Heer het
veulen nodig heeft, en dat hij het straks zal
terugsturen." De twee vrienden gingen ernaartoe
en vonden inderdaad het veulen. En terwijl ze
ermee naar Jezus liepen, begrepen ze ineens wat
die wonderlijke woorden betekenden, die zij uit
hun bijbel kenden: "Juich, dochter van Sion!

Kijk, uw Koning komt naar u toe! Kalm is hij, en
vriendelijk. En hij rijdt op een ezel, op een
veulen." Het was eeuwen geleden, dat de profeet
Zacharias dat had opgeschreven, maar nu
begrepen ze het. Die 'dochter van Sion', dat
waren zij, de pelgrims. En alle mensen van
Jeruzalem. Misschien wel van de hele wereld!

Een paar mensen legden hun jas op de rug van
het ezeltje, zodat Jezus er op kon zitten alsof hij
een koning was. En de anderen legden hun
jassen op de weg, zodat het ezeltje niet door het
stof hoefde te lopen. Er waren jassen genoeg
voor de hele weg naar Jeruzalem. En hoewel het
ezeltje nog nooit iemand gedragen had, droeg het
Jezus met gemak. Terwijl Jezus zo Jeruzalem
binnenreed, kwamen er steeds meer mensen om
hem toe te juichen. De hele stad liep uit, arm en
rijk, groot en klein. Ze trokken palmtakken van de
bomen en zwaaiden ermee, terwijl ze alsmaar
riepen "Hosanna!". Dat betekent: Red ons!

Uit van Maria Lichtmis tot Pinksteren

Toen de coronacrisis begon
Lachte de duivel en zei tegen God:
"Kijk eens hoeveel kerken ik al heb kunnen
Sluiten: het zijn er honderden".
En God antwoordde:
"Heb je gezien hoeveel duizenden
Huiskerken in heb geopend?"

Coronacrisis: Word bemoedigd door dit bijzondere gedicht!

Een virus o zo klein,
Niet met het blote oog te zien.
Verspreidt zich wereldwijd.
De mensen zijn het vertrouwen kwijt.

Ziekenhuizen overvol
Te weinig personeel.
Is er wel capaciteit genoeg?
Wat hebben we nog voor de boeg?

Onzekerheid alom
De winkels raken leeg.
De beurzen staan dik in het rood.
De hele economie is uit het lood.

Het hele land ligt stil.
Evenementen worden afgelast.
We sluiten zelfs de kerken
Om het virus in te perken.

Wie had er ooit gedacht
Dat het eens zo ver zou komen?
Dat alles wat zo gewoon leek
In één klap helemaal bezweek.

Zet het u niet aan het denken?
Wie heeft hier eigenlijk de macht?
Zijn het de wereldleiders?
Maar ook bij hen ontbreekt de kracht.

We staan met lege handen.
Er is niemand die een antwoord weet.
We moeten toch wel gaan beseffen
Dat we onze hoofden omhoog gaan heffen?

Want in de hoge hemel.
Daar zit een machtig God.
Hij regeert over dood en leven.
En laat de hele mensheid beven.

Kom laten we ons dan buigen.
Voor zulk een groot en machtig God.
Ons leven leggen in Zijn hand.
Het hele mensdom, ook ons land.

Het geeft ons rust in bange dagen.
Dat U de macht in handen hebt.
Om in onzekerheid en smart.
Te schuilen aan Uw vaderhart.

Marry de Haan



Overige mededelingen

PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud

Inwoners;

die even financiële steun nodig hebben die hulp of advies kunnen gebruiken

die een hulpproject opzetten

Een beroep doen op het PCI?

Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood

- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990
pci.wognum@gmail.com.

Zwaagdijk-West:

M. Spil 572974
pci.wognum@gmail.com.

Nibbixwoud:

Pastorie 571736
M. Meijners 853140
pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

Vorig jaar maart schreven we in het stukje namens de redactie 'dat de wereld in de ban is van het Corona-virus' en dat 'we hoopten over niet zo lange tijd ons eigen leventje weer op te kunnen pakken'. Nu zijn we werkelijk een jaar verder en nog steeds bepaalt het Coronavirus voor een groot deel ons doen en laten. Gelukkig is men begonnen met het vaccineren van de kwetsbaren onder ons, dat geeft te zijner tijd ook wat ruimte. Ik hoop dat het voorjaarszonnetje ons ook zonne-'energie' geeft. Heerlijk weer naar buiten, genieten van al wat groeit en bloeit en genieten van het jonge leven (eendjes, lammetjes, kittens e.d.)



VERSCHIJNING 2021 AANLEVEREN

Donderdag 8 juli

Vrijdag 2 juli

Donderdag 16 september

Vrijdag 10 september

Donderdag 28 oktober

Vrijdag 22 oktober

Donderdag 16 december

Vrijdag 10 december

Redactie:

Jolanda Velt Postgalei 18 573357

Coby Schouten Woudhoek 8 573081

Annemiek Schouten Hauwert 17 202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 6 mei 2021.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 30 april**
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 11** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com

Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding. Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.

Bezoek eens de website van onze parochie:
<http://www.rkemmausparochie.nl>

De Regio 'de Waterkant' geeft iedere week een digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via regiodewaterkant@gmail.com

Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging

Bestuur en pastores team van regio 'De Waterkant'

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

Pastores-team

Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Pastoor Nico Knol is de administrator van Regio de Waterkant en van de Emmaüsparochie. Parochie-vicaris Álvaro Rodríguez Luque is de eerste aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: alvarodriguezluque@gmail.com

Pastor Anne-Marie van Straaten:	<i>Pastoraalwerkster</i> Eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen regio De Waterkant.
Pator Bert Glorie:	<i>Priester/Parochie-vicaris</i> Eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud. PCI-begeleiding.
Pastor Álvaro Rodríguez Luque:	<i>Priester/Parochie-vicaris</i> Eerste aanspreekbaar Emmaüsparochie (Nibbixwoud en Wognum)/De Weere/Spanbroek, sacramentele bediening door de hele regio.
Pastor Nico Knol:	<i>Priester/Pastoor</i> Eerste aanspreekbaar De Goorn/Ursem, teamleider, sacramentele bediening door de hele regio.

Voor alle pastorale, sacramentele een geestelijke zaken: Álvaro Rodriguez Luque, mobiel: 0687375420

Het bestuur van regio 'de Waterkant'

Pastoor Nico Knol	Voorzitter
Jan Wijnker uit Grosthuizen	Vice-voorzitter
José van Leerdam-Dekker uit De Goorn	Secretaris
Adri Vlaar uit Hoogwoud	Penningmeester
Els van der Hulst-Steur uit Avenhorn	O.L.V. v.d. H. Rozenkrans parochie De Goorn
Adri Wever uit Ursem	Bavo-parochie Ursem
Win Bijman	Victor-parochie Obdam/Hensbroek
Sjaak Koopman	Lambertus-parochie De Weere
Tony Slaman	Emmaüs-parochie Wognum/Nibbixwoud
Sjaak de Koning	Bonifatius-parochie Spanbroek
Gré Ooijevaar-Nuijens	st. Jansgeboorte-parochie Hoogwoud
Jos van Straalen	Georgius-parochie Spierdijk, O.L.V. v. Lourdes-parochie Zuidermeer

Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies.
Het bestuur wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.
Het dagelijks bestuur (voorzitter/vicevoorzitter/secretaris/penningmeester) bereidt de bestuursvergaderingen voor en komt bij elkaar om ontwikkelingen te begeleiden.
Per parochie is er een parochieraad waarvan bovengenoemde leden deel uitmaken, aangevuld door een penningmeester en mensen uit diverse werkgroepen. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het bestuur van de regio.

Emmaüs parochieraad

Theo Ursem: voorzitter
Tony Slaman: secretaris en afgevaardigde naar het Regiobestuur
Juil Kampstra: penningmeester
Hans van Engen: afgevaardigde Wognum
Marry Tessel: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Voorgangers, Lectoren, Koster, Avondwakegroep, Doopgroep, Vormselgroep, 1^{ste} Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Koster, Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Kerkbalans, Koster, Tuingroep/kerkhofbeheer, Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van *taakgroepen*: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Koster.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen van beide locaties*:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum Begrafenisvereniging "Laatste Eer"
Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
J. Beerepoot 0229572582
Info: www.laatsteerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begrafenisvereniging "St. Barbara"
Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging "St. Cunera"
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: "Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl.

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk opgelezen waar de viering plaats vindt.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂-----

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____

Adres _____

Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂-----

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon (brievenbus pastorie).

Geboorte? Naam / voornaam:

Laat de parochie het weten. Geboortedatum:

Huwelijk op komst? Huidige adres:

Geef het tijdig door. Postcode: Woonplaats:

Verandering in het gezin? Verhuisdatum:

Laat het even weten. Nieuw adres:

Verhuizen? Postcode / Woonplaats

Help onze administratie. Gezinsleden: Geb. datum:

..... M/V

..... M/V

..... M/V

