

Januari 2021 – Maart 2021
10^e Jaargang nr. 1

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



R.K. Emmaüsparochie

Kerst- en nieuwjaarswensen

Tijdens de kerstperiode hebben wij in de Cunerakerk meer dan 100 kerst- en nieuwjaarswensen verzameld. Achter in de kerk stond een kerstboom waar de mensen, tijdens het bezoek aan de kerk hun kerstwens konden laten hangen. Ook de kinderen van de Nicolaasschool hadden vóór de kerstvakantie kerstengelen en kerstballen versierd met prachtige kerstwensen die ook aan onze kerstboom hebben gehangen. Tijdens de Oudjaarsviering, in de avond van 31 december werden ook door de kerkgangers nieuwjaarswensen op briefjes geschreven. Nu de kersttijd en Nieuwjaar voorbij is willen wij al onze wensen onder de aandacht brengen. Tijdens de viering van zaterdag 30 januari zullen we van al die wensen een gebedsintentie maken en bij Maria worden gebracht. Zo, aan het eind van de eerste maand van het jaar mogen wij vol vertrouwen hopen dat onze wensen, gebeden en intenties op een goede plek terecht komen!

Voornemen 2021

Als we weer een nieuw jaar in gaan, hebben veel mensen de gewoonte om allerlei goede voornemens te hebben. Nu zal het eens en voor altijd afgelopen zijn met slechte gewoontes. Als we te weinig hebben gesport, dan is het nu de tijd voor een nieuw, actief leven. Misschien heb je teveel gegeten van dingen die je juist niet moest eten, dan zal dat nu, vanaf dat de klok middernacht slaat, afgelopen zijn. Vanaf 1 januari, zal het helemaal anders worden! "Ik zal nooit meer..." of "Vanaf nu zal ik..." Die woorden zijn ons wel bekend. Het is waarschijnlijk niet de eerste keer dat we zoiets gezegd hebben. Gaat het ons deze keer lukken om ons aan onze voornemens te houden?

De eerste maand van 2021 is bijna afgelopen en... ja ja, hoe zit het met je goede voornemens? Ben je nog aan het sporten? Ben je al wat afgevallen? Nog gestopt met roken? Kom je nog steeds op tijd naar de afspraken? Ga je nog steeds op tijd naar bed en ben je nog steeds aan het sparen of is je maandsalaris alweer voor de helft uitgegeven? Of misschien had je wel helemaal geen goede voornemens, want vind je dat iedere dag de juiste dag is om te starten met goede voornemens! Mijn goede voornemens van dit jaar waren een paar kilo's af te vallen en iedere dag een wandeling te doen en eerlijk gezegd... het is nog niet "zichtbaar" gelukt.

Uit onderzoek is gebleken dat 92% van de goede voornemens faalt, ja echt waar: 92%. Volgens een psycholoog mislukken goede

voornemens, omdat mensen ze kiezen op basis van dingen die je "moet". Je moet van jezelf meer sporten, je moet van jezelf stoppen met roken en afvallen. Vaak zijn die voornemens gebaseerd op een rooskleurig einddoel, maar uiteindelijk zal het voelen als een verplichting. Een verplichting die aan het eind van een lange dag moeilijk op te brengen is.

Bij het voorbereiden van de preek van afgelopen 10 januari, kon ik ontdekken dat God ook voornemens voor ons maakt. In het evangelie van die zondag begon Jezus zijn openbare leven op aarde en hij liet zich dopen door Johannes in de Jordaan. Hoe eenvoudig begon zijn openbare leven tussen de mensen! Hoe anders is het voor ons in het jaar 2021. Wij maken ons eigenlijk te druk met voornemens, prestaties en verplichtingen. Er is heel veel prestatiedrang in de wereld, en die begint al op zeer jonge leeftijd. Want van de meeste kinderen wordt verwacht dat ze goed presteren, niet alleen op school, maar ook in de teken- of muziekacademie, de sporthal, de dansgroep en ik weet niet wat nog allemaal, maar wat kinderen ook doen, ze moeten presteren. En die prestatiedrang groeit met de jaren. Want willen ze later aan een goede job geraken, dan moeten ze nu al veel laten zien. Dat is niet anders voor ondernemers, arbeiders, bedienden en noem maar op: presteren, laten zien dat je meer kunt dan je collega's, dat je altijd tijd hebt voor je werk, dat je voor niets of niemand stopt of terugdeinst, dat je goede conditie hebt en dat jij gezond en fit bent.

Hoe anders is het voor Jezus. Een maand geleden hebben wij zijn geboorte gevierd, en in januari hebben wij gezien hoe Hij als volwassene voor het eerst in het openbaar verschijnt. Hij staat daarbij helemaal niet onder druk. Hij komt van Nazareth in Galilea naar de Jordaan om zich door Johannes te laten dopen. Als Hij gedoopt wordt klinkt uit de hemel: "Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb ik welbehagen". Vanuit de hemel gaat geen er druk op Hem uit, integendeel, zijn Vader zegt alleen: Ik hou van je! Dat zijn geen woorden van druk, prestatiedrang en hoge eisen, maar van liefde.

De stem die bij Jezus klonk, mag ook nu bij iedereen van ons in het jaar 2021 klinken. Je bent door God geliefd. God houdt van jou zoals jij bent. Ook als jij niet zo fit bent, God houdt van je! Ook als jij moeite hebt met het dieet en aan de lijn te doen, God houdt van je! Ook als jij altijd te laat komt omdat het jou niet lukt om de dag goed te organiseren, God houdt van je! Ook als jouw

karakter niet zo vriendelijk is en jij wordt vaak op anderen boos, God houdt van je!... en je door iemand bemind weten en dat aanvaarden, verandert je leven.

God heeft ook voornemens voor iedereen van ons gemaakt: liefde zonder grenzen, je liefhebben zoals je bent! Je hoeft niet te presteren, niet druk maken, want zijn liefde is gratis! Nu, geliefd worden is mooi, maar het verandert weinig in je leven als je die liefde niet dankbaar erkent en aanvaardt. Liefde is krachtig maar als ze zich opdringt is ze geen liefde meer.

Daarom wil ik jullie allen een ander voornemen voorstellen voor het jaar 2021: dat wij iedere dag mogen opstaan met de gedachte: "God ziet mij graag". Liefde is krachtig maar kan niet

voorkomen dat er dingen gebeuren die wij niet begrijpen, die buiten onze plannen staan, soms zelfs in onze ogen rampzalig. Die liefde verandert daar niks aan, je weet alleen: ik sta er niet alleen voor, er is iemand die mij door alles heen blijft dragen. En dat maakt wel degelijk verschil. Daarom nog eens mijn oproep om elkaar er regelmatig eens aan te herinneren dat God ons graag ziet.

Nieuwjaar is pas voorbij, we hebben wellicht goede voornemens gemaakt. Laten wij nog een voornemen maken: Dat ons leven open mag staan om de liefde te ervaren van een God die van je houdt zoals jij bent!

*Met hartelijke groeten,
Álvaro*

Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor je kerk van morgen

Beste parochiaan,



Wij zijn trots op onze kerkgemeenschap!

Het is een plek om te bezinnen, te onthaasten, te vieren en om elkaar te steunen als dit nodig is. Wij vinden hier saamhorigheid.

Het liefst zouden wij ons geen zorgen willen maken om de dag van morgen, maar de realiteit is vaak anders *en zeker het afgelopen jaar zijn wij veel inkomsten misgelopen door de coronacrisis.*

Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op u allen om mee te doen aan actie Kerkbalans 2021 *en hopen op een extra gift van u.*

Van uw vrijwillige bijdrage kunnen wij het parochieel team en de instandhouding van beide kerken betalen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u uw bijdrage overmaakt op een van de volgende bankrekeningnummers:

Voor Wognum,	bankrekeningnr. NL34RABO 0371 6003 32
Voor Nibbixwoud,	bankrekeningnr. NL63RABO 0344 2013 84
Voor Zwaagdijk-West,	bankrekeningnr. NL75RABO 0376 8023 83

Deze bankrekeningen staan allen op naam van de R.K. Parochie Emmaüs.

Wilt u informatie omtrent een periodieke gift, hetgeen fiscaal gunstiger voor u kan zijn, neem dan contact op met de penningmeester.

Bij voorbaat dank voor uw steun en een vriendelijke groet,
Álvaro Rodríguez Luque (priester) en Juul Kampstra (penningmeester, tel: 0229-572859)

Begroting 2021 Cijfers X 1.000 euro**OPBRENGSTEN**

Kerkbijdragen	45
Collecten	20
Uitvaarten	25
Antenneopbrengsten	19
Verhuur woning Zwaagdijk	9
Overige opbrengsten	<u>5</u>

Totaal 123

UITGAVEN

Parochieel team	25
Bijdrage Bisdom	25
Huisvestingskosten	33
Bankkosten	1
Kosten diensten	19
Kosten pastoraal en bestuur	4
Kosten huishouding	10
Overige kosten	<u>14</u>

Totaal 131

Begroot verliessaldo 8

In Memoriam

Cees Tensen * 22 juni 1945 † 14 november 2020

(Zwaagdijk-West)

Te jong voor vandaag de dag zou je zeggen. Daar hebben we met al onze kennis niets over te zeggen. Bij Cees ging het wel erg snel, van eerste bericht tot overlijden, 6 weken. Cees was fruitteler van beroep en deed dat goed. Hij had tuinderij op de Wijzend in Nibbixwoud en op Zwaagdijk-West waar hij zijn leven lang gewoond heeft.

Van beroep veranderde hij noodgedwongen toen zijn Elly zijn aandacht nodig had.

Hij werd fulltime mantelzorger voor zijn vrouw met als hobby de tuin rond zijn prachtige huis met daarin een mooie vijver en een bloemen pluktuin voor Elly. In het voorjaar van 2020 kreeg hij van de Gemeente Medemblik een speciaal Compliment voor zijn uitgebreide mantelzorgtaak. Hij was daar terecht trots op. Ruim 20 jaar was hij koorzanger op ons parochiekoor met zijn diepe bas een zeer toegewijde zanger en tevens penningmeester. Hun uitje samen was het wekelijks kaarten in Nibbixwoud, daar waren zij beiden dol op. Helaas maakte corona ook daar een eind aan. Een echte Zwaagdijker is heen gegaan, stilletjes zou je zeggen, in deze corona-tijd gaat dat zo. Dat zijn we anders gewend. Het is niet anders. Wij wensen Elly, kinderen en kleinkinderen veel sterkte in de komende tijd. Het zal moeilijk voor hen zijn want hij was een man om van te houden.



Namens de oud-leden van ons koor, Cor Karels

Cecilia Maria Appelman * 20 mei 1926 † 28 november 2020

(locatie St. Cunera)

- *Cecile, Medische missiezuster.* Na een kort verblijf in het ziekenhuis is Cecile op zaterdagochtend 28 november overleden. Rustig verliet ze ons na een vol leven in missie op zo veel plaatsen in de samenleving. Cecile werd geboren in Westwoud, als de tweede dochter van een groot gezin. Altijd een grote hulp voor haar moeder, die niet gezond was. Ze was actief in het kerkelijk leven, zong in het koor en speelde gitaar. In maart 1951 trad zij in bij de Medische Missiezusters. Zij had een belangrijke taak in de huishouding en logistiek van diverse ziekenhuisorganisaties in Azië en Afrika.

Zij ontwikkelde zich tot een professionele ziekenhuissecretaresse. Van de vele plaatsen waarheen zij werd uitgezonden was het Holy Family Hospital in Swaziland, Siteki, haar het dierbaarste. In 2006 verhuisde Cecile naar Catharinahof waar zij genoot van haar appartement met tuin. Ook zong zij in het Rosakoor als sopraan. Cecile, we danken je voor alles wat je aan zoveel mensen hebt gegeven. Rust in vrede, we zullen je niet vergeten.

Jan Appelman * 6 maart 1927 † 3 december 2020

(locatie St. Cunera)

In de uitvaartplechtigheid van vader Jan Appelman lazen de kinderen een 'in memoriam'; het verhaal van zijn leven dat hun vader grotendeels zelf heeft geschreven en heeft laten optekenen in het Jaarboek van de Historische Vereniging Midwoud Oostwoud. Jan werd geboren in Zwaag als oudste zoon in het gezin Appelman. Hij en zijn drie broers groeiden op in een zorgeloze omgeving. Jan was 13 als de oorlog uitbreekt en dat had een enorme impact op zijn leven. Om zijn vader op te volgen in het kappersvak wilde hij niet en na de oorlog ging hij werken in het Westland om meer van het tuindersvak te leren. Toen hij 19 was, werd hij opgeroepen voor militaire dienst en in 1948 ging hij naar Indonesië. Over deze periode in zijn

leven vertelde hij pas op latere leeftijd. Jan trouwde in 1953 met Rika. Ze begonnen een tuinderij in Zwaag en zetten dat in 1961 voort in Midwoud. Uit hun huwelijk, dat gelukkig en liefdevol was, worden 10 kinderen geboren. Er moest hard gewerkt worden, maar de kinderen herinneren vooral de gezelligheid en het feit dat vele vrienden en vriendinnen altijd welkom waren. In 2005 verloor hij zijn vrouw. Heel verdrietig, maar hij moest verder. Hij had hobby's en hield van zingen. In Nibbixwoud werd hij lid van het Mannenkoor. In de uitvaart zong zijn koor o.a. zijn geliefde gregoriaanse liederen en het 'in Paradisum' begeleidde hem op zijn laatste reis. Zijn kinderen hebben vaak tegen hem gezegd hoe trots ze op hem zijn, op alles wat hij heeft bereikt en gedaan. Met 10 kinderen, 21 kleinkinderen en 1 achterkleinkind. Ze horen het hem zeggen: 'Wie doet me na?' Vader Jan, rust zacht!



Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk, Sweelinckhof en de St. Cunera kerk



Wanneer u achter een viering een koor ziet staan, betekent dit dat een kleine afvaardiging van het koor de viering zal opluisteren. Dit vanwege de maatregelen van het RIVM i.v.m. met het Coronavirus. Voor een meest actueel vieringenoverzicht verwijst ik u naar onze website www.rkemmausparochie.nl.



Locatie	Dag	Datum	Tijdstip	Plaats	Viering	Voorganger	Koor
Wognum	Za	23 januari	10.30 uur	Sweelinckhof	Sweelinckhof	Viering vervalt	
Nibbixwoud	Za	23 januari	19:00 uur	St. Cunera	Gebedsviering Week van de Eenheid i.s.m. de Thomasgemeente	C. Hoogland	Samengesteld koor
Wognum	Zo	24 januari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Gebedsviering Week van de Eenheid i.s.m. het Vierkant	H. van Engen P. Ankeren	Marja Borst
Nibbixwoud	Di	26 januari	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	28 januari	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	30 januari	10.30 uur	Sweelinckhof	Sweelinckhof	Viering vervalt	
Nibbixwoud	Za	30 januari	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie Aktie kerkbalans	Álvaro	Mannenkoor
Wognum	Zo	31 januari	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie Aktie kerkbalans	Álvaro	Parochieel Gemengd Koor
Nibbixwoud	Di	2 februari	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	4 februari	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	6 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	6 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	T. Breeuwsma	
Nibbixwoud	Zo	7 februari	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie	T. Breeuwsma	Cunerakoor
Nibbixwoud	Di	9 februari	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	11 februari	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	13 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	13 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	H. van Engen	Sylvidakoor
Nibbixwoud	Zo	14 februari	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie	H. van Engen	Jubilatekoor
Nibbixwoud	Di	16 februari	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Wo	17 februari	19:30 uur	H. Hieronymus	Aswoensdag Eucharistie Gezamenlijke viering	Álvaro	
Wognum	Do	18 februari	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	

Wognum	Za	20 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	20 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Álvaro	Duo D. Koeman
Nibbixwoud	Zo	21 februari	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Mannenkoor
Nibbixwoud	Di	23 februari	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	25 februari	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	27 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	27 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	M. Vriend	Parochieel Gemengd Koor
Nibbixwoud	Zo	28 februari	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie	M. Vriend	Cunerakoor
Nibbixwoud	Di	2 maart	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	4 maart	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	6 maart	10.30 uur	Sweelinckhof	Sweelinckhof	Viering vervalt	
Nibbixwoud	Za	6 maart	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Jubilatekoor
Wognum	Zo	7 maart	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Di	9 maart	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	11 maart	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	13 maart	10.30 uur	Sweelinckhof	Sweelinckhof	Viering vervalt	
Nibbixwoud	Za	13 maart	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie	H. van Engen	Mannenkoor
Wognum	Zo	14 maart	10:00 uur	H. Hieronymus	Woord- en Communie	Avondwakegroep	Sylvidakoor
Viering van medeleven							
Nibbixwoud	Di	16 maart	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	18 maart	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	20 maart	10.30 uur	Sweelinckhof	Sweelinckhof	Viering vervalt	
Nibbixwoud	Za	20 maart	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Cunerakoor
Wognum	Zo	21 maart	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Di	23 maart	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	25 maart	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	27 maart	10.30 uur	Sweelinckhof	Sweelinckhof	Viering vervalt	
Nibbixwoud	Za	27 maart	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	C. Hoogland	Mannenkoor
Wognum	Zo	28 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	C. Hoogland	Parochieel Gemengd Koor
Nibbixwoud	Di	30 maart	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	1 april	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	

Voor de livestream van de kerkvieringen Wognum en Nibbixwoud klik op:

<https://rkemmausparochie.nl/livestream/> of ga naar de website www.rkemmausparochie.nl en klik dan op de livestream. Viering gemist? U kunt de viering terugzien 8 à 10 uur later op livestream gemist.

Verzorgingshuis “Koggenlandhuis” te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgegaan door de dominee of de Pastoraal werker.

Misintenties Wognum

Zondag 24 januari: Gebedsviering week van de Eenheid

Corné Stam; Jaap en Tiny Bleeker-Ooijevaar; Annet Langedijk; Martien en Willy Pronk-Vriend; Piet Romein; Adrie Smit; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Johannes en Hillegonda Blauw-Wit;

Zondag 31 januari: Aktie Kerkbalans

Wim en Tiny Boots-Romein; overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees en Ko, Siem en Martien; overleden familie Bakker-Twisk; Roelof en Nelië Kamp-Overboom; Piet en Riet Kroon-Hulsebosch; Annet Langedijk; Martien en Willy Pronk-Vriend; Rem en Emmy Rood-Pronk, Arie Wiering; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin;

Zaterdag 6 februari:

Siem Blauw en zijn dierbaren; Jan en Truus van Diepen-Kaak en Annet; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over zijn gezin; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Martien en Willy Pronk-Vriend; Cock en Willy Salman-Laan; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over gezin; Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken, Tom en zegen over het gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Kees, Siem en Renee Besseling; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;

Zaterdag 13 februari:

Martien en Willy Pronk-Vriend; Piet Romein; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Adrie Smit; Jos Ursem; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Margreet Ursem-Boots; Corné Stam; Jaap en Tiny Overboom-Schouten en zegen over hun gezin;

Zaterdag 20 februari:

Hans van Oosten; Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigitje; Jaap en Tini Bleeker-Ooijevaar; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Jan en Annie Bos-Pronk en zegen over hun gezin; Lex en Nel Dijkstra-Hes; Frans en Miep Frantzen-van de Wijer; Qrijn en Gre Kroon en Piet en Riet Kroon; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Joke Stam-Koelman; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Arie en Corrie Loos en overleden familie;

Zaterdag 28 februari:

Riet Blauw-Zandvliet; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Annet Langedijk; Martien en Willy Pronk-Vriend; Rem en Emmy Rood-Pronk; Adrie Smit; Joke Stam-Koelman; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Wim en Tini Boots-Romein; Ko Rinkel;

Zondag 7 maart:

Siem Blauw en zijn dierbaren; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Wim

Misintenties St. Cunerakerk**Zaterdag 23 januari:**

Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Pé Goedhart;

Zaterdag 30 januari:

Alie Conijn; Nic en Tiny Conijn-Pronk; Jan en Agnes Knol-Ettes en zegen over hun gezin; Niek Vlaar en overleden ouders; Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin; Herman op den Kelder en Jos; Nic en Lies Commandeur-Machtel;

en Tini Boots-Romein; Jan en Annie Bos-Pronk en zegen over hun gezin; Jan en Truus van Diepen-Kaak en Annet; Lizet Groot-Zuiker; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap Ursem en Marco; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Cornelis en Margaretha Wijnker-Veecken, Tom en zegen over hun gezin; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Simon en Gre Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Jaap Ursem en Marco;

Zondag 14 maart: Viering van Medeleven

Overleden familie Bakker-Twisk; overleden familie Hand-Commandeur; Martien en Willy Pronk-Vriend; Arie Wiering; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Jos Ursem; Margreet Ursem-Boots; Nicolaas en Catharina Ursem-Groot; Piet Rinkel; Adrie Smit;

Zondag 21 maart:

Hans van Oosten; Jaap en Tini Bleeker-Ooijevaar; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Gre Overboom en overleden familie; Martien en Willy Pronk-Vriend; Piet Romein; Cock en Willy Salman-Laan; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Antoon en Riet de Wit-Molenaar; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Wim en Tini Boots-Romein;

Zondag 28 maart: Palmzondag

Riet Blauw-Zandvliet; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Rem en Emmy Rood-Pronk; Adrie Smit; levende en overleden leden van de tuinploeg Bladgroen; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Piet en Lies Zuiker-Laan en dochter Lizet en gezin; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman.

In het bijzonder bidden wij voor Jan Entius. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 7 februari:

Cor en Bets Dudink-Tuinman en zegen over de gezinnen; Piet en Jo Ursem-Ros en zegen over de gezinnen en uit dankbaarheid; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Cor en Mart Koppes-Kuip; Jaap Huisman en

overleden familie; Thaam op den Kelder en zegen over zijn gezin; Voor sterkte bij een operatie en een voorspoedig herstel;

Zondag 14 februari:

Piet en Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; Nic en Vera Berkhout-van Diepen en kleindochter Brenda Schoenmaker; Willem Vriend; Piet en Vera Knol-Groot; Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius;

In het bijzonder bidden wij voor Piet Knol. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 21 februari:

Jan en Mart Sachs-Buis; Cor en Mart Koppes-Kuip; Overleden familie Schoenmaker; Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius;

In het bijzonder bidden wij voor Gina Renckens-Roozendaal. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 28 februari:

Alie Conijn; Niek Vlaar en overleden ouders; Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin; Pé Goedhart; Piet en Antonia Laan-Duijn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en zegen over de gezinnen; Thaam op den Kelder en zegen over zijn gezin; Nic en Lies Commandeur-Machtel; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten;

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen:

In het bijzonder bidden wij voor Tini Mettes-van Zwol, Nel Houter-Kaptein, Jopie Rood-Boos, Jan Huisman en Gre Boots-Bakker (locatie H. Hiëronymus) Ans van Dijk-Bijpost, Jaap Schermer, Margo Hes-Spruit, André Smit, Jan Broers, Kees Grippeling en Jan Klijn (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736. De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand.

In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum.

In het bijzonder bidden wij voor Tineke Cock-Raadsen en Kees Neefjes. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hen afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 6 maart:

Aad Karsten; Kees, Theo en overleden familie Neefjes; Piet en Jo Ursem-Ros en zegen over de gezinnen en uit dankbaarheid; Nic en Lies Commandeur-Machtel;

Zaterdag 13 maart:

Piet en Antonia Laan-Duijn, Piet-Jan, Margreet en Hill Pronk en zegen over de gezinnen;

In het bijzonder bidden wij voor André Overtoom. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 20 maart:

Piet en Vera Knol-Groot; Thaam op den Kelder en zegen over zijn gezin; Willem Vriend; Overleden familie Schoenmaker; Cor en Mart Koppes-Kuip;

Zaterdag 27 maart:

Alie Conijn; Jan en Mart Sachs-Buis; Niek Vlaar en overleden ouders; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten;

In het bijzonder bidden wij voor Hans Hulst. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.



Kerkwerksters Wognum

Groep 3	28 januari	9.00 uur
Groep 4	3 februari	13.00 uur
Groep 5	9 februari	19.00 uur
Groep 6	16 februari	19.00 uur
Groep 1	25 februari	9.00 uur
Groep 2	2 maart	13.00 uur
Groep 3	9 maart	9.00 uur
Groep 4	17 maart	13.00 uur
Groep 5	23 maart	19.00 uur



Agenda Nibbixwoud

Woensdag 3 februari	09:00 uur	kerkwerksters groep 2
Donderdag 4 februari	19:30 uur	coördinatie Cunera
Woensdag 24 februari	09:00 uur	kerkwerksters groep 3
	15:00 uur	bezoekgroep
Donderdag 4 maart	19:30 uur	liturgisch overleg
Woensdag 17 maart	20:00 uur	lektorenvergadering
Donderdag 18 maart	09:00 uur	kerkwerksters groep 4
Vrijdag 19 maart	17:00 uur	uiterste inleverdatum kopij parochieblad



Mededelingen voor alle locaties

Bestuurswisseling

De huidige parochieraad is alweer twee jaar intensief bezig om, met behulp van alle vrijwilligers en pastor Álvaro, van onze parochie weer een bloeiende parochiegemeenschap te maken.

Toen wij hieraan begonnen hadden wij, als parochieraad, met elkaar afgesproken dat dit binnen twee jaar zou moeten lukken zodat wij, als interim-bestuur, het roer over zouden kunnen geven. Het is allemaal iets anders gelopen maar wel zijn wij vorig jaar begonnen om een rooster van aftreden op te stellen want we zijn allemaal al aardig op leeftijd. Jan (Ebbing) gaf toen aan dat hij dan wel als eerste zijn plaats af wilde staan, mits er een goede opvolger werd gevonden in Nibbixwoud. Inmiddels hebben wij Marry Tessel bereid gevonden om de plaats van Jan in te nemen. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee en Marry zal zich dan ook elders in dit blad voorstellen.

Op 2 januari is Marry, tijdens de viering in de Cunerakerk, voorgesteld en hebben wij afscheid van Jan genomen. Theo benoemde in zijn toespraak dat Jan bij hem indruk maakte tijdens ons bezoek aan de bisschop in Haarlem. Jan bewoog zich met een bepaalde flair en leek zich daar helemaal thuis te voelen. Zijn woorden maakten dan ook indruk op de bisschop en op ons. Theo sprak zijn dankbaarheid uit voor datgene wat Jan voor de parochiegemeenschap in Nibbixwoud heeft gedaan en dat Jan heeft waargemaakt wat wij in het begin hadden afgesproken...."wat er ook gebeurt, we gaan

door". En er waren echt wel momenten waarop het moeilijk was om door te gaan maar het is gelukt. Ook werd Truus bedankt door Theo want als het thuisfront er niet achter staat, wordt het niks. Theo eindigde zijn toespraak met de opmerking dat wij zelf nog afscheid van Jan nemen tijdens de eerstvolgende vergadering waarna Jan een mooi boekje ontving als dank voor zijn bewezen diensten onder moeilijke omstandigheden.

Persoonlijk wil ik nog even kwijt dat Jan de afgelopen twee jaar met veel mensen in gesprek is gegaan om ze te overreden om weer vrijwilliger te worden in onze parochie. En met zijn overtuigingskracht en "big smile" is dat gelukt.

Er was op organisatorisch gebied in Nibbixwoud heel wat te regelen... er kwamen twee pastores in de pastorie wonen waardoor alles opnieuw moest worden ingedeeld, de benedenverdieping moest nog opgeknapt worden en tussendoor was er ook van alles aan de hand.

Maar samen met de mensen van de commissie organisatie en beheer, en met de mannen van het onderhoud, is deze klus bijna geklaard. Tussen de vergaderingen door hadden wij geregeld contact met elkaar en dat voelde goed. Zo hielden wij de vinger aan de pols in Nibbixwoud.

In de komende vergadering nemen we, zoals Theo al benoemde, met de parochieraad afscheid van Jan maar langs deze weg willen wij je alvast bedanken voor je inzet en positiviteit; ook heten wij Marry van harte welkom.

*Namens de parochieraad,
Tony Slaman-Kuip.*

Mag ik mij even voorstellen

Per 1 januari 2021 maak ik deel uit van het parochiebestuur van de Emmausparochie. Voor de "Nibbikers" ben ik, denk ik wel bekend. Mijn naam is Marry Tessel-Mol. Geboren en getogen in Nibbixwoud en al in diverse werkgroepen actief geweest in de Cunera parochie. Samen met Peter woon ik sinds een jaar aan de Weidelaan. Daarvoor woonden we aan de Dorpstraat met onze 3 kinderen die nu allemaal op zichzelf wonen. We hebben inmiddels 4 kleinkinderen, 2 jongens en 2 meiden.

In de viering van 2 januari jl. sprak de voorzitter Jan Ebbing toe (die ik ga opvolgen) en heette mij welkom in het bestuur. Ik heb er echt wel even over na moeten denken, want ik vind eigenlijk dat de jongere generatie zou moeten opstaan maar dat lijkt wel moeilijk. Ik wil mijn steentje bijdragen aan een levende parochiegemeenschap en hoop dit in het bestuur te kunnen doen.

Heeft u op- of aanmerkingen, wensen o.i.d. kom er mee en dan kan ik zien of we er iets mee kunnen doen. De eerlijkheid gebied me ook om te zeggen dat ik nooit iedereen tevreden zal kunnen stellen maar mijn best wil ik er in ieder geval voor doen.

Een hartelijke groet van Marry Tessel

Terugkijken op mooie vieringen

We leven al weer halverwege januari 2021! Wat gaat de tijd toch snel. Toch wil ik graag met u nog even terugkijken naar het laatste kwartaal van dat bijzonder jaar 2020. Nog steeds geen vieringen in het Sweelinckhof vanwege de Corona. Juist nu willen we als kerk er graag voor de mensen zijn, en dan kan het niet. Gelukkig bezoekt Pastor Álvaro, vaak met de communie onze trouwe parochianen in het Sweelinckhof.

In onze beide kerken was het ook aanpassen aan een steeds strenger Coronabeleid. Mochten we voor de kerst nog vieringen houden met 8 koorzangers, na 15 december kwam er weer een lockdown en moesten we terug naar 4 zangers. Gelukkig mochten er wel 30 mensen de vieringen blijven bezoeken. De reserveringen achter in de kerk, verliepen goed. Omdat we juist met Kerst veel mensen zouden verwachten in de Nachtdiensten in beide kerken en op de Kerstdagen, besloot het bestuur met Toegangskarten te werken. In recordtijd waren die allen gereserveerd.

Maar helaas: op last van de bisschop werden vanwege de te verwachten grote toeloop, alle nachtdiensten afgelast. Alleen overdag mochten er nog vieringen plaats vinden met bezoekers erbij.

Aangezien in Wognum nog maar twee koren zijn, die beide 1 x per maand de muzikale

ondersteuning van de Vieringen verzorgen, werden op andere weekenden andere muzikanten uitgenodigd. Marja Borst, Jessica Huisman, het Duo van Daniëlle en ook de Moonliners verzorgden zo een mooie viering.

Heel veel activiteiten werden afgelast: De Herdertjestocht van de Hieronymusschool naar de kerk, waar het kerstverhaal zou worden voor gelezen door Pastor Álvaro en ds. Van Ankeren, mocht helaas niet doorgaan. Ook de prachtige tentoonstelling van Kerststallen in de Cunera mocht niet doorgaan. Heel veel werk werd er voor dit soort activiteiten verzet, maar helaas!

Gelukkige waren pastor Álvaro en de lekenvoorgangers allen goed in vorm, zodat we toch terug kunnen kijken op mooie en inspirerende vieringen tijdens dit bijzondere jaar.

Hans van Engen

Vieringen in de Cunera en de Hieronymus het eerste kwartaal 2021

Voorgangers en koren zijn al weer volop met voorbereidingen bezig voor de vieringen van het komend kwartaal. Bijzondere vieringen kunnen we verwachten:

Oecumenische viering met de Thomasmeeente in de Cunera op zaterdagavond 23 januari om 19.00 uur.

2 oecumenische vieringen in de Hieronymuskerk en de Protestantse gemeente het Vierkant te Wognum zondag 24 januari om 10.00 uur. In de Hieronymus een viering met bezoekers (maximaal 30) en in de Protestantse kerk dezelfde viering zonder bezoekers, maar via de livestream te volgen. Om 11 uur voor de liefhebbers een **wandeling met een gebedskaart** met het thema van de week van het gebed voor de Eenheid. U kunt zelf uw wandeling uitzetten en bepalen met wie u wilt wandelen. Bij de ingang van de Hieronymuskerk kunt u een gespreksonderwerp mee krijgen.

Het Thema dit jaar van de oecumenische vieringen is: Blijf in mijn liefde.

Dit jaar zijn er geen Carnavalsvieringen met de Carnavalsverenigingen. De Corona laat niet toe om met meer dan 30 mensen de kerkvieringen te bezoeken. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk voor uitvaarten.

En natuurlijk hebben we elke week een eucharistieviering in de Cunera op dinsdag en op donderdag in Wognum in de Hieronymuskerk. Deze vieringen beginnen om 10.00 uur.

Hoe het met Pasen gaat? Wij weten het nog niet, maar we zullen u tijdig informeren. Volg voor het actuele nieuws ook onze website en de dorpsbladen.

Hans van Engen

Oproep: Vrijwilligers gezocht!

Onze kerkgemeenschappen draaien geheel op vrijwilligers. Denk daarbij aan: Lekenvoorgangers, lectoren, kosters, koren, misdienaars, secretariaatsmedewerkers, werkgroepen zoals: Kerkschoonmaak, Tuinploeg, Technische werkgroep, Gastvrouwen, Bezoekgroep, maar ook voor allerlei themavieringen, zoals Avondwake, Vormsel, Eerste communie, Kindje wiegen, Oecumenische werkgroep e.d.

Wilt u meedoen met een van de groepen dan kunt u zich altijd aanmelden bij het secretariaat. In Wognum zoeken we op dit moment mensen die mee willen doen als lector. 1 x per maand in de weekendviering de lezingen en voorbeden voorlezen. Ook kunnen we mensen gebruiken die verstand hebben van Livestream en ander sociale media.

Vriendelijke groet, Hans van Engen

Steun Vastenactie en geef de allerarmsten een toekomst. De wereld groeit als we delen.



Dit jaar gaan we als regio "de Waterkant" proberen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Bake for Life. De Stichting Bake for Life bestaat inmiddels ruim 20 jaar!

Op dit moment heeft Bake for Life vijf bakkerijen in Oeganda en Kenia. Ook beschikken wij over een eigen bakkersvakschool in Oeganda.

Voor onze ruim 140 werknemers en hun families maakt Bake for Life het verschil met uitzicht op

Locatie H. Hiëronymus

Dank voor uw geldelijke bijdrage voor het Cadeau voor het 50-jarig bestaan van het Hieronymuskerkgebouw!

Het is altijd leuk, dat als je jarig bent een cadeautje mag ontvangen. Zo ook de Hieronymuskerk die vorig jaar september 50 jaar oud werd. En wij, de parochieraad vroeg u om een geldelijke bijdrage. Er is op de speciale rekening ruim 1900,- euro binnengekomen!!! Heel veel dank daarvoor.

Hoe hebben wij dat geld besteed? Wij hebben allereerst de Camera voor de Livestream vernieuwd en op een andere plaats geïnstalleerd. Ook is er een nieuwe laptop aangeschaft, zodat storingen verleden tijd zijn.

een betere toekomst, met ruimte voor dromen die uitkomen.

Daarnaast hebben wij ruim 100 kleinere bakkerijtjes volgens het microkrediet principe onder de naam: BISS (Bake It Smart & Simple).

In de eerste BISS-fase leren de deelnemers bakken zonder elektriciteit en stromend water. Kansarmen kunnen na een korte opleiding direct aan de slag en een inkomen genereren met het bakken van diverse producten met een frituurpan. In fase 2 van ons microkrediet programma leert men te bakken met een houtgestookte oven.

Al 20 jaar bouwt Bake for Life bakkerijen in de Afrikaanse landen Oeganda en Kenia. Gehandicapten, wezen, kindsoldaten, alleenstaande moeders en mensen die door omstandigheden op jonge leeftijd school hebben moeten verlaten werken hier en leren het bakkersvak. Het aanleren van dit traditionele bakkersvakmanschap geeft deze mensen een eerlijk bestaan. Met het bakken verdienen ze een salaris waarmee ze in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Het Covid-19 virus heeft ook onze bakkerijen (en dus onze medewerkers) getroffen door een zware lockdown. Inmiddels draaien de bakkerijen weer, echter, het heeft heel wat gevolgen gehad voor onze medewerkers. Wij hebben onze medewerkers (deels) hun salaris kunnen doorbetalen. In Nederland hebben wij ook de gevolgen van Corona ondervonden, aangezien veel sponsoracties niet door konden gaan, waardoor er minder sponsorgeld binnenkwam.

Alle parochies in regio "De Waterkant" doen eraan mee, de opbrengst vanuit de parochies worden aangevuld met 50% van de landelijke opbrengst.

De volgende keer vertellen we u nog iets meer over de projecten.

Met vriendelijke groet, Werkgroep de Vastenactie

Verder staat nog op het lijstje om aan te schaffen: 2 tv-schermen om tijdens uitvaarten foto's en dia's te kunnen vertonen. Zo'n scherm is ook handig om de nummers en teksten van liederen te presenteren. En verder is er een deel als bijdrage naar de sanitaire verbeteringen gegaan.

Ook willen wij de parochiaan bedanken die een nieuw Kazuifel heeft geschonken. Aangezien de liturgische gewaden langzaam maar zeker vervangen moeten worden is een schenking altijd welkom. De oude versleten liturgische gewaden zijn naar Spanje gegaan om gouddraad eruit te halen, of naar de missie gegaan.

Hans van Engen

Locatie St. Cunera

Geluidsinstallatie en Livestream in onze kerk

Via de geluidsinstallatie en de livestream in onze kerk kunnen wij u nog meer van dienst zijn dan alleen het weergeven van het geluid of de viering. Onderstaand een overzicht wat wij u kunnen bieden.

Betreft: Gebruik apparatuur in de St. Cunerakerk

Tijdens een gesprek is het soms lastig aan te geven wat we als kerk kunnen bieden tijdens de condoleance-avondwake, afscheidsdienst, of tijdens een jubileumviering. Hierbij willen wij u dan ook laten weten hoe we de huidige apparatuur t.a.v. geluid en beeld kunnen gebruiken.

Geluid:

Weergeven

Op dit moment kunnen we een cd en geluid van een usb stick afspelen. Ook is het mogelijk geluid van uw telefoon via bluetooth te laten horen.

Opnemen

Eventueel kan het geluid ook opgenomen worden op een usb stick of een cd.

Beeld:

Weergeven

De kerk is in het bezit van een livestream camera. Hiermee kunnen we beelden direct op de pc thuis laten zien (via [rkemmausparochie.nl/Livestream/St. Cunerakerk](http://rkemmausparochie.nl/Livestream/St.Cunerakerk)) Ook kunnen de beelden op een later tijdstip worden bekeken (na een dag staan ze op de website van [rkemmausparochie.nl/livestream/St. Cunerakerk](http://rkemmausparochie.nl/livestream/St.Cunerakerk)).

Opnemen

De beelden kunnen ook worden opgeslagen op de pc waarna ze op een usb stick kunnen worden verstrekt.

Weergeven

Foto's en filmpjes kunnen ook worden weergegeven in de kerk.

Foto's kunnen worden aangeleverd via de mail of een usb stick (geen PowerPoint).

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met *Koos Conijn 0229-573214/0610958734* of *Piet Ettes*.

Afscheid van onze nestor

Op 20 december hebben we afscheid genomen van Joop Ooijevaar als lector in onze St. Cunera parochie. Begin november hield Joop me aan en hij zei tegen me: Piet, je most moin maar niet meer een beurt geven as lector. Ik wor straks ienentachtig en das mooi weest. Koik, moete ze nou nag naar zo'n ouwe man luisteren? Nou de jonkies maar.

Joop je hebt veel betekend voor onze parochie. Als ik het op een rijtje zet: in de kajuitgroep, tekstgroep van toen nog Jongerenkoor, dopper, lector en ook nog bestuursfuncties.

Ik ben wat in de archieven gedoken van de Lectoren en daar blijkt uit dat je al van het begin af aan betrokken bent geweest bij het mee voorgaan in de vieringen. Ik kon teruggaan tot 1967 en daar werd je naam al genoemd. De lectorengroep, hoogstwaarschijnlijk opgericht 19 maart 1967, en wel met het lezen van het lijdensverhaal, later kwam ook het voorlezen van het epistel en evangelie erbij en de H. Communie uitreiken. Dit alles naar aanleiding van het Concilie waarin werd aanbevolen niet meer met de rug naar de mensen de H. Mis 'lezen' maar naar het altaar omkeren en: "samen onderweg" zijn. Afscheid nemen van iemand die al vanaf 1967 zich heeft ingezet voor de parochie –53 jaar– en vanaf begin 1970 als lector, dat is niet zomaar wat. Voor die inzet wil ik je, namens alle lectoren en lectrices hartelijk danken.

Piet Ettes

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

Het Leven

Een klein meisje zat, zittend op de vloer, naar haar oma te kijken. Oma was in haar stoel geconcentreerd met een borduurwerk bezig. Van onder af keek het meisje aandachtig naar de achterkant van het borduurwerkje. Ze snapte er niets van. Met elke steek zag het werkje er steeds vreemder uit. De wirwar van gekleurde draadjes werd groter en groter. Het leek echt nergens op. Er was geen enkel patroon in te ontdekken. Uiteindelijk knipte oma het laatste draadje af, hield het borduurwerkje voor zich uit en knikte tevreden. Het meisje snapte niet dat oma tevreden kon zijn met zoiets lelijks!

Vervolgens riep oma haar. Ze draaide het borduurwerkje om, zodat het meisje de andere

kant kon zien. Haar ogen werden groot van verbazing! Want deze kant liet prachtige bloemen zien, in allerlei kleuren. Vol verbazing staarde ze oma aan. Ze had nooit kunnen bedenken dat die wirwar van draadjes aan de andere kant een prachtig werk zou zijn. Soms verloopt het leven anders dan wij graag hadden gewild. En misschien ook anders dan waar we voor hebben gebeden. Maar we zien maar één kant. De wegen die we moeten gaan, zijn soms moeilijk en onbegrijpelijk. Je leven kan een wirwar lijken met gebeurtenissen waarvan je het 'waarom?' niet begrijpt. De wegen in je leven zijn net draadjes. Hoe raar ze soms ook lijken te lopen, ze zijn nodig om een kunstwerk te voltooiën. Daar mag je op vertrouwen. Gods wil is goed!

Overige mededelingen

PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud

Inwoners;
die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken
die een hulpproject opzetten
Een beroep doen op het PCI?



Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990
pci.wognum@gmail.com.

Zwaagdijk-West:
M. Spil 572974
pci.wognum@gmail.com.

Nibbixwoud:
Pastorie 571736
M. Meijners 853140
pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.
Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

En zo zijn we al weer aan het einde van de 1^e maand in 2021 beland. Namens de redactie de beste wensen voor 2021 toegewenst.

Wij hopen dat we binnenkort weer meer kunnen ondernemen en wij elkaar kunnen ontmoeten thuis en in de kerk. Maar ook mooi dat wij via de livestream verbonden kunnen zijn. Voor de meest actuele zaken verwijzen wij u naar de website.

VERSCHIJNING 2021

Donderdag 6 mei
Donderdag 8 juli
Donderdag 16 september
Donderdag 28 oktober
Donderdag 16 december

AANLEVEREN

Vrijdag 30 april
Vrijdag 2 juli
Vrijdag 10 september
Vrijdag 22 oktober
Vrijdag 10 december

Redactie:

Jolanda Velt	Postgalei 18	573357
Coby Schouten	Woudhoek 8	573081
Annemiek Schouten	Hauwert 17	202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 25 maart 2021.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 19 maart**
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 11** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com

Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding. Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.

Bezoek eens de website van onze parochie:
<http://www.rkemmausparochie.nl>

De Regio 'de Waterkant' geeft iedere week een digitale nieuwsbrief uit.
Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via regiodewaterkant@gmail.com

Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging

Bestuur en pastores team van regio 'De Waterkant'

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

Pastores-team

Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie.

Pastoor Nico Knol is de administrator van Regio de Waterkant en van de Emmaüsparochie.

Parochie-vicaris Álvaro Rodríguez Luque is de eerste aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie.

U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: alvarodriguezluque@gmail.com

Pastor Anne-Marie van Straaten:	<i>Pastoraalwerkster</i> Eerste aanspreekbaar Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen regio De Waterkant.
Pator Bert Glorie:	<i>Priester/Parochie-vicaris</i> Eerste aanspreekbaar Obdam/Hoogwoud. PCI-begeleiding.
Pastor Álvaro Rodríguez Luque:	<i>Priester/Parochie-vicaris</i> Eerste aanspreekbaar Emmaüsparochie (Nibbixwoud en Wognum)/De Weere/Spanbroek, sacramentele bediening door de hele regio.
Pastor Nico Knol:	<i>Priester/Pastoor</i> Eerste aanspreekbaar De Goorn/Ursem, teamleider, sacramentele bediening door de hele regio.

Voor alle pastorale, sacramentele een geestelijke zaken: Álvaro Rodriguez Luque, mobiel: 0687375420

Het bestuur van regio 'de Waterkant'

Pastoor Nico Knol	Voorzitter
Jan Wijnker uit Grosthuizen	Vice-voorzitter
José van Leerdam-Dekker uit De Goorn	Secretaris
Adri Vlaar uit Hoogwoud	Penningmeester
Els van der Hulst-Steur uit Avenhorn	O.L.V. v.d. H. Rozenkrans parochie De Goorn
Adri Wever uit Ursem	Bavo-parochie Ursem
Win Bijman	Victor-parochie Obdam/Hensbroek
Sjaak Koopman	Lambertus-parochie De Weere
Tony Slaman	Emmaüs-parochie Wognum/Nibbixwoud
Sjaak de Koning	Bonifatius-parochie Spanbroek
Gré Ooijevaar-Nuijens	st. Jansgeboorte-parochie Hoogwoud
Jos van Straalen	Georgius-parochie Spierdijk, O.L.V. v. Lourdes-parochie Zuidermeer

Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies.

Het bestuur wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Het dagelijks bestuur (voorzitter/vicevoorzitter/secretaris/penningmeester) bereidt de bestuursvergaderingen voor en komt bij elkaar om ontwikkelingen te begeleiden.

Per parochie is er een parochieraad waarvan bovengenoemde leden deel uitmaken, aangevuld door een penningmeester en mensen uit diverse werkgroepen. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het bestuur van de regio.

Emmaüs parochieraad

Theo Ursem: voorzitter

Tony Slaman: secretaris en afgevaardigde naar het Regiobestuur

Juul Kampstra: penningmeester

Hans van Engen: afgevaardigde Wognum

Marry Tessel: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Voorgangers, Lectoren, Koster, Avondwakegroep, Doopgroep, Vormselgroep, 1^{ste} Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Koster, Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Kerkbalans, Koster, Tuingroep/kerkhofbeheer, Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van *taakgroepen*: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Koster.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen van beide locaties*:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum Begrafenisvereniging "Laatste Eer"
 Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
 J. Beerepoot 0229572582
 Info: www.laatsteeerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begrafenisvereniging "St. Barbara"
 Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
 Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging "St. Cunera"
 Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
 Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.
 Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: "Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl.

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk opgelezen waar de viering plaats vindt.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____

Adres _____

Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon

(brievenbus pastorie).

Geboorte?

Laat de parochie het weten.

Naam / voornaam:

Geboortedatum:

Huwelijk op komst?

Geef het tijdig door.

Huidige adres:

Postcode: Woonplaats:

Verandering in het gezin? Verhuisdatum:

Laat het even weten.

Nieuw adres:

Verhuizen?

Help onze administratie.

Postcode / Woonplaats

Gezinsleden:

Geb. datum:

..... M/V

..... M/V

..... M/V

