

December 2020 – Januari 2021
9^e Jaargang nr. 7

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



R.K. Emmaüsparochie

Het jaar 2020 liet duisternis zien spreiden over de wereld. Wij waren getuige - en zijn nog steeds - van iets vreemd, een onzichtbaar virus dat de hele mensheid ondersteboven heeft gezet. Ineens waren onze grenzen blootgesteld, de vrees voor ziekte en dood verscheen en bracht afstand onder de mensen. Donkere gevoelens, diep verborgen in ons hart kwamen op en we werden bang en wanhopig.

Tegelijkertijd weten wij met vaste hoop dat dit niet het laatste woord heeft! Het naderende Kerstfeest brengt ons een andere, een altijd-nieuwe boodschap: "Het volk dat ronddwaalt in het donker, ziet nu een helder licht, over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op" (Jes 9, eerste lezing van de Kerstnachtliturgie).

Dit is het Kerstfeest: het mysterie van een God die zich klein maakt, die zijn kinderen nooit in de steek laat, die de kleinste en armste plaats inneemt om ons te bereiken.

Beste vrienden,
Jesus Christus is dat Licht! Moge dat licht ons hart komen verlichten, moge dat licht al de pijn en wanhoop weggagen; moge het kind Jezus geboren worden in uw gezin, in uw wijk, in uw stad of dorp, in al de mensen die uw lief zijn. Alleen dat Licht wordt nooit gedooft; alleen Christus kent geen einde, Hij is Immanuel, God met ons!

*Kom Immanuel!
Kom, Zoon van God,
Wees onze vreugde
en blijf met ons te allen tijde!*

Met deze hoop
Wens ik, u allemaal, een zalig en vreugdevolle
Kerstmis.

Zalig Kerst en gezegend nieuwe jaar!

Alvaro.

Kerstfeest

Kerstfeest ben jij,
als je besluit elke dag opnieuw geboren te worden,
als je God binnenlaat in je hart.

De kerstboom ben jij
als je je met kracht verzet
tegen de stormen en moeilijkheden in het leven.

De kerstversiering ben jij
als jouw mooie kanten
de kleuren zijn
die je leven glans geven.

De kerstklok ben jij
als je uitnodigt, samenbrengt en verbindt.

Jij bent ook de kerstster
wanneer je met jouw leven
de weg van anderen verlicht
met goedheid, geduld, vreugde en goedhartigheid

De kerstengel ben jij
wanneer je iemand brengt tot de Heer.

Ook ben je de drie wijzen
als je het beste van jezelf geeft
zonder je af te vragen aan wie je het schenkt.

De kerstmuziek ben jij
als je harmonie vindt in je hart.

Het kerstcadeau ben jij
als je een echte vriend bent,
een broeder/zuster voor alle mensen.

De gelukwensen van kerst ben jij
als je vergeeft en vrede bewerkstelligt
ook als je het moeilijk hebt.

De kerstmaaltijd ben jij
als je met brood en hoop
de arme naast je verzadigt.

Jij bent de kerstnacht
als je, nederig en oprecht,
in de stilte van de nacht
de Redder van de wereld ontvangt
zonder lawaai, toeters of bellen;
je bent de glimlach van het vertrouwen en de
tederheid
in de innerlijke vrede van een voortdurend
kerstfeest dat het Koninkrijk in jou opricht.

Gezegend Kerstfeest voor allen die het Kerstfeest
willen zijn.
(Jorge Mario Bergoglio // paus Franciscus; 2016)

Kerkbalans 2021: Geef vandaag voor je kerk van morgen

Beste parochiaan,



Wij zijn trots op onze kerkgemeenschap!

Het is een plek om te bezinnen, te onthaasten, te vieren en om elkaar te steunen als dit nodig is. We vinden hier saamhorigheid. Het liefst zouden we ons geen zorgen willen maken om de dag van morgen, maar de realiteit is vaak anders *en zeker het afgelopen jaar zijn wij veel inkomsten misgelopen door de coronacrisis.* Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op u allen om mee te doen aan actie Kerkbalans 2021 *en hopen op een extra gift van u.*

Van uw vrijwillige bijdrage kunnen wij het parochieel team en de instandhouding van beide kerken betalen. We zouden het zeer op prijs stellen als u uw bijdrage overmaakt op een van de volgende bankrekeningnummers:

Voor Wognum: bankrekeningnr. NL34RABO 0371 6003 32

Voor Nibbixwoud: bankrekeningnr. NL63RABO 0344 2013 84

Voor Zwaagdijk-West: bankrekeningnr. NL75RABO 0376 8023 83

Deze bankrekeningen staan allen op naam van de R.K. Parochie Emmaus.

Wilt u informatie omtrent een periodieke gift, hetgeen fiscaal gunstiger voor u kan zijn, neem dan contact op met de penningmeester. Bij voorbaat dank voor uw steun en een vriendelijke groet,

Álvaro Rodriquez Luque (priester) en Juul Kampstra (penningmeester)

Begroting 2021 Cijfers X 1.000 euro

OPBRENGSTEN

Kerkbijdragen	45
Collecten	20
Uitvaarten	25
Antenneopbrengsten	19
Verhuur woning Zwaagdijk	9
Overige opbrengsten	<u>5</u>

Totaal 123

UITGAVEN

Parochieel team	25
Bijdrage Bisdom	25
Huisvestingskosten	33
Bankkosten	1
Kosten diensten	19
Kosten pastoraal en bestuur	4
Kosten huishouding	10
Overige kosten	<u>14</u>

Totaal 131

Begroot verliessaldo 8

In Memoriam

Petronella (Nel) Portegies-Rood * 13 okt 1932 † 17 okt 2020 (locatie St. Cunera)

Nel Rood werd in 1932 geboren op Dorpsstraat 88 in "De Krom", zoals de bocht van de Dorpsstraat daar wordt genoemd. Zoals zoveel meisjes in die tijd, doorliep ze na de lagere school de Huishoudschool. Op 11 februari 1953 trouwde ze met Jaap Portegies uit de Weere en gingen ze wonen in de Wieringermeerpolder aan de Tussenweg, naast de boerderij van de Zeeuwse boer Sturm en met bureu uit West-Brabant en Beverwijk. Een kleine "multiculturele" gemeenschap, waarin je op elkaar was aangewezen. In de elf jaar dat ze er woonden, werden de oudste 7 kinderen geboren. In 1964 verhuisden ze naar Nel haar ouderlijk huis in Nibbixwoud. Daar werd een nieuw huis gebouwd en later nog een dochter geboren.



Naast het drukke huishouden en het werk op het tuindersbedrijf nam Nel actief deel aan het verenigingsleven. Een belangrijk wapenfeit was dat zij medeoprichtster was van peuteropvang "Hummelhof". Daar is ze jarenlang voorzitter van geweest. Verder hield Nel van klaverjassen, zong ze in verschillende koren, was ze lid van de KBO, etc. Nadat haar man Jaap door hartproblemen moest stoppen met het tuindersbedrijf, werd een deel van het land verkocht. In 1993 verlieten ze de Dorpsstraat en gingen ze aan de Weidelaan wonen. Door de zorg voor haar man schoot het sociale leven er wel wat bij in. Na zijn overlijden in 2005 pakte ze de draad hiervan weer op.

De laatste jaren ging haar gezondheid steeds verder achteruit en in 2018 verhuisde ze naar Sweelinckhof. Haar uitvaart noemden de kinderen een dankdienst voor het leven van hun moeder, oma en overoma. Ze lieten uit de bijbel 'de sterke vrouw'. Een ode aan een vrouw die een steun was voor haar echtgenoot, liefdevol haar kinderen had grootgebracht en van betekenis was voor de gemeenschap. Moeder Nel, rust in vrede.



Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk, Sweelinckhof en de St. Cunerakerk



Wanneer u achter een viering een koor ziet staan, betekent dit dat een kleine afvaardiging van het koor de viering zal opluisteren. Dit vanwege de maatregelen van het RIVM i.v.m. met het Coronavirus. Voor een meest actueel vieringenoverzicht verwijs ik u naar onze website www.rkemmausparochie.nl.



Locatie	Dag	Datum	Tijdstip	Plaats	Viering	Voorganger	Koor
Wognum	Za	12 december	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	12 december	19:00 uur	H. Hiëronymus	3e weekend van de Advent Woord- en Communie	T. Breeuwsma	
Nibbixwoud	Zo	13 december	10:00 uur	St. Cunera	3e weekend van de Advent Woord- en Communie	T. Breeuwsma	Cunerakoor
Nibbixwoud	Di	15 december	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	17 december	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	19 december	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	19 december	19:00 uur	H. Hiëronymus	4e weekend van de Advent Eucharistie	Álvaro	Cantorij???
Nibbixwoud	Zo	20 december	10:00 uur	St. Cunera	4e weekend van de Advent Eucharistie	Álvaro	Mannenkoor
Nibbixwoud	Di	22 december	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	24 december	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Nibbixwoud	Do	24 december	19:00 uur	St. Cunera	1° Kerstnachtviering	Viering vervalt	
Wognum	Do	24 december	18:30 uur	H. Hiëronymus	1° Kerstnachtviering Eucharistie <i>Reserveren is verplicht</i>	G. Koning	Sylvidakoor
Nibbixwoud	Do	24 december	21:30 uur	St. Cunera	2° Kerstnachtviering Eucharistie <i>Reserveren is verplicht</i>	Álvaro	Mannenkoor
Wognum	Do	24 december	22:30 uur	H. Hiëronymus	2° Kerstnachtviering Woord- en Communie <i>Reserveren is verplicht</i>	H. van Engen	Koor 'Samen' uit Spierdijk
Nibbixwoud	Vr	25 december	10:00 uur	St. Cunera	1° Kerstdag Woord- en Communie <i>Reserveren is verplicht</i>	C. Hoogland	Duo Melvin en Lucie

Wognum	Vr.	25 december	10:00 uur	H. Hiëronymus	1^e Kerstdag Eucharistie. <i>Reserveren is verplicht</i>	Álvaro	Parochieel Gemengd Koor
Nibbixwoud	Vr.	25 december	13:30 uur	St. Cunera	Kindje Wiegen via Livestream Kerk is dicht		
Wognum	Vr.	25 december	13.30 uur	H. Hiëronymus	Kindje Wiegen vervalt!!	Vervalt	
Wognum	Za	26 december	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	26 december	10:00 uur	H. Hiëronymus	2^e Kerstdag	Viering vervalt	
Nibbixwoud	Za	26 december	10:00 uur	St. Cunera	2^e Kerstdag. Eucharistie Gezamenlijke viering <i>Reserveren is verplicht</i>	Álvaro	Cunerakoor
Nibbixwoud	Zo	27 december	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	Jubilatekoor
Wognum	Zo	27 december	10:00 uur	H. Hieronymus	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Di	29 december	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	31 december	10:00 uur	H. Hieronymus	Viering vervalt		
Wognum	Do	31 december	19:00 uur	H. Hiëronymus	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Do	31 december	19:00 uur	St. Cunera	Gebedsdienst Gezamenlijke viering	Álvaro M. Vriend	Paul Visser en Alvaro
Nibbixwoud	Vr	1 januari 2021	10:00 uur	St. Cunera	Nieuwjaarsdag	Viering vervalt	
Wognum	Vr	1 januari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Nieuwjaarsdag	Viering vervalt	
Nibbixwoud	Za	2 januari	10:00 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
			19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie Nieuwjaarswensen	Álvaro	Cunera
Wognum	Zo	3 januari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie Nieuwjaarswensen	Álvaro	
Nibbixwoud	Di	5 januari	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	7 januari	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	9 januari	10.30 uur	Sweelinckhof	Sweelinckhof	Viering vervalt	
Nibbixwoud	Za	9 januari	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	T. Slaman	Cantorij of Tight Formation
Wognum	Zo	10 januari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie	T. Slaman	
Nibbixwoud	Di	12 januari	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	14 januari	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	16 januari	10.30 uur	Sweelinckhof	Sweelinckhof	Viering vervalt	
Nibbixwoud	Za	16 januari	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Alvaro	Jubilatekoor
Wognum	Zo	17 januari	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Alvaro	Sylvidakoor
Nibbixwoud	Di	19 januari	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	21 januari	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Za	23 januari	10.30 uur	Sweelinckhof	Sweelinckhof	Viering vervalt	
Nibbixwoud	Za	23 januari	19:00 uur	St. Cunera	Gebedsviering Week van de Eenheid i.s.m. de Thomasgemeente	C. Hoogland	Samengesteld koor
Wognum	Zo	24 januari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Gebedsviering Week van de Eenheid i.s.m. het Vierkant	H. van Engen P. Ankeren	
Nibbixwoud	Di	26 januari	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Álvaro	
Wognum	Do	28 januari	10:00 uur	H. Hieronymus	Eucharistie	Álvaro	

Kerkvieringen Wognum volgen op computer weer mogelijk!

De normale weekendvieringen in Wognum zijn weer op de computer of laptop overal te volgen. Dus zelfs als u op vakantie bent, kunt u een kerkviering rechtstreeks meebeleven achter uw laptop. Let op: dit kan dus alleen rechtstreeks als de kerkviering in Wognum wordt gehouden. Inloggen op:

livestream.rkemmausparochie.nl

Let op!**Vanuit de Cunerakerk zijn per livestream vieringen te volgen**

Om ook vanuit de Cunerakerk de vieringen te volgen.

Kijk ook op de website www.rkemmausparochie.nl en klik dan op livestream.

Wij hopen u met deze extra service ook in deze bijzondere periode een handreiking te doen om betrokken te blijven met onze geloofsgemeenschap.

Verzorgingshuis “Koggenlandhuis” te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgegaan door de dominee of de Pastoraal werker.

Misintenties Wognum**Zaterdag 12 december:**

Arie en Corrie loos en overleden familie; Jaap Ursem en Marco; Adrie Smit; Wil Ootes-Romein; Gre Overboom en overleden familie; Piet Romein; Cock en Willy Salman; Martien en Willy Pronk-Vriend; Antoon en Riet de Wit-Molenaar; Kees, Siem en Renee Besseling; Truus Mol-Hulst en overleden familie;

Zaterdag 19 december:

Jaap en Lies Tool-Ootes; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Arie Wiering; Antoon en Riet de Wit-Molenaar;

Donderdag 24 december Kerstavond:

Piet en Lies Zuiker, dochter Liset en zegen over het gezin; Wim en Tiny Boost-Romein; Jaap Ursem en Marco; overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko, Siem en Martien overleden ouders Bakker-Twisk; Marian Bijman-Jonker; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen over de gezinnen; Lex en Nel Dijkstra-Hes; Lizet Groot-Zuiker en zegen over haar gezin; overleden ouders Hand-Commandeur; Nic Kaldenbach; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Orijn en Gre Kroon-Ruiter; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Piet Romein; Joke Stam-Koelman; Martien en Willy Pronk-Vriend; Corné Stam; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en overleden familieleden; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Wim en Tiny Huibers-Komen; Jos Ursem; Joop en Riet Overboom; Cees en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Johan Schaapherder; Margaretha Ursem-Boots; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Tiny Overboom-Schouten en zegen over hun gezin; Jan en Koos Koeman en Joy; Simon Sjerps en Martha Sjerps-Bos; overleden ouders Conijn-Verlaat en Cees;

Vrijdag 25 december kerstmis:

Jan en Annie Bos-Pronk en zegen over hun gezin; Lizet Groot-Zuiker; Marie Kamp en levenden en overleden familie Kamp- op den Kelder; Piet en Riet Kroon-Hulsebosch; Gre Overboom en overleden familie; Piet Romein; Cock en Willy Salman-Laan; Jaap en Lies Tool-Ootes; Martien en Willy Pronk-Vriend; Adrie Smit; Overleden familie Bleeker-Ootes; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Tiny Rool-Huisman en zegen over haar gezin; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman; Arie Wiering; Antoon en Riet de Wit - Molenaar; Levende en overleden familie Smit-Hes; Kees, Siem en Renee Besseling; Cees en Afra Rood van Diepen en zegen over hun gezin; Ben en Nel Loos-Knijp en overleden familie; Piet Stam en zegen over zijn gezin;

Tweede kerstdag viering in Nibbixwoud:

Frans en Miep Frantzen- van de Wijer; Rem en Emmy Rood-Pronk; Cock en Willy Salman-laan; Martien en Willy Pronk-Vriend; Antoon en Riet de Wit-Molenaar; Jaap en Tiny Bleeker-Ooijevaar;

Oudejaarsavond viering in Nibbixwoud:

Piet en Lies Zuiker-Laan, dochter Lizet en zegen over het gezin; Riet Blauw-Zandvliet; Marian Bijman-Jonker; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over het gezin; Lex en Nel Dijkstra-Hes; Martien en Willy Pronk-Vriend; Adrie Smit; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman; Arie Wiering; Kees, Siem en Renee Besseling;

Zondag 3 januari:

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Siem Blauw en zijn dierbaren; Wim en Tiny Boots-Romein; Jan en Truus van Diepen-Kaak en Annet; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Siem Rinkel; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over zijn gezin; Cornelis en Margaretha Wijnker-Veecken en Tom en zegen over hun gezin; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Arie en

Truus Laan-van Westen en Kees; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem;

Zondag 10 januari:

Arie en Corrie Loos en overleden familie; Adrie Smit; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen over de gezinnen; Martien en Willy Pronk-Vriend; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over gezin;

Zondag 17 januari:

Jan en Cees Rinkel; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin; Jan en Annie Bos-Pronk en zegen over hun gezin; Frans en

Misintenties St. Cunerakerk

Zondag 13 december:

Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Overleden familie Schoenmaker; Willem Vriend; Thaam op den Kelder;

Zondag 20 december:

Bert en Greet Schouten-de Haan; Cor en Mart Koppes-Kuip; Piet de Vries en Riet de Vries-van Diepen en zegen over hun gezinnen; Ria Overbeek-Smit;

In het bijzonder bidden wij voor Kees Kroon. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Donderdag 24 december (Kerstnacht):

Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos en familie; Bep Kollmer; Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Aad Karsten; Gerda Berkhout-Bennis; Gerard en Corry de Vries-Spigt en Leo; Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Nico Kok; Nic en Lies Commandeur-Machtel; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk; Tiny op den Kelder-Breed; Hans en Rob Hulst; Piet Commandeur en Annie Commandeur-Knol; Joop Karsten en zegen over zijn gezin; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Joop en Alie van Zelm-Molenaar; Dirk van Zelm; Lou Hes en Petrus en Cornelia Huisman-Pelt, Theo en Adrie; Petrus Hoogland en Catharina Hoogland-Wenker en Theo; Tom Broersen en familie Broersen-Commandeur; Ans Berkhout-Grippeling; Cees Karels; Bert en Greet Schouten-de Haan; Overleden ouders Verbeek-Smit; Jaap Hoogland en zegen over zijn gezin; Cor Ligthart; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Cor en Mart Koppes-Kuip; Piet en Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; Niek Vlaar en overleden ouders; Nic en Vera Berkhout-van Diepen en kleindochter Brenda Schoenmaker; Jan Appelman; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen

Miep Frantzen-van de Wijer, Adrie Hoogewerf; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over gezin;

Zondag 24 januari:

Corné Stam; Jaap en Tiny Bleeker-Ooijevaar; Annet Langedijk; Martien en Willy Pronk-Vriend; Piet Romein; Adrie Smit; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden;

en zegen over hun gezin; Thea Hoogland-Karsten en zegen over haar gezin; Piet en Jo Ursem-Ros en zegen over de gezinnen en uit dankbaarheid; Piet en Tiny Appelman-Doodeman; Ans Winters-Kroon en zegen over haar gezin; Ria Overbeek-Smit; Piet Schoenmaker;

Vrijdag 25 december (1^e Kerstdag):

Nic en Tiny Conijn-Pronk; Jaap Huisman en overleden familie; Vader, moeder, Ko, Jaap, Riet en John Verlaat en zegen over de gezinnen; Dennis Kroon en overleden familieleden; Piet en Vera Knol-Groot; Theo op den Kelder en zegen over de gezinnen; Piet de Vries en Riet de Vries-van Diepen en zegen over hun gezinnen; Herman op den Kelder en Jos;

Zaterdag 26 december (2^e Kerstdag):

Jan en Mart Sachs-Buis; Anneke Vleerlaag-Jonk;

Zondag 27 december:

Pé Goedhart; Niek Vlaar en overleden ouders;

Donderdag 31 december:

Alie Conijn; Nic en Lies Commandeur-Machtel; Hans en Rob Hulst; Arie Smit; Tom Broersen en familie Broersen-Commandeur; Cor Ligthart; Piet en Vera Knol Groot; Piet en Jo Ursem-Ros en zegen over de gezinnen en uit dankbaarheid; Piet de Vries en Riet de Vries-van Diepen en zegen over hun gezinnen; Pierre Appelman;

Zaterdag 9 januari:

Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Piet en Jenny Rikkelman en hun zoon Philip; In het bijzonder bidden wij voor Stef de Olde. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 16 januari:

Jan en Mart Sachs-Buis; Tiny op den Kelder-Breed; Piet en Jo Ursem-Ros en zegen over de gezinnen en uit dankbaarheid; Nico Kok, Freek Kok; Cor Ligthart; Overleden familie Schoenmaker; Willem Vriend; Piet en Vera Knol-Groot;

Zaterdag 23 januari:

Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Pé Goedhart; In het bijzonder bidden wij voor Jan Entius. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen:

In het bijzonder bidden wij voor Johan Balk, Theo Bakker, Kees Huiberts, Kees Koning (locatie H. Hiëronymus) Patrick de Haan, Nel Portegies-Rood, Cees Tensen, Simon Appelman, Zuster Cecilia Appelman en Jan Appelman (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736. De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand. In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum.



Kerkwerksters Wognum

Groep 3	15 december	09.00 uur
Groep 4	23 december	13.00 uur
Groep 5	29 december	19.00 uur
Groep 6	5 januari 2021	19.00 uur
Groep 1	14 januari	09.00 uur
Groep 2	20 januari	13.00 uur
Groep 3	28 januari	09.00 uur
Groep 4	10 februari	13.00 uur



Agenda Nibbixwoud

Woensdag 16 december	09:00 uur koperpoetsers
Woensdag 23 december	09:00 uur kerkwerksters, groep 6 09:00 uur koperpoetsers
Donderdag 14 januari 2021	09:00 uur kerkwerksters, groep 1



Mededelingen voor alle locaties

Misintenties tijdens gezamenlijke vieringen:

Het is al jaren de gewoonte in onze kerk dat de misintenties, die voor het betreffende weekend aangevraagd zijn, in de viering van dat weekend opgelezen worden.

Maar sinds het samenvoegen van de locaties tot de Emmaüsparochie gebeurt het dat er soms een gezamenlijke viering is en sommige parochianen vragen zich af wat er dan met de aangevraagde misintenties gebeurt. Bij een gezamenlijke viering is het zo dat de misintenties van beide locaties dan

tijdens deze viering worden opgelezen in de kerk waar de gezamenlijke viering wordt gehouden. Wij hopen dat het voor iedereen duidelijk is maar mocht u hierover vragen hebben dan kunt u altijd het secretariaat bellen, Hans van Engen (Wognum) of Marry Tessel (Nibbixwoud).

*Namens de Emmaüsparochie,
Marry Tessel*

Terugkijken op mooie vieringen

In deze bijzondere tijd met vele beperkingen willen we toch ook weer terugkijken op de vieringen van het afgelopen kwartaal. De maand oktober was heel bijzonder omdat we toen gezamenlijk zowel de Eerste Communie, als het Vormsel hadden. Op vrijdag 23 oktober kwam de bisschop in de Cunera op bezoek om een 13tal jongeren te vormen. Een hele mooie viering. Ook de twee vieringen op zondag 25 oktober voor de Eerste Communicanten in de Hieronymuskerk was heel bijzonder. Omdat vanwege de Corona er maar maximaal 30 mensen in de kerk de viering mochten bijwonen, had de werkgroep besloten er twee besloten vieringen van te maken. Op die manier konden in ieder geval de ouders en andere gezinsleden van de kinderen aanwezig zijn. De gezamenlijke werkgroep van Nibbixwoud en Wognum hadden een mooie viering gemaakt met Pastor Alvaro als voorganger die op zeer heldere en leuke toegankelijke wijze de eerste communie uitreikte.

Maar er waren veel meer mooie vieringen: het Rozenkransbidden en een prachtig Marialof. In november worden natuurlijk vooral de Allerzienvieringen druk bezocht. Het was puzzelen voor de Avondwakegroepen: Er mochten maar 30 mensen per viering aanwezig zijn, terwijl normaliter de kerken vol zitten. Ook in Zwaagdijk-West was er een mooie Allerzienviering. En zowel in de Cunera als in de Hieronymus werden twee vieringen voor de nabestaanden van de overleden Parochianen gehouden. In Wognum was er ook weer een bijzonder koffieochtend voor genodigden. Alleen bezoekers op het kerkhof moesten de 600 kaarsjes missen! Op zondag 8 november was er zowel in de Hieronymuskerk als in de Hervormde kerk in Wognum een Oecumenische viering. Dit keer tegelijk om meer mensen de gelegenheid te geven de viering te bezoeken. Er werden 76 schoendozen ingeleverd om verzonden te worden naar een Vluchtelingenkamp in Griekenland. Ook Sint-Maarten werd dit jaar op een creatieve manier in samenwerking met de school gevierd. Alleen kinderen mochten de kerk in om te luisteren naar het verhaal van St Martinus. En natuurlijk was er ook snoep.

Inmiddels zijn we al weer beland in de Advent. De voorzitters van de beide werkgroepen Vieringen, buigen zich samen met pastor Alvaro over hoe we dit jaar de Nachtmis en Kerst moeten vieren. Zoals het er nu uitziet verwachten we dat er niet meer dan 30 mensen mogen komen. Maar ook als het er misschien wat meer mogen zijn: **Reserveren voor alle kerstvieringen moet, een toegangkaart kunt u achter in de kerk of bij het secretariaat tijdens openingstijden afhalen.** Zie elders in dit blad hoe laat de verschillende diensten zijn.

Het rooster voor volgend jaar zal in eerste instantie tot de Goede week worden gepland. Samen met pastor Alvaro hebben de 5 lekenvoorgangers weer een evenwichtige lijst gemaakt. Ook de koren zijn, voor zover mogelijk, steeds weer met maximaal 8 mensen ingeroosterd. Want voorlopig verwacht de Parochieraad geen grote wijzigingen in het Coronabeleid. Na de persconferentie van de regering op 8 december weten we meer. Aangezien de Verbinding dan al uit is: volg onze website voor eventuele veranderingen.

Ook zal er komend jaar geen Carnavalsviering met de Carnavalsverenigingen worden gevierd, vanwege het beperkte aantal mensen dat de viering mag bezoeken. Op 24 januari zullen in Nibbixwoud met de Thomasgemeente en in Wognum met Het Vierkant een oecumenische viering worden gehouden in het kader van de week van de Eenheid.

U kunt ook de eucharistieviering door de week bezoeken!!!! Pastor Alvaro gaat elke week op dinsdag om 10.00 uur in de Cunerakerk en in Wognum op de donderdag om 10.00 uur in de Hieronymuskerk voor in de eucharistie. In plaats van zondag kunt u natuurlijk ook op die dagen bij ons terecht. Alleen: in Coronatijd wordt er na afloop geen koffie geschonken. Nadere informatie over de vieringen kunt u verkrijgen bij Marry Tessel in Nibbixwoud en Hans van Engen in Wognum.

Vormen

Op vrijdagavond 23 oktober werden wij alsnog gevormd. Het project was begin van dit jaar gestart, maar vanwege Corona uitgesteld. In het project hebben we met groepjes samengewerkt en een presentatieblad gemaakt. Tijdens de viering hingen deze gekleurde vellen boven het altaar. In de kerk zaten alleen onze ouders. Thuis zaten de andere familieleden mee te kijken met de livestream. Voor deze viering kwam de Bisschop uit Haarlem, mr. Hendriks naar de St. Cunera kerk. Het vormsel deed hij met een wattenstaafje op mijn voorhoofd aanbrengen. Daarna mocht ik mijn naam opschrijven in het vormselboek. Het was een leuke viering met gezellige muziek. Iedereen die een bijdrage heeft geleverd voor deze viering wil ik graag bedanken.

Groetjes Anouk Bakkum

Eerste Heilige Communie

Na maanden voorbereiden, vergaderen en de Corona regels in de gaten houden, kon het feest toch nog doorgaan op zondag 25 oktober. Wij hebben de groep gesplitst en hierdoor 2 Eerste Heilige Communie gevierd met elk 7 communicantjes. De kerk was gezellig versierd en er waren ouders en broertjes en zusjes.

Voor de mensen thuis was er een livestream beschikbaar. Wij als werkgroep hebben er alles aan gedaan om de corona maatregelen te waarborgen. Pastor Álvaro heeft ons ook goed meegeholpen met de voorbereidingen en de uiteindelijke viering is goed verlopen.

Hieronder een leuk berichtje van Fabienne Koomen en haar moeder;

Ik vond de drie kerkvieringen voor de voorbereiding leuk om te doen. We gingen knutselen en een kerkboekje in elkaar zetten. Zo leerden we hoe een kerkviering gaat en wat de pastoor allemaal doet. We hadden van tevoren ook in groepjes nog een gesprek met pastoor Álvaro. Toen mochten we vragen stellen.

Ook het maken van het knutselblad voor het voorstellen was erg leuk. Het was wel jammer dat de voorstelviering niet door kon gaan door de corona. Het voorstellen hebben we nu bij de Eerste Heilige Communie-viering gedaan.

De echte Eerste Heilige Communie-viering op 25 oktober was leuk. De kerk was mooi versierd en ik

vond het leuk dat ik mocht voorlezen. Dat ging erg goed. Ik vond het ook leuk dat ik nu voor het eerst een hostie mocht eten. Het smaakte naar eetpapier!!



Let op: In 2021 zal er geen Communieviering zijn. Dit hebben wij reeds met u gecommuniceerd. In 2022 zal de Communieviering worden gehouden voor de kinderen die dan in groep 4 en 5 zitten. Wij hopen nog steeds op versterking van de werkgroep. Wij helpen mee aan de viering in 2022, maar als er niemand op staat, kunnen wij niet garanderen dat het andere jaren nog door kan gaan.

Voor aanmeldingen en/of vragen kan er altijd contact met ons worden opgenomen.

*Groetjes de werkgroep Eerste Heilige Communie,
Patricia Huisman, Marieke Groot, Mariska Stam,
Barbara Bakkum*

Locatie H. Hiëronymus

Lourdesfonds Wognum

Oktober Mariamaand en tevens was dit de donatiemaand voor het Lourdesfonds. Daar wij zuinig wilde omgaan met onze vrijwilligers vanwege de corona hebben we middels een brief de donateurs gevraagd om dit jaar het donatiegeld per bank over te maken. Dit is zeer goed gelukt.

We zijn dik tevreden met het opgehaalde bedrag. Dank aan onze donateurs van het Lourdesfonds. Hierdoor kunnen wij (als het mogelijk is) volgend jaar weer iemand uitnodigen om als pelgrim de reis naar Lourdes mee te maken.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond en liefdevol 2021 toe.

Marijke Wittenberg en Truda Stam

Op zoek naar het Vredeskind

Op woensdag 16 december en donderdag 17 december gaan de klassen van de Hieronymusschool op zoek naar het Vredeskind. Samen met vrijwilligers van de Hieronymuskerk is er een speurtocht uitgezet die eindigt bij de Kerststal in de kerk. Het verhaal gaat over twee Syrische kinderen. Zij zijn na vele omzwervingen

in Wognum komen wonen. In het vluchtelingenkamp in Griekenland hebben zij vorig jaar een Schoenendoos met leuke spullen van de kinderen van groep 5 van de Hieronymusschool ontvangen. Nu kregen zij een brief van een vriendje uit Syrië, zoon van een Wijze uit het Oosten. Hij schrijft dat de schoolkinderen per klas op zoek moeten gaan naar het Vredeskind. Via allerlei paden en weggetjes komen de klassen aan bij de Dagkapel van de kerk. Daar zullen de ouders hen via een Beeldverhaal verwelkomen. Daarna gaan de kinderen door de kerk naar de Kerststal. Pastor Alvaro Rodriguez Luque en ds. Peter van Ankeren zullen om beurten het kerstverhaal vertellen over het Vredeskind. Na zelfgemaakte kerstballen in de kerstboom gehangen te hebben, gaan de kinderen weer terug naar school.

De gehele tocht gebeurt Coronaproef. Helaas kunnen we daarom geen ouders en andere belangstellende uitnodigen. Op deze wijze willen we vanuit de Hieronymuskerk kinderen de boodschap van het kerstverhaal meegeven alvorens zij aan de kerstvakantie gaan beginnen.

Hans van Engen

Locatie St. Cunera

Allerzielenviering 2020

Op 1 en 2 november herdachten we in onze Cunerakerk onze overledenen. 1 nov kon iedereen in de kerk een kaarsje aansteken ter nagedachtenis aan een dierbare. Voor de Allerzielenviering van 2 november mochten we maar 30 nabestaanden uitnodigen. Maar de viering

zou te volgen zijn via de livestream. Tot onze spijt hebben we veel familieleden en parochianen moeten teleurstellen, omdat de livestream niet werkte vanwege een technische storing. We hopen dat we volgend jaar weer met zijn allen in de kerk mogen herdenken.

De avondwakegroep

Kerststallen en kerstgroepen uit de hele wereld in de Cunerakerk te Nibbixwoud!!!

Dit jaar kan er in de Cunerakerk geen Sinterklaasviering gehouden worden en ook het Kindje Wiegen kan niet doorgaan vanwege de corona maatregelen. Waarschijnlijk mogen de kerstvieringen door maximaal dertig personen bezocht worden. De uitdaging is dan om er toch een positieve wending aan te geven en het plan werd geboren om een kerststallen expositie in onze kerk te houden. Heeft u thuis een bijzondere stal of groep staan die u wilt laten zien of heeft u er gewoon een mooi verhaal bij en wilt u dit delen: meldt het aan het secretariaat. email: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl.

tel. 0229-571736 (geopend op dinsdag- en woensdagmorgen). Wel graag **vóór 10 december** want dan zullen alle kerststallen opgesteld worden. Ook hebben wij Jaap en Tineke Meester bereid gevonden om een gedeelte van hun verzameling kerststallen in onze Cunerakerk ten toon te stellen en daar zijn wij heel blij mee.

U bent van harte welkom om deze bijzondere kerststallen te komen bewonderen; uiteraard met inachtneming van de corona maatregelen. Ook kan iedereen een kerstwens in de kerstboom hangen; achter in de kerk ligt daarvoor schrijfgerei en ook in de Verbinding vindt u een afbeelding waarop u uw wens kunt schrijven. Natuurlijk kunt u tijdens de openingstijden ook een kaarsje opsteken.

Wilt u buiten de openingstijden met een groepje komen dan is dit mogelijk. U kunt dan contact opnemen met pastor Álvaro, tel.nr. 06-87375420, email: alvarodriguezluque@gmail.com.



De openingstijden zijn:
Zondagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur

13 december, 20 december, 26 december, 27 december, 3 januari en 10 januari.

Dinsdagochtend van 9:30 uur tot 12:00 uur

15 december, 22 december, 29 december, 5 januari.

Donderdagmiddag van 14:00 uur tot 16:00 uur

17 december, 24 december, 31 december, 7 januari.

Wij rekenen erop dat u 1,5 meter afstand houdt, bij binnenkomst uw handen desinfecteert, een mondkapje draagt (vanaf 13 jaar) en zich aan de looproute houdt. De entree is gratis maar een vrijwillige bijdrage is natuurlijk van harte welkom. Wij hopen velen van u te mogen ontmoeten.

De Kerst-werkgroep



Cunerakoor 2^e Kerstdag

Tijdens de viering van de 2^e Kerstdag zal het Cunerakoor de zang

verzorgen om 10.00 uur in de Cunerakerk.

Er zal, met een kleine groep koorleden, diverse kerstliederen worden gezongen zodat eenieder in de kerststemming zal komen. Het meezingen zit er dit jaar niet in, maar neuriën is niet verboden volgens ons!

Sinds de Coronacrisis heeft het koor diverse fases doorgemaakt. Van maanden niet repeteren en zingen samen tot waar we nu weer staan.

Na een versoepeling in de zomer van de regels hebben we vanaf toen gerepeteerd met de koorleden welke dat wilden. Daarna voorzichtig met een kleine groep op afstand tijdens de vieringen zingen. We hoorden positieve geluiden en hebben dat tot oktober kunnen volhouden en hebben daarna weer even op de rem getrapt. Gelukkig bleef onze organist Wil Luiken spelen en heeft muzikaal diverse vieringen ondersteund. Nu hopen wij dus weer met Kerstmis te kunnen zingen. Wanneer u hierbij aanwezig wilt zijn dient u wel, zoals bij alle vieringen, te reserveren.

Ook willen wij u bedanken voor het stemmen op onze koren tijdens de Rabo Clubsupport. Het mooie bedrag van € 247,92 hebben we via een cheque ontvangen. Dit bedrag delen we met het Mannenkoor. Wij hopen U te zien en wensen u fijne en zinvolle dagen toe.

Het bestuur van het Cunerakoor

Boekenhoek Cunerakerk

Afgelopen week heeft er een flinke opruiming plaatsgevonden in de boekenhoek. Het was er overvol geworden, doordat het 2 lagen dik stond. Ook stond alles door elkaar wat het zoeken naar een geschikt boek bemoeilijkte. Met enkele dames is een selectie gemaakt van wat weg kon en mocht blijven. Ook zijn er wat nettere boeken bijgekomen, bv romans, en wat Westfriese schrijvers. We hopen dat u zo weer een beter overzicht heeft en een passend boek sneller kunt vinden. Wel een vriendelijk verzoek; bij terugbrengen of omruiling graag het weer op de juiste plank terug (er staan stickers op). Ook is deze hoek geen dump voor het opruimen van overtollige leeswerk, dus breng het niet met stapels tegelijk.

Veel leesplezier toegewenst!!!

“Blijf in mijn liefde”

Van 17 t/m 24 januari is de week van gebed voor de eenheid. Traditiegetrouw besteden we daar aandacht aan in een oecumenische viering, samen met de gemeente THOMAS. De viering is dit jaar zaterdagavond 23 januari in de Cunerakerk. Het is een wat andersoortige, maar heel bijzondere gebedsdienst voorbereid door de oecumenische

werkgroep. Het thema is “Blijf in mijn liefde” naar een uitspraak van Jezus Christus in het Evangelie van Johannes. De voorgangers zijn ds. Jantina de Ruiter en Cor Hoogland. Deze dienst wordt van harte aanbevolen voor zowel parochianen van de Emmaüs als gemeente leden van de THOMAS. We hopen dan ook dat we tegen die tijd weer wat meer mensen mogen ontvangen.

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen



Stichting Vrienden van de Cunera Kerk Nibbixwoud

Onze Cunerakerk heeft een lange geschiedenis, samen kunnen we zorgen voor een lange toekomst.

Het is nog maar enkele maanden terug dat de flyer van de Stichting huis aan

huis is bezorgd en de website www.vriendencunerakerk.nl online is gegaan. En nu al heeft de Stichting vele mooie donaties mogen ontvangen. Heel veel dank daarvoor. Het is hartverwarmend dat het onderhoud en het behoud van onze Cunerakerk een doel is waar u graag aan geeft. En het zal u duidelijk zijn dat het onderhoud van onze kerk een kostbare zaak is. Onderhoud stopt nooit! Dat blijft continu doorgaan.

Nu we het einde van het jaar 2020 naderen willen we u graag aan de mogelijkheid herinneren om nog vóór het einde van dit jaar een voor de inkomstenbelasting aftrekbare gift te doen.

Dit kan een eenmalige gift of een periodieke gift zijn. Een eenmalige gift is een gift die u maar 1 keer doet. Of een gift die u wel jaarlijks doet, maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.

Een eenmalige gift mag u van uw belastbaar inkomen aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet.

Deze voorwaarden zijn:

- Uw gift gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
- Uw gift is vrijwillig.
- U krijgt niets in ruil voor uw gift.
- U kunt aantonen dat u de gift hebt gedaan, b.v. een afschrijving van uw bankrekening.

Houd wel rekening met de drempel en het maximum. Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen (zie www.belastingdienst.nl).

Een periodieke gift is een gift die aan de volgende voorwaarden voldoet:

- U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan de Stichting.
- U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook.

- U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt, bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden.

Een periodieke gift mag u helemaal van uw belastbaar inkomen aftrekken als u aan de voorwaarden voldoet. Deze voorwaarden zijn:

- Uw gift gaat naar een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
- U hebt de periodieke gift vooraf vastgelegd in een overeenkomst die u zelf met de Stichting sluit. Deze standaardovereenkomst kunt u downloaden op www.belastingdienst.nl of aanvragen bij onze penningmeester.
- U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

Voor meer info zie onze website: www.vriendencunerakerk.nl. U kunt hiervoor ook mailen ooijevaar@hotmail.com met onze penningmeester Bert Ooijevaar. De bijdragen die de Stichting ontvangt komen geheel ten goede aan het onderhoud en de instandhouding van de Cunerakerk. Er gaat geen enkel percentage naar andere instellingen of organisaties.

Bankrekening nr.: NL25 RABO 0348 2687 93 t.n.v. Stichting Vrienden van de Cunera Kerk Nibbixwoud.

Het bestuur van de Stichting wenst u fijne feestdagen en voor 2021 datgene waar u stilletjes op hoopt.

Overige mededelingen

PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud

Inwoners;
die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken
die een hulpproject opzetten
Een beroep doen op het PCI?



Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990
pci.wognum@gmail.com.

Zwaagdijk-West:
M. Spil 572974
pci.wognum@gmail.com.

Nibbixwoud:
Pastorie 571736
M. Meijners 853140
pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

En zo naderen we met rasse schreden de laatste dagen van 2020. Een jaar wat bijna in zijn geheel in het teken stond en nog staat van de Coronapandemie. Het virus wat ons pittig in de greep houdt. Laten we hopen dat 2021 ons verlichting mag geven, dat we weer ietsjes meer in het oude 'normaal' mogen komen. Ik wens u, mede namens de andere redactieleden heel fijne en gezellige kerstdagen en voor 2021 alle goeds toe.



VERSCHIJNING 2021

Donderdag 25 maart
Donderdag 6 mei
Donderdag 8 juli
Donderdag 16 september
Donderdag 28 oktober
Donderdag 16 december

AANLEVEREN

Vrijdag 19 maart
Vrijdag 30 april
Vrijdag 2 juli
Vrijdag 10 september
Vrijdag 22 oktober
Vrijdag 10 december

Redactie:

Jolanda Velt Postgalei 18 573357
Coby Schouten Woudhoek 8 573081
Annemiek Schouten Hauwert 17 202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 21 januari 2021.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 15 januari**
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 11** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com

Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding. Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.

Bezoek eens de website van onze parochie:
<http://www.rkemmausparochie.nl>

De Regio 'de Waterkant' geeft iedere week een digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via regiodewaterkant@gmail.com

Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging

Bestuur en pastores team van regio 'De Waterkant'

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

Pastores-team

Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie.

Pastoor Nico Knol is per 1 maart 2019 als administrator ook van de Emmaüsparochie benoemd.

Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque is de eerst aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie.

U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: alvarodriquezluque@gmail.com

Pastor Anne-Marie van Straaten	Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van alle inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen.
Pastor Bert Glorie	Obdam/Hensbroek. PCI-begeleiding en momenteel nog studierend als priesterstudent.
Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque	De Weere/Hoogwoud/Spanbroek, sacramentele bediening door de hele regio.
Pastoor Nico Knol	De Goorn/Ursem, voorzitter parochiebestuur, teamleider, sacramentele bediening door de hele regio, secretaris dekenaat Alkmaar.

Voor alle pastorale, sacramentele en geestelijke zaken:

Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque, mobiel: 06-87375420

Als team mogen we ook steunen op de medewerking van een aantal emeritus pastores:

Jan Verbruggen, emeritus pastoraal werker van Spanbroek en De Weere

Piet Hoogenboom, emeritus pastoor van Spanbroek

Fred Deen, emeritus pastoor van Nibbixwoud/Wognum/priester assistent in de regio

Het bestuur van regio 'de Waterkant'

Pastoor Nico Knol	Voorzitter
Jan Wijnker uit Grosthuizen	Vice-voorzitter
José van Leerdam-Dekker uit De Goorn	Secretaris
Adri Vlaar uit Hoogwoud	Penningmeester
Els van der Hulst-Steur uit Avenhorn	O.L.V. v.d. H. Rozenkrans parochie De Goorn
Adri Wever uit Ursem	Bavo-parochie Ursem
Win Bijman	Victor-parochie Obdam/Hensbroek
Sjaak Koopman	Lambertus-parochie De Weere
Tony Slaman	Emmaüs-parochie Wognum/Nibbixwoud
Sjaak de Koning	Bonifatius-parochie Spanbroek
Gré Ooijevaar-Nuijens	st. Jansgeboorte-parochie Hoogwoud
Jos van Straalen	Georgius-parochie Spierdijk, O.L.V. v. Lourdes-parochie Zuidermeer

Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies.

Het bestuur wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Het dagelijks bestuur (voorzitter/vicevoorzitter/secretaris/penningmeester) bereidt de bestuursvergaderingen voor en komt bij elkaar om ontwikkelingen te begeleiden.

Per parochie is er een parochieraad waarvan bovengenoemde leden deel uitmaken, aangevuld door een penningmeester en mensen uit diverse werkgroepen. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het bestuur van de regio.

Emmaüs parochieraad

Theo Ursem: voorzitter

Tony Slaman: secretaris en afgevaardigde naar het Regiobestuur

Juul Kampstra: penningmeester

Hans van Engen: afgevaardigde Wognum

Jan Ebbing: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Voorgangers, Lectoren, Koster, Avondwakegroep, Doopgroep, Vormselgroep, 1^{ste} Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Koster, Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Kerkbalans, Koster, Tuingroep/kerkhofbeheer, Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van *taakgroepen*: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Koster.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen van beide locaties*:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum Begrafenisvereniging "Laatste Eer"
Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
J. Beerepoot 0229572582
Info: www.laatsteeerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begrafenisvereniging "St. Barbara"
Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging "St. Cunera"
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: "Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl.

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Als er een gezamenlijke viering is worden de misintenties van beide locaties voor dat weekend in de kerk opgelezen waar de viering plaats vindt.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____

Adres _____

Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon

(brievenbus pastorie).

Geboorte?

Laat de parochie het weten.

Naam / voornaam:

Geboortedatum:

Huwelijk op komst?

Geef het tijdig door.

Huidige adres:

Postcode: Woonplaats:

Verandering in het gezin? Verhuisdatum:

Laat het even weten.

Nieuw adres:

Verhuizen?

Help onze administratie.

Postcode / Woonplaats

Gezinsleden:

Geb. datum:

..... M/V

..... M/V

..... M/V

