

Juni – Juli - Augustus 2020
9^e Jaargang nr. 3

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



R.K. Emmaüsparochie

Beste mensen,

Na Pinksteren, met de komst van de Heilige Geest, gingen de apostelen naar buiten. Voor de komst van de Geest waren zij bang, zij waren gesloten, maar na Pinksteren gingen zij naar buiten. De Geest van God deed de deuren open en gaf hun de kracht om overal in de wereld om de Blijde Boodschap te verkondigen. Dit jaar hebben wij op een bijzondere manier Pinksteren gevierd. Dichtbij het feest van Pinksteren werd bekend gemaakt door de overheid dat het weer mogelijk zal zijn om bij elkaar in de kerk te komen om te vieren, echt en Pinkstergebeuren! De deuren van onze kerk gaan weer open!

In de afgelopen maanden zijn veel mensen door leed getroffen: ziekte, dood, eenzaamheid, verlies van werk of onderbreking van de studie. Vanaf eind februari waren er, vanwege het uitbreken van het coronavirus, beperkende maatregelen, die half maart werden aangescherpt: geen kerkgang, geen sacramenten, online vieringen en beperkt pastoraal bezoek. We leefden op afstand van elkaar. Ouderen, zieken en stervenden, maar soms ook kinderen en jongeren, moesten fysieke contacten met familie en vrienden vermijden. Het was een schok te moeten ervaren dat er geen publieke vieringen meer plaats konden vinden. Nog opmerkelijker was het dat dit drie maanden heeft geduurd. Iets nieuws in de geschiedenis.

Afgelopen 20 mei hebben de bisschoppen in gezamenlijkheid het protocol voor het vieren vanaf 1 juni vastgesteld en verspreid, toen vaststond dat de overheid de voorgenomen versoepelingen ten aanzien van de samenleving vanaf juni zou doorzetten.

De periode die nu min of meer achter ons ligt, is een periode van loutering geweest. De vastentijd werd als het ware verlengd in de paastijd. Het was bijzonder pijnlijk om samen in de kerk niet te kunnen vieren en de sacramenten niet te kunnen ontvangen. Dit geldt voor de reguliere kerkgangers op zondag en door de week, maar zeker ook voor de eerste communicantjes of vormelingen en ook voor de families die in deze afgelopen dagen hun kinderen wilden laten dopen. Ik hoop het contact met deze kinderen, jonge mensen en families te

kunnen vasthouden voor later en dat zij dat contact in de kracht van de Heilige Geest ook blijven zoeken.

Langzaam komen er versoepelingen die, als alles goed gaat en er geen nieuwe golf van virusbesmettingen komt, het leven weer normaler maken. We zullen moeten blijven opletten, ook op elkaar. We gaan weer samen vieren, maar voorlopig met beperkingen. In deze afgelopen tijd is onze kerk wel opengebleven voor persoonlijk gebed, het opsteken van een kaars, bezinning. Onze parochie is actief geweest maar op een andere manier. Er zijn nieuwe initiatieven ontstaan om dicht bij de mensen te blijven zoals het YouTube kanaal "R.K. Emmaus Parochie" en de livestream vieringen.

Vanaf het eerste weekend van de maand juli zullen er ook vieringen in het weekend in onze kerken plaats vinden. En vanaf de tweede helft augustus vieren wij weer de doordeweekse in de kerken van Wognum en Nibbixwoud. Momenteel zijn er een aantal mensen van onze parochie druk bezig met de toepassing in onze kerkgebouwen van alle protocollen en richtlijnen omtrent het coronavirus. Hierbij wil ik alle mensen bedanken die zich inzetten, zodat wij vanaf juli in de kerk weer bij elkaar mogen komen, om ons geloof te vieren. Het zou kunnen zijn, dat er teleurstelling, opstandigheid of boosheid was in de richting van overheid en kerkelijke leiding, vanwege de beperkende maatregelen die nodig geacht werden. Er klonken geluiden dat de kerken meer een beroep hadden moeten doen op hun vrijheid. Maar het is ook belangrijk het besef dat alle maatregelen en protocollen nodig zijn om het gevaarlijke virus te bestrijden en onze gezondheid en veiligheid te waarborgen. Het was niet zomaar een griepje.

Ik wens jullie allen een inspirerende zomerperiode toe en met de hoop dat de Geest ons allen begeleidt uit deze verwarrende periode naar een nieuwe ervaring van vrede, naar de ervaring dat God ons zijn hand ten zegen houdt.

*Met vriendelijk groeten,
Alvaro.*

In Memoriam

André Overtoom * 26 december 1952 - † 13 maart 2020

(Locatie St. Cunera)

André was het 9e kind, geboren op 26 december 1952, op de Tweede Kerstdag, in het gezin van Cees Overtoom en Annie van Kampen, wat uiteindelijk 14 kinderen zou tellen. Het was een levendig en ondernemend kind. Hij was goedlachs en hield van een grapje. Ook was hij altijd geïnteresseerd hoe alles in elkaar zat en werkte, inclusief zijn speelgoed wat hij daarvoor deskundig uit elkaar haalde. Na de lagere school ging hij naar de Technische School in Alkmaar. Het was in de tijd van de eerste maanlanding en het hippie tijdperk. Op school was hij een echte deugniet. Hij was behoorlijk inventief in het uithalen van kattenkwaad op school, hierin was hij zeer veelzijdig, hetgeen hem in zijn latere leven goed van pas zou komen.



Hij werd door het bedrijf waar hij werkte uitgezonden naar Ahwaz in Iran om daar te werken. Daar leerde hij zijn vrouw, Janet (of Paneh) Abdishoo Koussi kennen. Ze zijn in 1978 getrouwd. Samen met broer Kees hadden ze een huis, Dorpsstraat 48 in Obdam, gekocht. In die tijd kregen Janet en André hun eerste kind: een zoon, André. Na een paar jaar zijn ze naar de Akkerstraat 4 in Obdam verhuisd om als gezin bij elkaar te zijn. Daar werd hun tweede zoon David geboren. De open ruimte en een groot erf bleef toch trekken. De zoektocht naar een daarbij passende woning leidde hen naar Nibbixwoud, Oosterwijzend 13. Hier heeft hij jaren gelukkig met zijn gezin gewoond. Hij heeft na die tijd diverse kortlopende banen gehad bij verschillende bedrijven. Zo heeft hij ook nog als praktijkleraar op een technische school gewerkt. Maar de meeste banen waren toch bij onderhoud van machines in de productie. Naar zijn eigen zeggen was hij bij alle bedrijven degene die bijna overal een oplossing voor wist. En zelfs toen hij met pensioen was, werd hij nog gevraagd om bij een bedrijf in de buurt te komen werken, dat hij met veel plezier deed. De laatste jaren waren in alle opzichten moeizaam op gebied van werk en gezondheid. André kwam onder doktersbehandeling helaas kreeg hij op 5 februari op weg naar een polikliniek-afspraak een hartstilstand, hij werd gereanimeerd. Er volgde 5 moeilijke weken, want zijn hart was zwak en hij was regelmatig flink onrustig en in de war. In het ziekenhuis bleek uiteindelijk dat ze niets meer voor hem konden doen en hij is daarom op 10 maart naar huis gegaan. Drie dagen na thuiskomst is hij daar vredig, in het bijzijn van vrouw en kinderen overleden. André is 67 jaar geworden.

Hans Hulst * 12 december 1961 - † 25 maart 2020

(Locatie St. Cunera)

Hans is de tweede zoon in het liefdevolle gezin van Simon en Gré Hulst. Fijne kinderjaren en een mooie jeugd; daarvan getuigden de vele leuke foto's in de herdenkingsbijeenkomst voor Hans.

Op 27 juni 1984 trouwde Hans met Carla, zijn grote jeugdliefde; een foto van een stralende bruid en bruidegom, waarin het leven hen toelachte. Wat waren ze gelukkig en blij met zoon Rob en dochter Iris. Maar wat overkwam het gezin een ramp! Op 11 februari 2011 raakten ze Rob kwijt. Het leven veranderde. Het gemis bleef. Veel troost en steun kregen ze van de vriendengroep van Rob, 'de vrienden van de tempel'. Het voelde of ze er twintig kinderen bij hadden gekregen. Ze zagen Hans als een 'bonusvader' en zaten vaak bij Hans, Carla en Iris om de grote tafel. Vanaf zijn 17^{de} werkte Hans in de supermarkt, het familiebedrijf van zijn ouders, dat hij later voortzette met zijn broers. Met de medewerkers had Hans een goed contact, had aandacht voor iedereen en hield van de gezelligheid. Na 40 jaar werken had Hans aangegeven dat hij wilde stoppen met de winkel. Dat was eerst niet makkelijk, maar hij vond z'n draai in de verhuurcommissie van vakantiepark het Grootslag. En als gemeenschap zijn we Hans dank verschuldigd voor zijn jarenlange inzet in het bestuur van de Kern met de kennis van de ondernemer. 25 Maart opnieuw een groot verlies: Carla moest plotseling afscheid nemen van haar grote liefde, haar maatje Hans en Iris van haar vader, die ongelofelijk trots op haar was. Hans had haar zo graag met Gijs gezien in hun nieuwe huis, samen een leven opbouwend. Lieve Hans, we moeten verder zonder jou, met heel veel pijn in ons hart. Wat zullen we je missen. Je bent nu samen met Rob. We vragen je: wil je vandaar uit ons beschermen, over ons waken, ons helpen met het leven? Rust in vrede.

Jan Appelman * 30 mei 1941 - † 1 april 2020

(Locatie St. Cunera)

Jan is geboren als 11^e van 14 kinderen uit het gezin van Cor Appelman en Dieuw Beemster. Na het lyceum werd hij handelscorrespondent bij diverse handelsmaatschappijen in Amsterdam en Hoorn. Jan had een sterk geheugen, een grote talenknobbel en was positief en belangstellend in alles om hem heen en kon mooie verhalen over vroeger vertellen. Ook was hij een groot familieman, waar hij op feestjes het hoogste lied zong. Hij was gek op zijn oomzeggars, en dat was wederzijds. Gedurende de jaren 60, 70 en 80 was Jan secretaris van de NKJB, woningbouwstichting Nibbixwoud en het CDA. Jan was een Nibbikker in hart en nieren en sport- en cultuurverenigingen konden veelvuldig op z'n belangstelling rekenen. Menig evenement heeft hij als cineast op het witte doek vast gelegd en veel van dit filmmateriaal is gebruikt in de dorpsfilm van 2019. Een grote passie van hem was de carnaval in het algemeen, van Nibbixwoud tot aan Maastricht, gekleed in zijn karakteristieke boerenkiel en zeemanspet op. Hij regelde veel voor carnavalsvereniging de Krielkokers, waar hij o.a. tekstdichter en componist van het Krielenlied was. Ook was hij trouw SEW (voetbal) supporter en genoot na de wedstrijd van de 3^e helft onder het genot van een glas spätlese en zorgde daar voor een vrolijke noot. Volgens insiders was het nooit saai met Jan in gezelschap. Wij zullen hem missen, hij had nog graag een tijdje langer willen leven. Helaas mocht het niet zo zijn en is hij, na een betrekkelijk kort ziekbed, op 78-jarige leeftijd overleden. Jan, rust in vrede.



Catharina Christina Maria Laan – van Vliet * 6 oktober 1922 - † 22 april 2020

(Locatie St. Cunera)

'Als leven lijden wordt, is rusten goed'

Deze woorden stonden boven het overlijdensbericht van To Laan- van Vliet. Ze overleed op 97-jarige leeftijd. Tony van Vliet was geboren in Rotterdam. Ze kwam naar Nibbixwoud als huishoudster en had zo kost en inwoning met haar zoontje Hans. Ze kreeg verkering met Nic Laan. Ze trouwden en kregen samen twee dochters; Karin en Jolanda. Een vrouw uit de stad, die moest wennen aan het leven met een tuinder. Maar de vrijheid en de natuur waardeerde ze erg. Ze genoot van de vogels en van alles wat groeide op de bouw achter het huis dat ze samen hadden laten bouwen aan de Dorpsstraat.

Verdrietig was voor haar het overlijden van man Nic op 27 april 1995. De ouderdom komt met gebreken en zo ook voor To. Gelukkig kon ze lang in haar huisje blijven wonen, want ze kreeg zorg aan huis en ze was omringd door goede burens, die naar haar omkeken. Toen ze voor de zoveelste keer was gevallen, kon ze niet meer thuis wonen en de laatste 10 maanden van haar leven verbleef ze in Huize Almere te Opperdoes. Ze waardeerde de goede verzorging zeker, maar ze was liever naar de stad verhuisd. Hoewel, aan buurvrouw Bep en Wilma die regelmatig op bezoek gingen, vroeg ze altijd: 'Hoe is het in Nibbixwoud?' en ze bleef abonnee van 'de Kern'. Blij en gelukkig was ze dat ze nog meemaakte dat er een achterkleinkind was geboren. Op 22 april overleed To Laan. Ze werd opgebaard in Bessie, vlak bij haar huisje aan de Dorpsstraat. Een laatste groet: Heer, geef haar ziel de eeuwige rust - en het eeuwig Licht verlichte haar – dat ze mag rusten in vrede - Amen

Arie Romein *22 augustus 1938 - † 24 mei 2020

(Locatie H. Hiëronymus)

Arie werd geboren op de Grote Zomerdijk 7 te Wognum. Hij was het 5^{de} kind van het gezin van vader Piet en moeder Marie Tesselaar. Met het agrarische leven werd het brood verdiend en ze moesten hard werken. Arie ging naar de jongensschool op de Kerkstraat in Wognum, na de zesde klas ging hij werken. In 1960 was er kermis en rock en roll waar Arie Nel heeft ontmoet. Ze trouwden op 24 juni 1965. Ze woonden tijdelijk op de Oude Gouw. Hun woning in Wadway werd verbouwd en in december konden ze in hun nieuwe huis. Daar werden de drie dochters geboren. Bij het huis was een fruittuin die later overging in groente en de aardbeien teelt. Het was hard werken maar tezamen deden ze het goed.

Op sportief gebied was Arie heel fanatiek, voetbal en wielrennen. In zijn jonge jaren speelde hij zelf bij Spartanen, later kwam hij als vaste toeschouwer en volgde alles op TV. Verdere hobby's waren vissen en lezen. Van gezelligheid hield hij, verjaardagsfeestjes, de feestdagen daar genoot hij van maar ook kermis en carnaval bij de Zwetleuters. Als Prins Carnaval van Wadway mocht hij een jaar vooropgaan dat vond hij mooi. In 1998 stopten Arie en Nel met het agrarische bedrijf. Hij kon meer genieten omdat het moeten eraf was. De vijf kleinkinderen werden geboren vanaf 1995. Hij was intens blij met ze en ze kwamen vaak logeren. Weer later werden er 2 achterkleinkinderen geboren waar hij ook heel trots op was.

Arie is op 81-jarige leeftijd na een kort ziekbed gestorven, in liefde laten we hem los.

Zr. Godelieve Schouten * 5 september 1935 - † 11 juni 2020

(Locatie St. Cunera)

Zr. Godelieve werd geboren op 5 sept. 1935 in Sijbekarspel als oudste dochter van Quirinus Schouten en Anne Potter. Op 6 sept. Kreeg zij bij haar doop de namen Maria Catharina. In 1942 verhuisde het gezin naar de grote zomerdijk in Wognum. Na een moeilijke jeugd met de oorlogsjaren ging zij naar de lagere school en een opleiding kostuumnaaien. Naarmate ze ouder werd voelde zij zich steeds meer aangetrokken tot werken in de missie. Op 11 februari 1963 werd zij opgenomen in de orde van de missiezusters van het kostbaar bloed. Al snel werd zij uitgezonden naar Zaïre, het Belgisch Congo. Hier heeft zij meer dan 30 jaar gewerkt diep in de binnenlanden van dit enorm grote land. In 1991 kwam ze terug naar Nederland, mede door gezondheidsproblemen (malaria). Hierna kreeg zij een baan in het st. Janscentrum in Den Bosch, vlakbij de st. Janskathedraal.

Maar haar gezondheid kwam steeds meer onder druk en uiteindelijk werd zij opgenomen. In Aarle-Rixtel een rusthuis voor zusters. De laatste weken ging haar gezondheid steeds verder achteruit en overleed zij in alle rust op do 11 juni. Moge zij rusten in vrede.



**Welkom in de St. Cunerakerk en de H. Hiëronymuskerk.
Wilt u onderstaande instructies in acht nemen?
Dank u wel.**

Bij binnenkomst handen desinfecteren.



Wilt u uw naam doorgeven aan de toezichthouder?

Neem plaats in de banken via de buitenpaden; vanaf de eerste banken beginnen om contact te vermijden.



In de banken 1,5 meter afstand houden; zie stickers. Partners en familieleden mogen naast elkaar zitten.

Tijdens vredeswens geen handen schudden. Een knik of glimlach doet wonderen.



Jammer genoeg mogen we nog niet meezingen.

We mogen nog niet collecteren; wilt u uw bijdrage in de schaal deponeren die achter in de kerk staat? Dank u well!





Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk, Sweelinckhof en de St. Cunerakerk



Wanneer u achter een viering een koor ziet staan, betekent dit dat een kleine afvaardiging van het koor de viering zal opluisteren. Dit vanwege de maatregelen van het RIVM ivm met het Coronavirus. Voor een meest actueel vieringenoverzicht verwijst ik u naar onze website www.rkemmausparochie.nl.

Locatie	Dag	Datum	Tijdstip	Plaats	Viering	Voorganger	Koor
Wognum	Za	27 juni	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt	I.v.m. Corona-virus	
Wognum	Za	27 juni	19:00 uur	H. Hiëronymus	Viering vervalt	I.v.m. Corona-virus	
Nibbixwoud	Zo	28 juni	10:00 uur	St. Cunera	Viering vervalt	I.v.m. Corona-virus	
Nibbixwoud	Di	30 juni	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Viering vervalt	I.v.m. Corona-virus	
Wognum	Do	2 juli	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Viering vervalt		
Wognum	Za	4 juli	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	4 juli	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	N. Knol	Cunerakoor
Wognum	Zo	5 juli	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	N. Knol	
Nibbixwoud	Di	7 juli	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Viering vervalt		
Wognum	Do	9 juli	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Viering vervalt		
Wognum	Za	11 juli	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	11 juli	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie	M. Vriend	Jubilatekoor
Wognum	Zo	12 juli	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	M. Vriend	
Nibbixwoud	Di	14 juli	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Viering vervalt		
Wognum	Do	16 juli	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Viering vervalt		
Wognum	Za	18 juli	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	18 juli	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie	T. Slaman	Mannenkoor
Wognum	Zo	19 juli	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	T. Slaman	
Nibbixwoud	Di	21 juli	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Viering vervalt		
Wognum	Do	23 juli	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Viering vervalt		
Wognum	Za	25 juli	10.30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Za	25 juli	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie	H. van Engen	Cunerakoor
Wognum	Zo	26 juli	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	H. van Engen	
Nibbixwoud	Di	28 juli	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Viering vervalt		
Wognum	Do	30 juli	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Viering vervalt		
Wognum	Za	1 augustus	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	1 augustus	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	T. Breeuwsma	
Nibbixwoud	Zo	2 augustus	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie. 50-jarig huwelijk Cor en Elly Hoogland-Dumay.	T. Breeuwsma	Cunerakoor
Nibbixwoud	Di	4 augustus	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Viering vervalt		
Wognum	Do	6 augustus	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Viering vervalt		
Wognum	Za	8 augustus	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	8 augustus	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	C. Hoogland	
Nibbixwoud	Zo	9 augustus	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	C. Hoogland	Mannenkoor
Nibbixwoud	Di	11 augustus	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Do	13 augustus	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Za	15 augustus	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	15 augustus	19:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie. Maria ten Hemelopneming.	Alvaro	
Nibbixwoud	Zo	16 augustus	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie. Maria ten Hemelopneming.	Alvaro	Jubilatekoor

Nibbixwoud	Di	18 augustus	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Do	20 augustus	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Za	22 augustus	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	22 augustus	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	M. Vriend	
Nibbixwoud	Zo	23 augustus	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie	M. Vriend	
Nibbixwoud	Di	25 augustus	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Do	27 augustus	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Za	29 augustus	10:30 uur	Sweelinckhof	Viering vervalt		
Wognum	Za	29 augustus	19:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Alvaro	
Nibbixwoud	Zo	30 augustus	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Alvaro	Mannenkoor
Nibbixwoud	Di	1 september	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Eucharistie	Alvaro	

Kerkvieringen Wognum volgen op computer weer mogelijk!

De normale weekendvieringen in Wognum zijn weer op de computer of laptop overal te volgen. Dus zelfs als u op vakantie bent, kunt u een kerkviering rechtstreeks meebeleven achter uw laptop. Let op: dit kan dus alleen rechtstreeks als de kerkviering in Wognum wordt gehouden. Inloggen op: livestream.rkemmasparochie.nl

Verzorgingshuis "Koggenlandhuis" te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgegaan door de dominee of de Pastoraal werker.

Misintenties Wognum

Zondag 5 juli:

Piet en Lies Zuiker, dochter Lizet en gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Siem Blauw en zijn dierbaren; Wim en Tiny Boots-Romein; Jan en Truus van Diepen-Kaak en Annet; Lizet Groot-Zuiker; Familie Klaver-Koopman; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Jaap en Lies Tool-Ootes; Martien en Willy Pronk-Vriend; Simon en Martha Sjerps-Bos; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Margreet Ursem-Boots; Jos Ursem; Cornelis en Margaretha Wijnker-Veecken, Tom en zegen over het gezin; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin;

Zondag 12 juli:

Piet en Lies Zuiker, dochter Lizet en gezin; Thaam en Marie Wit; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Lex en Nel Dijkstra-Hes; Piet Romein; Cock en Willy Salman-Laan; Martien en Willy Pronk-Vriend; Tiny Tool-Huisman en zegen over haar gezin; Jan en Marie Huisman-Snoek; Wim en Tiny Huibers-Komen;

Zondag 19 juli:

Arie en Corrie Loos en overleden familie; Jaap Ursem en Marco; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Adrie Smit; Johannes Blauw en Hillegonda Blauw-Wit;

Zondag 26 juli:

Jan en Truus van Diepen-Kaak en Annet; Rem en Emmy Rood-Pronk; Martien en Willy Pronk-Vriend;

Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees;

Zaterdag 1 augustus:

Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Overleden ouders Bakker-Twisk; Riet Blauw-Zandvliet; Siem Blauw en zijn dierbaren; Jan en Truus van Diepen-Kaak en Annet; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Piet Romein; Jaap en Lies Tool-Ootes; Martien en Willy Pronk-Vriend; Cornelis en Margaretha Wijnker-Veecken en zoon Tom en zegen over het gezin;

Zaterdag 8 augustus:

Martien en Willy Pronk-Vriend;

Zaterdag 15 augustus:

Kees en Marie Heddes-Kaandorp; Marie Kamp en levende en overleden familie Kamp-op den Kelder; Piet Kroon; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Gre Overboom en overleden familie; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin;

Zaterdag 22 augustus:

Piet en Lies Zuiker, dochter Lizet en zegen over hun gezin; Riet Blauw-Zandvliet; Adrie Hoogewerf; familie Klaver-Koopman; Martien en Willy Pronk-Vriend; Adrie Smit; Corné Stam; Martien Rinkel;

Zaterdag 29 augustus:

Roelof en Nelie Kamp-Overboom; Piet Kroon; Wil Ootes-Romein; Rem en Emmy Rood-Pronk; Cock

en Willy Salman-Laan; Piet Schoenmaker en overleden familie; Martien en Willy Pronk-Vriend;

Misintenties St. Cunerakerk**Zaterdag 4 juli 2020:**

Jan en Hermina Schouten-Laan; Kees Kroon; Overleden ouders Verbeek-Smit; Voor de levende en overleden familie Bijl-Buis en om zegen over het gezin; Jan Appelman;

en Rob Hulst; Uit dankbaarheid voor het 50-jarig huwelijk van Cor en Elly Hoogland-Dumay; In het bijzonder bidden wij voor Jo Huisman-Tool. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 11 juli 2020:

Aad Karsten; Nic en Lies Commandeur-Machtel; Arie Smit; Anneke Vleerlaag-Jonk; Familie Schouten-van Blokland en zegen over de gezinnen;

Zondag 9 augustus 2020:

Nico Kok; Tiny op den Kelder-Breed; Vader, moeder, Ko, Jaap, Riet en John Verlaat en zegen over de gezinnen; Kees Kroon; Willem Vriend;

Zaterdag 18 juli 2020:

Jaap Huisman en overleden familie; Jan en Mart Sachs-Buis; Lou Hes; Tom Broersen; Overleden familie Schoenmaker; Joop en Alie van Zelm-Molenaar; Willem Vriend; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk;

Zondag 16 augustus 2020:

Jan en Mart Sachs-Buis; Nic en Lies Commandeur-Machtel; Overleden familie Schoenmaker; Familie Schouten-van Blokland en zegen over de gezinnen; Dennis Kroon en overleden familieleden; Piet en Tiny Appelman-Doodeman;

Zaterdag 25 juli 2020:

Alie Conijn; Jaap Huisman Ariezoon en overleden ouders; Cor Koomen en zegen over zijn gezin; Nico Kok; Pé Goedhart; Niek Vlaar en overleden ouders;

Zondag 23 augustus 2020:

Jaap Huisman en overleden familie; In het bijzonder bidden wij voor Tobias Meester. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 2 augustus 2020:

Theo Neefjes en overleden familie; Gerard en Corry de Vries-Spigt en Leo; Cor Koomen en zegen over zijn gezin; Joop en Geertruida van Schagen-Vlaar; Cor en Mart Koppes-Kuip; Hans

Zondag 30 augustus 2020:

Alie Conijn; Aad Karsten; Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Pé Goedhart; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Tom Broersen; Ans Berkhout-Grippeling; Cor Ligthart; Niek Vlaar en overleden ouders;

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen: In het bijzonder bidden wij voor Siem Grippeling, Ria Huisman, Tom Wijnker, Jan Veeken, Rina Koning-Bot en Arie Romein (locatie H. Hiëronymus) en André Overtoom, Hans Hulst, Jan Appelman, Piet Bos, To Laan-van Vliet, Pierre Wildöer, Zr. Godelieve Schouten (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding**Wognum**

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736. De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand.

In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum.



Kerkwerksters Wognum

Groep 2	24 juni	13.00 uur
Groep 3	30 juni	09.00 uur
Groep 4	8 juli	13.00 uur
Groep 5	14 juli	19.00 uur
Groep 6	21 juli	19.00 uur
Groep 1	30 juli	09.00 uur
Groep 2	5 augustus	13.00 uur
Groep 3	11 augustus	09.00 uur
Groep 4	19 augustus	13.00 uur



Agenda Nibbixwoud

Donderdag 9 juli	09:00 uur	kerkwerksters, groep 4
Donderdag 30 juli	13:00 uur	kerkwerksters, groep 5
Woensdag 19 augustus	09:00 uur	kerkwerksters, groep 6



Mededelingen voor alle locaties

De parochie en de coronacrisis

Ook wij, als parochie, hebben uiteraard met de coronacrisis te maken...net als iedereen. Wij missen de saamhorigheid tijdens de vieringen en pastor Álvaro zoekt nu contact met zijn parochianen door met ze te bellen maar ook tijdens zijn wandelingen ontmoet hij geregeld parochianen. Gelukkig kunt u de vieringen vanuit de Hiëronymuskerk wel via livestream volgen. Daar zijn wij heel blij mee...misschien heeft u ook gemerkt dat er nu meerdere mogelijkheden zijn met het opnemen van de vieringen. We kunnen nu in- en uitzoomen door de aanschaf van een goede camera.

Jammer genoeg missen wij de inkomsten die wij normaal gesproken via de collectes ontvangen. Voor de penningmeester is dit geen goede zaak, want ook het onderhoud aan beide kerken moet doorgaan. De meesten van u hebben al gehoor gegeven aan de bijdrage voor de kerkbalans maar toch wil ik, als penningmeester, een extra oproep doen voor een extra kerkbijdrage. We zijn al een lange tijd niet meer naar de kerk geweest. Bij een half jaar is dit een gemis van een collectebijdrage (per parochiaan ongeveer 25 x € 2,00) van € 50,00. Als u een extra bedrag kunt missen, zouden we dit zeer op prijs stellen. De bijdrage kunt u overmaken op één van onze bankrekeningen, die vermeld staan op de achterkant van De Verbinding.

*Bij voorbaat dank en een vriendelijke groet,
Juil Kampstra,*

penningmeester van de R.K. Emmausparochie.

Herstart vieringen met bezoekers in de Emmausparochie

Vanaf zaterdagavond 4 juli om 19.00 uur in de Cunerakerk te Nibbixwoud en vanaf zondag 5 juli om 10.00 uur in de Hieronymuskerk te Wognum starten de weekendvieringen weer met bezoekers.

Helaas kunnen we nog niet elke zaterdag in het Sweelinckhof een viering houden. Wel blijven we zichtbaar via Livestream rkemmausparochie.nl, vanuit de Hieronymuskerk. Tot eind juni blijft ook de protestantse gemeente Het Vierkant via livestream uit de Hieronymuskerk hun vieringen uitzenden. Wij zijn blij dat we weer mensen kunnen uitnodigen bij de vieringen aanwezig te zijn. Wel zijn er uitgebreide instructies. We kunnen vanaf 4 juli maximaal 100 mensen in beide kerken ontvangen. Zij dienen te gaan zitten op de stoelen, cq banken met de witte stip. Bij de ingang van de kerk staat een aankondigingsbord met instructies en waar u kunt gaan zitten, zodat de 1,5 mrt afstand gegarandeerd is. Uw naam wordt ingetekend op een lijst, om u later als dat nodig mocht zijn, te kunnen traceren. U kunt uw handen desinfecteren en we vragen u zo min mogelijk dingen aan te raken. Mensen met griepverschijnselen dienen thuis te blijven. De communie is te ontvangen vanachter een hoestscherm. In de kerk zijn looproutes aangegeven.

Alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zijn getroffen om uw gezondheid niet in gevaar te brengen. Zo kunnen we elkaar helaas niet de vredeshand drukken, maar een knik of een glimlach doet wonderen. Meezingen is helaas nog niet toegestaan.

Vanaf 1 juli gaat het rooster van vieringen weer in zoals we gewend waren (zie elders in dit blad). Als een van onze Pastores niet aanwezig is, zal de dienst weer worden voorgegaan door Lekenvoorgangers. Koren mogen helaas nog niet met zijn allen uit volle borst zingen. Het risico is volgens het RIVM te groot. Kleine groepjes koorleden kunnen op voldoende afstand van elkaar de dienst ondersteunen met hun gezang. Vanaf augustus zullen de vieringen door de week weer van start gaan. Dit zal gebeuren in de grote kerk (vanwege verse lucht) en niet in de Dagkapel

of de Kajuit. Op dinsdagmorgen 10.00 uur zal Pastor Alvaro de eucharistie opdragen in Nibbixwoud en op donderdagmorgen in Wognum. Ook is er dan tijd voor persoonlijk gebed. Dit betekent dat de openstelling voor persoonlijk gebed op zondag per 1 juli stopt. Ook de klok van Hoop en Troost zal op woensdagavond niet meer luiden.

Nadere informatie over vieringen en andere kerkelijke activiteiten kunt u verkrijgen bij Pastor Alvaro, bij het secretariaat of bij een van de bestuursleden: Tony Slaman, Jan Ebbing of Hans van Engen. U kunt ook uw misintenties weer opgeven. Voor nadere informatie kunt u terecht op onze website: rkemmausparochie.nl.

*Namens de Parochieraad
Hans van Engen*

Nieuws van de bestuurstafel van de Parochieraad

Ook in Coronatijd gaat het besturen van parochies en locaties gewoon door. Al doet het erg pijn dat we niet op alle locaties vieringen met bezoekers kunnen houden. Gelukkig bezitten we in de Hieronymuskerk apparatuur om via livestream contact te houden met alle parochianen. Elke zondag om 10 uur ging Pastor Alvaro, samen met Pastor Bert Glorie voor in de eucharistie. En elke zondag was er ondersteuning van een groepje van een koor van een andere locatie van de Waterkant. Ook konden we gelukkig dankzij de videocapaciteiten van onze pastor een mooie kruiswegstatie en een mooie Mariaviering uit de Cunerakerk uitzenden. Verder konden we de Protestantse gemeente Het Vierkant helpen door de livestream en de Hieronymuskerk ter beschikking te stellen.

De Parochieraad heeft alweer twee keer aan de vergadertafel gezeten: wel op 1,5 mrt afstand! We bespraken alle coronamaatregelen. We hebben het gehad over hoe de grote financiële gevolgen van de Corona op te vangen: geen collecte inkomsten, geen extra activiteiten in onze kerken, net nu we goed op financiële koers lagen! Wel wilden we ons laten zien via brochures in alle dorpen. Natuurlijk kwamen ook alle onderhoudszaken aan de orde zowel in Nibbixwoud als in Wognum. De plannen voor aanpassingen op de begraafplaats in Zwaagdijk-West en kleine aanpassingen in Wognum werden besproken.

Ook hebben we stil gestaan bij de Vitaliteit van onze kerkgemeenschappen. Zie elders het artikel over onze mening over onze vitaliteit. Helaas moesten vele festiviteiten worden afgelast: De wijding van pastor Bert Glorie is uitgesteld naar

eind oktober, en het 25-jarig priesterfeest van Pastor Nico Knol werd ook uitgesteld.

50 jaar Hieronymuskerkgebouw in Wognum kan helaas niet groots gevierd worden dit jaar. Wel houden we een feestelijke viering met Pastor G. Koning, Pastor N. Knol en pastor Alvaro op 20 september, maar alle activiteiten die erna gepland waren, worden doorgeschoven naar volgend jaar. U kunt natuurlijk uw bijdrage voor een feestelijk cadeau (verfraaiing en aanpassing Hieronymuskerk) wel het hele komend jaar over maken op: Stg Vrienden van de Hieronymuskerk, bankrekeningnummer: NL31 RABO 0348096607. We hopen in september weer met allerlei werkgroepen, taakgroepen en commissies aan tafel te kunnen voor overleg. De eerste communie voor ruim 20 kinderen is in voorbereiding voor in het najaar. We hopen dat we ook de 13 vormelingen een mooie viering in het najaar kunnen aanbieden. Alleen de koren kunnen we op dit moment (17 juni) nog geen enkel perspectief bieden. Volgens het RIVM is het risico te groot om weer uit volle borst te zingen. We zijn over enkele tijdelijke varianten nog in bespreking. Wel zijn we blij dat we gedurende de hele zomer elk weekend twee vieringen kunnen bieden dankzij de vele lekenvoorgangers: een in de Cunera- en een in de Hieronymuskerk. Zo gauw het Sweelinckhof weer ontsloten is, willen we ook daar weer starten met vieringen op zaterdagmorgen. We hopen dat we met de energie van Boven weer snel over kunnen gaan tot elkaar ontmoeten in het huis van de Heer!

*Hans van Engen
namens de Parochieraad*

De Vitaliteit van de Emmausparochie Mei 2020

Schreven we in de vorige Verbinding onze notitie over hoe wij als Parochieraad naar onze toekomst keken, deze keer willen we stil staan bij de Vitaliteit van onze parochie met twee kerken: De Cunera en de Hieronymus. Elk jaar wordt informatie aan het bisdom verstrekt via de regio De Waterkant over de vitaliteit van onze Emmaus kerkgemeenschap. Vele vragen worden beantwoord en cijfers van aantallen aanwezigen bij vieringen en andere activiteiten meegezonden. Op basis hiervan schijnt het bisdom te kunnen beoordelen of een kerk in aanmerking komt om wel of niet gesloten te worden. Het vroegere sluitingsbeleid van het bisdom, op basis van A-, B-, en C-kerken is van tafel.

Voor ons parochieraad is het goed de balans op te maken na een jaar van besturen en verantwoordelijkheid dragen voor het beleid, de uitvoering, en alle activiteiten en aansturing van vrijwilligers. Zeker na de roerige periode van de

afgelopen jaren en de grote verandering van 1 maart 2019, toen het oude bestuur werd vervangen door een geheel nieuwe Parochieraad. De parochie werd aangehaakt bij de regio De Waterkant en er kwam een nieuw pastoraal team met pastor Alvaro Rodrigues Luque als eerste aanspreekbare persoon voor de Emmaus. Hij ging vanaf september wonen in de pastorie in Nibbixwoud.

We zien ons zelf als een gemeenschap in heropbouw. Een nieuw bestuur, met allemaal ervaren en deskundige bestuurders, een nieuw pastoraal team brengt weer veel stimulatie en enthousiasme. Er zijn weer vol op plannen voor de toekomst. Spijtig is het dat het Coronavirus tijdelijk roet in het eten gooit, waardoor vele nieuwe activiteiten tijdelijk zijn stop gezet. Maar ook in deze tijd blijven onze kerken zichtbaar via Livestream. Samen met andere kerken van de Waterkant en in samenwerking met de protestantse gemeente Het Vierkant worden wekelijks vieringen via livestream gebracht met zeer vele volgers!

Maar hoe is het verder met onze Vitaliteit? Aan de hand van de vragenlijsten van het bisdom geven we u hierbij een korte indruk.

Liturgie:

Elk weekend, ook gedurende de vorige en komende zomer, worden er drie vieringen verzorgd: in de Cunera-, in de Hieronymuskerk en in Sweelinckhof. Ook de vieringen door de week zijn weer gestart. De bezoekersaantallen stijgen weer. Verder werden vele bijzondere vieringen verzorgd: uitvaarten, avondwaken, vieringen met de scholen, verschillende oecumenische vieringen, vieringen ter gelegenheid van huwelijksjubilea e.a. Aandacht was er voor bijzondere thema's als: Carnaval, Allerzielen, Viering van medeleven, Sint-Maarten en Sinterklaas, Oogstdankdag, Mariavieringen, openstellingen voor stil gebed, gezinsvieringen en zelfs weer doopvieringen. Er stonden dit jaar ook vele bijzondere vieringen gepland, die helaas door de Corona moesten worden afgelast: Het Triduüm, vele Goede Week-vieringen, bijeenkomsten met vrijwilligers e.a. Ook de voorbereiding van de viering van het 50-jarig bestaan van de Hieronymuskerk moest worden beperkt. De vieringen met ruim twintig Eerste Communicanten en 13 vormelingen (beduidend meer dan vorige jaren) zijn nu gepland in het Najaar van 2020.

Livestreamactiviteiten: Sinds de komst van het Coronavirus werden alle vieringen en activiteiten stopgezet. Maar de Emmaus bleef in de lucht via de livestream apparatuur in de Hieronymuskerk, later ook in samenwerking met andere Waterkantkerken. Elke zondag werd er een eucharistieviering gebracht door Pastor Alvaro en

pastor Bert Glorie, met medewerking van zangers van koren uit andere kerken. Elke zondagmiddag boden wij ruimte aan de Protestantse gemeente 'Het Vierkant' om ook hen de gelegenheid te geven contact te houden met hun gemeenteleden. Als snel groeide het aantal volgers, soms wel meer dan 300! Ook werden er bijzondere vieringen, Goede Vrijdag en een Mariaviering, vanuit de Cunera aangeboden.

De organisatie

Sinds vorig jaar maart is er, passend binnen de structuur van de regio De Waterkant, de Parochieraad, bestaande uit 5 ervaren bestuurders. Zij besturen de beide locaties en het kerkhof in Zwaagdijk-West. Zij zijn verantwoordelijk voor het beleid, dagelijkse activiteiten, beheer en uitvoering, en aansturing van vele vrijwilligers. Het regionale pastorale team verzorgt alle pastorale, geestelijke en sacramentele zaken. Pastor Alvaro is de eerst aanspreekbare persoon. Hij wordt bijgestaan door 5 lekenvoorgangers, en vele vrijwilligers: liturgiegroepen, koster, lectoren, 5 koren, tuingroepen, onderhoudsmedewerkers, avondwakegroepen, uitvaartbegeleiders en vele andere groepen. Het aantal vrijwilligers neemt weer overduidelijk toe. Ook de communicatie krijgt de volle aandacht: het parochieblad 'De Verbinding' wordt uitgegeven, er is een nieuwe website, en huis-aan-huis zijn informatiefolders verspreid. Onze kerken worden langzamerhand steeds meer aangepast aan de huidige tijd. In de Hieronymus zijn door enthousiaste vrijwilligers beweegbare wanden aangebracht, waardoor de kerk sfeervoller en bruikbaar is geworden, maar ook voor grote groepen nog steeds heel bruikbaar. Ook andere voorzieningen worden aangepakt. In Zwaagdijk-West is er een werkgroep die plannen uitwerkt voor een klein onderkomen op het kerkhof. Onder bezielende leiding van de penningmeester werd de begroting en de financiën aangepakt en weer op orde gebracht. Het tekort werd van 50 duizend euro over meerdere jaren gereduceerd tot een klein verlies in dit jaar.

Tot slot:

We durven weer hard op te zeggen dat het goed gaat met de Emmausgemeenschappen in Nibbixwoud, Zwaagdijk-West en Wognum. Vieringen worden weer goed bezocht (naar de maatstaven van de huidige tijd), parochianen zijn blij met het pastorale team en de organisatie wordt weer gedragen door vele vrijwilligersgroepen. Ook de kerkkomsten groeien weer, en de organisatie is op orde. Al zullen pastor, bestuur en de vele vrijwilligers de zegen, de kracht en de hulp van de Heer onze God ook voor een positieve toekomst hard nodig hebben.

Namens de Parochieraad: Hans van Engen

MOV

Soms is het niet echt duidelijk om een beeld te hebben van de problemen. Achter de cijfers zit er minder gevoel en pijn dan cijfers weergeven. Zo worden we overladen met gegevens die aangeven in hoeverre de corona wereldwijd huishoudt. Als je de cijfers van het aantal slachtoffers koppelt aan het aantal inwoners van een land kan het zijn dat de ernst elders onderschat en je eigen corona hier uitvergroot. De medische voorzieningen zijn in Bangladesh minder wetenschappelijk onderbouwd dan in Nederland en toch is aantal overledenen daar op 420 per miljoen inwoners en wij 354 per miljoen. India is ook een heel arm land waar velen onder het bestaansminimum leven en het sterftcijfer per miljoen ligt op 197 terwijl België boven de 800 getroffen ligt. Om de tragiek te meten is in deze niet meetbaar.

Veel Afrikaanse landen hebben in het verleden ook met virussen te maken gehad, Ebola ligt nog vers in het geheugen. En nu hebben wij er zelf ook mee te maken. Dranghekken horen nu de massa zomers geklede jongeren te begeleiden naar festivals, kermissen, wedstrijden op de weg, en niet om een verzorgingstehuis, zoals hier, met goede bedoelingen te isoleren. Denk niet dat men bang was dat er bewoners zouden vluchten. Vluchten is met die onroerende hekken niet mogelijk. Het daar eens wekelijks repeterend Sweelinckkoor zong eens een tekst van Annie M.G. Smith; **VLUCHTEN KAN NIET MEER**. Lief virus, bevrijd ons van je vernietigende invloed en schep ruimte om elkaar een hand te mogen geven!!! Heb bij het schrijven van deze regels mijn handen gewassen.

MOV Jan Ebbing / Ben Hoogzaad

Locatie H. Hiëronymus

De betekenis van het Emmausschilderij in de Hieronymuskerk te Wognum

Ik heb dit schilderij gemaakt afgelopen januari als symbool voor onze parochie.
Januari 2020 Hans van Engen

Titel: Wij Emmausgangers, zijn op weg van de aardse energie naar de bron van het licht

Ik heb mij laten inspireren door het evangelie van de derde zondag na Pasen, het evangelie volgens Johannes 20, 19-31. Daar staat het prachtige verhaal van twee mensen die op weg zijn van Jeruzalem naar het plaatsje Emmaus. Ze zijn nog zwaar onder de indruk van de gebeurtenissen rond het lijden en sterven van Jezus. Onderweg ontmoeten zij iemand en bespreken met Hem waarom al hun verwachtingen in Jezus de grond

zijn ingeboord. Pas aangekomen in het dorpje Emmaus als zij met elkaar het brood delen aan tafel, ontdekken zij wie Hij is.

Het schilderij bestaat uit drie panelen. *Het linkerdeel* heeft in het onderste segment een lichtcirkel, waar de Godslamp voor hangt. In de godslamp brandt een kaars die gemaakt is uit olie, een fossiele brandstof, aardse energie. Het *middelste deel* toont de Emmausgangers nadat zij Hem herkend hebben weer op weg naar Jeruzalem. Het *rechter paneel* toont Christus in de lichtcirkel als de bron van het Licht waarnaar wij op weg zijn.

Ook nu nog ervaren wij soms onverwacht troost, steun, kracht of energie van, de Heer. Als je er maar voor open wil staan.

Hans van Engen

Locatie St. Cunera



Misintenties

Sinds 13 maart zijn er in de St. Cunerakerk geen vieringen meer gehouden. De daarbij aangevraagde misintenties zijn niet afgelezen. We hebben geprobeerd de nabestaanden te benaderen om hen te informeren over deze intenties. Jammer genoeg is dat niet bij iedereen gelukt. Mocht u in de periode 13 maart – 1 juli een misintentie hebben aangevraagd en we hebben nog geen contact met elkaar hierover gehad, verzoeken wij u vriendelijk met ons contact op te nemen. Dit kan ook met vragen over de misintenties.

*Groeten, Nel Appelman-Bijpost en
Annemiek Schouten-Weel*

Van het Cunerakoor

Op 10 maart hield het Cunerakoor haar jaarvergadering in de pastorie. Ja, daar zaten we dus met 35 personen tezamen gepakt. Zoals we ook de gehele winterperiode onze repetities daar hadden. Het was een goede vergadering en alles werd weer eens goed doorgesproken wat er het afgelopen jaar goed was gegaan en voor verbetering vatbaar is. Fijn dat het bestuur nu weer voltallig is door het toetreden van Wil Ursem als bestuurslid.

Na die 10 maart was alles anders. Het Coronavirus deed zijn intrede, geen repetities, geen vieringen en nog het allerbelangrijkste geen wekelijks contact meer met elkaar. Gelukkig was al snel onze vertrouwde Cunerakerk toch de plaats waar men binnen kon lopen voor een stil gebed en het

aansteken van een kaarsje. Bij de wekelijkse livestream vieringen zongen er toch nog wat koorleden, maar dat was heel miniem. Wat een bijzondere maanden hebben we allemaal achter de rug. Maar met in gedachten dat we allemaal gezond willen blijven volgen we de adviezen op. In juni hadden we een rondleiding gepland om het seizoen af te sluiten. Omdat dit toch wat problemen gaf met het naleven van de protocollen hebben we daarvan af gezien. In plaats daarvan besloten wij een fietstocht te houden door ons mooie West-Friesland. De Dres heeft in samenwerking met horecaondernemers in de regio dit samengesteld en bieden onderweg boeiende informatie aan alsmede plaatsen om op te steken. We starten bij De Dres met koffie en gebak en met de routekaart vertrokken om de 10 minuten 4 koorleden, evt. met

partner. Het weer zat ontzettend mee en met een mild windje trokken we rond door onze mooie regio. Voldaan na diverse gezellige stops, waarbij we zelfs in Twisk wat moppen geserveerd kregen van Piet Zee, konden we de dag tevreden afsluiten. Diegene die nog wilde uitproberen of de maaltijd nog net zo goed smaakte als voorheen reserveerden een tafeltje bij De Dres. Het was goed om weer zo ontspannen samen te zijn en vele koorleden straalden die blijheid uit.

Voor de komende maanden gaan we uitproberen wat mogelijk is in de vieringen welke weer vanaf juli kunnen plaatsvinden in onze vertrouwde Cunerakerk.

We hopen u dan weer te mogen treffen.

Het bestuur

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

Ga mee op camino naar Santiago

Een reis vol historie, natuurschoon, cultuur, sportiviteit, inkeer en bezinning met elkaar. Wie heeft er zin om met ons mee te gaan op pelgrimage in Spanje en het



laatste gedeelte van de historische route camino Francés met een groep te wandelen? Wij denken in mei 2021 deze tocht te gaan maken met een groep van rond de 15-20 personen. Als we vertrekken uit Astorga is het nog ongeveer 250 km lopen maar wel met wat hoogtemeters, een aardige wandelconditie is een vereiste. Het zullen ongeveer 9 of 10 dagen wandelen zijn en enkele dagen in Santiago zelf. Álvaro loopt mee en zal zelf onze gids in Santiago de Compostella zijn! Waarschijnlijk gaan wij voor bagagevervoer zorgen zodat we alleen een dagrugzak hoeven te dragen. Als voorbereiding kunnen we wellicht samen de omgang in 2021 van Nibbixwoud naar Amsterdam lopen die helaas dit jaar niet doorging wegens de Corona perikelen. Graag lees ik welke ideeën of wensen er zijn bij mensen die in deze tocht geïnteresseerd zijn op mijn emailadres: buck@quicknet.nl. Groeten, Karin de Buck

Passiespelen een jaar uitgesteld

Vanwege het COVID-19-virus gaan de passiespelen dit jaar niet door. Het bestuur heeft dan ook met pijn in het hart moeten besluiten om de Passiespelen 2020 niet door te laten gaan en te verplaatsen naar 2021. De Passiespelen zullen in 2021 plaatsvinden van 18 april t/m 29 augustus 2021. Een hard gelag. De inhoudelijke en organisatorische voorbereiding is eind 2016 begonnen, in maart 2018 was er een nieuwe tekst, in juni 2018 waren er audities voor de tekstrollen – veel talentvolle (jonge) acteurs en actrices meldden zich aan –, in oktober 2018 begonnen de repetities en vanaf mei 2019 werden er kostuums genaaid, decors gebouwd, kortom er werd door ruim 300 medewerkers met man en macht gewerkt om op 10 mei 2020 een pracht van een passiespel te presenteren in openluchttheater De Doolhof. Passiespelen, die zouden schuren, raken, verbinden. Een illusie? Nee. In 2021 zijn de Passiespelen er weer, sterker dan ooit.

Het bestuur van De Passiespelen doet zijn uiterste best om alle betrokkenen en vooral ook de kopers van kaarten te informeren over verdere afwikkeling en over nieuwe data in 2021. Reeds gekochte kaarten blijven geldig. Ook daarover te zijner tijd verdere informatie.

Overige mededelingen

PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud

Inwoners;

die even financiële steun nodig hebben die hulp of advies kunnen gebruiken

die een hulpproject opzetten

Een beroep doen op het PCI?

Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood

- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990
pci.wognum@gmail.com.

Zwaagdijk-West:

M. Spil 572974
pci.wognum@gmail.com.

Nibbixwoud:

Pastorie 571736
M. Meijners 853140
pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

Na ruim drie maanden ligt het parochieblad weer voor u. Nadat duidelijk werd dat de kerken tot zeker 1 juni gesloten moesten blijven, besloten we de editie van mei niet uit te laten komen. De actualiteiten volgden elkaar in zo'n snel tempo op, waardoor het nieuws van ons parochieblad al snel achterhaald zou zijn. Vanwege de pandemie zijn vele activiteiten uitgesteld, hopelijk kan een en ander in het najaar en in 2021 ingehaald worden. Natuurlijk willen we via deze weg pastoor Nico Knol feliciteren met z'n 25-jarig priesterjubileum! Wij wensen hem nog vele mooie en goede jaren als priester toe!

De redactie van ons parochieblad bestaat nu nog uit drie personen. Het zou fijn zijn als iemand onze groep wilt aanvullen. Wie biedt zich aan!!

VERSCHIJNING 2020

Donderdag 27 augustus

Donderdag 22 oktober

Donderdag 10 december

AANLEVEREN

Vrijdag 21 augustus

Vrijdag 16 oktober

Vrijdag 4 december

Redactie:

Jolanda Velt Postgalei 18 573357

Coby Schouten Woudhoek 8 573081

Annemiek Schouten Hauwert 17 202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 27 augustus 2020.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 21 augustus**
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 11** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com

Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding. Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.

Bezoek eens de website van onze parochie:
<http://www.rkemmausparochie.nl>

De Regio 'de Waterkant' geeft iedere week een digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via regiodewaterkant@gmail.com

Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging

Bestuur en pastores team van regio 'De Waterkant'

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

Pastores-team

Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie.

Pastoor Nico Knol is per 1 maart 2019 als administrator ook van de Emmaüsparochie benoemd.

Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque is de eerst aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie.

U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: alvarodriquezluque@gmail.com

Pastor Anne-Marie van Straaten	Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van alle inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen.
Pastor Bert Glorie	Obdam/Hensbroek. PCI-begeleiding en momenteel nog studierend als priesterstudent.
Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque	De Weere/Hoogwoud/Spanbroek, sacramentele bediening door de hele regio.
Pastoor Nico Knol	De Goorn/Ursem, voorzitter parochiebestuur, teamleider, sacramentele bediening door de hele regio, secretaris dekenaat Alkmaar.

Voor alle pastorale, sacramentele en geestelijke zaken:

Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque, mobiel: 06-87375420

Als team mogen we ook steunen op de medewerking van een aantal emeritus pastores:

Jan Verbruggen, emeritus pastoraal werker van Spanbroek en De Weere

Piet Hoogenboom, emeritus pastoor van Spanbroek

Fred Deen, emeritus pastoor van Nibbixwoud/Wognum/priester assistent in de regio

Tineke de Boer, voormalig parochiecoördinator van De Goorn

Het bestuur van regio 'de Waterkant'

Pastoor Nico Knol	Voorzitter
Jan Wijnker uit Grosthuizen	Vice-voorzitter
José van Leerdam-Dekker uit De Goorn	Secretaris
Adri Vlaar uit Hoogwoud	Penningmeester
Els van der Hulst-Steur uit Avenhorn	O.L.V. v.d. H. Rozenkrans parochie De Goorn
Adri Wever uit Ursem	Bavo-parochie Ursem
Win Bijman	Victor-parochie Obdam/Hensbroek
Sjaak Koopman	Lambertus-parochie De Weere
Tony Slaman aspirant bestuurslid	Emmaüs-parochie Wognum/Nibbixwoud
Sjaak de Koning	Bonifatius-parochie Spanbroek
Gré Ooijevaar-Nuijens	st. Jansgeboorte-parochie Hoogwoud
Jos van Straalen	Georgius-parochie Spierdijk, O.L.V. v. Lourdes-parochie Zuidermeer

Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies.

Het bestuur wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Het dagelijks bestuur (voorzitter/vice-voorzitter/secretaris/penningmeester) bereidt de bestuursvergaderingen voor en komt bij elkaar om ontwikkelingen te begeleiden.

Per parochie is er een parochieraad waarvan bovengenoemde leden deel uitmaken, aangevuld door een penningmeester en mensen uit diverse werkgroepen. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het bestuur van de regio.

Emmaüs parochieraad

Theo Ursem, voorzitter

Tony Slaman: secretaris en afgevaardigde naar het Regiobestuur

Juul Kampstra: penningmeester

Hans van Engen: afgevaardigde Wognum

Jan Ebbing: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Voorgangers, Lectoren, Koster, Avondwakegroep, Doopgroep, Vormselgroep, 1^{ste} Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Koster, Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Kerkbalans, Koster, Tuingroep/kerkhofbeheer, Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van *taakgroepen*: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Koster.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen van beide locaties*:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum

Begrafenisvereniging "Laatste Eer"

Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300

J. Beerepoot 0229572582

Info: www.laatsteerwognum.nl

Zwaagdijk-West

Begrafenisvereniging "St. Barbara"

Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417

Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud

Begrafenisvereniging "St. Cunera"

Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133

Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.

Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: "Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl ('binnenkort beschikbaar')

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂-----

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____

Adres _____

Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂-----

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon (brievenbus pastorie).

Geboorte? Naam / voornaam:

Laat de parochie het weten. Geboortedatum:

Huwelijk op komst? Huidige adres:

Geef het tijdig door. Postcode: Woonplaats:

Verandering in het gezin? Verhuisdatum:

Laat het even weten. Nieuw adres:

Verhuizen? Postcode / Woonplaats

Help onze administratie. Gezinsleden: Geb. datum:

..... M/V

..... M/V

..... M/V

