

Januari – Februari - Maart 2020
9^e Jaargang nr. 1

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



R.K. Emmaüsparochie

Een nieuw jaar

Het begin van een nieuw jaar is bij uitstek een geschikte gelegenheid om over het jaar dat voorbij is na te denken, er goeie dingen van te zeggen, vreugde en verdriet samen te wegen en op zijn waarde te schatten. Nu wij, met het nieuwe jaar, naar de toekomst gaan, is het van groot belang even terug te kijken naar het verleden, want dat verleden is een soort bagage waarmee je verder moet. En het is makkelijker om de toekomst te beginnen met bagage die wat positief uitvalt dan met bagage die vol van het negatieve is. Het is van groot belang dat wij het jaar dat voorbij is, wegen, - het goede en het kwade - omwille van datgene wat komt. Want wij mensen zijn geneigd om de toekomst de kleur te geven van het verleden. Is dit laatste goed geweest dan zal het nieuwe jaar positieve verwachtingen oproepen. Is het slecht geweest dan is het moeilijker aan de toekomst te beginnen. Goede verhalen naar boven halen, goede herinneringen waarmee je de toekomst opbouwt.

Dit afgelopen jaar is er veel gebeurd. 2019 zal onvergetelijk voor mij blijven. Ik ben naar Nibbixwoud verhuisd en begonnen te werken in de Emmausparochie. Hoeveel mooie nieuwe ervaringen! Ik ben bij jullie terecht gekomen en snel heb ik mij thuis gevoeld. Een grote gemeenschap vol enthousiaste mensen! Ik ben heel blij om hier bij jullie en dienstbaar voor jullie te mogen zijn, om de vreugde van God met jullie te mogen delen. Bedankt!

Zo met een dankbaar hart wil ik het nieuwe jaar beginnen. Van mijn kant zeg ik dank aan alle mensen die mij in het voorbije jaar hebben bemoedigd en geholpen op allerlei manieren. En ik dank allen die voor onze parochie een zegen waren.

Laten wij ons verheugen en dankbaar zijn! Dat het jaar 2020 een genadejaar voor ons allen mag zijn. Samen beginnen wij een nieuwe tijd waar God wil dat wij gelukkiger mogen worden, als een volk, als een gemeenschap die samen de liefde van God ervaart. Moge met Gods hulp het nieuwe jaar voor ons allen een jaar van zegen zijn.

Groetjes,
Álvaro A. Rodriguez Luque

Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk



Beste parochiaan,

Wij zijn trots op onze kerkgemeenschap!

Het is een plek om te bezinnen, te onthaasten, te vieren en om elkaar te steunen als dit nodig is. We vinden hier saamhorigheid. Het liefst zouden we ons geen zorgen willen maken om de dag van morgen, maar de realiteit is vaak anders. Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op u allen om mee te doen aan actie Kerkbalans 2020.

Van uw vrijwillige bijdrage kunnen wij het parochieel team en de instandhouding van beide kerken betalen.

We zouden het zeer op prijs stellen als u uw bijdrage overmaakt op een van de volgende bankrekeningnummers:

Voor Wognum bankrekeningnr. NL34RABO 0371 6003 32

Voor Nibbixwoud bankrekeningnr. NL63RABO 0344 2013 84

Voor Zwaagdijk-West bankrekeningnr. NL75RABO 0376 8023 83

Deze bankrekeningen staan allen op naam van de R.K. Parochie Emmaüs.

Wilt u informatie omtrent een periodieke gift, hetgeen fiscaal gunstiger voor u kan zijn, neem dan contact op met de penningmeester.

Bij voorbaat dank voor uw steun en een vriendelijke groet,
Álvaro Rodríguez Luque (priester) en Juul Kampstra (penningmeester)



Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk, Sweelinckhof en de St. Cunerakerk



Locatie	Dag	Datum	Tijdstip	Plaats	Viering	Voorganger	Koor
Wognum	Za	18 januari	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en Communie	H. van Engen	
Nibbixwoud	Za	18 januari	19:00 uur	St. Cunera	Viering vervalt		
Wognum	Zo	19 januari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	H. van Engen	Sylvidakoor
Nibbixwoud	Zo	19 januari	10:00 uur	Kerk in Oostwoud	Woord- en Gebedsviering. In Oostwoud.	C. Hoogland	Cantorij
Week van de eenheid.							
Nibbixwoud	Di	21 januari	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Do	23 januari	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Za	25 januari	10.30 uur	Sweelinckhof	Eucharistie	Alvaro	
Nibbixwoud	Za	25 januari	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie. Aktie Kerkbalans	Alvaro	Cunerakoor
Wognum	Zo	26 januari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en gebedsviering.	T. Breeuwsmas Ds. P. van Ankeren	
Oecumenische viering in de Protestantse kerk. Aktie kerkbalans							
Nibbixwoud	Di	28 januari	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Do	30 januari	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Za	1 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Woord- en communie	T. Slaman	
Wognum	Za	1 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Alvaro	Mannenkoor
Nibbixwoud	Zo	2 februari	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie	M. Vriend	
Nibbixwoud	Di	4 februari	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Do	6 februari	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Za	8 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Woord- en Communie	C. Hoogland	
Wognum	Za	8 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	C. Hoogland	Jubilatekoor
Nibbixwoud	Zo	9 februari	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	C. Hoogland	
Nibbixwoud	Di	11 februari	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Do	13 februari	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Za	15 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Za	15 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie.	Alvaro	Parochieel Gemengd Koor
Presentatieviering Vormelingen							
Nibbixwoud	Zo	16 februari	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Alvaro	Cunerakoor
Nibbixwoud	Di	18 februari	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Do	20 februari	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Za	22 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Woord- en communie	H. van Engen	
Wognum	Za	22 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en communie. Carnaval	H. van Engen	Kinderkoor Happy??
Nibbixwoud	Za	22 februari	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie. Carnaval	T. Slaman	Tight Formation
Nibbixwoud	Zo	23 februari	10:00 uur	St. Cunera	Viering vervalt		

Nibbixwoud	Di	25 februari	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Do	6 februari	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Wo	26 februari	19:30 uur	H. Hiëronymus	Viering vervalt		
Nibbixwoud	Wo	26 februari	19:30 uur	St. Cunera	Eucharistie. Aswoensdag	Alvaro	Mannenkoor
Wognum	Do	27 februari	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Za	29 februari	10:30 uur	Sweelinckhof	Woord- en Communie	T. Breeuwsma	
Wognum	Za	29 februari	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	T. Breeuwsma	Sylvidakoor
Nibbixwoud	Zo	1 maart	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en communie	T. Breeuwsma	
Nibbixwoud	Di	3 maart	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Do	5 maart	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Za	7 maart	10.30 uur	Sweelinckhof	Eucharistie	Alvaro	
Nibbixwoud	Za	7 maart	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Alvaro	Cunerakoor
Wognum	Zo	8 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Alvaro	Samenzang
Nibbixwoud	Di	10 maart	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Do	12 maart	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Za	14 maart	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en Communie	C. Hoogland	
Nibbixwoud	Za	14 maart	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie. Halfvasten	C. Hoogland	Jubilatekoor
Wognum	Zo	15 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie. Viering van medeleven	Avondwakegroep	Sylvidakoor
Nibbixwoud	Di	17 maart	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Do	19 maart	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Za	21 maart	10.30 uur	Sweelinckhof	Eucharistie	Alvaro	
Nibbixwoud	Za	21 maart	<u>10.15 uur</u>	St. Cunera	Stille Omgang		
Nibbixwoud	Za	21 maart	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie. Gezamenlijke presentatie- viering 1^e Communicantjes	Alvaro	
Wognum	Zo	22 maart	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Alvaro	Parochieel Gemengd Koor
Nibbixwoud	Di	24 maart	10:00 uur	St. Cunera, kajuit	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Do	26 maart	10:00 uur	H. Hieronymus, kapel	Eucharistie	Alvaro	

Kerkvieringen Wognum volgen op computer weer mogelijk!

De normale weekendvieringen in Wognum zijn weer op de computer of laptop overal te volgen. Dus zelfs als u op vakantie bent, kunt u een kerkviering rechtstreeks meebeleven achter uw laptop. Let op: dit kan dus alleen rechtstreeks als de kerkviering in Wognum wordt gehouden. Inloggen op: kerkradio Wognum.

Verzorgingshuis "Koggenlandhuis" te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgedaan door de dominee of de Pastoraal werker.

Misintenties Wognum

Zaterdag 18 januari: Sweelinckhof

Joannes en Johanna Steltenpool-Putter; Jan en Cees Rinkel;

Zondag 19 januari:

Jan en Annie Bos-Pronk en zegen over hun gezin; Adrie Hoogewerf; Annet Langedijk; Cees en Lenie Oud-Cornel en zegen over de gezinnen van de kinderen; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin;

Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Klaas Weel; Corné Stam; Simon Sjerps en Martha Sjerps-Bos; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Margreet Ursem-Boots; Johannes Blauw en Hillegonda Blauw-Wit; Piet en Frieda Neefjes en zegen over hun gezin;

Zaterdag 25 januari: Sweelinckhof

Wim en Tiny Boots-Romein;

Zondag 26 januari:

Overleden familie Bakker-Twisk; Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigitje; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Roelof en Nelië Kamp-Overboom; Qrijn en Gré Kroon-Ruiter; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Martien en Willy Pronk-Vriend; Piet Romein; Rem en Emmy Rood; Jaap en Lies Tool-Ootes; Arie Wiering; Joop en Tini Bleeker; Klaas Weel;

Zaterdag 1 februari: Sweelinckhof

Wim Groot en zegen over zijn gezin; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko, Siem en Martien;

Zaterdag 1 februari:

Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Siem Blauw en zijn dierbaren ;Jan en Truus van Diepen-Kaak en Annet; Familie Klaver-Koopman; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Annet Langedijk; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Lies Tool-Ootes; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Overleden ouders Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken en zegen over hun gezin; Koos en Jan Koeman; Overleden ouders Rinkel – Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko, Siem en Martien;

Zaterdag 8 februari: Sweelinckhof:

Arie en Corrie Loos en overleden familie; Adrie Smit; Pé Goedhart;

Zaterdag 8 februari:

Overleden ouders Besseling-Huijberts; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Piet Romein; Cock en Willy Salman-Laan;

Zaterdag 15 februari: Sweelinckhof

Joannes en Johanna Steltenpool-Putter;

Zaterdag 15 februari:

Arie en Corrie Loos en overleden familie; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Adrie Smit; Joke Stam-Koelman; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en

zegen over hun gezin; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin;

Zaterdag 22 februari: Sweelinckhof:

Kees en Lenie Oud-Cornel en zegen over de gezinnen van de kinderen;

Zaterdag 22 februari: Carnavalsviering

Jan Bos en Annie Bos-Pronk en zegen over de gezinnen; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Lex en Nel Dijkstra-Hes; Frans en Miep Frantzen-van de Wijer; Piet Kroon; Martien en Willy Pronk-Vriend; Rem en Emmy Rood-Pronk; Joke Stam-Koelman; Jaap Smit en Christina Smit-Kors en zegen over hun gezin; Hans van Oosten; Piet en Frieda Bleeker – Neefjes en zegen over hun gezin;

Woensdag 26 februari: Aswoensdag

Nibbixwoud, Wognum verval.

Zaterdag 29 februari Sweelinckhof.

Wim en Tiny Boots-Romein; Ko Rinkel;

Zaterdag 29 februari.

Piet en Lies Zuiker-Laan, Lizet en zegen over de gezinnen; Riet Blauw-Zandvliet; Siem Blauw en zijn dierbaren; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Jan en Truus van Diepen-Kaak en Annet; Annet Langedijk; Martien en Willy Pronk-Vriend; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Corné Stam; Simon en Martha Sjerps-Bos; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot en zegen over hun gezin; Margreet Ursem-Boots;

Zaterdag 7 maart: Sweelinckhof

Arie en Corrie Loos en overleden familie; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Adrie Smit; Jaap Ursem en Marco; Pé Goedhart;

Zaterdag 8 maart:

Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Overleden ouders Besseling-Huijberts; Wim en Tiny Boots-Romein; Jan en Annie Bos-Pronk en zegen over hun gezin; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Lizet Groot-Zuiker; Jaap en Lies Tool-Ootes; Jaap Ursem en Marco; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman; Klaas Weel; Piet en Frieda Bleeker-Neefjes en zegen over hun gezin;

Zaterdag 14 maart: Sweelinckhof

Joannes en Johanna Steltenpool-Putter; Piet Rinkel;

Zondag 15 maart: Viering van medeleven

Overleden ouders Bakker-Twisk; Overleden familie Hand-Commandeur; Marie Kamp en levende en overleden familieleden Kamp-op den Kelder; Familie Klaver-Koopman; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Adrie Smit; Martien en Willy Pronk-Vriend; Tiny Tool-Huisman en zegen over haar gezin; Klaas Weel; Corné Stam; Simon en Martha Sjerps-Bos; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Margreet Ursem-Boots;

Misintenties St. Cunerakerk**Zaterdag 18 januari 2020:**

Jan en Mart Sachs-Buis; Cor Ligthart; Willem Vriend; Overleden familie Schoenmaker;

Zaterdag 25 januari 2020:

Alie Conijn; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Pé Goedhart; Niek Vlaar en overleden ouders; Nic en Lies Commandeur-Machtel; Herman en Gré op den Kelder-de Graaf en Jos;

Zondag 2 februari 2020:

Gré de Beer-Weel; Jaap en Gré Pronk-Groot en zegen over de gezinnen; Nic en Tiny Conijn-Pronk; Dennis Kroon; Cor en Mart Koppes-Kuip;

Zondag 9 februari 2020:

Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Jaap Huisman; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; Nico Kok;

Zondag 16 februari 2020:

Jan en Mart Sachs-Buis; Overleden familie Schoenmaker; Willem Vriend; Jan en Hermina Schouten-Laan; Ans Winters-Kroon en zegen over de gezinnen;

Zondag 23 februari 2020:

Alie Conijn; Gré de Beer-Weel; Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Cor Koomen en zegen over zijn gezin; Cor en Mart Koppes-Kuip; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk; In het bijzonder bidden wij voor Jo Doodeman-Smits. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen: In het bijzonder bidden wij voor Kees Sijm en Nel Loos-Knijjn (locatie H. Hiëronymus) en Kees Kroon (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Zondag 22 maart:

Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Cees en Lenie Oud-Cornel en zegen over de gezinnen van de kinderen; Gré Overboom en overleden familie; Cock en Willy Salman-Laan; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Klaas Weel; Hans van Oosten en zegen over zijn gezin; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman;

Zaterdag 29 februari 2020 – zondag 1 maart 2020:

Aad Karsten; Jaap Huisman Ariezoon en overleden ouders; Niek Vlaar en overleden ouders; Pé Goedhart; Nic en Lies Commandeur-Machtel;

Zaterdag 7 maart 2020:

Uit dankbaarheid voor het 50-jarig huwelijksjubileum van Piet en Miep van Hal-Obdam en voor de levende en overleden familieleden; Nic en Lies Commandeur-Machtel; Anneke Vleerlaag-Jonk; Ans Winters Kroon en zegen over de gezinnen; In het bijzonder bidden wij voor Joop Karsten. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 14 maart 2020:

Piet Schoenmaker; Jaap Huisman Ariezoon en overleden ouders; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk; Overleden familie Schoenmaker; Jan en Hermina Schouten-Laan; In het bijzonder bidden wij voor Cor Koomen. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 21 maart 2020:

Gré de Beer-Weel; Jaap en Gré Pronk-Groot en zegen over de gezinnen; Cor en Mart Koppes-Kuip; Willem Vriend; In het bijzonder bidden wij voor Anky Smit-Meilink. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Doopvoorbereiding Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736. De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand. In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum.



Kerkwerksters Wognum

Groep 5	21 januari	19.00 uur
Groep 6	28 januari	19.00 uur
Groep 1	6 februari	09.00 uur
Groep 2	12 februari	13.00 uur
Groep 3	18 februari	09.00 uur
Groep 4	26 februari	13.00 uur
Groep 5	3 maart	19.00 uur
Groep 6	10 maart	19.00 uur
Groep 1	19 maart	09.00 uur



Agenda Nibbixwoud

Zaterdag 25 januari	19:00 uur	1 ^e kinderwoorddienst 1 ^e Communicantjes in Nibbixwoud
Woensdag 12 februari	09:00 uur	kerkwerksters, groep 3
Vrijdag 21 februari		feestmiddag kerkwerksters
Zaterdag 22 februari	19:00 uur	2 ^e kinderwoorddienst 1 ^e Communicantjes in Wognum
Donderdag 5 maart	09:00 uur	kerkwerksters, groep 4
Woensdag 11 maart	14:30 uur	bijeenkomst 1 ^e communicantjes in Nibbixwoud
Vrijdag 13 maart		vrijwilligersavond Emmausparochie in Wognum
Woensdag 18 maart	14:30 uur	oefenen 1 ^e Communicantjes presentatieviering in Nibbixwoud
Zaterdag 21 maart	19:00 uur	presentatieviering 1 ^e communicantjes in Nibbixwoud



Mededelingen voor alle locaties

Uitnodiging voor alle vrijwilligers van de Emmausparochie

Als parochieraad willen wij alle vrijwilligers vragen om vrijdagavond 13 maart alvast vrij te houden. Dan willen wij een vrijwilligersavond organiseren in de H. Hiëronymuskerk te Wognum. Hoe deze avond wordt ingedeeld is nog even een verrassing, iedereen ontvangt nog een persoonlijke uitnodiging. Noteer deze datum alvast in jullie agenda.

In de reeks.... Even voorstellen

Sinds de Parochieraad aantrad in maart 2019 hebben de bestuurders afgesproken dat in elke 'Verbinding' één van de bestuursleden zich nader zou voorstellen. Dit keer ben ik aan de beurt: Hans van Engen. 72 jaar geleden op een boerderij geboren in Nieuwersluis. Als tweede zoon voorbestemd voor het huishouden en God. Zo ging dat vroeger. Na de lagere school ging ik naar het kleinseminarie van de paters Karmelieten. Na het behalen van mijn gymnasiumdiploma, trad ik in bij de Karmelieten in het klooster Doddendaal in Nijmegen en studeerde ik Theologie aan de Universiteit. Tijdens de Pax Christie Voettocht ontmoette ik mijn vrouw, en was ik voor de kerk "verloren", zo zei men. Ik stichtte een gezin en werkte 40 jaar in allerlei functies in zorg en welzijn. Met pastor Mars probeerde ik de zielzorg op Leekerweide gestalte te geven. Ook zat ik toen in de toenmalige Parochieraad. Alweer 7 jaar

geleden vroeg men mij lid te worden van de Avondwakegroep in de Hieronymus. Vijf jaar geleden vroeg pastoor Koning mij om, gezien de noodzaak van uitbreiding van het aantal lekenvoorgangers, voorganger te worden. Dat doe ik met veel plezier. Iets voor mensen te kunnen betekenen tijdens een proces van afscheid van een dierbare, vind ik een enorme uitdaging. Ook als voorganger van weekendvieringen wil ik proberen die prachtige boodschap uit de bijbel te vertalen naar het leven nu en zo mensen te inspireren. Sinds drie jaar wonen we in Wognum met veel plezier. Men vroeg mijn voor de Locatieraad. En als er dan na een crisis bestuursleden nodig zijn, kun je niet aan de kant blijven staan. Ik kies er bewust voor lid van een christelijke geloofsgemeenschap te zijn en met beide benen in de maatschappij te staan. Op die manier wil ik mijn steentje bijdragen en onze kerk te actualiseren.

MOV Oktober

Het leven kan ineens een ongewilde wending krijgen. Dat was zeker zo voor zuster Willy der Mer zo. Als jong meisje wilde ze zich inzetten voor de kwetsbare medemens en ging ze een opleiding volgen om verpleegster te worden. Toen de deskundigen vonden dat ze voldoende kennis bijeengeraapt had, ging haar blik en betrokkenheid verder dan de Zomerdijk. Ze trad het klooster in en sloot zich aan bij de missiezusters Catechisten van het heilig hart. Die orde kon invulling geven aan de doelstelling van Willy. Ze vertrok naar Kameroen, verkondigde het geloof maar was vooral medisch bezig de mensen van pijn en ongemakken te verlossen. En dan komt het spook van de politiek binnen en gaan de Engelsen en Fransen op de vuist. De intussen 74-jarige Willy moet ook als vluchteling vertrekken. Intussen is ze weer terug. Omdat er ook veel onuitgenodigde lieden binnen kwamen, moest er een hek om de kliniek gebouwd worden en daar was begrijpelijk geen geld voor. Dat het bijeen gebracht tijdens een kermis in haar geboorteplaats, geeft aan dat er toch veel goeds in mensen leeft. Ze heeft even de vluchtgevoelens kunnen ervaren. Het levensritme verlaten is een ervaring die aanpassing vraagt, al is het maar dat je de tanden niet regelmatig kan poetsen en niet weet of er morgen nog wat te eten is.

MOV Jan Ebbing/Ben Hoogzaad

Bij deze wil ik u langs deze weg melden, dat ik stop met lector zijn. Voel me soms niet stabiel, Hans Bleeker, onze kenner van Westfriese woorden, zou het stoetelig noemen. Wil voorkomen dat ik al struikelend met een gebroken heup op het altaar kom te liggen en de ambulance met blauwe zwaailichten en loeiende sirenes een kreupele lector naar het ziekenhuis vervoert. Heb het met plezier gedaan en u allen dank dat men naar me heeft willen luisteren zo af en toe.

Ben Hoogzaad

Een terugblik op de vieringen in december 2019

Wat hebben we weer een mooie vieringen achter de rug. We begonnen met een aantal bezinningsvieringen in de advent als voorbereiding op het Kerstfeest. Op 24 december was de eerste kerstviering in Sweelinckhof. Een oecumenische viering met Ds. P. van Ankeren en Hans van Engen als voorgangers en het Sweelinckhofkoor met prachtige kerstliederen. Ruim 75 ouderen genoten van dit samenzijn. In de Hieronymus was de eerste kerstnachtviering een gezinsviering met het kinderkoor Happy als ondersteuning. Het traditionele kerstverhaal ging gepaard met een parallelverhaal over de Syrische Hanna, afgewisseld met veel bekende en onbekende kerstliedjes. De tweede kerstnacht was een plechtige eucharistieviering met het altijd goede

Sylvidakoor. Ook in de Cunera waren twee vieringen: een met pastor Knol met Tight Formation als ondersteuning en een met Cor Hoogland en het Cunerakoor. Eerste kerstdag was in beide kerken het vertederende Kindje Wiegen, altijd weer mooi om gezinnen met het al oude verhaal kennis te laten maken. Op Oudjaarsavond stond een gezamenlijke eucharistieviering gepland in de Hieronymuskerk met als ondersteuning: de Fanfare. Altijd weer een feest van muziek! Toch misten sommige parochianen de eucharistie. Pastor Alvaro had gekozen voor een Dankdienst. Anderen vonden het bedanken van jubilarissen wel wat lang duren. Ook op 5 januari, de Nieuwjaarsviering, ging het helaas anders dan gepland; Het Trio Marianne Koelemeijer zou optreden, maar dat zou onze eigen viering in de knel brengen. Daarom werd er gekozen voor de altijd trouwe Cantorij maar dit keer met ondersteuning van Marja Borst op het orgel. Velen vonden dit sfeervol en dat dit wel meer mocht gebeuren.

We gaan weer een nieuw jaar tegemoet met vele mooie vieringen. Elk weekend is er wat met veel variatie! Verschillende voorgangers, werkgroepen en koren hebben alweer vele mooie vieringen in voorbereiding. Rest ons nog al die mensen die vrijwillig hun medewerking leverden te bedanken om ook dit afgelopen jaar de Kerst weer goed te laten verlopen: wat was de versiering in onze kerken mooi! Wat een heerlijke muziek! Wat prachtig al die afgestofte kerststallen. En wat veel werk voor kosters, versierploegen, technische diensten, schoonmaak, boekjes afdrucken, secretariaat voor de boekingen van al die misintenties. Wat een kerkbezoek! Alleen al op de dag en avond voor kerst meer dan 1800 mensen in onze beide kerken. Waar een kerkgemeenschap groot in kan zijn.

Week van eenheid van de christenen

In het kader van deze week van 19 tot en met 26 januari, is er zondag 19 januari een oecumenische viering, die deze keer in de kerk van Oostwoud zal plaats vinden. Aanvang 10.00 uur. Het thema aangereikt door de Raad van kerken is "Buitengewoon". Geïnspireerd op de Buitengewoon vriendelijk ontvangst van Paulus op Malta welke we terugvinden in de Handelingen 28. Deelnemers aan deze viering worden uitgedaagd te streven naar meer dan het gewone, het "Buitengewone". We hopen dat veel mensen vanuit de Emmaüsparochie de weg naar Oostwoud weten te vinden, om samen met de THOMAS-gemeente deel te willen nemen aan deze bijzondere gebedsviering. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door een samengesteld koor. Een ieder is van harte uitgenodigd.

Tussen wijding en zilver...

Omdat pastores Bert Glorie en Nico Knol beiden in juni feest vieren, de een om de priesterwijding, de ander omdat hij 25 jaar priester is, heeft het pastoresteam van Regio De Waterkant een serie bijeenkomsten georganiseerd met onderwerpen die hen 'aan het hart gaan'. Op donderdag 30 januari aanstaande is de eerste bijeenkomst en wel in de RK-kerk van Wognum. Het thema is 'Kerk en toekomst'. Inleider die avond is Bisschop J. Hendriks, bisschop coadjutor van het bisdom Haarlem-Amsterdam. De avond begint met een inloop vanaf 19:30 uur, - koffie en thee - daarna zal de bisschop om 20:00 uur beginnen. Na afloop is er nog gelegenheid om elkaar onder het genot van een borreltje te ontmoeten. Ook in de komende maanden zullen dit soort bijeenkomsten worden georganiseerd in aanloop naar de bijzondere juni maand van dit jaar. Welkom!!

Lourdesfonds Wognum

Afgelopen oktober was de donatiemaand voor het Lourdesfonds. Dankzij de 14 vrijwilligsters zijn de meeste donateurs benaderd en is het mooie bedrag van € 887,85 opgehaald. Dank aan alle vrijwilligsters, en aan onze donateurs, van het Lourdesfonds. Hierdoor kunnen we dit jaar weer iemand uitnodigen die als pelgrim de reis naar Lourdes mee mag/kan maken.

Lourdescomité, Marijke Wittenberg en Truda Stam

Locatie H. Hiëronymus

Trudy bedankt!!!

Trudy Breeuwsma heeft aangegeven te willen stoppen met haar werkzaamheden voor 'de Verbinding'. Wij hebben respect voor haar beslissing, maar we zullen haar accurate werk wel gaan missen! Ook nog vanuit het bestuur: heel hartelijk bedankt voor al je werk voor 'de Verbinding'.

Namens de Parochieraad: Hans van Engen

Vaste wekelijkse vieringen

Elke donderdagmorgen om 10.00 uur viert Pastor Alvaro de eucharistie in de kapel. Iedereen is daarbij welkom!

Tight Formation

Tight Formation zoekt oud-leden...

Tight Formation is in augustus 2009 ontstaan uit een samenvoeging van het Ritmisch Koor uit De Weere en Renovation uit Nibbixwoud. We zijn verder gegaan onder de naam Ritmisch Renovation. Na 5 jaar zijn we ook een andere weg ingeslagen, we zijn ook popnummers gaan zingen. Het werd toen ook tijd voor een andere naam, dat werd Tight Formation. Dit jaar bestaan wij 10 jaar en dat vieren wij met een groot concert op zaterdag 28 maart in de PKN-kerk in Wognum. Wij zijn druk bezig met alle voorbereidingen. Wij vinden het leuk als er ook oud-leden met ons concert willen meezingen. Het nummer dat we samen met jullie willen zingen is "Put a little love" en daarna het verjaardagslied. Dit zijn de laatste 2 nummers van ons concert. Wij willen jullie vragen of jullie met ons mee willen zingen op 28 maart?

Je mag hiervoor 2 keer komen mee repeteren: Maandag 10 februari van 20.30 tot 21.00 uur, Maandag 9 maart van 20.30 tot 21.00 uur in de ontmoetingsruimte van de Hieronymuskerk in Wognum, daarna drinken we gezellig samen koffie en kunnen we bijkletsen. Om 21.15 uur gaat het koor weer verder met repeteren voor het concert. Zing gezellig met ons mee en geef je op via de mail: tightformation@gmail.com. Laat ons even weten wie je bent, waar je woont en wat je telefoonnummer is. Wij hopen op een positieve reactie van jou!

*Groetjes namens de werkgroep Concert 10 jaar
Tight Formation*

*Olav Lammes, Dita Leeuw, Carla Groot, Jos
Gouweleeuw, Thea Verlaat en Marieke Bleeker*

Kerk-TV weer in de lucht!

Na de herinrichting van de Hieronymuskerk hield de kerk-tv er ineens mee op. Door aanpassingen van het podium van het koor waren de kabels verbroken. Na veel heen en weer geprobeer, heeft met name Cor Laan alles weer aan de praat gekregen. Cor bedankt, je doet veel mensen er een plezier mee! Er zijn nog plannen om een andere opstelling van de camera uit te proberen, zodat er meer te zien is van het hele kerkgebeuren. Maar er moet wel rekening met de privacy worden gehouden. Kerkbezoekers die niet op beeld willen moeten op een strategische plek in de kerk gaan zitten.

Kerk en zijn toekomst!

Op donderdagavond 30 januari komt Mgr. Hendriks in de Hieronymuskerk te Wognum een inleiding geven op het thema: **Kerk en zijn toekomst**. Een initiatief van ons pastoraal team om een aantal regionale bezinningsbijeenkomsten te starten. Aanvang 20.00 uur. Een drankje na.

Agenda Hieronymuskerk te Wognum

Zondag 26 januari: Oecumenische viering in de week van de Eenheid. Voorgangers zijn: Ds. Peter van Ankeren en Trudy Breeuwsma. De viering vindt plaats in de Protestantse kerk te Wognum en begint om 10.00 uur. Er is dan geen viering in de Hieronymuskerk.

Maandagavond 27 januari: Locatieoverleg Wognum met de werkgroep 50-jarig bestaan Hieronymuskerk, aanvang 20.00 uur

Donderdagavond 30 januari: De kerkgemeenschap en haar toekomst. Inleiding op een bezinningsavond door Mgr. Hendriks. Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 15 februari: Presentatie van de Vormelingen

Zaterdag 22 februari 19.00 uur: Carnavalsviering. Het is nog niet definitief welk koor zal zingen.

Locatie St. Cunera

De misdienaars op herhaling

Tijdens de dorpsveiling in Nibbixwoud op 26 oktober 2019 werden door de locatie St. Cunera 2 koopjes ingebracht. Wat een doorslaand succes was deze avond en een prettige samenwerking met al die vrijwilligers die er een geweldige avond van hebben gemaakt. En natuurlijk de kopers van de vele kavels waardoor er een opbrengst van € 65.750,- genoteerd kon worden.

Onze 2 koopjes waren: voor 10 personen een Spaanse fiësta in de kerketuin en 4 misdienaars op herhaling tijdens een eucharistieviering.

Er werd goed geboden op de veilingavond zodat ook onze parochie een leuk bedrag tegemoet kon zien. Het bestedingsdoel is om de verlichting en de klok van onze kerktoren te renoveren, zodat men in de wijde omtrek weer de juiste tijd kan aflezen. Het eerste koopje; de 4 misdienaars op herhaling zal tijdens de eucharistieviering van 7 maart om 19.00 uur gestalte krijgen. Eerst zullen ze natuurlijk bijgeschoold worden door onze kapelaan Álvaro en in passende kledij gestoken worden. Het Cunerakoor zal deze viering met zang opluisteren. Wilt u hiervan getuige zijn dan bent u van harte uitgenodigd om deze viering bij te wonen.

Comité Dorpsveiling Cunerakerk

Vaste wekelijkse activiteiten

Het Parochieel koor repeteert iedere maandagmorgen, Ticht Formation repeteert iedere maandagavond, Het Sylvidakoor repeteert op woensdagavond. Ook diverse taakgroepen hebben hun wekelijkse activiteit: Dinsdag de tuingroep, de schoonmaakgroep wisselt elke week, het secretariaat is open op donderdagmorgen.

Donderdagmorgenviering in de kapel van de Hieronymuskerk

Vanmorgen, 9 januari om 10.00 uur, is Pastor Alvaro begonnen met wekelijks de eucharistie te vieren in de Kapel van de Hieronymuskerk te Wognum. Een heel sfeervolle bijeenkomst, er werd zelfs een meerstemmig Marialied gezongen. Ook kan men hardop de eigen intenties voorlezen. Het secretariaat had gezorgd voor koffie na de viering. Voor verschillende mensen, zelfs uit Hoogwoud, fijn om ook door de week de eucharistie bij te kunnen wonen. Er zijn ook bewoners van het Sweelinckhof die graag deze viering bij zouden willen wonen. Wij zoeken daarom een vrijwilliger met een auto die hen daarheen wil brengen en weer terug. U kunt zich hiervoor opgeven bij Hans van Engen, 0229-572629 of per email: van.engen@planet.nl.

Ook op dinsdagmorgen 10.00 uur viert pastor Alvaro de eucharistie, maar dan in de Kajuit in de Cunerakerk.

Verdwenen Mariabeeld

Tot ongeveer 1955 heeft er in de Cunerakerk een houten Mariabeeld op het Maria-altaar gestaan. Maria had een prachtige kroon op haar hoofd en het kindje Jezus had ook een gouden kroontje. Maria had ook nog een zilveren rozenkrans en een scepter in haar hand. Dit alles was geschonken door N. en M. Portegijs in 1939.

De twee kronen en de rozenkrans zijn nog in ons bezit, maar het Mariabeeld is compleet verdwenen. Dit moet gebeurd zijn tijdens het Pastoraat van Pastoor Kloes. Weet iemand misschien wat er gebeurd is en waar het zou kunnen zijn? Graag uw reactie naar Jan Ebbing, telnr.: 0229-572072, email: ebbing1942@gmail.com.

Dank voor uw reactie.

De parochieraad

Carnavalsviering in Nibbixwoud



Op zaterdagavond 22 februari om 19.00 uur hebben we in onze sfeervol versierde Cunerakerk in Nibbixwoud onze Carnavalsviering. Een viering die muzikaal omlijst wordt door Tight Formation. Uiteraard is ook de Carnavalsvereniging "De Krieltokers" aanwezig met voorop Prins Johannes de 1e en prinses Tessa en hun gevolg. Het wordt extra leuk als u ook verkleed naar deze viering komt, dan luiden wij met zijn allen het Carnaval in. Een ieder is van harte uitgenodigd om er samen een feestelijke viering van te maken.

Stille Omgang

Zoals u van mij gewend bent ieder jaar, voor ieder die dit leest, de allerbeste wensen, gelukkig, gezegend, gezond, alles wat wenselijk is, zalig nieuwjaar, ook al is het nieuwe jaar al een aantal

dagen oud, beste wensen kan toch altijd wel, vind ik.

Net zoals ieder jaar ook nu weer een bericht over de Stille Omgang in Amsterdam. Dit jaar wordt die gehouden in het weekeinde van 21/22 maart. Ik heb ook weer het voornemen om te gaan lopen naar Amsterdam en ik heb al een paar mensen gesproken die mee willen lopen, dus ik hoef niet alleen te gaan. Als u ook het voornemen hebt gemaakt om meer te bewegen is deze tocht wel een goede stimulans om dat ook echt te gaan doen, want lekker oefenen is wel een goed idee. Zelf merk ik ook dat ik een goede voorbereiding zeker nodig heb, elk jaartje ouder, weer even meer trainen. Ik ben dus al voorzichtig daarmee begonnen.

Nieuw dit jaar is, dat we graag om half elf beginnen te lopen vanuit de Cunerakerk in Nibbixwoud. De Eucharistieviering in de Sint Nikolaaskerk begint om half tien dus even wat meer tijd om wat rustiger de tocht te voltooien is wel fijn.

Dus gewoon om kwart over tien in de kerk zijn, dat moet toch geen probleem zijn, dacht ik. Wil je meelopen, graag op tijd een seintje geven, bellen en mailen mag ook naar tel. 0229-571583 of joopentruus@quicknet.nl

Hopelijk wordt het weer een gezellige loop met een fijne groep.

Vriendelijke groeten, Joop Ooijevaar

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

"Kierkegaard en de sprong in het bestaan" Welmoed Vlieger preekt in de Westfriese Ekklesia

De eerstvolgende viering in het 20^e seizoen van de Westfriese Ekklesia, is op **zondag 2 februari 2020** om **11.00 uur**.

Het jaarthema voor het seizoen 2019-2020 van de Westfriese Ekklesia luidt: "**De Bijbel en deze tijd in de Westfriese Ekklesia**". In deze viering zal Welmoed Vlieger spreken over "**de rusteloze religieuze zoekter: Kierkegaard en de sprong in het bestaan**".

Kierkegaards richting is de richting naar binnen, de enige weg waarop een mens zichzelf kan worden. Het is de opgave en sprong om - juist als twijfel, angst of eenzaamheid toeslaan en we grondig op de proef worden gesteld - je eigen, unieke bestaan op je te nemen en gestalte te geven aan je roeping Welmoed Vlieger (1976) studeerde wetenschap van godsdienst en levensbeschouwing, en ook wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam. Zij geeft les aan de Hogeschool voor geesteswetenschappen in Utrecht. Zij is een dochter van ds. Anne Vlieger, medeoprichter van onze Westfriese Ekklesia.

Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 2 februari te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Ook willen wij u informeren over een speciale thema-avond over Paulus:

Op woensdagavond **22 januari 2020** speelt dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker Peter Vermaat zijn voorstelling *De Passie van Paulus* in de Westfriese Ekklesia; ook in de Protestantse Kerk te Wognum.

Inlichtingen: www.westfrieseeeklesia.nl

Overige mededelingen *PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud*

Inwoners;
die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken
die een hulpproject opzetten
Een beroep doen op het PCI?



Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990
pci.wognum@gmail.com.

Zwaagdijk-West:
M. Spil 572974
pci.wognum@gmail.com.

Nibbixwoud:
Pastorie 571736
M. Meijners 853140
pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

Alle feestdagen weer achter ons latend maken wij ons weer op voor het nieuwe jaar 2020! Dat dit jaar u lichtpuntjes mag brengen.

Weer veel wetenswaardigheden in deze 'Verbinding'. En mocht u zelf weer eens wat willen inbrengen, de brievenbussen van de parochies en ons mailadres zijn hiervoor beschikbaar.

Veel leesplezier!

VERSCHIJNING 2020 AANLEVEREN

Donderdag 19 maart	Vrijdag 13 maart
Donderdag 7 mei	Vrijdag 1 mei
Donderdag 25 juni	Vrijdag 19 juni
Donderdag 27 augustus	Vrijdag 21 augustus
Donderdag 22 oktober	Vrijdag 16 oktober
Donderdag 10 december	Vrijdag 4 december

Redactie:

Jolanda Velt	Postgalei 18	573357
Joke Ruijter	Zwaagdijk 356	573396
Coby Schouten	Woudhoek 8	573081
Annemiek Schouten	Hauwert 17	202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 19 maart 2020.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 13 maart**
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 11** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com

Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding. Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.

Bezoek eens de website van onze parochie:
<http://www.rkemmausparochie.nl>

De Regio 'de Waterkant' geeft iedere week een digitale nieuwsbrief uit.
Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via regiodewaterkant@gmail.com

Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging

Bestuur en pastores team van regio 'De Waterkant'

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

Pastores-team

Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie. Pastoor Nico Knol is per 1 maart 2019 als administrator ook van de Emmaüsparochie benoemd. Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque is de eerst aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie. U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: alvarodriguezluque@gmail.com

Pastor Anne-Marie van Straaten	Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van alle inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen.
Pastor Bert Glorie	Obdam/Hensbroek. PCI-begeleiding en momenteel nog studierend als priesterstudent.
Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque	De Weere/Hoogwoud/Spanbroek, sacramentele bediening door de hele regio.
Pastoor Nico Knol	De Goorn/Ursem, voorzitter parochiebestuur, teamleider, sacramentele bediening door de hele regio, secretaris dekenaat Alkmaar.

Voor alle pastorale, sacramentele en geestelijke zaken:

Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque, mobiel: 06-87375420

Als team mogen we ook steunen op de medewerking van een aantal emeritus pastores:

Jan Verbruggen, emeritus pastoraal werker van Spanbroek en De Weere

Piet Hoogenboom, emeritus pastoor van Spanbroek

Fred Deen, emeritus pastoor van Nibbixwoud/Wognum/priester assistent in de regio

Tineke de Boer, voormalig parochiecoördinator van De Goorn

Het bestuur van regio 'de Waterkant'

Pastoor Nico Knol	Voorzitter
Jan Wijnker uit Grosthuizen	Vice-voorzitter
José van Leerdam-Dekker uit De Goorn	Secretaris
Adri Vlaar uit Hoogwoud	Penningmeester
Els van der Hulst-Steur uit Avenhorn	O.L.V. v.d. H. Rozenkrans parochie De Goorn
Adri Wever uit Ursem	Bavo-parochie Ursem
Win Bijman	Victor-parochie Obdam/Hensbroek
Sjaak Koopman	Lambertus-parochie De Weere
Tony Slaman aspirant bestuurslid	Emmaüs-parochie Wognum/Nibbixwoud
Sjaak de Koning	Bonifatius-parochie Spanbroek
Gré Ooijevaar-Nuijens	st. Jansgeboorte-parochie Hoogwoud
Jos van Straalen	Georgius-parochie Spierdijk, O.L.V. v. Lourdes-parochie Zuidermeer

Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies.

Het bestuur wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Het dagelijks bestuur (voorzitter/vice-voorzitter/secretaris/penningmeester) bereidt de bestuursvergaderingen voor en komt bij elkaar om ontwikkelingen te begeleiden.

Per parochie is er een parochieraad waarvan bovengenoemde leden deel uitmaken, aangevuld door een penningmeester en mensen uit diverse werkgroepen. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het bestuur van de regio.

Emmaüs parochieraad

Theo Ursem, voorzitter

Tony Slaman: secretaris en afgevaardigde naar het Regiobestuur

Juul Kampstra: penningmeester

Hans van Engen: afgevaardigde Wognum

Jan Ebbing: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Voorgangers, Lectoren, Koster, Avondwakegroep, Doopgroep, Vormselgroep, 1^{ste} Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Koster, Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Kerkbalans, Koster, Tuingroep/kerkhofbeheer, Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van *taakgroepen*: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Koster.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen van beide locaties*:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum Begrafenisvereniging "Laatste Eer"
Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
J. Beerepoot 0229572582
Info: www.laatsteeerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begrafenisvereniging "St. Barbara"
Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging "St. Cunera"
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: "Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl ('binnenkort beschikbaar')

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂-----

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____

Adres _____

Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂-----

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon

(brievenbus pastorie).

Geboorte?

Laat de parochie het weten.

Naam / voornaam:

Geboortedatum:

Huwelijk op komst?

Geef het tijdig door.

Huidige adres:

Postcode: Woonplaats:

Verandering in het gezin?

Laat het even weten.

Verhuisdatum:

Nieuw adres:

Verhuizen?

Help onze administratie.

Postcode / Woonplaats

Gezinsleden:

Geb. datum:

..... M/V

..... M/V

..... M/V

