

December 2019 – Januari 2020
8^e Jaargang nr. 7

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



R.K. Emmaüsparochie



Op de pedalen...

Al ver voor kerstmis – nog voor de pepernoten in de schappen liggen, beginnen in onze parochies de koren (niet allemaal hoor maar veel wel) na te denken over Kerstmis. Als pastores krijgen we dan programma's doorgestuurd van wat men allemaal zingen wil (veel meer dan normaal) en de vragen wanneer we kunnen gaan beginnen met de voorbereiding van de liturgie voor Kerstmis... Horen we ook de teleurstelling van koorleden als ze niet met kerstmis kunnen zingen...ah... (de week erop zingen ze weer...maar ja, da's geen kerst he... Dat kerstmis tot en met 2 februari duurt is nog niet zo bekend blijktbaar...)

Ik ben door de 'overspannen' toestanden voor en met kerstmis binnen onze kerken en nog meer door wat commercie en samenleving vindt dat het 'kerstfeest' (vreselijk woord) moet zijn, een hekel gaan krijgen aan dat 'feest'. Het gaat in alles voorbij aan waar het om zou moeten gaan, waar het Kerstmis om is....

Om menswording!!!

Verhalen over 'die God is' en 'mens' wordt... In de tijd dat die verhalen ontstonden, ongekend en ongehoord!! Hoe kan zo'n almachtige kracht en macht afdalen in menselijke gestalte en dan mens worden tot in de uiterste consequentie namelijk tot in het lijden en totdat de dood erop volgt...?

Toen de herders – 't gewone volk – over de rand van de kribbe keken en daar dat kleine ukkie zagen heeft Maria hun verbazing gehoord: 'God allemachtig....' Inderdaad, daar is uw God!!!

En het mooie is dat wanneer jij kijkt naar dat tafereel, wanneer jij dat aloude verhaal weer leest en hoort maakt het van jou ook meer mens... Het roept de kwetsbaarheid in jezelf weer wakker, de ogen van het kind in jou....

Mens worden.... NIET mens worden zoals onze maatschappij dicteert; mens op jacht naar geluk en aanzien en gelukt zijn en succesvol zijn en prestatie op prestatie laten zien en slim en mooi, goeie baan, groot huis. Mens worden door je – zwart, wit, vrouw, dik, dun, te groot, man, te klein te lief, te onaardig, lelijk, eerlijk, blind, doof, direct, onzichtbaar, kwetsbaar, arm, trots, confronterend, gehandicapt, dom, bang zijn te accepteren – Dit Ben Ik – en zo heb ik lief.... ben ik beeld en gelijkenis van die Ene....

Gewoon mens zijn, mag het? Mens zijn ook als ik nu effe niet wil, niets wil, niets durf... niets kan... Mag ik ook – voor mezelf - mislukt zijn? Dan nog, hou je van mij? Ik wel... Klein en kwetsbaar mag je leren zijn - met Kerstmis – mens worden....

Vier dat maar! Zalig Kerstmis en hopelijk kunnen we elkaar ook in 2020 tot zegen zijn.

Pastoor Nico Knol

Precies goed

Soms wil je gewoon je hoofd op de aarde leggen, je vuist naar de hemel heffen, de tranen laten komen en zeggen: het is zeker omdat ik zwart, wit, vrouw, dik, dun, te groot, te klein, te lief, onaardig, omdat ik lelijk, eerlijk, direct, poëtisch, welbespraakt, te zichtbaar, onzichtbaar, kwetsbaar, arm, trots en confronterend ben ? Daarom zeker!

En dat de aarde je dan met haar zachte handen heel voorzichtig omhoogduwt, je op de wang kust en fluistert: het is omdat je zo ontzettend mens bent. Niet te veel, niet te weinig, gewoon genoeg mens. Net zo mens als andere mensen.

Precies goed.

Deze tekst is van Babs Gons en hebben we gelezen bij aanvang van een van onze teamvergaderingen. Met kerstmis vieren wij de menswording van God ...

God die menselijk zichtbaar wordt in Jezus van Nazareth, dus ook als mens geboren wordt, kwetsbaar klein en teder. Zijn menswording nodigt ons uit om ook weer mens te worden.... precies goed.

Wij wensen u goede dagen toe in deze kersttijd en willen u ook in 2020 tot zegen zijn.

Het pastoresteam van de parochie samenwerking aan 'De Waterkant...'

Van wijding en zilver....

Op weg naar de priesterwijding van diaken Bert Glorie en het 25-jarig priesterschap van pastoor Nico Knol zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd met onderwerpen die onze pastores ter harte gaan.

In de komende tijd willen zij u uitnodigen tot ontmoeting – inspiratie en waardering van uw 'meedoen' in de kerk van onze tijd.

Of u nu wekelijks in de kerk komt of 1x in het jaar (met Kerstmis) of alleen bij avondwake of uitvaart.... weet je welkom!!

Op donderdag 30 januari 2020 komt Mgr. Hendriks (bisschop co-adjutor van ons bisdom naar de RK-Kerk van Wognum om te spreken over 'Kerk zijn en toekomst'. Inloop vanaf 19:45 uur, 20:00 uur aanvang van de lezing. Borreltje na....

Wij willen velen uit onze regio uitnodigen naar deze ontmoetingsavond te komen. Er komen nog meer van deze avonden, elke maand 1, voor meer informatie blijf de websites van onze parochies volgen of de nieuwsbrief!

Groeten van het pastores team.

In Memoriam

Riet de Wit-Molenaar * 9 november 1931 - † 20 augustus 2019

(Locatie H. Hiëronymus)

Riet is geboren in Oosterblokker als 6^e kind in een gezin van 9 kinderen. Ze was de dochter van Geertruida Vlaar en Paulus Molenaar. Na de lagere school ging ze naar de MULO, maar vanwege de oorlog werd de school na 3 maanden gesloten. Na de oorlog heeft ze de huishoudschool gedaan en moest in de huishouding helpen. Ze deed seizoenswerk en werkte als sorteester bij de veiling.

Op een dansavond leerde ze Antoon kennen en op 23-jarige leeftijd zijn ze getrouwd. Ze gingen wonen aan de Kolenbergstraat in Blokker. Na een paar jaar kon Antoon een melkzaak overnemen in Wognum. Er kwam een winkel aan huis. Voor Riet was het altijd druk. Een groot huis, een tuin met fruit, en dan natuurlijk de winkel en later de zuivelwagen. Er werden 5 kinderen geboren. 1 zoon en 4 dochters. Toen de oudste 3 kinderen al uit huis waren, kwam er een pleegdochter bij.

Wegens omstandigheden was Antoon al redelijk vroeg gestopt met zijn melkwijk. Zo hadden ze wel jarenlang de tijd om samen dingen te doen. Samen op vakantie. Ze hebben veel gefietst en gewandeld. Dit hebben ze lang vol gehouden; Riet vond het erg belangrijk om genoeg te blijven bewegen. Riet is gestopt met fietsen, omdat ze vanwege duizeligheid een aantal keer is gevallen. Riet was altijd erg begaan met de minder bedeeden. Zo werd bijv. Arie, een bewoner van Leekerweide "geadopteerd". Riet was altijd erg betrokken bij iedereen. Ze genoot ook ontzettend van haar kleinkinderen en achterkleinkinderen. Toen Antoon in maart overleed miste Riet hem ontzettend. Ze kon helaas niet meer zelfstandig blijven wonen en verhuisde begin juni naar het Sweelinckhof. Op 20 augustus hebben we helaas afscheid van haar moeten nemen. Dankbaar zijn we voor de lieve en zorgzame moeder en oma die zij was.



Martien Rinkel * 27 juli 1942 - † 7 november 2019

(Locatie H. Hiëronymus)

Martien is geboren op 27 juli 1942 op de Oosteinderweg. Hij was de een na jongste van 9 jongens. Na de Mulo ging hij het klooster in. Na 4 jaar trad hij uit. Hij wou niet de eeuwige geloften afleggen, maar kijken wat er nog meer in het leven was. Dat was Tine. Op 31 oktober 1968 trouwde hij met haar en uit hun huwelijk werden 2 dochters geboren: Christa en Nelly. Zij kregen 2 kleinzonen en 2 kleindochters. Wat was hij trots op hen. Hij heeft altijd voor het ziekenfonds gewerkt, wat later Univé werd. Daar verzorgde hij de administratie van het ziekenvervoer. Na zijn werkzame leven ging hij vrijwilligerswerk doen. Elke maandagmiddag hielp hij in Sweelinckhof bij de Bingo. Voor het Lourdesfonds was hij de coördinator. In 2003 liep hij een hersenvliesontsteking op. In 2007 kreeg hij een meningokokkenbacterie op zijn luchtwegen. Niet veel later werd de longziekte COPD bij hem geconstateerd. Wandelen en fietsen, kostte hem al meer moeite. Het bezoeken van voetbalwedstrijden van Spartanen werd ook minder. Hij schikte zich naar de situatie. Binnenshuis kon hij zich prima vermaken met lezen, televisiekijken, filippine puzzels oplossen en het luisteren naar muziek. Op 16 oktober vorig jaar veranderde zijn leven drastisch. Vanwege een longontsteking werd hij in het ziekenhuis opgenomen. Met pijn in zijn hart heeft hij Tine vanwege haar dementie, toen moeten laten opnemen in Lindendael. Begin dit jaar verhuisde hij naar een kamer in Sweelinckhof met uitzicht op de voor zijn zo vertrouwde Nieuweweg. Zij hadden tenslotte meer dan 40 jaar op de Jacob Kwastlaan gewoond. Hij had veel verdriet om het gemis van Tine, het verlaten van zijn eigen huis en het moeten opgeven van zijn vrijheid. Toch dacht hij nog aan anderen: een praatje maken, puzzeltje uit de krant en weekblaadjes bewaren voor anderen. Er stonden altijd verschillende soorten snoeppotten op tafel, waar niet alleen de kleinkinderen maar ook de verpleging dankbaar gebruik van maakte. De laatste paar weken raakte zijn krachten op. Het hoefde niet meer van hem. Op donderdagochtend 7 november heeft hij zijn rust gevonden.

Zijn Laatste reis

Martien zijn lichaam was door ziekte
Al keer op keer verzwakt;
Hoe moeilijk te aanvaarden,
Zijn geest bleef ongeknakt!
Hij steunde op Tine, zijn grote liefde
Met wie hij was getrouwd;
Met wie hij in zijn leven,
zoveel had opgebouwd.
Ze deden veel samen

Alleen kwam hij tot niets
En als er iets onmogelijk was,
bedacht zij wel weer iets.
Ze hadden elkaar trouw beloofd
In goede en in kwade dagen
En op de Heer vertrouwd, geloofd;
God zal ons op handen dragen.
Hoe moeilijk waren dan de laatste jaren
Martien en Tine niet meer samen met elkaar
Maar hun liefde is voor eeuwig
En ooit zien ze elkaar daar!

Petrus Matthias Bleeker: * 2 oktober 1939 - † 14 november 2019
(Locatie H. Hieronymus)

Piet is geboren op 2 oktober 1939 op de Grote Zomerdijk 2 te Wognum. Als jongste in een gezin van 9 kinderen met 6 broers en 2 zussen groeide Piet op.

Zijn vader had een tuindersbedrijf waar iedereen mee moest helpen en het was hard werken. In de 60-er jaren heeft hij het bedrijf van zijn vader overgenomen en samen met zijn vrouw Frieda werd er hard gewerkt om voor het gezin brood op de plank te krijgen. In begin 70 bleek echter dat dit geen toekomst had en werden alle bollen en spullen verkocht. Piet heeft toen verschillende werkgevers gehad en is uiteindelijk bij de Gemeente Wognum in dienst gekomen en heeft daar bijna 30 jaar gewerkt.

Begin 60-er jaren heeft Piet Frieda leren kennen en ze zijn in 1965 getrouwd. Zij hebben 5 kinderen gekregen, 2 dochters en 3 zonen. Zij woonden op de Grote Zomerdijk 2 in zijn ouderlijk huis. Na een kort ziekbed overleed Frieda op 10 maart 1989 op 46-jarige leeftijd aan een ongeneeslijke ziekte en bleef Piet achter met 5 opgroeiende kinderen, een moeilijke periode in zijn leven. Ter ondersteuning was Nell als gezinsverzorgster in het gezin, ook al tijdens de ziekte van Frieda. Nell bleef in beeld en werd uiteindelijk de nieuwe vrouw in het leven van Piet. Piet en Nell verhuisde naar de Agneslaan en hebben daar ruim 26 jaar mooie gelukkige jaren gekend. Piet genoot van de momenten dat het hele gezin bij elkaar was, tijdens kerst, BBQ of verjaardagen. Hij voelde zich rijk en trots!

Piet heeft de laatste 3 ½ jaar van zijn leven te maken gehad met de ziekte die weer was teruggekeerd. Na eerst nog actief te zijn geweest lukte dat steeds minder. Na twee moeilijke, maar mooie, weken hebben wij Piet met een overweldigende belangstelling uitgeleide gedaan naar zijn laatste rustplaats bij zijn Frieda.

Tot slot, zoals een van de kleinkinderen had geschreven:

Lieve opa u bent er niet meer. Maar wel in ons hart. En dat zal nooit veranderen.

Lieve Piet, pa en opa bedankt voor je positiviteit, humor en kracht.



Mariëtte Wijnker-Kraakman *20 februari 1962 - † 19 nov. 2019
(Locatie St. Cunera)

Mariëtte is geboren in Zwaagdijk-West. Toen ze trouwde met Cor, woonden ze eerst 4 jaar in Hem. Daarna kwamen ze in Nibbixwoud wonen. Ze kregen 2 dochters. In haar werkzame leven kreeg zij het vertrouwen van haar cliënten en bewoners door oprecht interesse te tonen voor de kwetsbare medemens.

Ze stond klaar voor de gemeenschap, collecteerde voor het Nationale Fonds Kinderhulp, vervulde taken in werkgroepen en bracht het parochieblad rond. Daar zijn we haar als parochiegemeenschap dankbaar voor. Ondanks dat ze haar onomkeerbare ziekte onder ogen moest zien, genoot zij van de mooie momenten. Mariëtte heeft met haar man ontzettend genoten van haar kleinkind, waar zij graag mee wandelde. Het huwelijk van haar dochter kon ze in het voorjaar ook nog beleven.

De laatste periode kon ze nog met moeite communiceren, wat haar terugwierp in haar eigen gedachten en wereld. Deze wereld heeft ze veel te vroeg moeten verlaten en ze laat dan ook een grote leegte achter in haar dierbare gezin. Mariëtte, rust in vrede.

Tiny op den Kelder-Breed * 7 augustus 1925 - † 23 november 2019
(Locatie St. Cunera)

Mams, moeder, moeders, moedertje, oma zo werd je door ons genoemd.

Je was de bindende factor binnen ons gezin. Het gezin wat je samen met vader stichtte en waar jullie het de eerste jaren zeker niet breed hadden. Wat er materieel minder was, werd echter ruimschoots gecompenseerd door de warmte en liefde die wij mochten ontvangen van jou. Mams zorgde ervoor dat we ons met minder toch rijk voelden. Voor ons gevoel kwamen wij niets tekort.

Ze was er altijd voor ons, in goede en in slechte tijden. Ze sprak nooit kwaad over een ander, keek altijd naar het positieve in iemand, was optimistisch, had humor en vaak een ondeugende blik in haar ogen. Zoals wij nu in het leven staan, hebben we voor een groot gedeelte aan haar te danken.

Moeder bracht ook mensen bij elkaar. Ze schreef vele kaarten en brieven naar de familie en de mensen om haar heen of ging zelf op visite voor ondersteuning. Breien was haar lust en haar leven. Vaak vroeg mams of we nog sokken nodig hadden en heeft talloze sokken voor ons gebreid.

Haar lichaam wilde de laatste maanden niet meer en ze was moe. Ze had een prachtig en vol leven gehad en haar krachten namen af. Haar kinderen hebben haar in liefde laten gaan. De laatste week heeft moeders op de Wijzend doorgebracht. Ze had een grote glimlach op haar gezicht, toen ze hoorde dat ze naar de plek ging waar het allemaal begonnen was, waar haar kinderen zijn opgegroeid en haar leven zou eindigen. Voor haar was de cirkel rond. Zaterdag 23 november is moeders in het bijzijn van haar kinderen rustig en vredig ingeslapen. Rust zacht lieve mams, moeder, moeders, moedertje, oma



**Greet Schouten-de Haan *6 november 1951 † 24 november 2019
(Locatie St. Cunera)**

Greet groeide op in een liefdevol gezin aan de Bangert en het Unjerp pad te Zwaag samen met haar zusjes Tiny en Afra. In 1972 ontmoette zij Bert tijdens een dansavond van Leftside in Wervershoof. Op 18 december 1975 trouwden ze in Zwaag en trokken zij in het zelfgebouwde huis aan de Oosteinderweg. Daar werden René, Erik en Ivonne geboren. Het gezin was belangrijk voor haar; zij had altijd veel belangstelling voor alle activiteiten van de kinderen. Ze ging in het gymbestuur, werd leesmoeder op school, zat in de werkgroep van het kinderkoor, deed vrijwilligerswerk in de Hoge Weide en in de kerk.

Met autorijden had ze niet zoveel, ze pakte liever de fiets.

Begin jaren '90 werd er borstkanker geconstateerd. Een heftige periode voor haar en het gezin. Na behandeling pakte ze de draad weer op. Groot was de schrik dat er een paar jaar later opnieuw borstkanker geconstateerd werd. Weer een behandeling met gelukkig een positieve toekomst.

Activiteiten genoeg: werken in de aardbeien bij Stam, KVG, gym, de kaartgroep, een wandelrondje door het dorp, er op uit met familie en vrienden. In 2008 werd hun eerste kleinkind geboren. Wat waren zij trots en in hun nieuwe rol als opa en oma gingen ze samen oppassen.

In 2012 overleed heel onverwachts Bert. De glans raakte wat van het leven af. Het oppassen op de 5 kleinkinderen gaf haar afleiding en langzaam kwam ze in een nieuw ritme.

Dit jaar na een aantal weken van onzekerheid kwam half juli de diagnose dat ze ongeneeslijk ziek was en dat zette onze wereld op de kop. Ondanks dat ze steeds minder kon, kon ze nog genieten van alle kleine dingen om haar heen. Dankbaar was ze voor de vele kaarten, bezoeken en oprechte belangstelling die zij nog mocht ontvangen.

Op 24 november moesten we afscheid nemen van onze lieve moeder en oma. Rust in vrede.



Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk, Sweelinckhof en de St. Cunerakerk



Locatie	Dag	Datum	Tijdstip	Plaats	Viering	Voorganger	Koor
Wognum	Za	14 december	10:30 uur	Sweelinckhof	Eucharistie	Alvaro	
Wognum	Za	14 december	19:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie 3^e Weekend van de advent	Alvaro	Mannenkoor
Nibbixwoud	Zo	15 december	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie 3^e Weekend van de advent	Alvaro	Parochieel Gemengd Koor
Wognum	Za	21 december	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en Communie	T. Breeuwsma	
Wognum	Za	21 december	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie 4^e Weekend van de advent	T. Breeuwsma	Cantorij
Nibbixwoud	Zo	22 december	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie 4^e Weekend van de advent	T. Breeuwsma	Jubilatekoor
Wognum	Zo	22 december		H. Hiëronymus			Kerstconcert
Wognum	Di	24 december	10:30 uur	Sweelinckhof	Woord- en gebed. Oecumenische viering	H. van Engen en ds. P. van Ankeren	
Wognum	Di	24 december	19:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie 1^e Kerstnachtviering	H. van Engen	Kinderkoor Happy
Nibbixwoud	Di	24 december	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie 1^e Kerstnachtviering	N. Knol	Tight Formation
Nibbixwoud	Di	24 december	21:30 uur	St. Cunera	Woord- en Communie 2^e Kerstnachtviering	C. Hoogland	Cunerakoor
Wognum	Di	24 december	22:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie 2^e Kerstnachtviering	Alvaro	Sylvidakoor

Nibbixwoud	Wo	25 december	10:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie Gezamenlijke 1^e kerstdagviering	Anne Marie van Straaten	Jubilatekoor Mannenkoor
Wognum	Wo	25 december	13:30 uur	H. Hiëronymus	Kindje Wiegen		
Nibbixwoud	Wo	25 december	13:30 uur	St. Cunera	Kindje Wiegen		
Wognum	Do	26 december	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie Gezamenlijke 2^e Kerstdagviering	Alvaro	Parochieel Gemengd Koor
Wognum	Za	28 december	10:30 uur	Sweelinckhof	Eucharistie	N. Knol	
Wognum	Za	28 december	19:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	N. Knol	Cantorij (top 2000???)
Nibbixwoud	Zo	29 december	10:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Alvaro	Mannenkoor
Wognum	Di	31 december	19:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie Gezamenlijke eindejaarsviering	Alvaro	Fanfare
Wognum	Za	4 januari 2020	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en Communie	T. Slaman	
Nibbixwoud	Za	4 januari	19:00 uur	St. Cunera	Woord- en Communie. Doop van Christus. Nieuwjaarswensen	T. Slaman	Jubilatekoor
Wognum	Zo	5 januari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie. Doop van Christus. Nieuwjaarswensen.	T. Slaman	Trio met Marian Koelemeijer en Miranda Dekker
Wognum	Za	11 januari	10.30 uur	Sweelinckhof	Eucharistie	Alvaro	
Nibbixwoud	Za	11 januari	19:00 uur	St. Cunera	Eucharistie	Alvaro	Tight Formation
Wognum	Zo	12 januari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Eucharistie	Alvaro	Parochieel Gemengd Koor
Wognum	Za	18 januari	10.30 uur	Sweelinckhof	Woord- en Communie	H. van Engen	
Nibbixwoud	Za	18 januari	19:00 uur	St. Cunera	Viering vervalt		
Wognum	Zo	19 januari	10:00 uur	H. Hiëronymus	Woord- en Communie	H. van Engen	Sylvidakoor
Nibbixwoud	Zo	19 januari	10:00 uur	St. Cunera - Thomasgemeente	Woord- en Gebedsviering. In Oostwoud. Week van de eenheid.	C. Hoogland	Cantorij

Kerkvieringen Wognum volgen op computer momenteel niet mogelijk!

De weekendvieringen in Wognum zijn al een poosje niet meer op de computer of laptop overal te volgen. Er wordt aan gewerkt om dit weer voor elkaar te krijgen.

Verzorgingshuis "Koggenlandhuis" te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgegaan door de dominee of de Pastoraal werker.

Misintenties Wognum

Zaterdag 14 december Sweelinckhof:

Adrie Smit;

Zaterdag 14 december:

Grijn en Gre Kroon-Ruiter; Martien en Willy Pronk-Vriend; Wil Ootes-Romein; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Jaap en Lies Tool-

Ootes; Arie Wiering; Gre Overboom en overleden familie; Ria Overbeek-Smit; Kees, Siem en Rene Besseling; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin;

Zaterdag 21 december:

Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Overleden ouders Oud-Cornel en zegen over de gezinnen van de kinderen; Jaap en Lies Tool-Ootes; Annie Rood-Bakker; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Gré Overboom;

Maandag 23 december Kerstviering Sweelinckhof:

Nicolaas Blauw en Geertruida Blauw-Buis, Elly en Denise; Arie en Corrie Loos en overleden familie; Adrie Smit; Joannes en Johanna Steltenpool-Putter; Jaap Ursem en Marco; Piet en Lies Zuiker en dochter Lizet en gezin; Overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko, Siem en Martien;

Dinsdag 24 december Kerstavond:

Corné Stam; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Margreet Ursem-Boots; Overleden familie Bakker-Twisk; Overleden ouders Besseling-Huiberts; Nicolaas Blauw en Geertruida Blauw-Buis, Elly en Denise; Marian Bijman-Jonker; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Niek en Toos Commandeur-Bruggemans, Petra en zegen over hun gezinnen; Lex en Nel Dijkstra; Lizet Groot-Zuiker; Nic Kaldenbach; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Qriijn en Gre Kroon-Ruiter; Martien en Willy Pronk-Vriend; Andries Romein; Kees en Dora Stam-Vlaar en zegen over hun gezin; Joke Stam-Koelman; Jaap en Lies Tool-Ootes; Jaap Ursem en Marco; Overleden ouders Jaap en Agatha Ootes-Twisk, zussen Gre en Afra en zwager Sjaak; Overleden ouders Conijn-Verlaat; Joop en Riet Overboom-van Diepen; Annie Rood –Bakker; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Simon en Martha Sjerps-Bos Jaap en Tiny Overboom-Schouten en zegen over zijn gezin; Cees en Afra Rood-van Diepen en zegen over zijn gezin; Kees Bijman en overleden ouders Bijman-Pater; overleden ouders Groen-Jong; overleden ouders Hand-Commandeur; Piet en Reina Stam-Commandeur; Joop en Francien Fasting- van der Zeeuw; Piet en Lies Zuiker en dochter Lizet en gezin; Jos en Jeanne van der Wee-Vreijzen;

Woensdag 25 december Eerste Kerstdag vervalt in Wognum, wel viering in Nibbixwoud**Donderdag Tweede Kerstdag gezamenlijke viering:**

Hans van Oosten; Piet Romein; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman; Piet Stam en zegen over zijn gezin; Kees, Siem en Renee Besseling; Gré Overboom en overleden familie; Martien en Willy Pronk-Vriend; Marie Kamp en levende en overleden familie

Kamp-op den Kelder; Piet Kroon Jaap en Lies Tool-Ootes; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Overleden familie Bleeker-Ootes; Cock en Willy Salman-Laan en zegen over hun gezin; Tiny Tool-Huisman en zegen over haar gezin; Wim en Tiny Huibers-Komen; Jan en Marie Huiberts-Snoek;

Zaterdag 28 december Sweelinckhof:

Overleden familie Ruiter-Ruyter en zegen over hun gezin; Wim en Tiny Boots-Romein;

Zaterdag 28 december:

Riet Blauw-Zandvliet; Martien en Willy Pronk-Vriend; Cock en Willy Salman-Laan en zegen over hun gezin; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Frans en Miep Frantzen-van der Wijer; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Cees en Afra Rood-van Diepen en zegen over zijn gezin;

Dinsdag 31 december Oudejaarsviering met fanfare:

Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman; Dick en Bets Buis-Smal en zegen over hun gezin; Lex en Nel Dijkstra; Annie Rood- Bakker en zegen over haar gezin; Marian Bijman- Jonker; Frida Bleeker-Neefjes; Joop en Riet Overboom-van Diepen; Marian Bijman-Jonker; Martien en Willy Pronk-Vriend; Arie Wiering; Cees en Afra Rood-van Diepen en zegen over zijn gezin; Piet en Lies Zuiker, dochter Lizet en gezin;

Zaterdag 4 januari Sweelinckhof:

Adri Smit; Siem Rinkel; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie;

Zondag 5 januari Nieuwjaarswensen:

Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem; Siem Blauw en zijn dierbaren; Wim en Tiny Boots-Romein; Jan en Truus van Diepen-Kaak en Annet; Familie Klaver-Koopman; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Lies Tool-Ootes; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken en zegen over hun gezin;

Zaterdag 11 januari Sweelinckhof:

Arie en Corrie Loos en overleden familie; Pé Goedhart;

Zondag 12 januari:

Niek en Toos Commandeur-Bruggemans en Petra en zegen over hun gezinnen; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Adrie Smit; Kees, Siem en Renee Besseling;

Zaterdag 18 januari Sweelinckhof:

Joannes en Johanna Steltenpool-Putter;

Zondag 19 januari:

Jan en Annie Bos-Pronk en zegen over hun gezin; Adrie Hoogewerf; Annet Langedijk; Cees en Lenie Oud-Cornel en zegen over de gezinnen van de

Misintenties St. Cunerakerk**Zondag 15 december:**

Overleden familie Schoenmaker; Nico Kok; Lou Hes; Willem Vriend; Cor en Mart Koppes-Kuip; Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Aad Karsten;

Zondag 22 december:

Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar; Piet Schoenmaker; Piet de Vries en Riet de Vries-van Diepen en zegen over hun gezinnen;

Dinsdag 24 december (Kerstnacht):

Jac en Nel Zuurbier-Knol; Ben en Corry Loos-van Ammers en Karin Loos en familie; Bep Kollmer; Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Johannes en Johanna Ligthart-Zuiker en Loes Knol-Ligthart; René en Ans Berkhout-Grippeling; Aad Karsten; Aldert en Alida Maria Bijpost-Bakker; Cees Karels; Piet Karsten; Dennis Kroon; Bert en Greet Schouten; Nico Kok; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en om zegen over de gezinnen; Petrus en Catharina Hoogland-Wenker en Theo; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Cor Ligthart; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Cor en Mart Koppes-Kuip; Pierre Appelman; Niek Vlaar en overleden ouders; Gerda Berkhout-Bennis; Gerard en Corry de Vries-Spigt en Leo; Jan en Lia Hoffer-van 't Hek; Johan Schaapherder; Overleden ouders Verbeek-Smit; Ans Winters-Kroon en zegen over de gezinnen; Rob Hulst; Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Lida Smit-Besseling; Thea Hoogland-Karsten en familie; Simon en Johanna Haring-de Haan en zegen over de gezinnen; Martijn en Pe Vlaar; Piet en Riet de Vries-van Diepen en zegen over hun gezinnen; Cor en Truus Pronk Molenaar; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Tom Broersen en overleden familie Broersen-Commandeur; Thaam op den Kelder en zegen over zijn gezin; Jaap Hoogland en zegen over zijn gezin; Theo op den Kelder en zegen over het gezin; Albertus en Catharina Haring-Karsten en zegen over de gezinnen; Jan en Agnes Knol-Ettes en zegen over hun gezin; Nicoline Buis, Jacobus en Veronica Buis-Redeker; Overleden vader Nic Dudink en zegen over het gezin; Nico Jonker en overleden familie; Jaap en Afra Bosch-Kraakman; Piet en Corrie Velzeboer-Hoogeveen; Ben Haakman;

kinderen; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees;

Woensdag 25 december (1^e Kerstdag):

Petrus en Cornelia Huisman-Pelt, Lou, Adrie en Theo; Jaap Huisman Ariezoon en overleden ouders; René en Ans Berkhout-Grippeling; Joop en Alie van Zelm-Molenaar; Dirk van Zelm; Vader en moeder Verlaat, Ko, Jaap, Riet en John en zegen over de gezinnen; Jan en Hermina Schouten-Laan; Jan en Nel Conijn-Twisk; Nic en Tiny Conijn-Pronk; Ria Overbeek-Smit; Jaap Huisman; Nic. Weel en kleinzoon Rob; Johannes en Marie Ooijevaar-Roozendaal en zegen over de gezinnen; Piet Schoenmaker; Simon en Regina van Diepen-Ettes, tante Nanda, Tiny en Wim; Cor Ooijevaar en zegen over het gezin; Piet en Tiny Appelman-Doodeman; Piet en Corry Velzeboer;

Donderdag 26 december (2^e Kerstdag):

Anneke Vleerlaag-Jonk; Jan en Mart Sachs-Buis;

Zondag 29 december:

Ria Overbeek-Smit; Rob Hulst; Piet en Corry Velzeboer;

Dinsdag 31 december:

Alie Conijn; Arie Smit; Jaap en Gré Pronk-Groot en zegen over de gezinnen; Dennis Kroon; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en om zegen over de gezinnen; Cor Ligthart; Niek Vlaar en overleden ouders; Pé Goedhart; Jan en Nel Conijn-Twisk; Martijn en Pe Vlaar; Piet de Vries en Riet de Vries-van Diepen en zegen over hun gezinnen; Tom Broersen en overleden familie Broersen-Commandeur; Cor Koomen en zegen over zijn gezin; Nicoline Buis, Jacobus en Veronica Buis-Redeker; In het bijzonder bidden wij voor René Berkhout. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 4 januari:

Jaap en Gré Pronk-Groot en zegen over de gezinnen; Overleden ouders Verbeek-Smit; Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn; Piet Schoenmaker; Pierre Appelman; In het bijzonder bidden wij voor Theo Ruijter en Mart Peerdeman-Rood. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hen afscheid hebben moeten nemen.

Zaterdag 11 januari:

Jaap en Gré Pronk-Groot en zegen over de gezinnen; Dennis Kroon; Thaam op den Kelder en zegen over zijn gezin; Nico Kok; Freek Kok; In het bijzonder bidden wij voor Rob Pronk. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van hem afscheid hebben moeten nemen.

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen: In het bijzonder bidden wij voor Martien Rinkel, Piet Bleeker en Jos Ursem (locatie H. Hiëronymus), Mariette Wijnker-Kraakman, Tiny op den Kelder-Breed en Greet Schouten-de Haan (locatie St. Cunera). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Doopvoorbereiding

Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736 De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand. In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum.

Kerkwerksters Wognum

Groep 1 19 december 09.00 uur

Groep 2 Contact met elkaar opnemen voor werkzaamheden tussen de feestdagen door.

Groep 3 7 januari 09.00 uur

Gezellige feestdagen en een goed gezond 2020 toegewenst.

Agenda Nibbixwoud

Woensdag 18 december

09:00 uur koperpoetsers

Dinsdag 24 december

09:30 uur communie, thuis

Donderdag 2 januari 2020

09:00 uur kerkwerksters, groep 1

Woensdag 22 januari

informatieavond ouders vormelingen



Mededelingen voor alle locaties

Verlag van de Parochieraad

Afgelopen periode (oktober/november) zijn er weer vele activiteiten ondernomen door de parochieraad en de vele werkgroepen. Zo hebben we de *Vitaliteitslijsten* ingevuld op verzoek van het Bisdome. Hierin beschrijven wij: aantallen parochianen, leeftijdsopbouw, bezoek aan vieringen, aantal vieringen per weekend en zomermaanden, aantal bijzondere vieringen, aantal werkgroepen/taakgroepen, aantal vrijwilligers, aantal koren, aantal lekenvoorgangers, aantal avondwaken en afscheidsvieringen, verloop vrijwilligers, aantal dopelingen, aantal misdienaars, en nog vele andere zaken. Ook houden de kosteren bij op verzoek van het bisdome hoeveel mensen de vieringen bezoeken.

Afgelopen periode hebben we ook weer vele bijzonder vieringen gehad in beide kerken zoals: Allerzielen, oecumenische Schoendoosviering,

Sint-Maartenviering, Sinterklaasviering, en adventvieringen. Op 4 oktober werd het rooster van vieringen voor de eerste helft van 2020 voor alle 9 parochies (10 kerken) van de Waterkant vastgesteld. Daarna konden alle lekenvoorgangers, koren en kosteren, lectoren en misdienaars ingevuld worden. Elk half jaar weer een hele operatie om alle soorten vieringen weer eerlijk te verdelen.

19 November was er een parochieavond: zie het verslag.

Op 14 november was er voor de bezoekgroepen van alle 9 parochies een bezinningsbijeenkomst in de ontmoetingsruimte in de Hieronymuskerk te Wognum. In totaal kwamen er ongeveer 40 vrijwilligers bijeen voor een programma van het pastoraal team. Een zeer



waardevolle bijeenkomst. De bijeenkomst werd afgesloten met een lunch.

Voorts heeft het bestuur allerlei zaken in voorbereiding: Naast alle gewone bestuurlijke zaken werd voorbereid: de begroting 2020, jaarverslag en jaarrekeningen 2019, een nieuw logo, een nieuwe website, een nieuwe folder, een kerstattentie voor alle vrijwilligers.

Nu gaan we op naar de Kerst. Voor vele kerken een van de hoogtepunten van het jaar! Alle voorbereidingen zijn weer gestart: koren repeteren, voorgangers maken hun teksten, kosters poetsen het zilver, kinderen worden voorbereid, de versierploegen maken de eerste plannen, het kerststalletje wordt uit het stof gehaald en discussie over welke kerstboom worden gevoerd! We hopen op een mooi kerstfeest en een gezegend nieuwjaar voor ons allen.

Volgend jaar staan er weer vele mooie vieringen en activiteiten op de rol. Ook wil pastor Alvaro weer starten met de door-de-weekvieringen. Op dinsdag in Nibbixwoud en op donderdagmorgen om 10 uur in de kapel van de Hieronymuskerk te Wognum. Pastor Alvaro raakt ook al aardig ingeburgerd. Hij komt regelmatig in het Sweelinckhof bij de mensen langs, brengt ziekenbezoek of de communie thuis op aanvraag. Er is een commissie in de Hieronymuskerk benoemd om het 50-jarig bestaan van het kerkgebouw te vieren in september. In de commissie hebben zitting: Tiny Hetsen, Margreth van Tol, Truda Stam, Hans Bleeker en Hans van Engen. In de volgende Verbinding zullen zij meer van zich laten horen. Volgend jaar 14 juni zal Pastoor Knol vieren dat hij 25 jaar priester is. Ook zal pastor Bert Glorie tot priester worden gewijd. Het regionaal pastoraal team gaat een aantal ontmoetings- en bezinningsbijeenkomsten organiseren. Op 30 januari komt het onderwerp **Kerk zijn en toekomst** aan bod. De inleider die avond zal Mgr. Jan Hendriks zijn. De bijeenkomst wordt gehouden in de Hieronymuskerk te Wognum om 20.00 uur.

*Namens de parochieraad
Hans van Engen*

Parochieavond Emmaüsparochie d.d. 19 november in de St. Hiëronymuskerk te Wognum

Er waren ongeveer 70 parochianen naar deze avond gekomen. Ook José van Leerdam, Adrie Vlaar en pastoor Nico Knol van het dagelijks bestuur van regio 'de Waterkant' waren aanwezig op deze avond. Iedereen begaf zich eerst naar de afdeling koffie/thee zodat er al een gezellige sfeer ontstond (in de Hiëronymuskerk is daarvoor sinds kort een mooie hoek gecreëerd door middel van verrijdbare wanden c.q. kasten).

Pastor Álvaro heette iedereen van harte welkom, met name het dagelijks bestuur van regio 'de Waterkant'. Hij vroeg of er nog mensen bezwaar hadden als er foto's gemaakt zouden worden. Dat was niet het geval zodat deze op de website geplaatst kunnen worden. Pastor Álvaro vertelde dat hij de eerst aanspreekbare pastor is van de Emmaüsparochie en is blij met deze levendige parochiegemeenschap. Hij haakte nog even in op het evangelie van afgelopen zondag waarin Jezus voorspelde dat de prachtige tempel verwoest zou worden maar dat de volgelingen standvastig moesten blijven in hun vertrouwen in God. Ook wij weten niet of onze kerkgebouwen blijven bestaan; er komen immers steeds minder mensen naar de kerk. Maar wij, de parochianen, zijn de levende stenen van de gemeenschap. Samen zijn wij kerk. Als wij met elkaar standvastig blijven in ons geloof kunnen wij het vol houden om door te gaan.

Daarna vertelde Theo Ursem, voorzitter van de parochieraad, over de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. Hij kwam nog even terug op het heftige begin, waarbij wij samen een bestuur wilden vormen met het 'oude bestuur'. Hij gebruikte hiervoor het verhaal van "de dauwdruppel" dat op onze website staat. Zeven leerlingen stonden rondom een dauwdruppel waar de zon op scheen. Ieder zag een andere kleur. Het drong langzaam tot hen door dat, ondanks de verschillen in hun waarneming, zij toch allemaal de waarheid spraken. De meester sprak: "Zolang u zelf nog niet het volle licht kunt zien, heeft u uw medemens als medeleerling nodig om de volle waarheid te leren kennen." Daar kunnen wij allemaal lering uit trekken.

Verdere ontwikkelingen zijn: de aanpassing van de Hiëronymuskerk, de bovenverdieping van de pastorie in Nibbixwoud is nu woonruimte voor twee pastores, de grond naast de Cunerakerk wordt geen parkeerterrein, de parochieraad en het DB Waterkant zijn nog in gesprek met gemeente Medemblik over verdere ontwikkelingen, in Wognum wil men de garages en een stuk grond verkopen zodat men een toiletgroep kan realiseren voor het ziekentriduüm en eventuele concerten die in de kerk gegeven kunnen worden. Ook is er een nieuwe website gebouwd door Christiaan Boukens met Bram van Tol als technisch ondersteuner en Hans, Angelique en Tony als adviseurs. In juni is er een bijeenkomst geweest voor alle oud-bestuursleden en locatieraden om nog eenmaal terug te blikken, te verwerken en verder te gaan. Iedereen heeft deze avond als heel zinvol ervaren. Daarna deelde Juul Kampstra, penningmeester, een blad uit met aan de voorkant de begroting van 2019 en werkelijke cijfers over de jaren 2016 tot en met 2018 en op de achterkant de balans van 2014

tot en met 2018. Juul legde alles goed uit zodat er weinig vragen waren.

George Schouten had een vraag betreffende de opbrengsten uitvaarten. Deze opbrengsten zijn voornamelijk van Wognum, omdat locatie Wognum grafrechten in rekening kan brengen. De begraafplaats van Nibbixwoud achter de kerk wordt niet meer gebruikt. En de andere begraafplaats is van de gemeente.

De vraag over de post uitgaven "overige kosten" in 2018: Deze was veel hoger in vergelijking met andere jaren; dit is ontstaan door de advieskosten betreffende pastorie Nibbixwoud en het aan te leggen parkeerterrein. Nico Groot merkte op dat de kosten betreffende pastores indertijd centraal werden uitbetaald aan de hand van het aantal parochianen. Hoe gaat dit nu? Er is een omslag gekomen...in 2018 heeft elke parochie 35% van de inkomsten afgedragen aan het bisdom voor het parochieel team. In 2019 wordt dit 32%. Het bisdom betaalt de pastores. De Emmaüsparochie draagt minder af omdat er nu twee pastores in de pastorie van Nibbixwoud wonen en de parochie de huisvestingskosten moet betalen.

Ko Groot merkte op dat, als het zo doorgaat met de liquide middelen op de balans, wij over acht jaar wel kunnen stoppen. Juul legt uit dat dit er weer gunstiger uit gaat zien door de verkoop van de kerk in Zwaagdijk-West. Gerard Laan vraagt wat kosten diensten precies inhoudt. Dit zijn vooral de kosten van de koren, maar ook het aanschaffen van kaarsen, missaaltjes, bloemversiering e.d.

Na deze uitleg van Juul presenteert Christiaan Boukens onze website. Hij heeft de website gebouwd met behulp van Bram van Tol als technisch ondersteuner en Angelique, Hans en Tony die hem adviseerden wat betreft de inrichting van de website. Christiaan laat alle pagina's zien en iedereen is enthousiast. Ook laat Christiaan het filmpje zien dat het comité van de dorpsveiling gemaakt heeft. Het uurwerk van de kerk in Nibbixwoud moet gerestaureerd worden en als koopje wordt een Spaanse fiësta aangeboden. Ook is er een koopje voor misdienaars die weer bijgeschoold zullen worden en een Eucharistieviering mogen mee dienen met pastor Álvaro als voorganger. Een prachtig filmpje met uitleg over het uurwerk van Antoon Koeleman.

Christiaan wordt door Theo bedankt voor zijn presentatie en ontvangt een attentie.

Ad Veken had nog een vraag over de deurcollecte van afgelopen zondag. Hij was daar niet van op de hoogte. Jammer, maar het stond wel in de Verbinding vermeld. Ko Smit merkt op dat de kerk-TV in Wognum het nog steeds niet doet. Theo antwoordt hierop dat Bram van Tol en Cor Laan hier mee bezig zijn. Men hoopt dat de kerk-TV het over twee weken weer doet. Joke Beerepoot heeft

een aantal opmerkingen over de brochure van de PCI die afgelopen zondag werd uitgedeeld. Ko Smit (PCI Wognum) merkt op dat dit nog een oude brochure was die snel is aangepast door het opplakken van een sticker. Er zijn nog steeds twee aparte werkgroepen in het PCI (Wognum/Zwaagdijk-West en Nibbixwoud). Wel is er een overkoepelend bestuur naar het bisdom toe. Misschien toch eens handig om een gezamenlijke brochure te maken. Charlotte Schaapherder vroeg of er een verdeelsleutel is voor misintenties. Het antwoord hierop is dat de opbrengst van de collecte die tijdens avondwake en uitvaart opgehaald wordt, aan het secretariaat wordt doorgegeven. Het secretariaat neemt contact op met de nabestaanden en zij kunnen hier misintenties voor aangeven.

Pastoor Nico Knol benoemt in zijn slotwoord dat hij niet had durven dromen dat na een half jaar het enthousiasme weer terug is in de parochie. En dat heel veel vrijwilligers weer teruggekomen zijn om samen de handen uit de mouwen te steken. Hij is erg grôdsk op het dagelijks bestuur en de parochieraad. Nico durft te zeggen dat dit het werk is van de Heilige Geest.

Daarna bedankt Theo iedereen voor zijn/haar komst en begeeft iedereen zich naar de borrelhoek om te genieten van een drankje en hapje en om nog even na te praten. Het was een positieve avond met een goede opkomst. Dank aan iedereen die deze avond mogelijk heeft gemaakt.

Parochieraad Emmaüsparochie

Kerk zijn en toekomst: 30 januari 2020

Bezinnings- en ontmoetingsavond met als inleider **Mgr Hendriks** in de Hieronymuskerk te Wognum. Een initiatief van het pastoraal team om diverse thema's regionaal te bespreken. Aanvang 20.00 uur tot 21.30 uur. Donderdagavond 30 januari 2020. Een drankje na.

Hans van Engen

Deurcollecte

Deze brief ontving ik van pater Jan Sjerps naar aanleiding van de opbrengst van de deurcollecte die we zowel in Nibbixwoud als in Wognum hebben gehouden op 16 en 17 november. Dit omdat het in dit weekend ook werelddag van de armen was. Het P.C.I. heeft ook aan deze collecte bijgedragen.

Dank aan de kerkbezoekers en het P.C.I. Hier kan pater Sjerps weer spullen voor aanschaffen zoals u in onderstaande brief kunt lezen.

Geachte Mevr. Tony,

Veel dank tot U en medewerkers van de deurcollecte. Deze collecte is zeer zinvol voor de mensen hier in het binnenland van de Wisselmeren Moanemani. Fijn dat broer Nico

bekend had gemaakt wat de doelstelling van deze actie was.

De opbrengst van de deurcollecte was wel € 710,85. Heb het omgerekend naar de huidige koers van 1 Euro = 15.000 Rupiah. Een naaimachine kost hier in de Toko (winkel) Rp 2.500.000,- dus 3 of 4 kunnen we aan schaffen. Het resterende bedrag wordt gebruikt voor de

aanschaf van enkele vleesmolentjes, wat gebruikt wordt voor het fijnmalen van pinda's en sojabonen. Belangrijk voedsel voor de hele kleine kinderen.

Mijn hartelijke dank tot U allen,
Een hartelijke groet,
Jan Sjerps ofm

Kerkbalans 2020: Geef voor je kerk



Beste parochiaan,

Wij zijn trots op onze kerkgemeenschap!

Het is een plek om te bezinnen, te onthaasten, te vieren en om elkaar te steunen als dit nodig is. We vinden hier saamhorigheid. Het liefst zouden we ons geen zorgen willen maken om de dag van morgen, maar de realiteit is vaak anders. Daarom doen wij ook dit jaar weer een beroep op u allen om mee te doen aan actie Kerkbalans 2020.

Van uw vrijwillige bijdrage kunnen wij het parochieel team en de instandhouding van beide kerken betalen.

We zouden het zeer op prijs stellen als u uw bijdrage overmaakt op een van de volgende bankrekeningnummers:

Voor Wognum bankrekeningnr. NL34RABO 0371 6003 32

Voor Nibbixwoud bankrekeningnr. NL63RABO 0344 2013 84

Voor Zwaagdijk-West bankrekeningnr. NL75RABO 0376 8023 83

Deze bankrekeningen staan allen op naam van de R.K. Parochie Emmaüs.

Wilt u informatie omtrent een periodieke gift, hetgeen fiscaal gunstiger voor u kan zijn, neem dan contact op met de penningmeester.

Bij voorbaat dank voor uw steun en een vriendelijke groet,
Alvaro Rodriguez Luque (priester) en Juul Kampstra (penningmeester)

Begroting 2020

Cijfers X 1.000 euro

OPBRENGSTEN

Kerkbijdragen	30
Collecten	25
Uitvaarten	30
Antenneopbrengsten	19
Verhuur woning Zwaagdijk	09
Overige opbrengsten	<u>02</u>

Totaal 115

UITGAVEN

Parochieel team	24
Bijdrage Bisdom	26
Huisvestingskosten	33
Bankkosten	01
Kosten diensten	19
Kosten pastoraal en bestuur	04
Kosten huishouding	14
Overige kosten	<u>14</u>

Totaal 135

Begroot verliessaldo **20**

Locatie H. Hiëronymus

Terugblik: 2 november Allerzielen

In de herfst herdenken en gedenken we hen die wegvielen uit ons leven. Tijdens de koffieochtend op 1 november stonden we stil bij onze overleden parochianen die afgelopen jaar zijn overleden. Familieleden namen de moeite om hierbij aanwezig te zijn.

Op 2 november was de avondwakegroep al 's middags in de weer om de 600 glazen potten te voorzien van een waxinelichtje. Om half zes werden deze aangestoken met hulp van een viertal jongeren. De potten werden neergezet op de paden naar en op het kerkhof. Een mooi gezicht al die lichtjes hoewel het weer niet erg met ons was. De harde wind doofde al gauw vele waxinelichtjes. Het Thema van Allerzielen was **Herfst** en dan kan je alles verwachten! Arie en Fer waren de hele week al bezig om het kerkhof in de verlichting te zetten en netjes te maken. Dank mannen! Vele parochianen waren op 2 november naar de woord en gebedsviering gekomen. Het was een waardevolle bijeenkomst mede door het noemen van de namen, en een kort In Memoria, van onze overleden parochianen. Na de viering brachten vele een bezoek aan de graven en werden de fakkels ontstoken. Ondanks het slechte weer was het sfeervol met de brandende vuurkorven en de nog aanbelevende kaarsjes.

Dank aan het koor Tight Formation en allen die hun medewerking hebben verleend om alle overledene weer waardevol te gedenken.

Speciaal woord van dank aan de uitvaartbegeleidsters Monica en Ellen van de uitvaartvereniging Laatste Eer. Zij zijn dag en nacht beschikbaar, om hen bij te staan, die hun hulp nodig hebben bij overlijden.

Vieringen elke week in de Kapel

Vanaf donderdag 9 januari zal Pastor Alvaro elke week op donderdagmorgen om 10.00 uur een eucharistieviering houden in de Kapel van de

Op eerste kerstdag om 13.30 uur gaan we "Kindje Wiegen" in de Hieronymuskerk. Komen jullie ook mee zingen en genieten? Na afloop staat er nog wat lekkers klaar. Tot op 25 december!

Hieronymuskerk. Iedereen is daar welkom. Ook in de Cunerakerk zal pastor Alvaro elke week op dinsdagmorgen een eucharistieviering houden. Net als in de andere parochiekerken van de Waterkant willen we regelmatig de kapel een uurtje per week openstellen voor mensen die in stilte willen bidden. Er zal dan ook een uitstelling van de monstrans zijn. Pastor Alvaro zal daarbij aanwezig zijn. Iedereen kan dan met hem spreken. Wanneer we hier mee gaan beginnen hoort u in een volgende Verbinding.

Een nieuw jaar, een nieuwe start! Doordeweekse vieringen.

Met het nieuw jaar beginnen wij een nieuw initiatief in onze Emmaüsparochie! Vieringen doordeweeks op onze twee locaties in Nibbixwoud en Wognum.

Nibbixwoud: Vanaf 14 januari zullen wij iedere **dinsdagmorgen om 10:00 uur** de eucharistie vieren in de Kajuit, bij de Cunerakerk te Nibbixwoud.

Wognum: Ook in Wognum zal vanaf 16 januari iedere **donderdagmorgen om 10:00 uur** de eucharistie gevierd worden in de kapel van de Hiëronymuskerk.

Na iedere viering is er gezamenlijk koffie/thee te drinken. Wees van harte welkom!

Nieuwjaarsviering in de Hieronymuskerk

Op zondag 5 januari zal Tony Slaman voorgaan in de weekendviering in de Hieronymuskerk om 10.00 uur. Andere jaren is het Neva Ensemble aanwezig, maar dit jaar passen wij niet in hun schema van optredens. Dit jaar hebben we daarom ondersteuning van de viering gevraagd aan het Trio van Marian Koelemeijer en Miranda Dekker. Zij zijn in heel Westfriesland bekend van het Uur van Jaantje. Wij zijn dan ook heel blij dat zij ook bij ons een keer hun prachtige liedjes en teksten willen laten horen!!



Locatie H. Jacobus de Meerdere

Nadat de kerk in Zwaagdijk-West gesloten is, heeft de familie Jong-Chai het initiatief genomen om elke maand bij hen thuis een eucharistieviering te houden. Deze werd voorgegaan door pastor Deen. Vanwege tekort belangstelling is besloten hiermee te stoppen.

Winnie en Theo, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet en alle moeite die jullie hebben gedaan.

Dorpsveiling Zwaagdijk-West

Zaterdag 9 november was er in Zwaagdijk voor de 56e keer een dorpsveiling. Wat gehouden werd in de Wildebras. Het was meteen een drukte van belang, de koopjes gingen als warme broodjes over de toonbank. Zo ook de sjoelwedstrijden die aangeboden werden door de Emmaüsparochie locatie Nibbixwoud, die brachten het mooie bedrag op van 550 euro. Al met al kan Zwaagdijk terugkijken op een zeer gelaagde avond.

Locatie St. Cunera

Sinterklaasviering in de St. Cunerakerk d.d. 24 november 2019

De Sinterklaasviering in de Sint Cunerakerk was weer één groot kinderfeest. De kerk was prachtig versierd en juf Ina had gelukkig haar stem weer terug en kon Sint van harte welkom heten. Ook had ze haar zwarte lakschoenen aan... de kinderen van de Sint Nicolaasschool weten het al... als juf Ina haar lakschoenen aan heeft dan is het feest!!! En dat was het. De Pieten deelden natuurlijk snoepgoed uit aan alle kinderen toen ze binnenkwamen en Sint was blij om weer in de St. Cunerakerk te zijn.

Sinterklaas las het evangelie voor en dat ging over een schaapje dat zoek was...gelukkig vond de herder zijn schaapje weer terug. Hij nam het op zijn rug en riep naar de andere schaapjes dat het feest was want het verloren schaapje was weer terug. En toen vertelde Sint een verhaal over een pakje dat zoek was. Daar zat een knuffelschaap in voor Marieke. Piet had dag en nacht gezocht en gelukkig.....hij vond het pakje onder het bed van Sinterklaas. Piet leek wel een beetje op de herder uit het evangelie.

Het kinderkoor "Happy" uit Wognum zong mooie Sinterklaasliedjes en af en toe mochten de kinderen even met de Pieten dansen als er gezongen werd. Sinterklaas reikte de communie

uit, samen met juf Ina. Alle kleine kinderen mochten ook naar voren komen en kregen een pepernootje van de zwarte Pieten. Ook werd Joop Ooijevaar in het zonnetje gezet door de Sint want hij was 80 jaar geworden...natuurlijk werd er door iedereen "Lang zal hij leven" gezongen.

Na de viering mochten alle kinderen naar voren komen om, als ze dit wilden, een liedje te zingen voor Sinterklaas en natuurlijk kregen alle kinderen een cadeautje uit de dozen die al voor het altaar stonden. Het was een viering om met een blij gevoel op terug te kijken.

Tony Slaman-Kuip

Cunerakoor Kerstnachtviering

Op Kerstnacht zal het Cunerakoor de viering verzorgen om 21.30 uur in de Cunerakerk. Er is een mooie viering samengesteld met als thema "wat is van waarde". Natuurlijk zullen er diverse liederen meegezongen kunnen worden welke eenieder in de kerststemming zal brengen. Ook zal Gerda Govers het koor ondersteunen met enkele liederen. Wij hopen U te zien!!



Kindje Wiegen in Cunerakerk Nibbixwoud 1^e kerstdag



Dit wordt gedaan door en voor de kinderen van Nibbixwoud en omgeving. Zodra de goedheiligman ons land weer heeft verlaten beginnen we met de voorbereidingen.

Er moet een verhaal worden bedacht, kinderen uitgenodigd en enthousiast worden gemaakt, en er moet worden nagedacht over het decor en de kleding. Daarnaast zijn we ook altijd op zoek naar een pasgeboren baby voor in de kribbe. Er ligt namelijk elk jaar een echt Kindje Jezus in de kerk. In elk verhaal komt de geboorte van Kindje Jezus aan bod maar daar doorheen loopt een meer eigentijds verhaal.

Ook dit jaar wordt op eerste kerstdag weer het Kindje Wiegen gedaan. Het verhaal is nog een verrassing maar dat Maria, Jozef, kindje Jezus de ezel en os weer van de partij zijn is zeker. Dus: komt allen op Eerste Kerstdag naar de St. Cunerakerk te Nibbixwoud. Het begint om 13.30 uur.

We hopen jullie allemaal te zien!

Zaterdag 4 jan 2020 Nieuwjaarsviering

mmv het Jubilatekoor.

Het Nieuwe Jaar wordt bovendien muzikaal verwelkomd met hoorngeschal van Sam Kuijper, die 'Sorry' van Kiteman zal spelen.



In de pastorie van Nibbixwoud staan houten, opstapelbare stoelen met ijzeren frame, die wij over hebben. Deze stoelen zijn te koop voor € 1,00 per stuk. Heel handig om met feestjes of verjaardagen te gebruiken. Heeft u interesse? Neem dan contact op met het secretariaat in Nibbixwoud.

De Regio 'de Waterkant' geeft iedere week een digitale nieuwsbrief uit. Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via regiodewaterkant@gmail.com.

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

Het verhaal van de passiespelen.

Het passiespel verhaalt de emotionele gebeurtenissen uit de laatste dagen van Jezus.

Van de glorieuze intocht van Jezus in Jeruzalem, het laatste Avondmaal met de twaalf apostelen, het verraad van Judas, de door de hogepriesters geëiste veroordeling van Jezus, zijn pijnlijke kruisgang en uiteindelijk zijn dood aan het kruis op de Calvarieberg. Het zijn die gebeurtenissen, die de christenen gedenken tussen Palmzondag en Pasen.

Reeds vele eeuwen voordat Jezus in het jaar 30 A.D. ten tonele verscheen verwachtten de joden de verschijning van de verlosser, de Messias. In de Romeinse provincie Palestina begon Jezus op zijn dertigste publiekelijk zijn leer te verkondigen. Hij werd omgeven door twaalf leerlingen. Een van hen was Judas Iskariot, met wiens hulp het Sanhedrin erin slaagde om Jezus te arresteren en ter berechting over te dragen aan de Romeinse autoriteit. Jezus werd beschuldigd van verraad tegen Rome. Uiteindelijk beval Pontius Pilatus de kruisiging van Jezus.

Passiespelen 020: 'Hem achterna'

De tekstdrijvers van de editie 2020 – Jan-Jaap Jansen en Ineke ter Heege – hebben een heel nieuw Passiespel geschreven. Actueler en met meer noodzaak dan ooit. Waarin het verhaal over de laatste dagen van het leven van Jezus weliswaar gehandhaafd blijft, maar waarin heel andere, hedendaagse accenten worden gelegd. Zo wordt de veroordeling tot de kruisdood door de Hogepriesters heftig bekritiseerd door Jozef van Arimathea; is Jezus eerder een rebel dan een Heiland; speelt Judas een verwarde rol van redder van de Messias en zijn de vrouwen rondom Jezus – waaronder zijn moeder Maria en zijn goede vriendin Maria Magdalena – veel belangrijker en krachtiger geworden.

'Hem achterna' vertelt het verhaal van toen en nu, van strijd en corruptie in het oude en het nieuwe Jeruzalem, van onderdrukking, wanhoop en verdriet. Maar ook van liefde en vriendschap, van vurige hoop en een oprecht geloof in een betere wereld."

'Hem achterna. Een passiespel' beleeft zijn première op zondag 10 mei 2020. Tot aan de finale voorstelling op zondag 13 september 2020 staat elke zondag om 14.30 uur een uitvoering op het programma. Daarnaast zijn er extra uitvoeringen op Hemelvaartsdag, Pinkstermaandag en op zaterdagavond in de periode van 18 juli t/m 8 augustus 2020.

Eerdere edities van de passiespelen brachten ruim 40.000 toeschouwers naar Tegelen. Ook nu maken het artistiek team en ruim 300 acteurs, musici, koorleden en figuranten onder de bevoegen leiding van regisseur Cees Rullens zich op voor een theaterspektakel voor een groot en breed publiek. Een voorstelling die schuurt, raakt en verbindt. Ook zijn er uitvoeringen met simultaanvertalingen in het Duits en Pools. In totaal komt het 21ste Passiespel 25 maal op het podium in Openluchttheater De Doolhof in Tegelen (De Drink 60, 5932 CP Tegelen). Kaarten vanaf € 32,- zijn te koop en bij een aantal verkooppunten

Westfriese Lourdes Vliegreis 2019

**Voor de 24e
keer naar
Lourdes**

Ik heb het nog
eens goed
nageteld, maar

helemaal zeker ben ik niet. Vermoedelijk ben ik dit jaar voor de 24e keer naar Lourdes geweest, maar het zou evengoed de 25e keer kunnen zijn geweest.

22 keer een bedevaart met militairen en nu voor de tweede keer mee met de Westfriese bedevaart,



met pastor Mariet en organisator Harry, met Fred de reis- en hotelleider, met Ria onze steun en toeverlaat.

En wéér zijn we naar de Grot geweest en we hebben wéér de kruisweg gelopen. En we hebben heel veel vieringen meegemaakt: de viering van barmhartigheid met de mooie overweging van pastor Mariet, de viering met de handoplegging en een heel stel eucharistievieringen. De mooiste viering voor mij was ook de eenvoudigste: de viering in de kelder van ons hotel 'Croix des Bretons'. Daar hebben we gebeden, gezongen, een traantje gelaten en onze devotionalia laten zegenen. We hebben ons verdriet en onze vreugde gedeeld. In de lobby van het hotel hebben we daarna op Westfrieze wijze onze bedevaart afgesloten. Het was al met al weer een mooie reis. Voordat we naar Lourdes vertrokken had ik mezelf voorgenomen om bij de Grot een heel stel kaarsen op te steken. Voor enkele ernstig zieke parochianen. Voor een parochiaan die ik de dag voor de bedevaart de ziekenzegen heb mogen geven. Voor een goede toekomst van onze parochies. En voor een paar familieleden die Gods zegen op voorspraak van Maria wel kunnen gebruiken.

Ik was niet de enige die kaarsjes ging branden. Er waren minstens duizend mensen mij voor geweest. Ik heb ergens gelezen dat er wel 10 tot 20 miljoen kaarsen per jaar worden aangestoken. Wat bezielt al die mensen toch?

Iemand heeft me eens uitgelegd hoe dat werkt. Het zit zo: als je bij de Grot een kaars aansteekt, dan laat je iets van jezelf achter bij Maria of bij God. Dat kunnen zorgen zijn of verdriet, maar ook dankbaarheid en vreugde. En het werkt ook omgekeerd: Als je na het aansteken van zo'n kaars weggaat, dan draag je ook iets van Maria, van God, in je hart mee de wereld in. En dat is een goed gevoel!

Als we een kaarsje bij Maria in onze eigen kerk opsteken, dan werkt dat denk ik hetzelfde. Ik zou u willen aanraden, steek er zondag nog eentje op, het doet een mens werkelijk goed.

Op de een of andere manier brengt een bedevaart naar Lourdes je dicht bij God. Dat gebeurt als je een kaarsje aansteekt. Dat gebeurt denk ik nog meer als je tot Maria of bij Maria bidt en het gebeurt zeker ook als je samen viert.

En dat laatste kan in de kerk en zelfs in het café. In Lourdes komt het allemaal samen. Hier raakt de hemel de aarde.

Dat is iedere keer weer een geweldige ervaring! Ik denk dat ik volgend jaar maar weer mee ga.

Pastor Jules Post

“Rusteloze religieuze zoekers: Paulus” Alex van Heusden preekt in de Westfrieze Ekklesia

De eerstvolgende viering in het nieuwe jaar en in het 20^e seizoen van de Westfrieze Ekklesia, is op zondag 5 januari 2020 om 11.00 uur.

Het jaarthema voor het seizoen 2019-2020 van de Westfrieze Ekklesia luidt: “De Bijbel en deze tijd in de Westfrieze Ekklesia”. In deze viering zal Alex van Heusden spreken over “de rusteloze religieuze zoeker: Paulus”. De hellenistische wereld van Paulus vertoont veel overeenkomsten met die van ons. Er is sprake van globalisering, migratie, religieus radicalisme.

Alex van Heusden (1956) studeerde filosofie in Nijmegen en theologie in Amsterdam. Hij is verbonden aan het liturgisch team van de Ekklesia Amsterdam. Hij verzorgt leerhuizen en voordrachten, in De Nieuwe Liefde en op vele plaatsen in het land, in Vlaanderen en in Duitsland. Van zijn hand verschenen artikelen in verschillende periodieken, onder andere in Werkschrift, Roodkoper, Nieuwe Liefde magazine en Ekklesia Maandbrief.

Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturg is Marga de Groen. Het koor van de Westfrieze Ekklesia staat onder leiding van dirigent Jerry Korsmit en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. De dienst begint om 11.00 uur en wordt gehouden in de Protestantse Kerk, Raadhuisstraat 15 te Wognum. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 5 januari te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Ook willen wij u alvast informeren over een speciale thema-avond over Paulus: Op woensdagavond 22 januari 2020 speelt dichterverteller, poppenspeler-theatermaker Peter Vermaat zijn voorstelling *De Passie van Paulus* in de Westfrieze Ekklesia; ook in de Protestantse Kerk te Wognum.

Inlichtingen: www.westfriezeeklesia.nl



Overige mededelingen *PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud*

Inwoners;
die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken
die een hulpproject opzetten
Een beroep doen op het PCI?



Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990

pci.wognum@gmail.com.

Zwaagdijk-West:

M. Spil 572974

pci.wognum@gmail.com.

Nibbixwoud:

Pastorie 571736

M. Meijners 853140

pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

Dank aan allen die kopij aangeleverd hebben, want zonder kopij geen Verbinding! En er is voor deze editie veel kopij aangeleverd, alle pagina's zijn goed gevuld. We staan op het punt van een nieuw decennium. Het lijkt nog maar kortgeleden dat we een nieuw millennium mochten verwelkomen. Wat gaat de tijd hard (en wat is er toch veel gebeurd). Ik wens u allen namens de redactie een goede voorbereidingstijd op Kerstmis toe. Alvast een zalig Kerstfeest toegewenst en alle goeds voor 2020! Dat komend jaar een jaar met zonnestrallen mag worden.

VERSCHIJNING 2020

Donderdag 19 maart
Donderdag 7 mei
Donderdag 25 juni
Donderdag 27 augustus
Donderdag 22 oktober
Donderdag 10 december

AANLEVEREN

Vrijdag 13 maart
Vrijdag 1 mei
Vrijdag 19 juni
Vrijdag 21 augustus
Vrijdag 16 oktober
Vrijdag 4 december

Redactie:

Trudy Breeuwsma	Het Bon 22	572678
Jolanda Velt	Postgalei 18	573357
Joke Ruijter	Zwaagdijk 356	573396
Coby Schouten	Woudhoek 8	573081
Annemiek Schouten	Hauwert 17	202302



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 16 januari 2020.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 10 januari**
(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 11** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com

Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding. Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.



Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging

Bestuur en pastores team van regio 'De Waterkant'

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

Pastores-team

Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie.

Pastoor Nico Knol is per 1 maart 2019 als administrator ook van de Emmaüsparochie benoemd.

Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque is de eerst aanspreekbare pastoor voor onze Emmaüsparochie.

U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: alvarodriguezluque@gmail.com

Pastor Anne-Marie van Straaten	Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van alle inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen.
Pastor Bert Glorie	Obdam/Hensbroek. PCI-begeleiding en momenteel nog studerend als priesterstudent.
Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque	De Weere/Hoogwoud/Spanbroek, sacramentele bediening door de hele regio.
Pastoor Nico Knol	De Goorn/Ursem, voorzitter parochiebestuur, teamleider, sacramentele bediening door de hele regio, secretaris dekenaat Alkmaar.

Voor alle pastorale, sacramentele en geestelijke zaken:

Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque, mobiel: 06-87375420

Als team mogen we ook steunen op de medewerking van een aantal emeritus pastores:

Jan Verbruggen, emeritus pastoraal werker van Spanbroek en De Weere

Piet Hoogenboom, emeritus pastoor van Spanbroek

Fred Deen, emeritus pastoor van Nibbixwoud/Wognum/priester assistent in de regio

Tineke de Boer, voormalig parochiecoördinator van De Goorn

Het bestuur van regio 'de Waterkant'

Pastoor Nico Knol	Voorzitter
Jan Wijnker uit Grosthuizen	Vice-voorzitter
José van Leerdam-Dekker uit De Goorn	Secretaris
Adri Vlaar uit Hoogwoud	Penningmeester
Els van der Hulst-Steur uit Avenhorn	O.L.V. v.d. H. Rozenkrans parochie De Goorn
Adri Wever uit Ursem	Bavo-parochie Ursem
Win Bijman	Victor-parochie Obdam/Hensbroek
Sjaak Koopman	Lambertus-parochie De Weere
Tony Slaman aspirant bestuurslid	Emmaüs-parochie Wognum/Nibbixwoud
Sjaak de Koning	Bonifatius-parochie Spanbroek
Gré Ooijevaar-Nuijens	st. Jansgeboorte-parochie Hoogwoud
Jos van Straalen	Georgius-parochie Spierdijk, O.L.V. v. Lourdes-parochie Zuidermeer

Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies.

Het bestuur wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Het dagelijks bestuur (voorzitter/vice-voorzitter/secretaris/penningmeester) bereidt de bestuursvergaderingen voor en komt bij elkaar om ontwikkelingen te begeleiden.

Per parochie is er een parochieraad waarvan bovengenoemde leden deel uitmaken, aangevuld door een penningmeester en mensen uit diverse werkgroepen. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het bestuur van de regio.

Emmaüs parochieraad

Theo Ursem, voorzitter

Tony Slaman: secretaris en afgevaardigde naar het Regiobestuur

Juul Kampstra: penningmeester

Hans van Engen: afgevaardigde Wognum

Jan Ebbing: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Voorgangers, Lectoren, Kosters, Avondwakegroep, Doopgroep, Vormselgroep, 1^{ste} Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Kosters, Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Kerkbalans, Kosters, Tuingroep/kerkhofbeheer, Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van *taakgroepen*: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Kosters.

Wergroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen van beide locaties*:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum	Begrafenisvereniging "Laatste Eer" <i>Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300</i> <i>J. Beerepoot 0229572582</i> <i>Info: www.laatsteeerwognum.nl</i>
Zwaagdijk-West	Begrafenisvereniging "St. Barbara" <i>Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417</i> <i>Monique Bankras en Lian Kroon</i>
Nibbixwoud	Begrafenisvereniging "St. Cunera" <i>Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133</i> <i>Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.</i> <i>Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com</i>

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen: "Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmaüsparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl ('binnenkort beschikbaar')

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmaüsparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____

Adres _____

Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon

(brievenbus pastorie).

Geboorte?

Laat de parochie het weten.

Naam / voornaam:

Geboortedatum:

Huwelijk op komst?

Geef het tijdig door.

Huidige adres:

Postcode: Woonplaats:

Verandering in het gezin?

Laat het even weten.

Verhuisdatum:

Nieuw adres:

Verhuizen?

Help onze administratie.



Postcode / Woonplaats

Gezinsleden: Geb. datum:

..... M/V

..... M/V

..... M/V