

Oktober-November-December 2019
8^e Jaargang nr. 6

Parochieblad

De Verbinding

Benningbroek
Hauwert
Midwoud
Nibbixwoud
Oostwoud
Wognum
Zwaagdijk-West



Emmaus Parochie

St. Cunera - Nibbixwoud

H. Hiëronymus - Wognum

Beste vrienden,

De laatste zondag van oktober ging de wintertijd in. Het einde van de zomertijd. In de nacht van zaterdag 27 oktober op zondag 28 oktober gaan onze klokken een uur achteruit. Bij de overgang naar wintertijd schuift de daglichtperiode een uur op waardoor het 's avonds eerder donker wordt. De dagen worden donkerder, de bomen worden kaal, het is donker buiten, het weer wordt koud en guur. Sommige mensen krijgen last van een winterdepressie.

Vorige maand oktober was een "buitengewone missiemaand". Elk jaar viert de Kerk in oktober een missiemaand, maar paus Franciscus heeft dit jaar 2019 opgeroepen tot een bijzondere missiemaand. Met deze 'bijzondere missiemaand' hoopt de paus de missionaire inzet van de Kerk te vernieuwen: het in woord en daad overal ter wereld getuigen van de liefde van God. Dit om onder de gelovigen een nieuw missionair elan te stimuleren en speciale aandacht te vragen voor de missie en missionarissen over de hele wereld. In zijn boodschap voor Wereldmissiedag, zondag 20 oktober, zegt de paus: "De Kerk is op missie in de wereld: geloof in Jezus Christus geeft ons de juiste dimensie van alle dingen, waardoor wij de wereld zien met de ogen en het hart van God." En: "Waar het gaat om Gods liefde is niemand van ons nutteloos en niemand van ons zonder betekenis." Het thema voor dit jaar was "Gedoopt en Gezonden: de Kerk van Christus op missie in de wereld." In het doopsel nodigt God ons uit met Hem op weg te gaan. In onze getuigenis, onze woorden, onze daden kunnen andere mensen iets van God ontdekken. Wij kunnen hen uitnodigen mee te stappen in zijn verhaal, in te gaan op zijn liefdevolle uitnodiging.

Als dat de taak is van elke gedoopte, dan is iedereen missionaris! En daarvoor moet je helemaal niet naar de andere kant van de wereld trekken: authentieke getuigen van God kan ook vlakbij, in je eigen omgeving.

De maand november is begonnen, maar ondanks het grauwe weer kan november ook gezellig zijn. Deze maand begint met een belangrijke feestdag in onze katholieke kerk: Allerheiligen. Op 1 november vereeren wij alle bekende en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Er zijn veel dierbare mensen die van ons heen zijn gegaan, die toch een groot licht in ons leven zijn geweest, mensen door wie wij iets van de "goedheid van God" hebben ervaren. Misschien hebben zij geen altaar, geen beeld in onze kerken ontvangen, maar zij mogen wel door ons als "onbekende" heiligen vereerd worden. Zij worden vereerd omdat zij als het ware een venster zijn op de heiligheid van God.

Op 2 november is Allerzielendag, een dag waarbij alle overledenen in onze gemeenschap worden herdacht. God doet zijn armen open om al onze dierbare overledenen in de hemel op te nemen. Met de hoop dat zij als een lichtend vuur in ons hart blijven branden steken wij kaarsen aan met de wens dat zij allen voor ons bij de aanwezigheid van God mogen voorspreken.

November gaat door, en wij willen dat onze kerk een lichtend vuur voor onze gemeenschap blijft en voor onze dorpen blijft. Daarom denk ik nu aan alle kinderen en jongeren van onze streek, zij zijn de toekomst van onze parochie. Wij willen dat onze kerk in een wereld die steeds donker wordt, als een lichtend vuur die nooit meer dooft, blijft branden. Daarom hebben wij jongere mensen nodig. Beste jongeren, de Kerk is open voor jullie! Zelf ben ik een jonge priester en ik zou graag met jullie nieuwe initiatieven en activiteiten willen starten. Wil jij mee helpen? Heb jij een idee? Laat het maar weten, wij hebben jou nodig!

Beste mensen, laten wij deze nieuwe maand November beginnen met de zekerheid dat in tijden van donker en kou, onze kerk een lichtende en warme plaats is, een plaats waar de liefde van God tastbaar wordt, waar iedereen van jullie welkom is! God wacht op jou!

*Met vriendelijke groeten,
Álvaro A. Rodríguez Luque*

In Memoriam

Petrus Antonius Zuiker * 27 augustus 1928 † 15 oktober 2019 (Locatie H. Hiëronymus)

Piet is geboren op 27 augustus 1928 in Zwaagdijk als 3e zoon in een gezin van 12 kinderen. In 1948 op 19-jarige leeftijd vertrok hij naar Indië. Ondanks dat hij daar gewond is geraakt en levenslang een beenspalk moest dragen keerde hij terug met een schat aan ervaringen. Weer thuis leerde hij ons mam kennen en in 1954 trouwden ze. Samen kregen ze 11 kinderen. Helaas is het tweelingzusje van Lizet vlak na de geboorte overleden. Met mam genoot hij van zijn steeds groter wordende gezin. Iedereen was altijd welkom op de Oosteinderweg. Samen hebben ze ons alle 10 op weg geholpen om op eigen benen te staan. Na het overlijden van mam in 2010 ging het geleidelijk minder en toen het echt niet meer ging is hij in Sweelinckhof gaan wonen. In 2015 moesten we afscheid nemen van onze zus Lizet. Pap verwerkte in stilte -naast het gemis van mam- dit grote verdriet. 15 Oktober is pap overleden op 91-jarige leeftijd. Pap nam 't leven zoals het kwam: nooit klagen / nooit vragen. Hij was trots op zijn gezin en wij zijn trots hoe hij als vader en opa voor ons is geweest. Bedankt lieve pap voor alles.



Vieringen in onze parochie. In de H. Hiëronymuskerk, Sweelinckhof en de St. Cunerakerk



| Locatie | Dag | Datum | Tijdstip | Plaats | Viering | Voorganger | Koor |
|--------------------|-----|---------|--------------|-----------------------|---|--------------------------------|-------------------------------|
| Wognum | Za | 26 okt. | 10:30 uur | Sweelinckhof | Eucharistie | Alvaro | |
| Wognum | Za | 26 okt. | 19:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie | Alvaro | Parochieel Gemengd Koor |
| Nibbixwoud | Zo | 27 okt. | 10:00 uur | St. Cunera | Eucharistie 50-jarig huwelijk Kees en Elly Kroon-Bijl | Alvaro | Mannenkoor |
| Nibbixwoud | Wo | 30 okt. | 19:00 uur | Pastorie | Rozenkransbidd en | | |
| Zwaagdijk- West | Za | 1 nov. | 19:00 uur | St. Lidwina school | Gebedsdienst Allerzielen | Avondwakegroep M. Vertelman | Cantorij |
| Wognum | Za | 2 nov. | 10:30 uur | Sweelinckhof | Eucharistie | Alvaro | |
| Nibbixwoud | Za | 2 nov. | 19:00 uur | St. Cunera | Gebedsdienst Allerzielen | Avondwakegroep | Cunerakoor |
| Wognum | Za | 2 nov. | 19:00 uur | H. Hiëronymus | Gebedsdienst Allerzielen | Avondwakegroep | Tight Formation |

| | | | | | | | |
|------------|----|---------|--------------|---------------|---|--|-------------------------------|
| Wognum | Za | 9 nov. | 10:30 uur | Sweelinckhof | Eucharistie | Alvaro | |
| Nibbixwoud | Za | 9 nov. | 19:00 uur | St. Cunera | Eucharistie | Alvaro | Jubilatekoor |
| Wognum | Zo | 10 nov. | 10:00 uur | H. Hiëronymus | Oecumenische viering Actie Schoenendoos | H. van Engen en ds. P. van Ankeren | Kinderkoor Happy |
| Nibbixwoud | Ma | 11 nov. | 16.30 uur | St. Cunera | Gezamenlijke Sint Maartenviering | Alvaro | samenzang |
| Wognum | Za | 16 nov. | 10.30 uur | Sweelinckhof | Woord- en Communie | T. Slaman | |
| Nibbixwoud | Za | 16 nov. | 19:00 uur | St. Cunera | Woord- en Communie Werelddag van de armen (deurcollecte) | T. Slaman | Mannenkoor |
| Wognum | Zo | 17 nov. | 10:00 uur | H. Hiëronymus | Woord- en Communie Werelddag van de armen (deurcollecte) | T. Slaman | Sylvidakoor |
| Wognum | Za | 23 nov. | 10:30 uur | Sweelinckhof | Woord- en Communie | H. van Engen | |
| Nibbixwoud | Zo | 24 nov. | 10:00 uur | St. Cunera | Woord- en Communie Sinterklaas- viering | I. Hoogland | Kinderkoor Happy |
| Wognum | Zo | 24 nov. | 10:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie Christus Koning | H. van Engen | Parochieel Gemengd Koor |
| Wognum | Za | 30 nov. | 10:30 uur | Sweelinckhof | Eucharistie | N. Knol | |
| Nibbixwoud | Za | 30 nov. | 19:00 uur | St. Cunera | Eucharistie 1 ^e Weekend van de advent | N. Knol | Cunerakoor |

| | | | | | | | |
|------------|----|---------|--------------|---------------|--|-------------|-------------------------------|
| Wognum | Zo | 1 dec. | 10:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie 1 ^e Weekend van de advent | N. Knol | Jubilatekoor |
| Wognum | Za | 7 dec. | 10.30 uur | Sweelinckhof | Woord- en Communie | C. Hoogland | |
| Wognum | Za | 7 dec. | 19:00 uur | H. Hiëronymus | Woord- en Communie 2 ^e Weekend van de advent | C. Hoogland | Cantorij |
| Nibbixwoud | Zo | 8 dec. | 10:00 uur | St. Cunera | Woord- en Communie 2 ^e Weekend van de advent | C. Hoogland | Cantorij |
| Wognum | Za | 14 dec. | 10:30 uur | Sweelinckhof | Eucharistie | Alvaro | |
| Wognum | Za | 14 dec. | 19:00 uur | H. Hiëronymus | Eucharistie 3 ^e Weekend van de advent | Alvaro | Mannenkoor |
| Nibbixwoud | Zo | 15 dec. | 10:00 uur | St. Cunera | Eucharistie 3 ^e Weekend van de advent | Alvaro | Parochieel Gemengd Koor |

In de weekendvieringen van 16 en 17 november is het Werelddag van de armen. Hiervoor wordt in beide kerken een deurcollecte gehouden voor het werk van pater Sjerps. Hij is missionaris in Sentani in Iran Yaya en is nu in Nederland.

Kerkvieringen Wognum volgen op computer momenteel niet mogelijk!

De weekendvieringen in Wognum zijn al een poosje niet meer op de computer of laptop overal te volgen. Er wordt aan gewerkt om dit weer voor elkaar te krijgen.

Verzorgingshuis “Koggenlandhuis” te Midwoud:

iedere laatste vrijdagmiddag van de maand om 15.00 uur.

In deze vieringen wordt afwisselend voorgegaan door de dominee of de Pastoraal werker.

Misintenties Wognum

Zaterdag 26 oktober Sweelinckhof:

Adrie Smit; Wim en Tiny Boots-Romein;

Zaterdag 26 oktober:

Corné Stam; Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigitje; Lizet Groot-Zuiker; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; familie Klaver-Koopman; Martien en Willy Pronk-Vriend; Kees en Dora Stam-Vlaar; Piet en Vera Zuurbier-Vlaar en zegen over hun gezin; Rem en Emmy Rood-Pronk; Hans van Oosten; Ton en Vera Steltenpool-Overboom en zonen Willem en Herman; Truus Mol-Hulst en

overleden familie; Overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko en Siem; Overleden familie Smit-Hes; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin;

Zaterdag 2 november Sweelinckhof:

Arie en Corrie Loos en overleden familie; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Wim Groot en zegen over zijn gezin;

Zaterdag 2 november: ALLERZIELEN

Corné Stam; Jan Wit en Afra Wit-Broers en zegen over hun gezin; Riet Blauw-Zandvliet; Marian Bijman-Jonker; Overleden familie Van der Gracht; Lizet Groot-Zuiker; Jan en Trees Ootes en levende en overleden familieleden; Overleden familie Bleeker-Ootes; Wim en Tiny Huibers-Komen; Overleden ouders Rinkel-Bakker, Jan en Piet, Cees, Ko, Siem en Rinus en Tiny Rinkel-Onneweer; Jan en Marie Huiberts-Snoek; Joop en Riet Overboom-van Diepen; Annie Rood-Bakker; Frans en Miep Frantzen-van de Wijer; Kees Bijman en overleden ouders Bijman-Pater; Kees, Siem en Renee Besseling; Joop en Tini Bleeker; Vader en moeder Karsten-van Schagen; Ouders Groot-Jongkind en zegen over hun gezin; Koos Zuurbier; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Johan Schaapherder; Cor en Truus Pronk-Molenaar; Wim en Tiny Boots-Romein; Arie Wiering; Siem Blauw en zijn dierbaren; familie Klaver Koopman; Jaap en Trien Koppes-Gieling en zegen over hun gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Adrie Smit; Jaap en Lies Tool-Ootes; Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken en zegen over hun gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick, Marian en Siem Piet; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Jan en Koos Koeman; Jaap en Tiny Overboom-Schouten;

Zaterdag 9 november Sweelinckhof:

Overleden familie Ruiters-Ruijter;

Zondag 10 november: Actie Schoenendoos Oecumenische viering

Jan Bos en Annie Bos-Pronk en zegen over de gezinnen; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Kees en Marie Heddes-Kaandorp; Martien en Willy Pronk-Vriend; Wil Ootes-Romein; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Joke Stam-Koelman; Klaas Weel; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin;

Zaterdag 16 november Sweelinckhof:

Nicolaas en Geertruida Blauw Buis, Elly en Denise; Jan en Truus van Diepen-Kaak en Annet; Adrie Smit;

Zondag 17 november:

Tinus en Gré Beerepoot-Schouten en Brigitje; Nicolaas en Geertruida Blauw-Buis, Elly en Denise; Roelof en Nelie Kamp-Overboom; Martien en Willy Pronk-Vriend; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Corné Stam; Simon Sjerps en Martha Sjerps-Bos; Nicolaas Ursem en Catharina Ursem-Groot; Margreet Ursem-Boots;

Zaterdag 23 november Sweelinckhof:

Adrie Smit; overleden ouders Oud-Cornel en zegen over de gezinnen van de kinderen; Joannes en Johanna Steltenpool-Putter;

Zondag 24 november:

Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Arie Wiering; Piet Romein; Frida Bleeker-Neefjes en overleden familieleden; Rem en Emmy Rood-Pronk; Kees, Siem en Renee Besseling; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Klaas Weel; Ton, Annemiek Vlaar-Groot en Miriam Gleijsteen-Groot; Jaap en Tiny Overboom-Schouten;

Zaterdag 30 november Sweelinckhof:

Wim en Tiny Boots-Romein;

Zondag 1 december:

Corné Stam; Hans van Oosten; familie Klaver-Koopman; Martien en Willy Pronk-Vriend; Adrie Smit; Antoon en Riet Schipper-Wever; Cornelis Wijnker en Margaretha Wijnker-Veecken en zegen over hun gezin; Simon en Gré Bijman-Sjerps, Sjaak, Dick en Marian en Siem; Arie en Truus Laan-van Westen en Kees; Jan en Truus van Diepen-Kaak en Annet; Joop en Tini Bleeker; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin;

Zaterdag 7 december Sweelinckhof:

Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Wim Groot en zegen over zijn gezin; Jaap Ursem en Marco;

Zaterdag 7 december:

Siem Blauw en zijn dierbaren; Gerard Broers en zegen over zijn gezin; Martien en Willy Pronk-Vriend; Jaap en Lies Tool-Ootes; Jaap Ursem en Marco; Piet Romein; Cock en Willy Salman-Laan; Tiny Tool-Huisman en zegen over haar gezin; Overleden ouders Bakker-Rinkel, Jan en Piet, Cees, Ko en Siem; Johan Schaapherder; Truus Mol-Hulst en overleden familie; Kees, Siem en Renee Besseling; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin;

Zaterdag 14 december Sweelinckhof:

Adrie Smit;

Zaterdag 14 december:

Qrijn en Gre Kroon-Ruiters; Martien en Willy Pronk-Vriend; Wil Ootes-Romein; Jaap en Riet Sjerps-Janmaat en overleden familie; Jaap en Lies Tool-Ootes; Arie Wiering; Gre Overboom en overleden familie; Ria Overbeek-Smit; Kees, Siem en Renee Besseling; Antoon en Riet de Wit-Molenaar en zegen over hun gezin.

Misintenties St. Cunerakerk

Zondag 27 oktober:

Alie Conijn; Gré de Beer-Weel; Piet Karsten; Bert Schouten; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en om zegen over de gezinnen; Petrus en Catharina Hoogland-Wenker en Theo; Niek Vlaar en overleden ouders; Het gouden bruidspaar Kees en Elly Kroon-Bijl, levende en overleden familieleden; Pé Goedhart; Uit dankbaarheid voor een 80-jarige en levende en overleden familie Jong-Chai en Jan Aker; Ria Overbeek-Smit; Jaap Huisman Ariezoon en overleden ouders; Johan Schaapherder;

Zaterdag 2 november (Allerzielen):

Ben Loos, Corry Loos-van Ammers en Karin Loos en familie; Jac en Nel Zuurbier-Knol; Bep Kollmer; Piet Commandeur en Annie Commandeur-Knol; Aad Karsten; Aldert en Alida Maria Bijpost-Bakker; Bert Schouten; Dennis Kroon; Nico Kok en Freek Kok; Rob Hulst; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en om zegen over de gezinnen; Lou Hes; Cor Ligthart; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Cor en Mart Koppes-Kuip; Pierre Appelman; Gerard en Corry de Vries-Spigt en Leo; Nic en Tiny Conijn-Pronk; Overleden ouders Verbeek-Smit; Ans Winters-Kroon en zegen over de gezinnen; Jan en Mart Sachs-Buis; Lida Smit-Besseling; Simon en Johanna Haring-de Haan en zegen over de gezinnen; Martijn en Pe Vlaar; Piet de Vries en Riet de Vries-van Diepen en zegen over hun gezinnen; Simon en Regina van Diepen-Ettes, tante Nanda, Tiny en Wim; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Tom Broersen en overleden familie Broersen-Commandeur;

Zaterdag 9 november:

Jac en Nel Zuurbier-Knol; Arie Smit; Gré de Beer-Weel; Gerbrand en Tiny Beerepoot-Entius; Bert

Onze gebeden worden gevraagd voor:

Onze overledenen: In het bijzonder bidden wij voor Piet Vlaar en Piet Zuiker (locatie H. Hiëronymus). Mogen zij rust en geluk vinden onder de hoede van de almachtige en barmhartige God.

Onze zieken: voor de mensen thuis, in de ziekenhuizen en in woonzorgcentra. Dat zij in de zorg van mensen iets van Gods liefde mogen ervaren en zich erdoor gesterkt mogen weten.

Onze dopeling: Kauê Gabriel Duin is in de H. Hieronymuskerk door het heilig doopsel opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Wij bidden dat het hem goed moge gaan in zijn leven en in onze kerk.

Schouten en Cornelis en Margaretha de Haan-Brandhoff; Nico Kok; Piet Schoenmaker;

Zaterdag 16 november:

Overleden familie Schoenmaker; Willem Vriend; Johannes en Guurtruda de Haan-Molenaar; Piet en Tiny Appelman-Doodeman; Ria Overbeek-Smit; Jaap Huisman Ariezoon en overleden ouders; Lida Smit-Besseling; In het bijzonder bidden wij voor Truus Aker-Jong. Rond deze tijd is het een jaar geleden dat we van haar afscheid hebben moeten nemen.

Zondag 24 november (Sinterklaas):

Niek en Lies Commandeur-Machtel en zegen over de gezinnen; Nico Kok; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Theo Neefjes en overleden familie; Nic en Tiny Conijn-Pronk; Uit dankbaarheid voor een 80^{ste} verjaardag en zegen over de gezinnen; Cees Rood en Afra Rood-van Diepen en zegen over hun gezin; Tom Broersen;

Zaterdag 30 november:

Alie Conijn; Bep Kollmer; Piet Laan, Antonia Laan-Duyn, Piet-Jan en Hill Pronk en om zegen over de gezinnen; Agatha en Ferry Vleerlaag en Jozef Karsten; Cor en Mart Koppes-Kuip; Niek Vlaar en overleden ouders; Jan en Hermina Schouten-Laan; Pé Goedhart; Joop en Alie van Zelm-Molenaar; Ans Winters-Kroon en zegen over de gezinnen;

Zondag 8 december:

Arie Smit; Johannes Koopman en overleden familie Koopman-Stolwijk; Jaap Huisman Ariezoon en overleden ouders;

Zondag 15 december:

Overleden familie Schoenmaker; Nico Kok; Lou Hes; Willem Vriend; Cor en Mart Koppes-Kuip; Anita Buis en allen die haar dierbaar zijn.

Doopvoorbereiding Wognum

Opgaven bij Thea Steltenpool tel 572939

Nibbixwoud

Wij stellen het zeer op prijs als er een geboortekaartje naar de Pastorie gestuurd wordt. Wilt U uw kindje laten dopen? Geef dit dan z.s.m. door aan het secretariaat, tel: 571736

De doopvieringen zullen voortaan plaatsvinden op elke 2e zondag van de maand. In de even maanden in Nibbixwoud en in de oneven maanden in Wognum.



Kerkwerksters Wognum

| | | |
|---------|-------------|-----------|
| Groep 6 | 29 oktober | 19.00 uur |
| Groep 1 | 7 november | 9.00 uur |
| Groep 2 | 13 november | 13.00 uur |
| Groep 3 | 19 november | 9.00 uur |
| Groep 4 | 27 november | 13.00 uur |
| Groep 5 | 3 december | 19.00 uur |
| Groep 6 | 10 december | 19.00 uur |



Agenda Hiëronymuskerk Wognum

28 oktober 20.00 uur locatieoverleg Wognum

Agenda Nibbixwoud

| | | |
|-----------------------|-----------|------------------------|
| Dinsdag 29 oktober | 09:30 uur | communie, thuis |
| Donderdag 31 oktober | 09:00 uur | kerkwerksters, groep 4 |
| Donderdag 7 november | 19:30 uur | liturgisch overleg |
| Dinsdag 12 november | 09:30 uur | communie, thuis |
| Woensdag 13 november | 09:00 uur | koperpoetsers |
| Donderdag 14 november | 19:30 uur | coördinatie St. Cunera |
| Donderdag 21 november | 13:00 uur | kerkwerksters, groep 5 |
| Dinsdag 26 november | 09:30 uur | communie, thuis |
| Dinsdag 10 december | 09:30 uur | communie, thuis |
| Woensdag 11 december | 09:00 uur | kerkwerksters, groep 6 |
| | 15:00 uur | bezoekgroep |
| Woensdag 18 december | 09:00 uur | koperpoetsers |



De Regio 'de Waterkant' geeft iedere week een digitale nieuwsbrief uit.

Wilt u deze ontvangen? Meldt u zich dan aan via regiodewaterkant@gmail.com.

Mededelingen voor alle locaties

Nieuws van de Parochieraad

HOERA,,,,,,ONZE NIEUWE WEBSITE IS IN DE LUCHT!!!!

Met trots willen wij iedereen vertellen dat onze nieuwe website in de lucht is.

De website van de Emmausparochie. Het voelt een beetje als een geboorte.

We zijn ongeveer drie maanden met elkaar onderweg geweest om deze website een eigen persoonlijkheid te geven. Dankzij de hulp van Christiaan Boukens is het een prachtige website geworden.

Samen met Bram van Tol als technisch ondersteuner ontstond er een mooie samenwerking.

Wij zijn heel blij dat deze beide heren ons belangeloos hebben geholpen met het samenstellen van de website. Nogmaals dank daarvoor!

Wij nodigen iedereen uit om onze website te bewonderen.

U hoeft alleen EMMAUSPAROCHIE in te typen.

Wij staan natuurlijk altijd open voor tips om de website nog mooier te maken.

De trotse parochieraad van de Emmausparochie



**PAROCHIE AVOND D.D. 19 NOVEMBER
OM 20:00 UUR IN DE HIERONYMUSKERK**



Emmaus Parochie

St. Cunera - Nibbixwoud H. Hiëronymus - Wognum

Aan alle parochianen van de Emmausparochie,

U wordt van harte uitgenodigd om naar de parochie avond te komen in de Hiëronymuskerk.

Deze avond is op dinsdagavond 19 november en begint om 20:00 uur.

De voorzitter zal deze avond openen en vertellen over de ontwikkelingen van de afgelopen tijd.

Onze penningmeester zal de cijfers presenteren van de Emmausparochie tot en met 2018 met de begroting 2019. Ook hebben wij Christiaan Boukens uitgenodigd om onze nieuwe website te presenteren.

Natuurlijk kunt u op deze avond bij ons terecht met uw vragen en opmerkingen.

Wij stellen het uiteraard zeer op prijs als u komt.

Tot 19 november.

Parochieraad Emmausparochie:

pastor Álvaro Rodriguez Luque, Theo Ursem, Juul Kampstra, Hans van Engen, Jan Ebbing en Tony Slaman-Kuip

Eerste Heilige Communie 2020

De Eerste Heilige Communie is het komende jaar op: **zondag 26 april 2020 in de H. Hiëronymuskerk te Wognum.**

Dit is voor de kinderen die in groep 4 zitten.

In de aanloop naar 26 april 2020 hebben we een voorstellingsviering in de kerk van **Nibbixwoud**.

Ook hebben we een aantal kindernevendiensten (in Wognum en Nibbixwoud) waarin we uw kind voorbereiden op de Eerste Heilige Communie.

Hierbij vragen we ook hulp van de ouders voor in de werkgroepen.

De eerste ouderavond vindt plaats op **dinsdag 14 januari 2020** in de pastorie in **Wognum**.

De kosten voor het gehele project bedraagt € 20, graag deze avond meenemen.

Wilt u graag dat uw kind zijn/haar Eerste Heilige Communie doet, dan kunt u dat aan ons doorgeven voor 1 december 2019 op onderstaand e-mailadres: pmgsinger@ziggo.nl (Graag naam van het kind, adres en mobielnummer vermelden.)

*Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie;
Barbara Bakkum, Marieke Groot, Patricia Huisman, Mariska Stam*

Nieuwe vrijwilligers voor de werkgroep gevraagd

Beste ouders,

waarvan een kind communie gaat doen, of al gedaan heeft, lijkt het je leuk om de voorbereidingen van dichtbij mee te maken?

Misschien is het opvolgen van onze werkgroep dan wel wat voor jou!

Stuur een mailtje naar de werkgroep;

jb.bakkum@quicknet.nl en vraag informatie m.b.t. de communiewerkgroep en loop dit jaar nog met ons mee!

Groetjes, Barbara Bakkum

Werkgroep Eerste Heilige Communie

MOV Oktober

Oktober is jarenlang voor de katholieken de missie maand. Ook Paus Franciscus heeft deze maand een speciale status gegeven. Als er iemand is die indringend met het missiewerk te maken heeft, is hij het wel. De vorm verandert maar de doelstellingen blijven. Hulp bieden aan hen die in nood zitten of door klimatologische omstandigheden moeten verhuizen, of door wapengekletter te voet barre afstanden moeten overbruggen. Missie is hulp bieden daar waar het niet zo fijn is, maar wij voelen ons radeloos als we zien welk een wrede handelingen er plaatsvinden bij de KOERDEN die zijn vermalen in een fuik van politiek weefsel.

Liesbeth Glas is geen zuster of religieuze maar heeft wel vele jaren in Afrika gewerkt en hulp geboden aan de bevolking in Ghana en Liberia. In het verleden waren de hulpverlenende LEKEN aanvullende krachten voor de priesters. Dat is allang niet meer zo. Het zijn veelal goed opgeleide jongeren die een gedeelte van hun bestaan ter beschikking stellen aan de mensen die het niet zo getroffen hebben. Er zijn ook ouderen die met een gezond stel denkvermogen in staat zijn hulp te verschaffen. Datgene wat elders gebeurt is ook hier gaande. Qua kleuring. Zou de wereld dan toch kleiner zijn en de verschillen overbrugbaar?

MOV Jan Ebbing/Ben Hoogzaad

Berichtje van de werkgroep Eerste Heilige Communie

Vele jaren is Lian Kroon het gezicht geweest van de werkgroep Eerste Heilig Communie.

Dit jaar heeft zij besloten om niet meer deze werkgroep te ondersteunen.

Heel veel jaren was Lian het aanspreekpunt. Zij regelde alles en zorgde dat de viering echt een feest was voor de kinderen. In de loop der jaren heeft Lian wel hulp gehad van ouders in de werkgroep. Zo kon Lian wat taken verdelen. Maar echt loslaten kon ze het niet. Ze vindt het leuk om met de kinderen bezig te zijn en te begeleiden. Ze zorgde dat ieder kind wist waar hij/zij moest zitten en hoe er gelopen moest worden. Alles in de puntjes geregeld.

De laatste 3 jaren heeft Lian een nieuwe werkgroep om d'r heen en zijn we samen gegaan met de parochie van Wognum.

Steeds meer taken namen wij over en sinds dit jaar gaan wij het met z'n vieren doen. Hier kunnen altijd ouders bij, want wij blijven het niet zo lang doen als Lian! Zie het ander berichtje hiervoor!

Tijdens een etentje hebben wij Lian bedankt voor alle jaren dat zij de werkgroep draaiende heeft gehouden. Wij hebben met plezier samengewerkt met elkaar, maar doen het vanaf nu zonder Lian.

Dit jaar gaat Lian nog de foto's maken, dus met de viering loopt ze nog steeds rond!

Lian, nogmaals bedankt voor de samenwerking!

*Groetjes, de werkgroep Eerste Heilige Communie
Patricia Huisman, Marieke Groot, Mariska Stam,
Barbara Bakkum*

Terugblik op een mooie Lourdesviering

In het 1^e weekend van oktober kwamen wij bij elkaar om 2x de Lourdesviering te houden.

Op zaterdag in de kapel van Sweelinckhof en op zondag in de Cunerakerk te Nibbixwoud.

De gezamenlijke Lourdes comités hadden de viering voorbereid. Zij waren van mening dat zij in Sweelinckhof de kerkgangers er vast wel mee konden verblijden. Voorganger Tony Slaman mocht in beide diensten voorgaan. Thema: Licht, Water, Rots kwam goed tot uiting in teksten en liederenkeuze. Evenals de mooie verkondiging van Tony en de mooie zang van het Cunera koor.

In Sweelinckhof werden de bekende Maria-liederen prachtig meegezongen. Vele kaarsjes zijn door de kerkbezoekers met een intentie bij Maria neergezet. Zo waren we even terug in Lourdes!

Afgelopen week zijn veel Westfriezen weer op bedevaart geweest. Parochianen uit Nibbixwoud en Wognum waren via de Lourdesfondsen uitgenodigd. Hieronder kunt u het verslag lezen over de ervaring van een pelgrim.

Dank aan iedereen die, door de gift van € 2,50 per jaar, het Lourdes fonds een warm hart toedraagt.

Mocht u alsnog een donatie doen dat kan op:

Iban rek. nr. NL 05rbrb0939522446 t.n.v. G.J. Stam-Delemarre (Lourdesfond Wognum).

In mei komen de vrijwilligers in Nibbixwoud weer bij de parochianen langs voor hun bijdrage.

Mocht u toch daarnaast nog een donatie willen doen kan dit op:

Iban rek. NL91RABO0132412535 t.n.v. A.M. Spruit-Vriend (Lourdesfonds Nibbixwoud)

Als pelgrim naar Lourdes

Begin dit jaar werd me gevraagd of ik, van het Lourdesfonds, naar Lourdes wilde. Nog herstellende van een operatie dacht ik: 'als dat maar gaat lukken'. Maar het is wel een mooi vooruitzicht. Tijdens de 2 informatieavonden werd het programma besproken en ontmoetten we de mensen van de groep.

26 september vertrok ik samen met mijn man Willem en mijn zus Afra richting Lourdes. Omdat alles is geregeld, kan je je helemaal op de groep richten. Ieder met zijn eigen verhaal, er was genoeg ruimte om te luisteren. Wat kom je die dagen dicht bij jezelf. Woorden in de vieringen die je raken, of de woorden en uitleg bij de kruisweg. Een verhaal van jaren oud die je zo op je eigen levensweg kan vertalen. Saamhorigheid en gezelligheid met de groep. Een hand op je schouder of een knuffel wat je weer kracht geeft om door te gaan en heerlijk om tijdens de diensten mee te zingen in het koor. Een onvergetelijke, bijzondere reis. Ik ben dankbaar dat ik dit heb mogen meemaken. Hartelijke dank aan de donateurs van het Lourdesfonds.

José de Jong-Koppes

Lourdes reis 2019 VNB Westfriesland

Voor de 4e keer naar Lourdes voor de 1e keer in bad. Als je voor de 4^e keer gaat denk je nu weet ik het wel maar iedere keer is weer anders. Andere groep mensen andere verhalen, andere ervaringen. Maar moeilijk uit te leggen, elke keer weer andere emoties niet te verklaren emoties bij het bad, hoe zo ik ga toch gewoon in bad waarom dan die tranen, waarom zo geëmotioneerd bij vieringen, bij overwegingen, wat ik al zei moeilijk uit te leggen. Maar zeker een ervaring die ik iedereen zou gunnen om mee te maken. Als groep met elkaar, de zorg voor elkaar, elkaar steunen als je het moeilijk hebt maar ook de gezelligheid met elkaar. En er is zo veel te zien in Lourdes, zeker met een gids zoals Fred en met Harry en Mariet en Ria als organisatie. Ook al zou je denken wat moet ik nou in Lourdes zoals ik de eerste keer dacht het is een aanrader.

Coby Bruins van Baal

Overweging

*Mijn Lourdes
bestaat niet uit winkeltjes,
daar kijk ik langs heen.*

*Mijn Lourdes
bestaat uit dat kneepje in je hand
en die arm om je heen.*

*In mijn Lourdes
voel ik geen pijnkje,
roep ik geen ach en wee.
In mijn Lourdes kan ik lachen en huilen
en leef ik met iedereen mee.*

*In mijn Lourdes
zie ik zo veel verschillende mensen
in vrede met elkaar.
Over zo'n wereld kan ik dromen.
Daarom hoop ik nog vaak
in mijn Lourdes terug te komen.*

Locatie H. Hiëronymus

Verslag van het locatieoverleg

Hiëronymuskerk Wognum

De laatste periode van dit jaar is in september van start gegaan met een aantal bijzondere vieringen. Er was een prachtige oecumenische viering met als thema: Vrede, wie durft? Trudy Breeuwsma en ds. Peter van Ankeren hadden mooie teksten en daagden de kerkgangers uit een bericht op de Vredesduif te plaatsen. Diezelfde middag was Mgr. Hendriks op bezoek in onze kerk die hij niet kende. Hij was aangenaam verrast door de mogelijkheden en functionaliteit van onze kerk. Ook vond hij de gekozen oplossingen om de kerk kleiner en sfeervoller te maken een uitstekend idee. Hij was, zo schreef hij ons later, onder de indruk van het enthousiasme en vele werk van de vrijwilligers. Daarna ging hij op werkbezoek in de Cunera, ook om de herinrichting van de pastorie te bewonderen. Op zondag 22 september was er geen startviering maar stond de weekendviering in het teken van het 40-jarig huwelijksfeest van Koos en Evelien Kenter. De Oktobermaand werd van start gegaan met de traditionele Lourdesviering. Zaterdag 12 oktober zong het koor 'de Vrienden van het Gregoriaans'. En zaterdag 19 oktober ging Trudy Breeuwsma voor bij de jaarlijkse Oogstdankdag.

De komende periode staan er weer verschillende mooie diensten op de rol. 2 november Allerzielen, met het thema Herfst, voorbereid en uitgevoerd door de avondwakegroep. Op vrijdagmorgen 1 november is er een koffiemorgen voor familieleden van overleden parochianen van het afgelopen jaar. Altijd een bijzonder mooie morgen. 10 november hebben we een oecumenische viering in onze kerk voor gezinnen: Actie schoenendoos. We zijn blij dat het kinderkoor Happy gaat zingen. En dan zijn we al weer aan de adventsperiode toe met als sluitstuk Kerst. Op Kerstavond om 19.00 uur de eerste kerstnacht voor gezinnen door Hans van Engen met het kinderkoor Happy en de tweede kerstnacht door pastor Alvaro met het Sylvidakoor. Eerste kerstdag is er een gezamenlijke viering in de Cunera en 's middag Kindje Wiegen in de Hiëronymuskerk. Op oudjaarsavond ondersteunt het Fanfareorkest de viering.

Ook bestuurlijk is er de afgelopen periode weer veel werk verzet. Het locatieoverleg Wognum besprak vele zaken zoals: de herinrichting van onze kerk, voorbereiding en inventarisatie van wensen voor het rooster voor 2020, de website, de folder, de kerstkaart, evaluatie van vieringen en

aandacht voor lief en leed in onze parochie. Ook is de wens van pastor Alvaro besproken de weekvieringen weer in te voeren. Begin januari zullen die gaan plaatsvinden op de donderdagmorgen om 10.00 uur in de dagkapel. Daarna is er koffie! Verder was er veel overleg en waren er verschillende vergaderingen o.a. met de Avondwakegroep, de Hiëronymusschool, de werkgroep communicatie, de werkgroep herinrichting, de werkgroep folder, de werkgroep nieuwe website, en het samenstellen van een werkgroep die het 50-jarig bestaan van de Hiëronymuskerk volgend jaar september gaat voorbereiden. En daarnaast was er natuurlijk het vele "gewone" werk van de verschillende taakgroepen: de tuingroep, de schoonmaakgroep, het secretariaat, de koster, de technische ploeg en de koren. Ook zijn de voorbereidingen voor de eerste communie volgend jaar weer begonnen. Een bijzonder evenement is het opstellen van het rooster van vieringen: de Liturgische kalender voor de eerste helft van 2020: 10 vertegenwoordigers van de 10 kerken van de Waterkant kwamen op 4 oktober in Obdam bijeen om het rooster van alle kerkelijke vieringen voor volgend jaar samen te stellen onder bezielende leiding van pastor Nico Knol. En het is weer gelukt!

ALLERZIELEN 2019

Ontmoetingsochtend en herdenkingsdienst

November nadert weer.

Vanouds gedenken we in het herfstige najaar onze dierbaren.

De avondwakegroep is alweer bezig een herdenkingsdienst op te zetten voor **zaterdagavond 2 november, m.m.v. Jongerenkoor Tight Formation aanvang 19.00 uur**. Na afloop van de viering is het kerkhof opengesteld voor bezoek aan de graven.

600 kaarsjes, vuurkorven en andere verlichting zetten het kerkhof in het licht.

Graflichten en fakkels kunnen bij de graven worden geplaatst. Er is 1 fakkel per familie gereserveerd voor hen die in het afgelopen jaar een dierbare hebben verloren.

Na afloop van de viering kunt u deze voorin de kerk afhalen.

Voor een ieder die een graflicht mee wil nemen deze kunt u kopen voor € 1,50 voorafgaande aan de dienst. De betrokken familieleden krijgen nog een speciale uitnodiging voor deze avond.

Daarbij worden ze ook uitgenodigd op de ontmoetingsochtend **op vrijdag 1 november om 10.00 uur**.

De avondwakegroep lijkt het zinvol de familieleden en nabestaanden gelegenheid te bieden voor een wat informele samenkomst onder het genot van een kopje koffie/thee. Het biedt lotgenoten de mogelijkheid een stukje ervaring te delen. Al heeft u in eerdere jaren een dierbare verloren en er behoefte is om hierbij aanwezig te zijn, schroom niet, u bent van harte welkom.

De leden van de avondwakegroep reiken de uitnodiging aan. Daarbij kan al aangegeven worden of daarop wordt ingegaan.

De avondwakegroep en pastoor Álvaro

Locatie H. Jacobus de Meerdere

Nieuws uit Zwaagdijk-West

Vrijdag 01-11-2019 is er een allerzielen viering in de St. Lidwina school, Zwaagdijk 423, Zwaagdijk-West Aanvang dienst 19.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om het kerkhof te bezoeken.

De viering wordt muzikaal bijgestaan door de Cantorij uit Nibbixwoud.

Wij nodigen u hierbij uit om uw dierbaren te herdenken.

Mvg. de Avondwake groep, Lusella Edy Margriet en Monie.

Locatie St. Cunera

Nieuws van de parochieraad; locatie Nibbixwoud

Mijn naam is Jan Ebbing en ik ben, samen met Tony Slaman, afgevaardigde van de Cunera gemeenschap binnen de Emmausparochie.

Ben getrouwd met Truus Koopman en woon al bijna 50 jaar in Nibbixwoud, tegenover de kerk.

Wij zijn met heel veel mensen druk bezig om alles draaiende te houden en, vooral in de pastorie, aanpassingen en veranderingen aan te brengen.

De tuinploeg is geweldig bezig en ook de onderhoudsploeg is bijna dagelijks in de weer.

Wij zijn heel blij dat de mensen van de onderhoudsploeg weer teruggekomen zijn en samen met de commissie organisatie en beheer, aan de slag gegaan zijn.

De hele eerste verdieping is opnieuw aangepast en zijn nu de woon- en slaapvertrekken van Pastor Alvaro en zijn collega Pastor Maciej Sendeki.

Het secretariaat heeft een nieuwe vloer gekregen en ziet er nu weer representatief uit.

Het kleine keukentje is verwijderd zodat men beter bij de meterkast kan komen.

De bovenste verdieping (zolder) is nu helemaal opgeruimd. Het kleine kamertje, waar de dienstmeisjes van de pastoors sliepen, is nu omgetoverd tot atelier van pastor Alvaro.

Op deze zolder hangen ook in het volle licht alle vaandels van Nibbixwoud en Zwaagdijk-West.

Wij willen een beroep doen op onze parochianen en vragen of zij nog lakens hebben die wij over de vaandels kunnen hangen om ze te beschermen tegen het licht zodat ze niet verkleuren.

Over licht gesproken: Onze twee lampen op de brug bij de ingang van de kerk zijn in heel slechte staat en de sokkel en kap moeten nodig aangepakt worden.

Wij hebben een prijsopgave gekregen en dat moet ongeveer 4.000,- euro kosten.

Dit is heel veel geld en op het ogenblik hebben wij andere prioriteiten. Wij hebben het inspectierapport van de monumentenwacht weer gekregen en er moet het nodige onderhoud aan de kerk worden verricht.

Misschien zijn er parochianen die een lamp willen adopteren. Indien gewenst wordt dan de naam er ingegraveerd. Het zou toch mooi zijn als er weer licht was bij de entree.

Ik heb nu alleen de tuin- en onderhoudsploeg genoemd maar er zijn er nog veel meer.

Die komen een volgende keer aan de beurt.

Jan Ebbing

ALLERZIELEN 2019

Zaterdag 2 november gedenken we in onze parochiegemeenschap te Nibbixwoud de overledenen van het afgelopen jaar. We noemen hun namen en ontsteken voor hen een kaars.

Ook is er gelegenheid om een lichtje aan te steken ter herinnering aan degenen van wie we eerder afscheid hebben moeten nemen. De avondwakegroep zal voorgaan en het Cunerakoor verzorgt de muzikale omlijsting.

De herdenkingsviering begint om 19.00 uur

U bent van harte uitgenodigd.

Puzzel van Paul Vlaar

*Het leven is een puzzel
met vele stukjes aan elkaar.
Er komen er steeds meer bij,
de puzzel groeit ieder jaar.*

*Maar van de levenspuzzel
raak je soms stukjes kwijt.
Een mens die je moet missen,
groot is de verslagenheid.*

*Als wij blijven vertellen
in een dierbare herinnering,
dan vullen onze verhalen
de ontbrekende stukjes in.*

Aangeleverde kopij door parochianen en anderen

Versterking gevraagd!

Omdat Trudy dit jaar stopt bij de redactie, zijn wij op zoek naar een nieuw redactielid. De Verbinding komt zeven keer per jaar uit en drie redactieleden zetten om beurten het blad in elkaar, waarvan Trudy nu dus stopt. De andere redactieleden lezen de nieuwe Verbinding door en geven eventuele correcties door.

Ben je handig met de computer en wil je de Verbinding twee keer per jaar in elkaar zetten, meld je dan aan bij de redactie. U ziet de namen met telefoonnummers op bladzijde 16.

In de pastorie van Nibbixwoud staan houten, opstapelbare stoelen met ijzeren frame, die wij over hebben.

Deze stoelen zijn te koop voor € 1,00 per stuk.

Heel handig om met feestjes of verjaardagen te gebruiken.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met het secretariaat in Nibbixwoud.

Pastoraal bezoek aan de regio

De Waterkant en Emmaus

Bericht te lezen op Arsacal – Mgr Hendriks (google op Mgr. Hendriks, dan krijg je deze website in beeld).

Na de H. Mis in De Goorn heb ik het pastoraal bezoek gebracht aan de regio De Waterkant en de Emmausparochie. Het initiatief was vanuit de parochies gekomen. Voor mij was het een gelegenheid hoe vrijwilligers met veel enthousiasme werken aan de opbouw van de kerk.

De Goorn en Spierdijk

Na de Mis in De Goorn was er gelegenheid veel parochianen te ontmoeten in de koffieruimte van de parochie. Ze waren niet alleen uit De Goorn zelf gekomen maar ook uit andere plaatsen van de streek. Daarna bezochten we de verbouwde kerk van Spierdijk, die gedeeltelijk aan de eredienst is onttrokken. Het deel wat kerk gebleven is, heeft eigenlijk alles behouden - altaren, knielbanken, preekstoel, kruiswegstaties - en de ruimte is mooi en intiem geworden. In het voorste gedeelte dat aan de eredienst is onttrokken, is een gezondheidscentrum gevestigd en in de pastorie een huisarts en apotheek.

Spanbroek en Wognum

Vervolgens ging de tocht naar Spanbroek. De kerk had ik eerder bezocht maar nu was er gelegenheid om met enkele mensen ter plaatse over de situatie van de parochie te spreken, die niet zo gemakkelijk is. De volgende kerk die werd bezocht was die van

Wognum waar een heel team aan vrijwilligers klaar stond om me te ontvangen en me over de kerk en de situatie van de parochie te vertellen. Er was veel enthousiasme om er iets moois van te maken!

Nibbixwoud

De kerk in Nibbixwoud heeft vijftien jaar geleden ook een flinke brand gekend, maar staat er nu prachtig bij. In de pastorie is onlangs de kapelaan Álvaro Rodriguez Luque komen wonen, die kunstzinnig en muzikaal is. Dat was te merken. Boven de piano van de kapelaan hangt een foto van paus Benedictus XVI achter de piano. Ook pastoor Majiec Sendecki - die in de Wieringermeer priester is - komt daar wonen. Ook hier werd ik hartelijk ontvangen en kon ik verschillende vrijwilligers ontmoeten die zich bijzonder inzetten voor de kerk en de tuin achter de pastorie, die bijzonder fraai is. Ter plaatse bezochten we een fresiakwekerij - Mol Freesia - waar een broer van pastoor Knol werkzaam is. We worden door hem en een van de gebroeders Mol ontvangen en kregen een zeer interessante uitleg en rondleiding.

High tea

Tot besluit had secretaris van regio De Waterkant, mw. José van Leerdam -Dekker een heerlijke, uitgebreide high tea voorbereid voor de medewerkers aan het programma van deze dag. Ik heb de hartelijke inzet van zoveel mensen bijzonder gewaardeerd: overal hingen vlaggen uit - Vaticaanse, Nederlandse en Westfriese vlaggen heb ik gezien -, waren de kaarsen aangestoken en stonden vrijwilligers klaar. Veel dank aan de organisatie!

Dankbaar voor de Oogst

Zaterdag 19 oktober was in de Hiëronymuskerk de gezamenlijke oogstdankviering van de Emmausparochie. Voor deze gelegenheid hadden we de LTB-vaandels van Wognum, Nibbixwoud en Zwaagdijk-West meegenomen. Wat zijn ze nog mooi!

Het thema van de viering was: **Houd goede moed**. En dat in de week waarin de boeren massaal met hun tractors naar Den Haag trokken om waardering te vragen voor hun werk: zorgen voor ons dagelijks eten.

De voorzitter Arie Schouten van LTO Westfriesland sprak een openingswoord, Trudy Breeuwsma en Marga Schouten gingen voor en het Sylvidakoor zorgde voor de muzikale omlijsting.

'Houd goede moed'. Het plaatje op de voorkant van het boekje was een afbeelding van "de boer, hij ploegde voort". Ondanks regelgeving en onzekerheid van het voortbestaan van agrarische bedrijven gaan boeren door met het zorgen voor voedsel.

Het was dit jaar niet gemakkelijk om de oogst binnen te halen (en er staan nog producten op het veld). De regen bemoeilijkte het werk op het land. Maar we houden goede moed. Een paar dagen droog weer en het komt voor elkaar. En zo wordt gezorgd voor een ruime keuze in de supermarkt voor iedereen. Reden voor gelovige mensen om daar dankbaar voor te zijn in een kerkdienst.

Na de viering bleven veel mensen voor een 'koppie'.

We hadden u van te voren gevraagd iets mee te nemen voor de Voedselbank.

En dat heeft u gedaan! Het was geweldig, zo veel. Plus een bedrag van € 129,55 en bovendien werd ons een gift van € 500,- overhandigd waarvan de gever anoniem wil blijven. Maandagmorgen hebben we alles weggebracht naar de voedselbank in Hoorn en we moesten u van harte bedanken.

Tot ziens volgend jaar in de Cunerakerk.

De tekstgroep

Westfriese Ekklesia weer terug op vertrouwde plek in Wognum!

"Zevenmaal om de aarde te gaan"

De derde viering in het 20^e seizoen van de Westfriese Ekklesia, is op **zondag 3 november 2019 om 11.00 uur**.

Na enkele maanden van verbouwing en restauratie kunnen we weer gebruik maken van de protestantse kerk in Wognum, Raadhuisstraat 15. Het jaarthema voor het seizoen 2019-2020 van de Westfriese Ekklesia luidt: "**De Bijbel en deze tijd in de Westfriese Ekklesia**". In deze viering zal Bettine Siertsema spreken over "**Zevenmaal om de aarde gaan**", over geloofstaal en dood bij de dichteres **Ida Gerhardt**.

Bettine Siertsema studeerde Nederlands en in 2007 promoveerde zij op de studie *Uit de diepten. Nederlandse egodocumenten over de nazi concentratiekampen*. Ze was 20 jaar lid van de redactie van *Interpretatie*, een tijdschrift voor bijbelse theologie, en maakte deel uit van de werkgroep *Nieuwe Nederlandse liederen*, die advies uitbracht over de samenstelling van het nieuwe liedboek van de PKN. Zij geeft regelmatig lezingen over haar promotieonderzoek, Holocaustliteratuur in bredere zin en Nederlandse poëzie. Voorts gaat ze regelmatig voor in de Ekklesia Amsterdam.

Onze vieringen zijn altijd op de eerste zondag van de maand. Liturgie is Marga de Groen. Het koor van de Westfriese Ekklesia staat eenmaal onder leiding van een gastdirigent en wordt begeleid op vleugel door Dick Grasman. Na afloop van de viering is er koffie en thee en gelegenheid om met elkaar, de voorganger of bestuursleden in gesprek te gaan. Wij hopen u op 3 november te ontmoeten. U bent van harte welkom.

Inlichtingen: www.westfrieseekklesia.nl

Hallo Groep 8-ers en jullie ouders/verzorgers,

Soms heb je het gevoel dat je mensen wilt helpen. Soms heb je vragen over wat de kerk is en wie god is. Soms wil je naar een plek waar je jezelf kunt zijn.

Vormselproject voor iedereen

Daarom start er een project om meer te leren over de kerk, geloven en elkaar helpen. Dit project bereidt je voor op het vormsel, maar is voor iedereen die interesse heeft. Pastor Alvaro Luque vertelt over het geloof en het Heilig Vormsel als bouwsteen voor jullie toekomst.

Je gaat een aantal avonden werken met de groep. We doen activiteiten bij ouders thuis en ook nog een rondleiding in de kerk van Nibbixwoud. Met elkaar willen we een mooi project maken.

Als je je eerste communie gedaan hebt, dan kan je op 17 april 2020 aansluitend je vormsel doen.

het verschil
tussen
wie je bent
en wie
je wilt zijn
is wat
je doet

In het kort:

- Project van de kerk met Pastor Alvaro Rodriguez Luque
- Je leert over de kerk met de groep
- Activiteiten bij ouders thuis
- Rondleiding in de kerk van Nibbixwoud
- Aanmelden voor 8 november 2019
- Informatieavond voor Ouders/verzorgers 22 januari 2020
- Start project 4 februari 2020
- Vormsel op 17 april 2020
- Bavodag in Haarlem
- Kosten zijn 25 euro met Vormsel

Laat via een mail aan VormselEmmaus@outlook.com weten of je mee doet. Ook als je vragen hebt, mail dan gerust. Het project start vanaf januari 2020.

Tot ziens en hopelijk doe je mee met ons project.

Pastor Alvaro Rodriguez Luque
Danielle Smit
Mark Rood



Overige mededelingen PCI Wognum / Zwaagdijk-West / Nibbixwoud

Inwoners;
die even financiële steun nodig hebben
die hulp of advies kunnen gebruiken
die een hulpproject opzetten



Een beroep doen op het PCI?

Dat kan:

- door ons attent te maken op medemensen in nood
- door zelf hulp te vragen

De Parochiële Caritas instelling beheert een fonds dat uit giften is ontstaan en waaruit jaarlijks een bedrag beschikbaar komt.

Uw vraag wordt vertrouwelijk en anoniem behandeld.

Wij wijzen ook de weg naar hulpinstanties. Zonder onderscheid te maken in geloof, huidskleur of nationaliteit.

Wognum: K. Smit (0229) 572990

pci.wognum@gmail.com.

Zwaagdijk-West:

M. Spil 572974

pci.wognum@gmail.com.

Nibbixwoud:

Pastorie 571736

M. Meijners 853140

pcicunera@hotmail.com

Crisis? Bent u het spoor even kwijt? Wilt u praten over uw problemen?

Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Stichting Hulpverlening vanuit de West-Friese Kerken. Tel.: 0229-271684



Van de Redactie:

Versterking gevraagd!

Omdat Trudy dit jaar stopt bij de redactie, zijn wij op zoek naar een nieuw redactielid. De Verbinding komt zeven keer per jaar uit en drie redactieleden zetten om beurten het blad in elkaar, waarvan Trudy nu dus stopt. De andere redactieleden lezen de nieuwe Verbinding door en geven eventuele correcties door.

Ben je handig met de computer en wil je de Verbinding twee keer per jaar in elkaar zetten, meld je dan aan bij de redactie. U ziet de namen met telefoonnummers op deze bladzijde.

VERSCHIJNING 2019

Donderdag 24 oktober
Donderdag 12 december

AANLEVEREN

Vrijdag 18 oktober
Vrijdag 6 december

VERSCHIJNING 2020

Donderdag 16 januari
Donderdag 19 maart
Donderdag 7 mei
Donderdag 25 juni
Donderdag 27 augustus
Donderdag 22 oktober
Donderdag 10 december

AANLEVEREN

Vrijdag 10 januari
Vrijdag 13 maart
Vrijdag 1 mei
Vrijdag 19 juni
Vrijdag 21 augustus
Vrijdag 16 oktober
Vrijdag 4 december

Redactie:

| | | |
|-------------------|---------------|--------|
| Trudy Breeuwsma | Het Bon 22 | 572678 |
| Jolanda Velt | Postgalei 18 | 573357 |
| Joke Ruijter | Zwaagdijk 356 | 573396 |
| Coby Schouten | Woudhoek 8 | 573081 |
| Annemiek Schouten | Hauwert 17 | 202302 |



Het volgende nummer van het *Parochieblad* verschijnt rond 12 december 2019.

Kopij inleveren **vóór vrijdag 6 december**.

(parochieblad123@gmail.com)

Bij voorkeur de kopij in **lettertype Arial en lettergrootte 11** per e-mail aanleveren.

Wij vragen u om niet meer dan 250 tot 300 woorden te gebruiken. Op verzoek van de drukkers van ons parochieblad gelieve geen foto's aan te leveren. De foto's komen niet goed over, nadat ze gestencild zijn.

Let op de inleverdatum.

Wilt u 'de Verbinding' in het vervolg digitaal ontvangen? Meldt u aan via secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of parochieblad123@gmail.com

Verspringen van de plaatjes in de digitale Verbinding

Dit kan voorkomen worden door het document eerst op te slaan en dan pas te openen.

Bestuur en pastores, secretariaten, locatieraden, uitvaartverzorging

Bestuur en pastores team van regio 'De Waterkant'

Omdat wij te maken krijgen met een nieuw bestuur en pastoresteam leek het ons goed dat wij u een overzicht geven wie er in dat bestuur en dat team zitten.

Pastores-team

Het pastores team werkt door de hele regio heen maar doen dit wel vanuit een vaste basis parochie.

Pastoor Nico Knol is per 1 maart 2019 als administrator ook van de Emmausparochie benoemd.

Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque is de eerst aanspreekbare pastoor voor onze Emmausparochie.

U kunt hem bereiken onder nummer 06-87375420, email: alvarodriguezluque@gmail.com

| | |
|---------------------------------|---|
| Pastor Anne-Marie van Straaten | Spierdijk/Zuidermeer. MOV-werk, begeleiding van alle inter-parochiële eerste communie en vormsel werkgroepen. |
| Pastor Bert Glorie | Obdam/Hensbroek. PCI-begeleiding en momenteel nog studierend als priesterstudent. |
| Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque | De Weere/Hoogwoud/Spanbroek, sacramentele bediening door de hele regio. |
| Pastoor Nico Knol | De Goorn/Ursem, voorzitter parochiebestuur, teamleider, sacramentele bediening door de hele regio, secretaris dekenaat Alkmaar. |

Voor alle pastorale, sacramentele en geestelijke zaken:

Kapelaan Álvaro Rodriquez Luque, mobiel: 06- 0687375420

Als team mogen we ook steunen op de medewerking van een aantal emeritus pastores:

Jan Verbruggen, emeritus pastoraal werker van Spanbroek en De Weere

Piet Hoogenboom, emeritus pastoor van Spanbroek

Fred Deen, emeritus pastoor van Nibbixwoud/Wognum/priester assistent in de regio

Tineke de Boer, voormalig parochiecoördinator van De Goorn

Het bestuur van regio 'de Waterkant'

| | |
|--------------------------------------|---|
| Pastoor Nico Knol | Voorzitter |
| Jan Wijnker uit Grosthuizen | Vice-voorzitter |
| José van Leerdam-Dekker uit De Goorn | Secretaris |
| Adri Vlaar uit Hoogwoud | Penningmeester |
| Els van der Hulst-Steur uit Avenhorn | O.L.V. v.d. H. Rozenkrans parochie De Goorn |
| Adri Wever uit Ursem | Bavo-parochie Ursem |
| Win Bijman | Victor-parochie Obdam/Hensbroek |
| Sjaak Koopman | Lambertus-parochie De Weere |
| Tony Slaman aspirant bestuurslid | Emmaus-parochie Wognum/Nibbixwoud |
| Sjaak de Koning | Bonifatius-parochie Spanbroek |
| Gré Ooijevaar-Nuijens | st. Jansgeboorte-parochie Hoogwoud |
| Jos van Straalen | Georgius-parochie Spierdijk, O.L.V. v. Lourdes-parochie Zuidermeer |

Het bestuur draagt eindverantwoordelijkheid voor alle parochies.

Het bestuur wordt benoemd door de bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Het dagelijks bestuur (voorzitter/vice-voorzitter/secretaris/penningmeester) bereidt de bestuursvergaderingen voor en komt bij elkaar om ontwikkelingen te begeleiden.

Per parochie is er een parochieraad waarvan bovengenoemde leden deel uitmaken, aangevuld door een penningmeester en mensen uit diverse werkgroepen. Een parochieraad coördineert het dagelijkse leven van een parochie. De leden van de parochieraden worden benoemd door het bestuur van de regio.

Emmaus parochieraad

Theo Ursem, voorzitter

Tony Slaman: secretaris en afgevaardigde naar het Regiobestuur

Juul Kampstra: penningmeester

Hans van Engen: afgevaardigde Wognum

Jan Ebbing: afgevaardigde Nibbixwoud

Secretariaten

Locatie Cunera: Nibbixwoud: secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Secretariaat Nibbixwoud is geopend op dinsdag- en woensdagmorgen van 9.30-11.30 uur. Telefoon: 0229-571736

Locatie Hiëronymus, Wognum: secretariaat-wognum@emmausparochie.nl

Steunpunt Wognum: geopend donderdagmorgen 9.00 uur-11.00 uur. Telefoon: 06-82666688

Commissie Vieringen en Pastoraat Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Voorgangers, Lectoren, Koster, Avondwakegroep, Doopgroep, Vormselgroep, 1^{ste} Communiewerkgroep, Sylvidakoor, Parochieel koor, Cantorij, Oecumenegroep, PCI, Kindje Wiegen, Uitvaartcommissie, Bezoekgroep, Lief en leed.

Commissie Vieringen en Pastoraat Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: D.O.P-voorgangers, Lectoren, Avondwake, Jubilatekoor, Cunerakoor, Mannenkoor, Tight Formation, 1ste Communiewerkgroep, Koster, Vormselgroep, Collectanten, Liturgische werkgroep, Geloven Nu, MOV, Bezoekgroep.

Commissie Beheer en organisatie Wognum:

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen*: Kerkbalans, Koster, Tuingroep/kerkhofbeheer, Kerkschoonmaak, Bloemschikkers, Technische commissie, Stoelenplan, Kapelletje, Gastvrouwen, Kerststalgroep.

Commissie Beheer en organisatie Nibbixwoud:

Bestaat uit vertegenwoordigers van *taakgroepen*: Onderhoud en techniek, Gastvrouwen, Kerkbalans, Kerkwerksters, Koffiegroep, Tuingroep, Kerststal, Koster.

Werkgroep Communicatie

Bestaat uit vertegenwoordigers van de *taakgroepen van beide locaties*:

Redactie Verbinding, Distributie Verbinding, Kopieerploeg, Website, Secretariaat, Raapploeg, Wijkcontactpersonen, Videoploeg, PR.

Algemeen:

PCI, Triduüm, Begrafenisverenigingen: De laatste Eer, St. Barbara, St. Cunera.

Uitvaartverzorging

Wognum Begrafenisvereniging "Laatste Eer"
Dag en nacht bereikbaar: 06-31163300
J. Beerepoot 0229572582
Info: www.laatsteeerwognum.nl

Zwaagdijk-West Begrafenisvereniging "St. Barbara"
Dag en nacht bereikbaar: 06-11444417
Monique Bankras en Lian Kroon

Nibbixwoud Begrafenisvereniging "St. Cunera"
Centraal meldnummer bij overlijden: 06-39496133
Uitvaartverzorgsters: Lian Kroon en Ellen Berkhout.
Info: begr.ver.sintcunera@outlook.com

Overige informatie

Als nieuwe parochianen zich melden wordt dit bijzonder gewaardeerd, zie hierboven het juiste mailadres. Wij krijgen deze informatie niet op een andere wijze.

Er is ook de mogelijkheid de communie thuis te ontvangen. Wanneer u hier prijs op stelt kunt u dit doorgeven aan een van de secretariaten.

Opgave voor Doop, Huwelijk of jubilea kunt u doorgeven aan een van de secretariaten. Huwelijk en jubilea graag een half jaar vooraf.

Wanneer u in uw testament een legaat wilt schenken aan de parochie kunt u dit als volgt doen:

"Ik legateer, vrij van rechten aan de RK Emmausparochie" met eventueel vermelding van de locatie.

Achter in de kerk ligt het bisdomblad "Samen Kerk" en meer. Ook "de Verbinding" het blad van uw parochie kunt u daar vinden. U kunt deze uitgaven gratis meenemen.

Misintenties

U kunt uw misintenties op diverse manieren doorgeven: digitaal, op papier en via de internetpagina www.rkemmausparochie.nl ('binnenkort beschikbaar')

Voor Nibbixwoud: secretariaat-Nibbixwoud@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie Dorpsstraat 55 Nibbixwoud.

Voor Wognum: secretariaat-Wognum@rkemmausparochie.nl of een briefje deponeren in de brievenbus bij de Pastorie, Kerkweg 1 Wognum.

Een misintentie kost € 10,-.

Per 1 juli 2018 is het secretariaat van de locatie Wognum van de RK Emmausparochie overgebracht naar Nibbixwoud, Dorpsstraat 55. Voor het **aanvragen van een misintentie** kunt u nog wel terecht in Wognum, Kerkweg 1 en wel op donderdagmorgen van 9.00 tot 11.00 uur. Telefonisch te bereiken op nummer: 06-82666688, e-mailadres: secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl.

Bankrelatie

Nibbixwoud NL63RABO0344201384

Wognum NL34RABO0371600332

Zwaagdijk-West NL75RABO0376802383

✂

Het parochieblad wordt gratis verspreid

Wanneer u geen prijs stelt om het parochieblad "De Verbinding" op papier te ontvangen dan kunt u of deze bon invullen en inleveren bij een van de locaties of u kunt een email sturen naar een van de secretariaten.

Naam / voornaam _____

Adres _____

Postcode / Woonplaats _____

Secretariaten

Nibbixwoud secretariaat-nibbixwoud@rkemmausparochie.nl

Wognum secretariaat-wognum@rkemmausparochie.nl

✂

Laat je kennen! Geef uw verhuizing door met onderstaande bon

(brievenbus pastorie).

Geboorte?

Laat de parochie het weten.

Naam / voornaam:

Geboortedatum:

Huwelijk op komst?

Geef het tijdig door.

Huidige adres:

Postcode: Woonplaats:

Verandering in het gezin?

Laat het even weten.

Verhuisdatum:

Nieuw adres:

Verhuizen?

Help onze administratie.



Postcode / Woonplaats

Gezinsleden: Geb. datum:

..... M/V

..... M/V

..... M/V